

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • Αρ. Φυλ. 1.398
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 • ΤΗΛ. 9942.430 • Τιμή όρχ. 50

64

ΣΕΛΙΔΕΣ

TV

8 σελίδες με
το πρόγραμμα
ολης της
εβδομαδας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο Λάκης
πάει για
απαλλαγή

ΣΕΛ. 2



Πρωθυπουργός: Ο κακός Σημίτης με... απάτησε!

ΚΑΛΠΙΚΟ



ΑΛΛΟΘΙ

Ο ΨΗΛΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ:

- Οικονομική κατάρρευση
- Κοινωνική αναταραχή
- Πολιτική ένταση

του Ανδρέα

Ο ΨΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το ΠΑΣΟΚ τρεμει
μην πανε φυλακη
τα παιδια του ΣΕΛ. 14

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ:

Ο κόσμος καίγεται
και η Οικονομία
χτενίζεται! ΣΕΛ. 9

ΠΑΤΡΑ

Υποδοχη οργης
για τον Ανδρεα

ΣΕΛ. 15

ΑΝΑΛΥΣΗ

Τίθεται θέμα
Παπανδρέου ΣΕΛ. 7

ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ



Ανάστατοι οι χιλιάδες μέτοχοι από το κατρακύλισμα των μετοχών, που κανείς δεν γνωρίζει πού και πότε θα σταματήσει. (ΣΕΛ. 10).

ΠΕΡΙΠΟΥ ως... πράκτορα (άγνωστο ποιου...) και υπονομευτή της Ανδρεϊκής... αξιοπιστίας, εμφάνισε χθες, τον κ. Σημίτη ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι ο τώως, πλέον, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ, χωρίς να έχει τέτοια εξουσιοδότηση. Με το «άλλοθι» αυτό - που εκ προοιμίου έχει διαψευσθεί από τον κ. Σημίτη, ο οποίος δήλωσε εγγράφως ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία του πρωθυπουργού - ο κ. Παπανδρέου προσπάθησε να στηρίξει την μέσα σε 24 ώρες εξωφρενική ανατροπή των δικών του αποφάσεων. Στο μεταξύ, ο κ. Κ. Μητσοτάκης - μιλώντας στην Κ.Ε. της Ν.Δ. - προειδοποίησε, ότι αποτέλεσμα όλου αυτού του αλαλούμ θα είναι η χρεοκοπία και η κοινωνική αναταραχή.

(Ρεπορτάζ σελ. 6,8).



ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ είναι της «Αυριανής». Από την ίδια εφημερίδα είναι και η παρακάτω παράγραφος:

«Νέα μέτρα για την ανακούφιση των εργαζομένων, αυτών που σήκωσαν το κύριο βάρος της δίχρονης λιτότητας, πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Οι διαδικασίες δρομολογήθηκαν στη χθεσινόβραδινή σύσκεψη του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ με τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτη και τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Δημ. Τσοβόλα και Γ. Γεννηματά και αποτελούν το επακόλουθο της προχθεσινής παρέμβασης του πρωθυπουργού στη Βουλή για εισοδηματική πολιτική υπέρ των εργαζομένων».

Αντί σχολίου παραπέμπουμε στο χθεσινό πρωτοσέλιδο του «Ε.Τ.» («Ερχεται το τέλος»), αλλά και στα περισσότερα δημοσιεύματα του αντιπολιτευόμενου (και όχι μόνο...) Τύπου.

Κάτω από τον τίτλο «Ράπισμα Σημίτη κατά Παπανδρέου», η ΒΡΑΔΥΝΗ γράφει:

«Με δήλωση - προσωπικό ράπισμα κατά του πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας επισήμοποισε χθες την παράτησή του.

Συγχρόνως, κατήγγειλε τις επιλογές του πρωθυπουργού ως καταστροφικές για την οικονομία και τόνισε ότι ο Προϋπολογισμός του 1988 ωθεί τη χώρα στη χρεοκοπία».



«ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΕΑ» λέει η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, επιλέγοντας από τις δηλώσεις Σημίτη τα εξής:

«Μαζί τα είχαμε αποφασίσει. Δεν θελήσατε να κοπούν τα ελλείμματα του Δημοσίου. Διακυβεύεται ο αγώνας 2 ετών».

— «ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΩ» βλέπει το ΕΘΝΟΣ που επιστημονίζει και ότι: «Ο Σημίτης μ' επιστολή - καταπέλτη ανταποδίδει και αποκαλύπτει ότι ο Ανδρέας είχε συμφωνήσει σε όλα».

... Σαν να φαίνεται ότι η μεταμφίεση του «λαϊκού ήρωα» δεν έπιασε τόπο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρασκηνιακές κινήσεις για την εξεύρεση Σημίτη στη θέση του... Σημίτη.

— Η «Βραδυνή» γράφει:

«Η απροθυμία για ανάληψη υπουργών - μετά το δημόσιο διασυρμό του κ. Σημίτη - τελευταίο παράδειγμα στη σειρά μετά τους κ.κ. Δρεττάκη και Αρσένη - εξανάγκασε την κυβέρνηση να καταφύγει στον υπουργό Εμπορίου κ. Π. Ρουμελιώτη για τη θέση του νέου υπουργού Εθν. Οικονομίας. Για την κενή θέση του κ. Ρουμελιώτη (υπουργού Εμπορίου), ανευρέθη μόνο ο ήδη δύο φορές στο παρελθόν

αποπεμφθείς από το υπουργείο Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδης!

— ΤΟ ΕΘΝΟΣ: «... πριν γίνει η επιλογή του κ. Π. Ρουμελιώτη βολιδοσκοπήθηκε ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουλουριάνος, που βρισκόταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπίας του ΟΟΣΑ στο Παρίσι (...).

Μετά από κάποιους ενδοιασμούς, συγκατένευσε και ο πρωθυπουργός για τη λύση Κουλουριάνου, αλλά ο τελευταίος αρνήθηκε.

— Και θέμα Λάζαρη απ' την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

«Στις 12 το μεσημέρι επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό ο πρώην υπουργός Απ. Λάζαρης. Το θέμα της συζήτησης ήταν προκαθορισμένο: Η απλή αναλογική. Ο κ. Παπανδρέου άρχισε, όμως, τη συζήτηση για την οικονομία, ριχνοντας το βάρος στην εισοδηματική πολιτική (...).

Κατανοείτε τι (θα πρέπει να) είπε ο Απ. Λάζαρης απ' το διορισμό του Ρουμελιώτη...



Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από τα χθεσινά ΝΕΑ, που στα «Μικροπολιτικά» σημειώνουν ότι πρόταση έγινε επίσης στον κ. Χαλικιά.



«Λάδι» ο Ανδρέας!...

Είκοσι τόσα χρόνια πριν ο μακαρίτης ο Πάνος Κόκκας, είχε ονομάσει τον Ανδρέα Παπανδρέου **ΑΝΕΥΘΥ-ΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟ!** Τον είχε πάρει χαμπάρι από τότε που δεν ήταν καν πρωθυπουργός, σκεφθείτε να ζούσε σήμερα ο Κόκκας!

Και επειδή το προχθεσινό έργο με τον Σημίτη το ξαναείδαμε αρκετές φορές, επαναλαμβάνω, μέσες άκρες, ένα κείμενο που είχα ξαναγράψει... επαυξημένο με τον κ. Σημίτη.

Αναλογισθείτε, λοιπόν, με πόση ευκολία ο ανευθυνούπευθυνος Ανδρέας Παπανδρέου πετάει στο σκουπίδοτενεκέ της... ιστορίας τους υπουργούς του. Τους υπουργούς της βασικής κυβερνητικής πολιτικής. Αποφασίζει ο ίδιος με το Δρεττάκη να επιβάλουν το ΦΑΠ. Δυσανασχετεί η κοινή γνώμη για το μέτρο, καταργεί το Δρεττάκη ραδιοφωνικά, «λάδι» ο Ανδρέας!... Βάζει τον Ποττάκη, του υπαγορεύει την οικονομική πολιτική, απο-



τυχαίνουν τα «οράματα», κλοτσιά ο Ποττάκης (από υπουργός γίνεται ξαφνικά... Τι Ποττάκης), «λάδι» ο Ανδρέας!...

Έρνει έπειτα τον Κουλουριάνο, του φορτώνει τις ΠΑΣΟΚικές «διακηρύξεις», σκουντουφλά μέσα στο «σκοτάδι της σήραγγας και της στενωπού» ο Κουλουριάνος (απαγγέλλει και... Καβάφη για να παίρνει θάρρος), πάει πάλι κατά διαβόλου η Οικονομία... σπιτί του κι ο Κουλουριάνος, «λάδι» ο Ανδρέας!...

Κάπου εδώ μας προκύπτει ο Αρσένης. Που μας τον αναγορεύει ως Τσάρο

πασών των Οικονομιών. Τον νυμφεύει και με την οικονομολόγα Λούκα για να υπάρχει και... τσαρίνα στο σενάριο, τα κάνει σκατά ο Αρσένης, τον ρίχνει στο πυρ το εξώτερον τον Αρσένη, «λάδι» ο Ανδρέας!...

Και επιπλέον τον πλακώνει και στη λάσπη (χωρίς καν τη συνδρομή του ειδικού Μένιου), «επιχειρεί να αποσεισει τις ευθύνες του ως υπουργού Εθνικής Οικονομίας...», δηλώνει.

Μας τελειώνει, λοιπόν, ο ένας Τσάρος και μας έρχεται ο άλλος Τσάρος, ο Σημίτης, άνθρωπος σοβαρός και μετρημένος για τις προδιαγραφές του ΠΑΣΟΚ.

Μας πλακώνει στη λιτότητα ο Σημίτης, αλλά ανάκαμψη ακούμε... και τις ζώνες μας σφίγγουμε, «ρίξε κι άλλη λιτότητα» τον διατάζει ο Ανδρέας, ξεσηκώνεται το πόπολο, πανικοβάλλεται ο Σουλτάνος, δώχνει και το Σημίτη, «λάδι» πάλι ο Ανδρέας!...

Ο ίδιος ο μεγάλος οικονομολόγος του Μπερ - ΚΛΑΙΕΙ, δεν ξέρει τίποτα για το φόρο (της Οικονομίας).

Αυτός είναι ο... Ανεύθυνος Αρχων της «Αλλαγής». Ή μάλλον ο «Ανευθυνούπευθυνος»!

Διότι, πού να του μείνει καιρός τον Εθνικά Υπερήφανου; Κάπου μεταξύ Πικόλο Μόντο και πάρτι με την «τσογλανοπαρέα της Βουλιαγμένης» του προκύπτει και το... παχύ έντερο του κ. Τρίτση...

Κι εσείς τώρα τι θέλετε; Να αφήσει τη Μιμή του και να ασχοληθεί με την Οικονομία;

Έχει, άλλωστε, τον Μήτσου στο πόδι του!...

Δεν έχει, λέει, βίλα ου Μήτσους...

Λάβρα ανακοίνωση εξαποστέλλει προς όλες τις εφημερίδες ο κ. Τσοβόλας. Επειδή σε χθεσινό σχόλιο της στήλης, σχολιάζοντας τη δήλωσή του «Εγώ είμαι από καλύβα» έγραψα, από σπόντα, για κάποια βιλίτσα του στη Βούλα.

Πολιτικό θέμα το έκανε ου Μήτσους. Και ανακινώνει προς... άπαντα τον ελληνικό λαό σ' ένα ολόκληρο «κατεβατό» δικην... διαγγέλματος, ότι δεν έχει καμιά βίλα ούτε στη Βούλα, ούτε πουθενά αλλού...».

Μέχρι εδώ θα μπορούσαμε να δεχτούμε τη διαβεβαίωση του κυρίου Μήτσου και να πούμε εντάξει, λάθος πληροφορία μας έδωσαν, παραπλανήθηκαν οι περιοικοί καθώς μήνες τώρα τον έβλεπαν να επιστατεί στο χτίσιμο συγγενικού του, ίσως, σπιτιού στη Βούλα, αλλά...

Αλλά ου Μήτσους, ποταμός στο φλύαρο διάγγελμά του, λέει μεταξύ άλλων και τα εξής κομικά:

«Οι κύκλοι αυτοί και η συγκεκριμένη εφημερίδα (σημ. συντ.: Δηλαδή... εμείς!) ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα από τα πρόσφατα μέτρα με τα οποία μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση από το φόρο εισοδήματος και από την έμμε-

ση φορολογία και μη μπορώντας να αντιτάξουν πολιτικά επιχειρήματα προσπαθούν να μειώσουν ηθικά τον αρμόδιο υπουργό»!!!

Τόσο πολύ, ρε Μήτσο; Δηλαδή, σε ζηλεύουμε επειδή μας... απάλλαξες από τους φόρους; Αντί να σε προσκυνούμε και να σε δοξολογούμε, οι άθλιοι;



ΤΥΠΟΣ

ο Δημήτρης Ρίζος



ΝΕΟ σκάνδαλο υπό εκκώλαψη; Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης, χοντρή κομπίνα έγινε στα διόδια των Εθνικών οδών. Κάποιοι πράσινοι παράγοντες πλαστογράφησαν χιλιάδες διπλότυπα και φυσικά εισέπρατταν εκατομμύρια δραχμές!

Ηδη ειδικά συνεργεία του υπουργείου Συγκοινωνιών και της Αστυνομίας, ερευνούν τη ρεμούλα!

Τέτοια κλεφτουριά, αδελφέ μου;

Είπαν...



Τι θα κάνουμε με τις Βάσεις; Α, αυτό είναι το μοναδικό θέμα στο οποίο διαφωνώ με τον πρωθυπουργό. Εγώ του λέω να τις υπογράψουμε τώρα να κλείσει το θέμα πριν από τις εκλογές!...

Μένιος Κουτσόγιωργας (σε ιδιωτική κουβεντούλα με τον κ. Μητσοτάκη)



Του Βασ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ηταν στραβο το «κλίμα»...

ΕΔΩ γίνεται πια της λιτότητας το κάγκελο κι αυτοί το βιολί τους!...

Παραλάμβανε από τον κ. Σημίτη το υπουργείο ο νέος... τσάρος κ. Ρουμελιώτης και πέταξε... εθνικά υπερήφανος και βαθιά συγκινημένος, την πρώτη του κοτσάνα!

- Το κλίμα είναι θετικό!... ανέκραξε.

- Τι λέτε, κύριε υπουργέ;

Τι θετικό μας λέτε, ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Χρηματιστήριο; Χαμός... τον έκοψαν αμέσως οι δημοσιογράφοι...

Αλλά, παρεμβαίνουν ο



κ. Σημίτης παρεκάλεσε να τον... «περιποιηθούν» οι οικονομικοί συντάκτες το διάδοχό του αργότερα. «Τώρα είναι η τελετή της παράδοσης», είπε.

ΚΑΙ ο μεν Σημίτης (φωτογραφία), έχει κάθε λόγο να χαμογελά, ευτυχής για την απαλλαγή του.

Ο Ρουμελιώτης όμως;

Η Αβισάγ, η Σωμανιτιδα και η... Μιμή!

Αγαπητέ «Ανάδελφε»

Μη νομίσσεις ότι σήμερα μονάχα οι γέροι «πολιτικοί» γάτοι κυνηγάνε τρυφερά ποντίκια. Και στα παλιά χρόνια, ακόμα και στα χρόνια της Βίβλου, γινόταν το ίδιο που γίνεται και σήμερα ή μάλλον που λέγεται ότι γίνεται με ορισμένους (ή μάλλον ορισμένον γερογάτο). Ανοίγοντας κανείς τη Βίβλο (Βασι-

λειών Γ, Κεφάλαιο Α (1-5) διαβάζει τα εξής ιστορικά.

«...Κι ο βασιλιάς ο Δαβιδ είχε πολύ γεράσει και κρύωνε, παρ' όλο που τον σκέπαζαν με πολλά ρούχα.

Και είπαν τα παιδιά του: Να βρούμε μια μικρούλα παρθένα να τον φροντίζει και να κοιμηθεί μαζί του για να ζεσταθεί ο κύριός μας. Και βγήκαν σ' όλο το Ισραήλ

ψάχνοντας και βρήκαν την Αβισάγ τη Σωμανιτιδα και την έφεραν στο βασιλιά. Και η μικρούλα ήταν τρομερά όμορφη και ζέσταται και περιποιόταν το βασιλιά κ.τ.λ...»

Φαίνεται πως τα νεανικά κορμιά εκπέμπουν μαγνητικό «ρευστό» και διαπιδούν (προσοχή: άλλο το πήδημα και άλλο η διαπιδύσις) (διαπιδύση = η δια των πόρων σώματος τινός εκροή υγρού) γεγρηκότα και παρηκμασμένα σώματα και τα αναζωογονούν.

(Πάσα ομοιότης με σημερινά πρόσωπα της πολιτικής μας σκηνής είναι εντελώς συμπτωματική, εξάλλου τότε δεν υπήρχαν αεροσυνοδοί)

Αυτά τα λίγα και με πολλή αγάπη και φιλία
ΑΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Αμπελόκηποι
Αθήνα»



Του Π. ΦΛΩΡΟΥ



«**Α**φού είναι "απλή πολιτικής", γιατί όλο αυτό το κυνηγητό των φωτογράφων; διαμαρτύρονται οι φωτογράφοι προχθές το βράδυ, καθώς... μαινάδες οι ΕΓΕς και κάποιοι «γορίλες» προσπαθούσαν τραμπούκικα να τους πάρουν το φιλμ από τη μηχανή τους!

Η κυρία Μάργκαρετ και άλλες πέντε ΕΓΕς, έξι συνολικά - όπως λέμε... «η πρωτοβουλία των ΕΞι - έφτασαν ξαφνικά στο «Ταμπού» - γνωστό αθηναϊκό ξενοχτάδικο - και τó 'ριξαν στο ξεφάντωμα. Παραβρισκόμενος συμπτωματικά, δημοσιογράφος ειδοποίησε τους φωτογράφους και... επήλθε η σύγκρουση!

Λεπτομέρεια: Την ίδια ώρα που η... τείως σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου γλεντοκοπούσε, ο σύζυγός της διέπραττε το γνωστό μάχαλο στη Βουλή, που οδήγησε στην παραίτηση Σημίτη!...

ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το πραγματικό πρόβλημα της οικονομίας δεν είναι αν θα δοθεί η ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου τον Ιανουάριο ή τον Μάιο ή ποιά κλιμάκια θα ισχύσουν για την κολοβή ΑΤΑ. Αυτές οι ρυθμίσεις μεγαλώνουν, περισσότερο ή λιγότερο, το απόλυτα δικαιολογημένο άγχος των εργαζομένων δεν είναι όμως, από αυτές που εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής. Μιλώντας για ποσοστά και κλιμάκια μένουμε στην επιφάνεια και χάνουμε την ουσία.

ΣΗΜΕΡΑ το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων έχει κάνει ένα άλμα 10 χρόνων προς τα πίσω γεγονός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για όλες τις δυτικές δημοκρατίες. Από αυτή την κατάσταση δεν θα τους βγάλει η λιγότερο ψαλιδισμένη ΑΤΑ που υπόσχεται τώρα η κυβέρνηση, ούτε οι όποιες προεκλογικές παροχές υπονοούν οι κομματικοί. Όσο δεν αξιοποιούνται οι παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας δεν υπάρχει η δυνατότητα για σταθερή και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.

ΣΤΟΧΟΣ των εργαζομένων δεν μπορεί να είναι η επανάληψη κάτω από χειρότερες συνθήκες, της εμπειρίας του 1985, οπότε η κυβέρνηση έδωσε προεκλογικά 5 για να ζητήσει αμέσως μετά τις εκλογές 10. Στόχος των εργαζομένων είναι μια πολιτική που θα αξιοποιεί σε όφελος όλων τις δημιουργικές δυνάμεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα χτυπήσει στη ρίζα του τον κομματικό, γραφειοκρατικό παρασιτισμό, θα δώσει υλικά κίνητρα σε κάθε δημιουργικά απασχολούμενο άνθρωπο. Χωρίς την φιλελεύθερη διέξοδο από την κρίση που περιγράψαμε θα παραμείνουμε οι «κακομώρηδες» της Δύσης να μετράμε την ψευτο - ΑΤΑ, ενώ άλλοι λαοί κάνουν γιγαντιαία άλματα προς τα εμπρός!

«Ε.Τ.»

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ κρίση των τελευταίων ημερών που προκλήθηκε από την παραίτηση του κ. Σημίτη εμφάνισε τον φιλοκυβερνητικό Τύπο όλων των πτερυγίων σε μια κολοσσαία αντίφαση.

ΟΤΑΝ το ΑΣΟΠ ανακοίνωσε την απόφαση περί ετεροχρονισμού της ΑΤΑ και περί των περιφημων «αυξήσεων-κοροϊδία», των 81 δρχ. την ημέρα, σύσσωμος ο φίλα προσκείμενος προς την κυβέρνηση Τύπος έσπευσε να εκφράσει τη δυσαρέσκεία του.

ΜΟΛΙΣ 24 ώρες, μετά, όταν ανακοινώθηκε η παραίτηση Σημίτη, που ακολουθήθηκε από τη δημοσιοποίηση της επιστολής-καταπέλτη που έστειλε στον πρωθυπουργό, ο ίδιος αυτός Τύπος, με τα χθεσινά πρωτοσέλιδα δημοσιεύματά του, τόνιζε με έμφαση τις προειδοποιήσεις του κ. Σημίτη ότι η εγκατάλειψη της σταθεροποίησης θα οδηγήσει την οικονομία σε αδιέξοδο.

ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ όψεως, η στάση αυτή, τόσο κραυγαλέα αντιφατική, δεν έχει λογική εξήγηση. Αν καταδικάζεις την πολιτική λιτότητας, στρέφεις κατά της σταθεροποίησης αφού η περικοπή των αποδοχών μαζί (με τον πληθωρισμό των ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα) αποτελεί βασικό συστατικό της στοιχείο!

ΑΝ πάλι, δέχεσαι ως ορθές τις επισημόσεις Σημίτη, ότι η λιτότητα είναι η μόνη οδός για σταθερότητα, αρχικά, και μετά ανάπτυξη, τότε προς τί, οι κραυγές απόγνωσης για τις χαμηλές αποδοχές και τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ, μόλις μία ημέρα πιο πριν;

ΑΛΛΑ, ίσως για την αντίφαση αυτή υπάρχει, τελικά εξήγηση. Μόλις την Κυριακή, η κυβέρνηση άφηνε τον φιλικό της Τύπο να θριαμβολογεί σε πρωτοσέλιδα για τη μείωση της τιμής των αυτοκινήτων. Την επομένη τον γελοιοποίησε κυριολεκτικά αποφασίζοντας ακριβώς το αντίθετο!

Η ΥΠΟΘΕΣΗ Σημίτη ήταν λαμπρή είδηση και, ίσως μια - ακόμα πιο λαμπρή - ευκαιρία για... εκδίκηση!

Δ. Κ. Κ.

...και υπογραμμός

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έρχεται καταιγίδα

«ΒΛΕΠΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ...»

«Ο ΛΑΟΣ δεν αντέχει τρίτο χρόνο στέρησης και φτώχειας. Είμαι βέβαιος ότι η κοινωνική γαλήνη και η κοινωνική ισορροπία διακυβεύονται αυτή την ώρα με την πολιτική που θα συνεχισθεί, διότι ευρύτατα στρώματα του λαού μας φθάνουν πλέον στα όρια της στέρησης».

Δραματική

Τη δραματική αυτή πρόβλεψη έκανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κων. Μητσοτάκης, με την εισήγησή του στη χθεσινή Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, του κόμματος, η οποία συμπιπτει όπως υπογράμμισε ο κ. Κ. Μητσοτάκης, «με, μια κρίσιμη, δραματική πολιτική συγκυρία».

«Είμαι πολύ ανήσυχος για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης. «Βλέπω μια ένταση να πλανάται στον ορίζοντα. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία δεν εννοεί να φύγει από την εξουσία. Δεν εννοεί να χάσει την απόλαυση της εξουσίας. Και φοβάται επιπροσθέτως τη Νέμεση η οποία θα έρθει για αυτούς που αμάρτησαν. Βλέπω οικονομική κατάρρευση, βλέπω κοινωνική αναταραχή, βλέπω πολιτική ένταση. Και αυτά μου δημιουργούν βαθιά ανησυχία».

Το σκηνικό φτιάχνεται από «ένα πλήρες αλαλούμ μια ολοκληρωτική έλλειψη πολιτικής, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δείχνει πολύ χαμηλό πολιτικό ήθος... Είναι θλιβερό και κωμικό αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο της αρχής ενός ανδρός, ο οποίος ασχολείται μόνο με την προσωπική του επιβίωση και με την κομματική επιβίωση. Είναι θλιβερό και επικίνδυνο», τόνισε ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Η επιστολή

Ο κ. Κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την επιστολή Σημίτη, την οποία σχολίασε ως «το σκληρότερο» κείμενο που έχει ποτέ αναγνώσει.

Μια επιστολή συνέχισε, στην οποία του έλεγε «έχεις την κεντρική ευθύνη γιατί μαζί συναποφασίσαμε μετά μακρές συσκέψεις την πολιτική που εγώ εξήγγειλα», του έλεγε ότι «η περιοριστική εισοδηματική πολιτική έγινε αναγκαία διότι η κυβέρνηση αρνήθηκε, δεν θέλησε να μειώσει τα τεράστια ελλείμματα, του δημόσιου τομέα». Είχε κανείς την αίσθηση ότι μιλά εγώ δια στόματος Σημίτη. Αυτά τα οποία επί χρόνια υποστηρίζω φαίνεται ότι τα υποστήριζε, αδύναμος όμως να τα επιβάλει, και ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας», υπογράμμισε ο κ. Κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία του νέου Προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι τα τεράστια ελλείμματα αρκούν για να διατυπωθεί η σίγουρη πρόβλεψη ότι - για τρίτη χρονιά - θα υπάρξει

Λύπη για την Επιτροπή Δεοντολογίας

ΤΗ ΛΥΠΗ του για τη λανθασμένη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ραδιοσταθμού του Δήμου Αθήνας (αφορά την κάλυψη της επίσκεψης του κ. Κ. Μητσοτάκη στο Πολυτεχνείο, η οποία παρουσιάστηκε από το σταθμό με κραυγαλέες ανακρίβειες), εξέφρασε ο πρόεδρος της Ν.Δ. τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι του σταθμού επέμεναν να μην κάνουν επανόρθωση, μετά τη διαμαρτυρία της Ν.Δ. για τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων.

Είχε προηγηθεί ομιλία του κ. Νίκου Δεληπέτρου, ο οποίος τόνισε ότι οι αξιολογοί δήμαρχοι των τριών μεγάλων πόλεων δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η ίδρυση των ραδιοφωνικών τους σταθμών συνδέεται με τη νίκη στις δημοτικές εκλογές των φιλελεύθερων δημοκρατικών δυνάμεων. Στη συνέχεια άσκησε κρι-

τική στα κριτήρια επιλογής των συνεργατών από τους δημοτικούς ραδιοσταθμούς και κυρίως από το Σταθμό της Αθήνας και επικαλέστηκε σαν παράδειγμα την αναφορά στα γεγονότα κατά την επίσκεψη του κ. Κ. Μητσοτάκη στο Πολυτεχνείο.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. απάντησε ότι η κριτική για ένα γεγονός, μια συγκεκριμένη «δημοσιογραφική αταξία», έγινε όταν θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Ταυτόχρονα τόνισε:

«Η ύπαρξη ελεύθερης ραδιοφωνίας, δηλαδή μη κρατικής, στην οποία ανήκει και η δημοτική, είναι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολιτική την οποία εξαγγείλαμε και κατορθώσαμε να την επιβάλουμε... Είμαστε ευτυχείς και υπερήφανοι γι' αυτό το επίτευγμα».

μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων.

«Ταυτόχρονα έχουμε - πρόσθεσε - την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης, που την ολοκληρώνουν οι τελευταίοι κυβερνητικοί χειρισμοί. Η παραίτηση του Σημίτη και η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη του περασμένου χρόνου, άσχετα με το πώς δικαιολογείται, τα δύο αυτά περιστατικά σκοτώνουν και τα τελευταία κατάλοιπα της εμπιστοσύνης. Και βλέπετε από χτες την καταράκλα του Χρηματιστηρίου μας, που αποτελεί απλώς μια ένδειξη».

Στο αμήν

Ο λαός - τόνισε ο κ. Μητσοτάκης - δεν αντέχει έναν τρίτο χρόνο λιτότητας, φτώχειας και στέρησης

και προχώρησε σε μια σημαντική, όπως είπε, παρατήρηση:

«Για πρώτη φορά τόνισε, διαπιστώνεται πλέον και γίνεται συνείδηση ότι μειώνεται και το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα. Τα δύο χρόνια, πέρυσι και φέτος, μειώθηκε το αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον, κατά 12%. Και δεν υπάρχουν καλύτερες προοπτικές για τον επόμενο χρόνο, τουλάχιστον από απόψεως οικονομικών συνθηκών, για τον αγρότη. Και η βασική αιτία της μείωσης του αγροτικού εισοδήματος είναι η πολιτική της πράσινης δραχμής, που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι μεγάλη η ζημιά του αγρότη από αυτή την ιστορία. Και συμβαίνει να μειώνεται το αγροτικό εισόδημα σε μια εποχή που η ΕΟΚ πράγματι πλουσιοπάροχα ενσχύει την Ελλάδα».

Είναι ανάγκη να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή, φέτος, μας δίνει η ΕΟΚ μια καθαρή βοήθεια δύο δις δολάρια περίπου, τα οποία πηγαίνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος στη Γεωργία. Παρά ταύτα, ο αγρότης μας υφίσταται αυτή τη μείωση του εισοδήματός του για την οποία πρωτότερα σας μίλησα. Δεν υπάρχουν πλέον τιμές Αθηνών, ή μάλλον υπάρχουν τιμές Αθηνών, από την ανάποδη: Αντί να δίνει η Αθήνα παραπάνω, κλέβει η Αθήνα αυτό που δίνει η ΕΟΚ.

Τα σκάνδαλα

Στα σκάνδαλα, που «απειλούν να μας πνίξουν με τις αναθυμιάσεις τους, αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κ. Κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η

όλη προσπάθεια της κυβέρνησης είναι πως θα συγκαλυφθούν, πράγμα που επιδιώκει, με δύο τρόπους: «Παραπέμπει στη Δικαιοσύνη γυμνούς φακέλους και ταυτόχρονα επιχειρεί μια ωμή, απροσχημάτιστη επέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Μίλησε, επίσης, για την τραγική υποβάθμιση της Παιδείας, που οδηγεί τη νεολαία σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και για την κομματική τηλεόραση, η κατάσταση της οποίας δεν άλλαξε με την τοποθέτηση του κ. Χριστοδουλίδη.

Είχα ελπίσει, είπε ο κ. Κ. Μητσοτάκης ότι η κατάσταση θα βελτιωνόταν. Αλλά τον τοποθέτησε στη θέση αυτή η κυβέρνηση για να τον έχει άβουλο όργανό της.

Ο κ. Κ. Μητσοτάκης τελείωσε την εισήγησή του τονίζοντας ότι ο στόχος που η Νέα Δημοκρατία πρέπει να θέσει αυτή την ώρα είναι η επισπευση των εκλογών: «Είναι ανάγκη - είπε - να υψώσουμε τον τόνο».

Η απλή

Προηγουμένως είχε τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει καμιά πρόθεση να απαγκιστρωθεί από την εξουσία και δεν θα κάνει ποτέ απλή αναλογική, γιατί η απλή αναλογική οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα σε διάλυση ένα κόμμα, ήδη διαλυμένο. «Φαντάζεσθε είπε, το ΠΑΣΟΚ, με απλή αναλογική».

Κουρελού θα γίνει». Επίσης, ότι ο πρωθυπουργός δεν θα επαναφέρει το σταυρό προτίμησης, γιατί «η απελπισία οδηγεί το μονοκράτορα Ανδρέα Παπανδρέου να κρατά τη λίστα ελπίζοντας ότι έτσι περιώζει εαυτόν ως αρχηγό κόμματος».



Ο κ. Κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει την εισήγησή του στη σύνοδο της ΚΕ της Ν.Δ. Δίπλα του οι κ.κ. Αθ. Κανελλόπουλος και Αθ. Τσαλδάρης. Η σύνοδος τόνισε, ο κ. Μητσοτάκης, συμπιπτει «με μια δραματική πολιτική συγκυρία».



Δεν τίθεται «θέμα Σημίτη» αλλά... «θέμα Παπανδρέου»...



Ο Κώστας Αλ. Καραμανλής

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάντα στα πλαίσια της φιλοσοφίας Καραμανλή

Η ΝΕΑ Δημοκρατία και η ηγεσία της «κινείται μέσα στο πλαίσιο φιλοσοφίας που με μεγάλη σαφήνεια έχει προδιαγράψει ο Κων. Καραμανλής».

Αυτό τονισε ο κύριος Κώστας Αλ. Καραμανλής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πολιτική, μια υπόθεση που θα μπορούσε να είναι μέχρι και ροκ», του ραδιοσταθμού «Αθήνα Ε.Μ. 984». Στην ερώτηση αν ο κ. Κων. Καραμανλής «ενοχλείται από τη φιλολογία που αναπτύσσεται γύρω από το αν θα επανέλθει ή όχι στην ενεργό πολιτική» ο κ. Κώστας Καραμανλής απάντησε:

Τον ενοχλεί

Νομίζω ότι τον ενοχλεί... Βέβαια είναι κάτι που δεν το έχω συζητήσει μαζί του αλλά, με αυτή την εντύπωση μέσω εγώ.

Ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση όμως και ας κοιτάξει ο καθένας τι μπορεί να κάνει για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό τον τόπο.

Και να είμαστε σίγουροι ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, το ξέρει το καθήκον του και θα το κάνει, αν χρειαστεί ποτέ.

ΕΡ.: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παρακολουθεί τη πολιτική ζωή;

Θα έλεγα πως ναι. Και πάντως θα ήταν αφύσικο να μην το έκανε.

Δ.Σ.Α.: Δημόσιος διάλογος για τον Ε.Κ.Α.Μ.

ΤΟ Δ.Σ. του ΔΣΑ αποκρούει το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για την προστασία του πολίτη από τον ΕΚΑΜ, θεωρεί δε ότι η ουσιαστική προστασία από τον ΕΚΑΜ και τη σύγχρονη τεχνολογία γενικότερα απαιτεί την ύπαρξη ενός δημόσιου ευρύτατου διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών φορέων, των πολιτών, των πολιτικών οργανισμών και της κυβέρνησης.

ΜΑ, τι είδους κυβέρνηση είναι επιτέλους αυτή, που βρίσκεται στην εξουσία;... Μα, τι είδους κόμμα είναι επιτέλους αυτό εκ του οποίου «εκπορεύεται» η κυβέρνηση και το οποίο τη στηρίζει;... Μα, τι είδους πολιτική προσωπικότητα είναι επιτέλους αυτή που βρίσκεται στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας;...

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι εκείνα που βρίσκονται αυτές τις μέρες στη σκέψη και στα χείλη του λαού. Ολόκληρου του λαού. Του λαού που κατόπληκτος και παγωμένος παρακολουθεί τα δραματικά γεγονότα στην κυβερνητική βιτρίνα. Και που εύκολα μπορεί να καταλάβει τι γίνεται πίσω απ' αυτήν...

Και να σκεφτεί κανείς πως τα ερωτήματα δεν αφορούν μια κυβέρνηση, ένα κόμμα κι έναν αρχηγό των οποίων τώρα μόλις στα ξαφνικά διασαλεύτηκε το περί την αξιοπιστία «κλίμα». Των οποίων τώρα μόλις στα ξαφνικά παραβιάστηκε η περί την φρεγγυότητα «παρθενία». Πρόκειται, αντίθετα, για μια κυβέρνηση, για ένα κόμμα και για έναν αρχηγό, από τους οποίους έχουν δει τόσα και τόσο τα μάτια του λαού. Του λαού που δεν παύει ωστόσο να εκπλησσεται κάθε φορά που κάτι καινούργιο σοβαρό και αιχμηρό ανακλύπεται. Του λαού που δεν παύει να «τρομοκρατείται» με τη συνειδητοποίηση κάθε φορά της «αλήθειας» πως απ' αυτή την κυβέρνηση, απ' αυτό το κόμμα κι απ' αυτόν τον αρχηγό μπορεί να περιμένει τα πάντα. Τα πάντα και... ακόμα περισσότερα, χωρίς πραγματικά καμιά διάθεση αντιπολιτευτικής υπερβολής.

Τι ανάγκη, άλλωστε, «αντιπολιτευσης», αλλά και τι ανάγκη «υπερβολής» έχει ο κ. Α. Παπανδρέου; Τα καταφέρει μια χαρά μονάχος του να αντιπολιτευτεί εαυτόν. Να αυτούπονομεί και αξιοπιστία και φρεγγυότητα και κύρος...

ΜΟΝΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΟ» ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...

Θα έβαζε σε δοκιμασία τη... σοβαρότητά του όποιος καθόταν σήμερα ν' ασχοληθεί με την ουσία της εισοδηματικής πολιτικής που εξήγγειλε και που «διόρθωσε» η κυβέρνηση ή με την ουσία του κατατεθέντος Προϋπολογισμού.

Γιατί βρισκόμαστε πραγματικά σε μια από κείνες τις φάσεις της πολιτικής μας ζωής, όπου η «διαδικασία» ή, αν θέλετε, ο «τύπος» έχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερο βάρος από την «ουσία». Είναι το «πολιτικό πρόβλημα» δηλαδή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και που «καπελώνει» τα πάντα. Είναι το πρόβλημα της πολιτικής «συμπεριφοράς» της πολιτικής «εικόνας» των κυβερνώντων που απασχολεί σήμερα όσο τίποτα το λαό. Και μαζί μ' αυτόν τα κόμματα, τους «παρατηρητές», τους πολιτικούς σχολιαστές...

Η εικόνα λοιπόν κι η συμπεριφορά της ηγεσίας της κυβέρνησης συνιστά το μείζον αυτή τη στιγμή πολιτικό πρόβλημα. Και δευτερευόντως οι εξελίξεις που ενδεχομένως δρομολογούνται στη βάση των τελευταίων «στοιχείων» αυτής της εικόνας



ή των τελευταίων εκδηλώσεων αυτής της συμπεριφοράς. Ενώ κατά τρίτο μονάχα λόγο ενδιαφέρουν τα καθαρά οικονομικά δεδομένα της συγκυρίας. Τα εκ της εισοδηματικής πολιτικής και του προϋπολογισμού εκπορευόμενα.

* Το πρώτο που θα μπορούσε να πει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση, είναι πως η τύχη του κ. Κ. Σημίτη ήταν σαφώς προδιαγεγραμμένη. Είχαν οι πάντες - κι η παρούσα στήλη φυσικά - προβλέψει την πορεία του μαζί με την άδοση πτώση του από το 1985 ήδη. Ήταν το παρελθόν που «μιλούσε» σχετικά και που δεν άφηνε πολλές αμφιβολίες για την εξέλιξη. Ήταν ο κ. Δρεττάκης κι ο κ. Αρσένης και κατά ένα τρόπο ο κ. Κουλουριάνος κι ο κ. Λάζαρης που πολλά θα μπορούσαν - ως «δείγματα» ή ως «περιπτώσεις» - να πουν και να διδάξουν στον κ. Κ. Σημίτη. Όπως ήταν, από την άλλη μεριά κι η προσωπική του περιπέτεια των εκλογών του 1981. Περιπέτεια, που ο καθένας «εδικαιούτο» να τη λησμονήσει, εκτός βέβαια από τον ίδιο.

Ήξερε λοιπόν καλά ο προχθές εκπεσών υπουργός Εθνικής Οικονομίας πού βαδίζει, τι χρεώνεται και τι επωμίζεται. Η δε διετής υπουργική του θητεία - στο συγκεκριμένο «ακανθώδες» πόστο - του έδωσε αρκετά σχετικά προηγήματα. Τά 'βλεπαν και τα «διάβαζαν» όλοι όσοι παρακολουθούσαν από κάπως πιο κοντά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μην τὰ 'βλεπε εκείνος. Αν όχι, τόσο το χειρότερο, φυσικά, για τον ίδιο...

ΟΙ ΔΥΟ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ»...

Αλλά... πολύ ασχολήθηκα, με την αλήθεια, με τον κ. Κ. Σημίτη με την περιπέτεια του και με την τύχη του.

Το θέμα μας δεν είναι και δεν θα μπορούσε νά 'ναι η προσωπική του περίπτωση.

Το θέμα, το μείζον πολιτικό θέμα σήμερα είναι η συμπεριφορά του κ. Α. Παπανδρέου. Του πρωθυπουργού που ακυρώνει με τη μεγαλύτερη άνεση και με απίστευτη ευκολία, διεργασίες πολλών μηνών των θε-

σμοθημένων κυβερνητικών οργάνων. Του πρωθυπουργού που με μερικές του φράσεις ανατρέπει την προ εικοσιτετράωρου επίσημα εξαγγελθείσα εισοδηματική πολιτική. Του πρωθυπουργού που αφήνει άναυδη ολόκληρη τη Βουλή, ολόκληρη τη μερίδα της συμπολιτευσης, ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο. Του πρωθυπουργού που εκτελεί εν ψυχρώ - και το ακόμα χειρότερο, καταξυτελείει... - τον επί της Εθνικής Οικονομίας υπουργό του. Κι όλ' αυτά με πλήρη ευκολία και με πλήρη άνεση. Κι όλ' αυτά ως τα φυσικότερα των πραγμάτων. Σα να μη συνέβη απολύτως τίποτα...

* Κάποιοι κάπως ευφάνταστοι, σχολιαστές παρομοίασαν την «κίνηση» της 25/11/87, μ' εκείνη της 9/3/85. Λέγοντας πως από άποψη πολιτικής μορφολογίας οι δύο «αφινδιασμοί» έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Ακόμα κι ως προς τους στόχους τους.

Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν η «πρώτη επιλογή», (προεδρία Καραμανλή - εισοδηματική πολιτική) εθεωρείτο αναμφισβητήτως δεδομένη. Και στις δύο περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο στο κρίσιμο μεσοδιάστημα - με «εικοσιτετράωρο» είχαμε και τότε και τώρα να κάνουμε - διαδραμάτισε ο κ. Μ. Κουτσόγιωργας. Και στις δύο περιπτώσεις το ρόλο του «μάντα μεταφοράς» προς - και από - την κοινή γνώμη έπαιξε η εφημερίδα «Αυριανή». Που κραύγαζε την πρώτη μέρα πρωτοσέλιδα πως «ο Σημίτης επιμένει στη λιτότητα» για να πανηγυρίζει επίσης πρωτοσέλιδα την επομένη με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μπράβο στον Ανδρέα, έσωσε τον κόσμο». Κι είναι γνωστοί βεβαίως οι δεσμοί της «Αυριανής» με συγκεκριμένους ηγετικούς κυβερνητικούς παράγοντες, όπως είναι γνωστό πως σ' αρκετές περιπτώσεις «χρησιμοποιήθηκε» για να προετοιμάσει το έδαφος για τέτοιου είδους ανορθόδοξα πολιτικά παιχνίδια.

Δε μένει τώρα παρά να δούμε, αν και ως προς τους «στόχους» η κίνηση της 25/11/87 προσομοιάζει μ' εκείνη της 9/3/85.

Αν μ' άλλα λόγια, σχεδιάζεται να

συνδυαστεί ο αφινδιασμός, με άμεση εκλογική αξιοποίησή του...

ΤΙ ΑΛΛΟ «ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ»;...

Τό 'παμε από την αρχή. Πως δεν είναι το μείζον σήμερα η ανάλυση και η αξιολόγηση της «διορθωμένης» εισοδηματικής πολιτικής και των σελίδων του κατατεθέντος Προϋπολογισμού. Πως είναι το «πολιτικό πρόβλημα» που εξ αντικείμενου διεκδικεί αξιολογική προτεραιότητα.

Θα πρέπει παρ' όλ' αυτά να σημειωθεί πως κι αν ακόμα επρόκειτο για τις επιτυχέστερες και για τις πιο ορθές οικονομικές επιλογές, ήταν απολύτως βέβαιη η επιτυχία τους. Αφού το «κλίμα» μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν και μέσα στο οποίο θα προωθηθούν, είναι σήμερα το χειρότερο δυνατό.

Με απείρωσ αναβαθμισμένη την κυβερνητική αναξιπιστία και με τραυματικά διασαλευθείσα τη σταθερότητα των κανόνων του παιχνιδιού. Κι είναι βεβαίως γνωστό ακόμα και στους πρωτοετίες σπουδαστές των οικονομικών επιστημών, πως το «κλίμα», η «αξιπιστία» και η «σταθερότητα των κανόνων» συνιστούν τα «μεγέθη» εκείνα που επηρεάζουν όσο τίποτα τις οικονομικές εξελίξεις...

* Ας επιστρέψουμε όμως στο «πολιτικό πρόβλημα». Για να πούμε πως κι αν ακόμα παραβλέψουμε ολωσδιόλου την έντονη φημολογία σύμφωνα, με την οποία ήταν «μεθοδευμένα» όλ' αυτά. Πως επίτηδες δηλαδή αφέθηκε ο κ. Σημίτης να νομίζει πως πέρασε η γραμμή του στο ΑΣΟΠ. Πως επίτηδες αφέθηκε να εξαγγείλει τα «δικά» του. Ωστε ν' ανατραπούν στη συνέχεια και οι επιλογές του και ο ίδιος... Ακόμα λοιπόν κι αν τ' αγνοήσουμε όλ' αυτά κι αν δεν τα λάβουμε υπόψη κι αν... κάνουμε πως δεν τα πιστεύουμε. Αν μείνουμε δηλαδή μονάχα στη μη αφισβητούμενη «επιφάνεια» των πραγμάτων...

... Ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση είναι απολύτως βέβαιο πως:

1. Οχι μόνο δεν ενισχύθηκε το κύρος του πρωθυπουργού - όπως επιδιώχθηκε με το να εμφανιστεί ως ο «διορθωτικός», ο «φιλολαϊκός», ο «παρέχων» - αλλ' αντίθετα υπονομεύτηκε όσο ποτέ το προσωπικό του κύρος και η προσωπική του φρεγγυότητα...

2. Ο αυταρχισμός με τον οποίο διοικείται η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ - που βέβαια «διαχέεται» και στην κοινωνία... - είναι αντιστρόφως ανάλογος προς το... αδιαμφισβήτητον του πρωθυπουργού. Όσο δηλαδή πιο πολύ αμφισβητείται ο ίδιος στην κυβέρνησή του, στο κόμμα του και στο λαό, τόσο περισσότερο αναβαθμίζονται οι αυταρχικές του διαθέσεις και οι αντίστοιχες πρακτικές του...

και 3. Το ερώτημα, το πραγματικά εφιαλτικό ερώτημα που βρίσκεται σήμερα στα χείλη του λαού, είναι «πώς, επιτέλους, κι από ποιους κυβερνάνται αυτοί ο τόπος»; Και τι θα πρέπει άραγε να περιμένει - σ' όλους τους τομείς, σ' όλα τα θέματα και σ' όλα τα επίπεδα - αυτός ο λαός, από μια τόσο ανεύθυνη, τόσο αναξιόπιστη, τόσο αφερέγγυα και τόσο «απρόβλεπτη» ηγεσία;...

Κάλπικο άλλοθι

ΑΛΛΟΘΙ προσπαθεί να εξασφαλίσει ο Α. Παπανδρέου, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις ξαφνικές και αψυχολόγητες παρεμβάσεις του, οι οποίες επέτειναν το αλαλούμ της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Με παρέμβασή του χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τον παραιτηθέντα κ. Σημίτη σαν τον σαμποτέρ της κυβέρνησης, που καταχράται της εμπιστοσύνης του ΑΣΟΠ και του πρωθυπουργού και για ...δικούς του λόγους ανακοινώνει τα περί χορήγησης της ΑΤΑ το β' τετράμηνο.

Ψευδόμενος καταφανώς ο Α. Παπανδρέου, εμφανίζεται αγνοώντας τα πάντα από τη λήξη του ΑΣΟΠ μέχρι την άνοδό του στο βήμα της Βουλής, όπου διέψευσε τα όσα 24 ώρες πριν είχε ανακοινώσει ο υπουργός του.

Το άλλοθι όμως αυτό του Α. Παπανδρέου πρόλαβε και κατέρριψε εκ των προτέρων ο κ. Σημίτης, ο οποίος προφανώς υποψιάζεται ότι θα παίξει το ρόλο του εξιλαστήριου θύματος. Έτσι στην επιστολή της παραίτησής του επισημαίνει στην πρώτη κιόλας παράγραφο:

«Η εισοδηματική πολιτική αποφασίστηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία μαζί σας».

Ο Α. Παπανδρέου είναι φανερό ότι δεν κρατά πλέον ούτε τα προσχήματα. Καταφεύγει σε καταφανή ψεύδη, προσπαθώντας να ξεφύγει από τα συνεχή πολιτικά ολισθήματα.

Ζήτω η λιτότητα...

Στο μεταξύ, με νέο προσωπείο εμφανίστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ισορροπήσει ανάμεσα στις αλλοπρόσβαλλες εξαγγελίες της τελευταίας περιόδου. Έτσι, μετά την αποπομπή Σημίτη, ο κ. Παπανδρέου ανέλαβε χθες να παίξει το ρόλο ...Σημίτη, ζητώντας συγκράτηση των δαπανών από υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και κάνοντας έκκληση στον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει την ίδια οικονομική πολιτική. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο επιχείρησε να ρίξει στον παραιτηθέντα υπουργό Εθνικής Οικονομίας τα βάρη για της αλληλοσυγκρουόμενες εξαγγελίες περί ΑΤΑ, χωρίς όμως να καταφέρει να δικαιολογήσει επαρκώς τη δική του ξαφνική παρέμβαση από το βήμα της Βουλής.

Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούσαν χθες ότι ο κ. Παπανδρέου επιχειρεί να διατηρήσει τις ισορροπίες, τόσο μέσα στο κόμμα του όσο και στον κρίσιμο τομέα της οικονομίας. Ισορροπίες που όμως μπορούν ν' αποβούν τρομερά επικίνδυνες στη φάση αυτή.

Ο κ. Παπανδρέου έπαιξε τον αριστερό ρόλο στη Βουλή, πριν λίγες μέρες και χθες φόρεσε το προσωπείο Σημίτη.

Ηδη όμως και παρά τις μεταμορφώσεις, η τακτική του έχει ξεσηκώσει σοβαρότατες αντιδράσεις στον κομματικό μηχανισμό. Στη φάση αυτή ο κ. Παπανδρέου βάλλεται και από τους «εκτελεστικούς», που είναι υπέρ της πολιτικής παροχών, αλλά και από τους τεχνοκράτες του κόμματος, που είναι θιασώτες της πολιτικής Σημίτη.

Χθες βράδυ, έγινε άτυπη σύσκεψη με παρόντες τον κ. Αλιώτη, τον Σ. Τζουμάκα, τον γραμματέα της ΠΑΣΚΕ Α. Αποστολίδη και αρκετούς συνδικαλι-

στές. Θέμα της σύσκεψης ήταν τα τελευταία γεγονότα που πυροδότησε ο πρωθυπουργός, καθώς και η πορεία της οικονομίας με δεδομένο τις αλληλοσυγκρουόμενες εξαγγελίες και δηλώσεις.

Από την άλλη πλευρά ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει τώρα και την οργή του ΣΕΒ, με τον οποίο μέχρι πρότινος είχε βρει τη χρυσή τομή. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ. Παπαλεξόπουλος έπλεξε χθες το εγκώμιο της πολιτικής Σημίτη και τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση, ότι μετά την παραίτηση του κ. Σημίτη και μετά τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις «η τύχη όλων αυτών των επιτευγμάτων διακυβεύεται».

45 Λεπτά!

Το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, διήρκεσε 45' και κατά κύριο λόγο μίλησε ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική του '88 εμφανίστηκε και πάλι οπαδός της λιτότητας.

«Θα πρέπει - τόνισε - να υπάρξει συγκράτηση των δαπανών από τα υπουργεία και τους δημόσιους Οργανισμούς».

Το ποσοστό του δημοσίου ελλείμματος σε σχέση με το ΑΕΠ, θα πρέπει να κρατηθεί εκεί που προβλέπει ο Προϋπολογισμός.

Είναι ανάγκη να είμαστε σκληροί και άκαμπτοι με τις ΔΕΚΟ που πρέπει να κρατήσουν τις δαπάνες τους στα όρια του Προϋπολογισμού».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο σημείο αυτό, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο υποβολής κυρώσεων σε περίπτωση που οι δαπάνες δεν συγκρατηθούν.

Στη συνέχεια, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με τα όσα εξήγησε πριν λίγες μέρες για απελευθέρωση των συμβάσεων εργασίας κ.τ.λ., κάλεσε και τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει την ήδη σφιχτή οικονομική πολιτική.

Παρά τις εκκλήσεις για λιτότητα, αμέσως μετά τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός συνέχισε το παιχνίδι των αλληλοαναιρούμενων δηλώσεων. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, σχετικά με το πόσο νέα θα είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε το 1988 ως την καλύτερη χρονιά (!).

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν πριν το '88.

Το άλλοθι εις βάρος του κ. Σημίτη (αλλά χωρίς επιτυχία), προσπάθησε να οικοδομήσει χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Παπανδρέου, μπροστά στην εσωκομματική (και μη) κατακραυγή για την αιφνιδιαστική προσωπική παρέμβασή του στο θέμα της ΑΤΑ, παραγκωνίζοντας και διαφεύγοντας όχι μόνο τον αρμόδιο υπουργό, αλλά και ολόκληρο το ΑΣΟΠ.

Προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις, ο κ. Παπανδρέου περιέπλεξε όμως ακόμα περισσότερο τα πράγματα, όταν δήλωσε



Ανδρέας: Καταφεύγει σε καταφανή ψεύδη προσπαθώντας να ξεφύγει από τα συνεχή πολιτικά ολισθήματα.



Μένιος: Ισχυρίζεται ότι δε γνώριζε τίποτε...

Πρωθυπουργός: Ο κακός Σημίτης με εξαπάτησε!

«Στο ΑΣΟΠ παρέμεινε ανοιχτό το θέμα του ετεροχρονισμού της ΑΤΑ. Μετά το τέλος του ΑΣΟΠ ανετέθη στους κ.κ. Σημίτη, Τσοβόλα, Κατηφόρη, να εξετάσουν το θέμα... σε μετέπειτα επαφές, η γραμμή που δόθηκε ήταν στο τέλος του '88 να καλύπτεται η απώλεια στα εισοδήματα από τον πληθωρισμό».

Ο πρωθυπουργός προφανώς διέπραξε άλλο ένα λάθος, αφού προσπαθώντας να πείσει ότι ο κ. Σημίτης κακώς είχε ανακοινώσει τα περί χορήγησης ΑΤΑ το Μάιο αντί την 1η Ιανουαρίου, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν διέψευσε μόνο τον υπουργό του, ο οποίος δικές του εντολές εκτελούσε...

Ο Μένιος

Αλλά και ο κ. Κουτσόγιωργας προσπάθησε χθες να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι ήταν πίσω από την παρέμβαση Παπανδρέου και την παραίτηση Σημίτη. Έτσι, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε ότι τόσο αυτός, όσο και ο κ. Λιβάνης δεν γνώριζαν αυτό που δήλωσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός και είναι ανακριβείς οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν.

Στο σημείο αυτό, επίκουρος του Κουτσόγιωργα ήρθε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός - γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτηματικά - και δήλωσε:

«Απολύτως κανένας συνάδελφος δεν γνώριζε και δεν υπήρχε κανένα παρασκήνιο όπως υποστηρίχθηκε σε ορισμένα δημοσιεύματα».

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΓΡΑΜΜΕΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...

ΕΙΝΑΙ πολλά τα επί μέρους στοιχεία της τελευταίας κυβερνητικής κρίσης που χρήζουν ειδικότερης ανάλυσης και λεπτομερέστερου σχολιασμού. Πέρα βέβαια από το γενικό - και τεράστιο - πολιτικό ζήτημα, το πρόβλημα υπευθυνότητας, αξιοπιστίας, φερεγγυότητας και κύρους του κ. Α. Παπανδρέου...

ΕΝΑ λοιπόν από κείνα, τα πολύ σοβαρά, επί μέρους ζητήματα έχει να κάνει με τις ανταλλαγές επιστολών ανάμεσα στον κ. Σημίτη, και στον πρωθυπουργό.

ΟΠΟΥ ο μεν πρώτος «καταγγέλλει» τον αρχηγό του ως απολύτως συνυπεύθυνο για την πολιτική της λιτότητας αποκαλύπτει ότι η πολιτική της κυβέρνησης σε άλλους «παράπλευρους» τομείς (περιορισμός ελλειμμάτων δημόσιου τομέα...) υπονόμει σταθερά όλ' αυτά τα χρόνια την οικονομική πολιτική, και προβλέπει με βεβαιότητα την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης για τα επόμενα χρόνια. Ενώ από την άλλη, με τη «διευκρίνισή» του ότι θέλει να είναι συνεπής σ' ό,τι «δημόσια ισχυρίζεται» κι ότι θέλει «να παραμείνει ειλικρινής απέναντι στο λαό», χαρακτηρίζει και κρίνει την - εντελώς αντίθετη σ' ό' αυτά - πρακτική του πρωθυπουργού. Δεν μπορεί τέλος να μη σημειωθεί, πως το ύφος και οι τόνοι - πέρα από το αιχμηρό περιεχόμενο - της επιστολής Σημίτη, δεν «ταιριάζουν» σε στέλεχος που παραμένει στο Κίνημα. Οχι τουλάχιστον με τα δεδομένα που ως τα τώρα ισχύουν για το ΠΑΣΟΚ...

ΓΙΑ ΤΗΝ απαντητική επιστολή του κ. Α. Παπανδρέου, δεν μπορεί να πει κανείς και πολλά πράγματα. Εκτός από δύο εξαιρετικά σημαντικές - όμως - επισημάνσεις. Οτι πρώτον ο πρωθυπουργός αποφεύγει να μπει επί της ουσίας των αιτιάσεων Σημίτη.

ΚΙ ΟΤΙ επιπλέον - και κυρίως - πρόκειται για ένα εμφανέστατα «φοβισμένο» κείμενο.

ΕΤΣΙ ακριβώς, όχι απλώς αμυντικό ή απολογητικό αλλά «φοβισμένο». Κι είναι αυτό κάτι που σημαίνει πολλά, πάρα πολλά...

ΜΗΝ μου πείτε πως, απ' αυτή την άποψη, δεν έχουν εντυπωσιακά διαφοροποιηθεί τα ΠΑΣΟΚικά «ήθη». Μην μου πείτε πως παραμένει ο κ. Α. Παπανδρέου ο ένας, ο μοναδικός, ο αδιαμφισβήτητος που τον έτρεμαν οι πάντες. Και που κανείς δεν τολμούσε να τα βάλε μαζί του. Όταν υπουργός του τον εγκαλεί δημόσια κι εκείνος απλώς αμύνεται... Ας «κρατήσουμε» το γεγονός. Κι ας το αξιολογήσουμε στις διαστάσεις τους...

B.K. ΠΑΙΚΟΣ

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Νέα καρφιά Σημίτη

ΚΑΙ ΧΘΕΣ ο κ. Σημίτης με την ευκαιρία της παράδοσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στον κ. Ρουμελιώτη, προχώρησε με «διπλωματική γλώσσα» σε βαρείς υπαινιγμούς κατά του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε την τηλεόραση ότι λογόκρινε την επιστολή παραίτησής του προς τον πρωθυπουργό και εξέφρασε για άλλη μια φορά ότι η οικονομική



Ο νέος υπουργός κ. Π. Ρουμελιώτης.

πολιτική δεν επιτυγχάνει με «πολιτικές βουλήσεις». Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα, είπε:

Πληροφόρηση

«Χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση του κοινού γιατί ο πολίτης έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να κρίνει, όταν είναι ενημερωμένος πλήρως. Στην εποχή μας, όμως, παρατήρησε, ο κίνδυνος είναι

Του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

«ότι τα τεχνικά μέσα είναι πιο ανεπτυγμένα από τα μηνύματα που μεταφέρουν και έτσι συχνά το μήνυμα που στέλνεται στο λαό είναι απλουστευμένο, χωρίς ανάλυση και χωρίς στοιχεία. Χρειάζεται, κατέληξε, για να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία να βελτιωθεί η ποιότητα των μηνυμάτων». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική, τονίζοντας τα ακόλουθα:

Η βούληση

«Εκείνο που χρειάζεται να γίνει κατανοητό, είναι ότι η οικονομική πορεία δεν καθορίζεται μονάχα από τις πολιτικές βουλήσεις, αλλά και από τις νομοτέλειες του συστήματος». Τέλος, ο κ. Σημίτης σαρκάζοντας το διάδοχό του και πρώην υφιστάμενό του κ. Ρουμελιώτη, είπε: «Πιστεύω ότι στις στιγμές αυτές ο κ. Ρουμελιώτης θα μπορεί να βρει το δρόμο για να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Του εύχομαι καλή επιτυχία».

«ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΗΣΗ...»



Ο κ. Σημίτης στην παράδοση του υπουργείου, μαζί με τον κ. Σκουλά (δεξιά).

Αιφνιδιάστηκε από την αλλαγή

ΕΞΩ φρενών είναι ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Θ. Καρατζάς με την αιφνίδια αλλαγή της οικονομικής πολιτικής που έκανε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου.

Η νέα αυτή παλινωδία του κ. Παπανδρέου τον βρήκε τη στιγμή που συνομιλούσε με Γερμανούς βιομηχάνους στο Σύνδεσμο Γερμανικών Βιομηχανιών, όπου τους εξηγούσε τις δυνατότητες που υπήρχαν για επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα γιατί, όπως τους επεσήμανε, απόφαση της κυβέρνησής του ήταν το 1988 να ακολουθηθεί η εισοδηματική πολιτική που είχε αποφασίσει το ΑΣΟΠ την προηγούμενη ημέρα (Τρίτη) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και την οποία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ανακοίνωσε στον Τύπο ο κ. Σημίτης.

Όταν ο κ. Καρατζάς πληροφορήθηκε την αιφνίδια στροφή του πρωθυπουργού, στην εισοδηματική πολιτική, βρέθηκε προ αδιεξόδου χωρίς να μπορεί να δώσει καμία εξήγηση στους Γερμανούς βιομηχάνους, στους οποίους λίγη ώρα πριν τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου μιλούσε για σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας κ.λπ.

Ετοιμοί να τα βροντήξουν



Ο κ. Παπαντωνίου

ΕΤΟΙΜΟΙ να τα «βροντήξουν» ήταν χθες οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας κ.κ. Ιω. Παπαντωνίου και Θεόδ. Καρατζάς.

Η υποβολή των παρατήσεων τους, όμως, απετράπη προσωρινά μετά από υπόδειξη του κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος λέγεται ότι τους είπε πως δεν θα ήθελε η δική του αποχώρηση να συνοδεύεται και με την αποχώρηση των δύο υφυπουργών, ώστε να μη δοθεί η εντύπωση μεγάλης κυβερνητικής κρίσης.

Οι δύο υφυπουργοί συμφώνησαν με τον κ. Σημίτη, μετά από μακρά συζήτηση. Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τονίζουν και Καρατζά είναι ζήτημα χρόνου.

Ειδικότερα, οι ίδιοι κύκλοι επισήμαιναν ότι ο κ. Παπαντωνίου εκτιμά την τοποθέτηση του κ. Ρουμελιώτη στη θέση του υπουργού ως μειωτική για τον ίδιο, γιατί θεωρεί αδιανόητο να ηγηθεί του υπουργείου ένας πρώην β' υφυπουργός Εθνικής

ΜΕΡΙΔΙΟ
ΣΤΟ ΛΑΟ



ΤΟΥ ΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κόσμος καίγεται σε... θετικό κλίμα

«ΤΟ ΚΛΙΜΑ είναι θετικό» (!) αναφώνησε χθες ο νέος σωτήρας της ελληνικής οικονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης κατά την τελετή της παραλαβής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από τον πρώην προϊστάμενό του υπουργό κ. Σημίτη.

Φυσικά εκείνη την ώρα που έλεγε αυτά ο κ. Ρουμελιώτης στο Χρη-

ματιστήριο γινόταν «χαμός». Οι μετοχές καταρρέαν για δεύτερη μέρα. Οι φορολογούμενοι ήταν εξαγριωμένοι και ο επιχειρηματικός κόσμος διαμαρτυρόταν έντονα για το ξαφνικό αναδρομικό «χαράτσι» που επεβλήθη στα κέρδη του 1986.

Η φράση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση οικονομικού συντάκτη που πετάχτηκε και παρατήρησε στον κ. Ρουμελιώτη αν έχει υπόψη του πώς πήγε η κίνηση στο Χρηματιστήριο και τι κλίμα έχει διαμορφωθεί στην οικονομία της χώρας, ώστε να δικαιολογούνται τα περί «θετικού κλίματος» που διαπίστωσε...

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Σημίτης και είπε ότι ο κ. Ρουμελιώτης δεν δίνει αυτή τη στιγμή συνέντευξη Τύπου, αλλά παραλαμβάνει το υπουργείο. Παρακάλεσε δε τους δημοσιογράφους να συζητήσουν άλλη ώρα με τον κ. Ρουμελιώτη.

Χαρακτηριστικά ο κ. Ρουμελιώτης απαντώντας στην προσφώνηση του κ. Σημίτη που ήταν πλήρης υπαινιγμών εναντίον του πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου, είπε ότι:

«Το κλίμα είναι θετικό. Για πρώτη φορά μετά πολλές δεκαετίες και παρά την αυστηρή πιστωτική πολιτική η οικονομία διαθέτει μια σημαντική ρευστότητα. Πόροι που προήλθαν είτε από εισαγωγή συναλλαγμάτων, είτε που εμφανίζονται στην επίσημη οικονομία και που μέχρι τώρα ανήκαν στην παραοικονομία. Αυτούς τους πόρους μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς».

Για τη νέα εισοδηματική πολιτική ο κ. Ρουμελιώτης είπε: «Όσον αφορά την εισοδηματική πολιτική έχει γίνει σαφές τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τα άλλα μέλη της κυβέρνησης ότι δεν ήταν δυνατόν και δεν έπρεπε να συνεχιστεί η ίδια αυστηρή πολιτική. Πέραν από το διορθωτικό ποσό είναι αναγκαία και η ύπαρξη μιας περισσότερο ελαστικής τιμητικής προσαρμογής».

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΦΤΟΥΝ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

— ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ

ΧΑΡΑΤΣΙ

ΟΙ ΔΥΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

Οικονομίας, που μάλιστα απέτυχε παταγωδώς στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων που είχε αρμοδιότητα.

Ο κ. Καρατζάς από την πλευρά του, έλεγαν οι ίδιοι κύκλοι, θεωρεί ως αποτυχημένη κίνηση την απομάκρυνση Σημίτη από το υπουργείο, τονίζοντας ότι η συνεργασία του με τον κ. Ρουμελιώτη θα είναι προβληματική.

Θα πρέπει, πάντως, να υπογραμμισθεί, ότι κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης του υπουργείου από τον κ. Σημίτη στον κ. Ρουμελιώτη, ο κ. Παπαντωνίου έδειχνε αμήχανος, ο δε κ. Καρατζάς ήταν σκυθρωπός και έδινε την εντύπωση ότι παρευρίσκατο στην τελετή παράδοσης, γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αφού είχε υποσχεθεί στον κ. Σημίτη να αναβάλλει για λίγο την παραίτησή του.