



Είπαν «όχι»  
Λάζαρης-  
Κουλουριάνος



Επισφαλής  
η θέση Τρίτση  
και Τσοβόλα



# ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ η κυβέρνηση



ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

## Ο Σημίτης ξεσκεπάζει τον Ανδρέα



«Μαζί πήραμε  
την απόφαση  
για τα μέτρα»

Ο ΠΡΩΗΝ «ΤΣΑΡΟΣ» ΑΡΝΗΘΗΚΕ  
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΟΛΗ Η ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΕΛ. 4,5

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

## Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στη Βουλή την απλή αναλογική

ΣΕΛ. 4

**Η Αθήνα  
στενάζει  
από τις  
πορείες**

Στενάζει η  
Αθήνα  
καθημερινά  
από τις  
απεργίες.  
Χθες,  
σπουδαστές  
και οικοδόμοι  
έκαναν  
συγκεντρώσεις  
και πορείες  
προς τη Βουλή.  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ  
ΣΕΛ. 2,3



## Κι άλλο τρελό του Ανδρέα...

«ΜΕΤΕΘΕΣΕ» ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟ  
ΒΡΑΔΥ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
Κ. ΣΟΛΩΜΟ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ! ΣΕΛ. 4



κ. Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

# Αρνηθεί τον Ανδρέα



Θελω να τονίσω, μ' αυτή την ευκαιρία, ότι η πετυχημένη πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις άοκνες προσπάθειές σου να συγκρατήσεις τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς, Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

### Ο κ. Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κων. Μητσοτάκης σχολιάζοντας γεγονός ότι επιστολές έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μνημείο πολιτικής ανευθυνότητας και θλιβερό φαινόμενο έλλειψης πολιτικού ήθους αποτελεί ο χειρισμός από τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου του θέματος της εισοδηματικής πολιτικής, που οδήγησε σε παραίτηση τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Κώστα Σημίτη. Θεωρώ χρέος μου να επιστήμω ότι:

1. Επιβεβαιώθηκε πλήρως από την επιστολή του κ. Σημίτη η κατηγορία που επανειλημμένα έχω διατυπώσει, ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλει να περιορίσει τα τεράστια ελλείμματα του δημοσίου τομέα και προτιμά να επιβάλλει περιοριστική πολιτική στον ελληνικό λαό.
2. Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο πρωθυπουργού ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος συγχάρισε τον κ. Σημίτη για την εμμονή του σε μια πολιτική που τον υποχρέωσε σε παραίτηση όταν την ανέτρεψε ο ίδιος ο κ. Α. Παπανδρέου.
3. Τα κωμικοτραγικά που συνέβησαν τις δύο τελευταίες ημέρες διαλόγου και τις τελευταίες ψευδαισθήσεις που ελάχιστοι μπο-

ρούσαν να έχουν ως προς τη δυνατότητα της σημερινής κυβερνήσεως να διορθώσει τα οικονομικά μας πράγματα.

Κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβάλλει: Η οικονομία μας θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο όσο το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην εξουσία. Μόνη ελπίδα και μόνη διέξοδος για τη χώρα είναι οι εκλογές».

Ο κ. Μητσοτάκης σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές εκτιμά ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται εμπνέει σοβαρές ανησυχίες και επισημαίνει ότι «πρέπει να αναμένονται άμεσες εξελίξεις».

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο κ. Κ. Μητσοτάκης χθες σε συζήτησή του με τον πρόεδρο της Βουλής κ. Γιάννη Αλευρά εξέφρασε την απόλυτη δυσρέσκεια του για την μεθόδευση της παρουσίας του κ. Α. Παπανδρέου - παρά τα ειωθότα - στο θήμα της Βουλής με την ευκαιρία της κατάθεσης του προϋπολογισμού. Λέγεται ότι ο κ. Αλευράς χθες το πρωί σε επαφή του με τον κ. Α. Παπανδρέου διαμαρτυρήθηκε έντονα όχι μόνο για την παραβίαση της συνήθους διαδικασίας αλλά και για το θέμα Σημίτη που για μια ακόμη φορά απέδειξε το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση αναξιόπιστη.

### Οι αντικαταστάσεις

Ο μέχρι τώρα υπουργός Εμπορίου Παναγιώτης Ρουμελιώτης επελέγη για τη θέση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ενώ υπουργός Εμπορίου θα είναι (για τέταρτη!) φορά ο Νίκος Ακριτίδης. Η επιλογή του κ. Ρουμελιώτη έχει σχέση προφανώς με τη γνώ-

## Αρνήθηκε να πάρει άλλο υπουργείο

Αξιοπρεπής, αλλά με δηλώσεις σαφώς ειρωνικές για τον κ. Παπανδρέου και τις επιλογές του, ο κ. Σημίτης αποχώρησε από το χτεσινόβραδινό «ραντεβού του» με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο κ. Α. Παπανδρέου συναντήθηκαν στις 9 παρά τέταρτο το θράδυ για 20 λεπτά και σύμφωνα με δήλωσή του Κ. Σημίτη:

«Τους λόγους της παραίτησης μου είχα εξηγήσει ήδη χτες το θράδυ στον Πρωθυπουργό αμέσως μετά τη δήλωσή στη Βουλή. Η συνάντησή σήμερα (χτες) είχε σκοπό να τον κατατοπίσω στα προβλήματα που υπάρχουν και να του εκθέσω τις σκέψεις μου για την αντιμετώπισή τους. Συζητήσαμε και μερικά γενικά θέματα όπως πρέπει. Δηλαδή για ορθές διαδικασίες, συνέπεια στους στόχους, αποτελεσματικότητα στη γραμμή. Χρειάζονται και τέτοιες γενικές συζητήσεις».

Στην έκδηλα ειρωνική και γεμάτη πικρία δήλωσή του κ. Σημίτη, ο κ. Ρουμελιώτης αναφερόμενος στη συνάντησή Παπανδρέου-Σημίτη περιόριστη σε μια ηττοπαθή για την κυβέρνηση δήλωση: «Ο κ. Σημίτης είναι αρχιτέκτονας μιας πολιτικής που έχει αποδώσει και η οποία δίνει δυνατότητες να προχωρήσουμε στην πολιτική που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ο κ. Σημίτης προσφέρθηκε οποτεδήποτε χρειάζεται να συμμετέχει σε συζητήσεις ή οτιδήποτε άλλο που θα βοηθούσε το έργο της κυβέρνησης».

Η «προσφορά» του κ. Σημίτη ίσως ήταν η κατηγορηματική του άρνηση να αναλάβει άλλο υπουργείο. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται ν' αναλάβει άλλο πόστο απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, όχι θέβαια!»



Ο κ. Κ. Σημίτης χθες το θράδυ θγαίνοντας από του Μαξίμου.

ση του σε θέματα ΕΟΚ, αλλά και με την «ιδεολογική του συγγένεια» με τον κ. Σημίτη. Στην ουσία δηλαδή ο κ. Παπανδρέου θέλει έναν τεχνοκράτη επικεφαλής του υπουργείου, αλλά με αρμοδιότητες μειωμένες σε σχέση με εκείνες του κ. Σημίτη. Οι δύο νέοι υπουργοί ορκίζονται σήμερα το πρωί στις 10.30' ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη και του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου.

Πάντως πέρα από τις επιμέρους αντικαταστάσεις, εκτιμάται ότι δεν είναι έτοιμος ένας μεγάλος ανασχηματισμός που συζητείται έντονα τις τελευταίες μέρες. «Αυτός πρόκειται να γίνει στις αρχές του νέου χρόνου», λένε κύκλοι του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, πράγμα που δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν άλλα, κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι αποκομμένα από τις πηγές πληροφόρησης.

Το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση με αιχμές του δόρατος την όξυνση στην Παιδεία και τα διαρκώς ανανεούμενα σκάνδαλα,

γίνεται τώρα ακόμη μεγαλύτερο με την απόδειξη που έδωσε ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου στη Βουλή για το πόσο σέβεται και εκτιμά τα ίδια τα στελέχη του. Οδήγησε σε παραίτηση τον «αρχιτέκτονα» του οικονομικού του μοντέλου θέλοντας για άλλη μια φορά να προβάλει προς τα έξω ότι «αυτός δεν φταίει, οι υπουργοί φταίνε που δεν τον καταλαβαίνουν και με τον τρόπο τους τον υπονομεύουν». Το μόνο όμως που καταφέρνει ο πρωθυπουργός με δεδομένη την αναξιότητα του προς το λαό είναι να εκτίθεται ολοένα και περισσότερο. Οι αντιδράσεις στην ίδια την κυβέρνηση για την συμπεριφορά του πρωθυπουργού, είναι μεγάλες και πολλοί θεωρούν ότι έχουν ήδη ανοίξει οι ασκοί του Αϊόλου...

Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις επαφές που πραγματοποιήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και στενοί του συνεργάτες για να θρθεθεί αντικαταστάτης του κ. Σημίτη βεβαιώνουν ότι έγινε πρώτα κρούση στον πρώην υπουργό Προεδρίας Απόστολο Λάζαρη και στη συνέχεια στον πρώην υπουργό Οικονομικών Δ. Κουλουριάνο. Και οι δύο αρνήθηκαν (ήταν και οι πρώτοι ίσως που κατάλαβαν τι σημαίνει Α. Παπανδρέου), θέτοντας σκληρούς όρους, που φυσικά ο πρωθυπουργός δεν ήταν σε θέση να δεχτεί. Έτσι, επελέγη η λύση του τεχνοκράτη και γνώστη των θεμάτων ΕΟΚ Π. Ρουμελιώτη.

Στο μεταξύ, και μέσα στη γενική αναστάτωση (παραίτηση Σημίτη, συνάντησή του με Α. Παπανδρέου στο Μαξίμου, συζήτηση

στη Βουλή για την απλή αναλογική, διαδηλώσεις κ.λπ) ανακοινώθηκε έτσι, ξαφνικά και χωρίς καμιά αιτιολόγηση η υφυπουργοποίηση του κ. Σολωμού. Πιο σωστά, ο κ. Σολωμός ορκίζεται αύριο στις 10.30 μαζί με τους κ.κ. Ρουμελιώτη και Ακριτίδη, ως υφυπουργός Υγείας, θέση την οποία είχε και πριν λίγο καιρό, όταν μεταφέρθη από εκεί στο υφυπουργείο Παιδείας! Τώρα, ο κ. Παπανδρέου αποφάσισε να τον ξαναπάει στο υφυπουργείο Υγείας, δεχόμενος σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, σχετική εισήγηση του υπουργού κ. Τρίτση που «δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί του». Αυτό όμως έφερε εύλογη αναστάτωση του υπουργείου Υγείας, και κυρίως στον υφυπουργό κ. Ν. Ριζογιάννη, το περιβάλλον του οποίου τόνιζε ότι είναι εξοργισμένος από την επιλογή αυτή του πρωθυπουργού. Και σε αυτό το μέτωπο αναμένονται εξελίξεις...

### Αργά το θράδυ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στην παρακάτω ερώτηση πολιτικού συντάκτη: **ΕΡΩΤΗΣΗ:** Επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι παρατήθηκε ο υφυπουργός Υγείας κ. Ριζογιάννης; **ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Όχι.

● Με σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερά, που καταλήγει ζητώντας εκλογές, τονίζει: «Ο τύπος και η ουσία της αιφνιδιαστικής πρωθυπουργικής ενέργειας που ώθησε και τον Κ. Σημίτη σε παραίτηση, αποδεικνύει την αποτυχία του στεθεροποιητικού προγράμματος. Χαρακτηρίζει την αντιφατικότητα της κυβερνητικής πολιτικής και για το μέλλον την αναξιότητα των δηλώσεων του πρωθυπουργού ενώ θέτει κρίσιμα ζητήματα ήθους και δημοκρατικών διαδικασιών».

Παρόμοιες αιφνιδιαστικές ενέργειες δεν αποκλείονται πλέον και σε άλλους σημαντικούς τομείς της εθνικής ζωής με απρόβλεπτες συνέπειες και κόστος. Είναι πια φανερό ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορεί να διεκδικούν τη αυθαίρεση και τους ελιγμούς με στόχο τη διατήρηση στη εξουσία, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν μια σαφή πολιτική διεξόδου από τη βαθειά κρίση της κοινωνίας και της οικονομίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ριζικά το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, να καθιερωθεί άμεσα απλή αναλογική και να υπάρξει προσφυγή σε εύλογο διάστημα στη λαϊκή ετυμηγορία».

## «Ήταν μόνο η αρχή»

«Κάποιοι κομματικοί» είναι ευχαριστήμενοι, λένε καλά πληροφορημένες πηγές από τις εξελίξεις. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι αυτοί οι κομματικοί κινούνται σε υψηλά κλιμάκια, ακόμη και μέσα στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι «ο Σημίτης ήταν μόνο η αρχή».

Τούτο ερμηνεύεται ως νίκη τους, στο βαθμό που για διαφορετικούς λόγους κομματικοί και ο «λαϊκός» κ. Κουτσόγιωργας συνέπλεαν στην κατεύθυνση απομάκρυνσης του Κώστα Σημίτη προκειμένου «να δείξει το κόμμα φιλολαϊκό πρόσωπο, έτσι που να μην μπορεί κανείς ν' αποκλείσει ενδεχόμενο εκλογών οποιαδήποτε στιγμή, από τώρα μέχρι και τον Ιούλιο του 89».

Όμως η πληροφορία αυτή έρχεται υποβοηθητική της άποψης που θέλει τον κ. Παπανδρέου πράγματι ανεύθυνο ή διευθυνόμενο στην ουσία από δύο ομάδες αντικρουόμενων συμφερόντων, με ένα όμως κοινό στόχο: την ανάδειξή τους σε κυρίαρχο πόλο εξουσίας στην -κοντινή πλέον- μετα-Ανδρέα εποχή. Πρόκειται για τα ηγετικά μέλη του Ε.Γ. από

τη μια και για τους παραδοσιακούς «παλιούς κομματικούς φίλους του πρωθυπουργού από την άλλη».

Κάθε μια από αυτές τις ομάδες βεβαιώνει, φυσικά, και αφήνει να διαρρέεται στον Τύπο η άποψη, ότι «δεν θέλει την εξουσία αλλά το καλό του κινήματος και την ενότητα». Πολ-λοί όμως διερωτώνται ήδη για τις εμφανίσεις που έχουν αρχίσει προς τα έξω στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κομματικά και κοινοβουλευτικά, σε ηγετικό επίπεδο με λόγους μπροστά σε «πιστό ακροατήριο» και προβολή των ομιλιών αυτών από μέρος του Τύπου. Η παραίτηση του Σημίτη από τη θέση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας ερμηνεύεται μεν ως νίκη των κομματικών, αλλά οι διαστάσεις αυτές της παραίτησης είναι απρόβλεπτες. Ίσως θέβαια σ' αυτό ακριβώς ποντάρουν κάποιοι επιδιώκοντας γενικότερες ανακατατάξεις».

● Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 11.00 π.μ. θα συνέλθει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού το Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα «Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού».

**Δυναμώσε με τη συμμετοχή σου την**

**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ**

**ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ!!!**

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ**

**ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6:00**

**ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ**

**Ο.Ν.ΝΕ.Δ**

# Αποψη

## Το κόλπο

Ο «ΥΠΕΡΑΝΩ όλων», που λέει κι ο Τσοβόλας, άρπαξε την μπάλα στον αέρα και έβαλε καλάθια. Και να κραυγές ενθουσιασμού οι οπαδοί της ομάδας. Πού έχουν μείνει ολιγάριθμοι, αλλά είναι μονίμως έτοιμοι να πάρουν φωτιά για το Μεγάλο τους. Που μυαλό, θέβαια, για να αντιληφθούν ότι η μπάλα πήγε στο δικό τους καλάθι και ότι το τρίποντο μέτρησε εις βάρος της ομάδας τους.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ της προπαγάνδας, στο οποίο έχει αποδειχθεί θιρτουόζος ο Μεγάλος, είναι πολύ αποτελεσματικό, αλλά έχει και τα όριά του. Τα οποία φαίνεται ότι εξαντλούνται. Για τον απλό λόγο ότι φίλοι και αντίπαλοι έχουν πάρει χαμπάρι τα κόλπα, που είναι πια πολυφορεμένα. Άλλωστε και η παραίτηση του κ. Σημίτη απέδειξε ότι εξαντλούνται και τα αποθέματα στελεχών της «αλλαγής» που είναι διατεθειμένα να εξευτελιζονται για να στηθεί το σκηνικό πάνω στο οποίο θα αποθεωθεί ο φίλος του Λαού, ο Μεγάλος, ο Πρώτος, ο Ακέραιος.

ΤΟ ΑΘΛΙΟ παιχνίδι που παίχθηκε το περασμένο 48ωρο, είναι πολλαπλώς αποκαλυπτικό. Έδειξε την περιφρόνηση του αρχηγού της «αλλαγής» ακόμη και για τους πιο στενούς και αφοσιωμένους συνεργάτες του. Τοσλαπάτησε τα κοινοβουλευτικά έθιμα, με τη χρησιμοποίηση της Βουλής, για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του ροκαμβολικού σχεδίου, που θα τον αναδείκνυε τον... καλό, διορθωτή των κακών κειμένων του! Απέδειξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν διστάζει προ ουδενός. Προκειμένου να προωθήσει τα σχέδιά του, είναι έτοιμος να εκμεταλλευθεί ακόμη και τα πιο ευαίσθητα θέματα, που μπορούν να πυροδοτήσουν κοινωνικές συγκρούσεις με απρόβλεπτες συνέπειες.

ΤΟ... ΜΕΓΑΛΟΦΥΕΣ κόλπο του κ. Παπανδρέου, όμως, αποκάλυψε και κάτι άλλο. Ότι - παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις του - προετοιμάζεται πυρετωδώς για εκλογές. Εκλογές, όμως, που δεν θα μοιάζουν μ' αυτές που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Αυτά που έγιναν αυτές τις μέρες είναι πρωτοφανή πράγματα για την πολιτική μας ζωή. Και στις εκλογές που φαίνεται ότι είναι πια πολύ κονύτερα από όσο μπορούσε να προβλέψει κανείς, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σωτηρία της «αλλαγής», θα είναι πρωτοφανή. Άρα κανείς δεν δικαιούται πλέον να αιφνιδιαστεί.

## Ως... ειδήμων

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ιστορία του κ. Ν. Ακριτίδη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι ακριβές δείγμα της παπανδρεικής πρακτικής: Απομακρύνουμε τους πάντας ως αποτυχόντας και τους επαναφέρουμε ως έχοντας πείραν εκ της... αποτυχίας των... Ιδού η σεμνή ιστορία του κ. Ν. Ακριτίδη:

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ για πρώτη φορά στις 21 Οκτωβρίου 1981 ως υπουργός Εμπορίου. Σε επτά μήνες που γίνεται ο πρώτος ανασχηματισμός -5 Ιουλίου 1982- ο κ. Ν. Ακριτίδης απομακρύνεται από το υπουργείο Εμπορίου ως αποτυχών, αλλά του δίνεται το υπουργείο Συγκοινωνιών μήπως και τα καταφέρει καλύτερα. Στο υπουργείο Συγκοινωνιών μένει χρόνο-ρεκόρ 18 μηνών, αλλά στον επόμενο ανασχηματισμό απομακρύνεται από το υπουργείο Συγκοινωνιών ως... αποτυχών και επιστρέφει στο υπουργείο Εμπορίου ως αποτυχών μεν έχων πείραν δε του αντικειμένου ως εκ της... αποτυχίας του. Μένει στο υπουργείο Εμπορίου έντεκα μήνες -ενώ γίνονται δύο ακόμη ανασχηματισμοί- και τα κομματικά όργανα του Καστρίου ωρύνονται: με... κομψούς τίτλους: «Ακριτίδη τα 'κανες μπάχαλο... Βρισκόμαστε πλέον εν μηνί Ιουλίου του 1985 και ο κ. Ακριτίδης απομακρύνεται από το υπουργείο Εμπορίου ως... οριστικός αποτυχών και αμετακλήτως. Έκτοτε ακούμε για τον κ. Ακριτίδη από τις παραπολιτικές στήλες για διάφορες γραφικές προσρήσεις του εντός της Βουλής.

ΔΙΑΔΕΧΟΝΤΑΙ τον κ. Ακριτίδη στο υπουργείο τρεις υπουργοί. Πρώτος ο κ. Κατσιφάρας, που σε «εμπιστευτικές» συζητήσεις του με τους δημοσιογράφους αναφέρει, ότι βρήκε ένα υπουργείο «άνω κάτω». Τον κ. Κατσιφάρα διαδέχεται ο κ. Β. Σαραντίτης που και αυτός σε εμπιστευτικές συζητήσεις του λέει ότι βρήκε το υπουργείο «άνω κάτω» από την περίοδο... Ακριτίδη. Τον κ. Β. Σαραντίτη -που ενημερώνεται για την απομακρυσή του τηλεφωνικά- αντικαθιστά ο κ. Π. Ρουμελιώτης και ιδού επανακάμπτει απότομος ο κ. Ν. Ακριτίδης ως... ειδήμων περί τα του υπουργείου γενικώς και τα του εμπορίου ειδικώς. Τελικά υποθέτουμε ότι ο κ. Ν. Ακριτίδης μπορεί να ελπίζει στον επόμενο ανασχηματισμό για το υπουργείο Συγκοινωνιών. Ως φυσική... νομοτέλεια... Η «Α»



«Φύγε Αντώνη από δίπλα μου, όταν είναι γύρω μας φωτορεπόρτερ. Μη λέει ο κόσμος, ότι στηρίζομαστε σε δεκανίκια και μαστούνια...».

## «Ανασυγκρότηση» με υλικά κατεδάφισης

Κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα, ο επικεφαλής μιας από τις επιτροπές... «ανασυγκρότησης» του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να συγκαλέσει σύσκεψη για να δούνε πώς θα μπορέσουν όλοι μαζί να ξανακτίσουν το μαγαζί τους με τα υλικά... κατεδάφισης που έχουν στη διάθεσή τους. Στις εφημερίδες είχε ανακοινωθεί ότι η συγκεκριμένη επιτροπή απαρτίζεται από 128 μέλη. Ε, λοιπόν, στη σύσκεψη πάτησαν μόνο οι... μισοί. Κουβήτησαν και τον Χρήστο

Σμυρλή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του «Κινήματος» ή «Κινήματος» (όπως θέλετε, πέστε το) για να τους προεδρεύσει τη σύναξη. Ήταν παρόντες και τρεις βουλευτές. Του ΠΑΣΟΚ φυσικά. Και οι μισοί των μισών, άνοιξαν το στόμα τους και το τι έσουραν στην κυβέρνησή τους και στο κόμμα τους, δεν περιγράφεται. Όσο για τους βουλευτές... Αυτοί, τοιμουδιά. Κουβέντα δεν είπαν... Η «ανασυγκρότηση» προχωράει... ακάθεκτη! Πάντα τέτοια...

Από το Γιώργο Λεονταρίτη



Άλλοι το είπαν «αιφνιδισμό», άλλοι «ταχυδακτυλουργίες του Ανδρέα», άλλοι «εκτέλεση», κι άλλοι «κατάντημα του δημόσιου βίου». Όπως κι αν έχει το πράγμα, ο τρόπος με τον οποίο, ο πρωθυπουργός ανέτρεψε εν μία νυκτί την εισοδηματική πολιτική που... αυτός είχε εγκρίνει, αφού κι ο ίδιος είχε προεδρεύσει στο ΑΣΟΠ, δεν θα 'πρεπε να μας εκπλήξει. Κάπως έτσι παίρνει τις αποφάσεις του ο κ. Παπανδρέου. Συνήθως, άλλα λέει κι άλλα κάνει. Δεν θυμάστε, τι είχε γίνει στις προεδρικές εκλογές; Διαβεθαίω τον κ. Κ. Καραμανλή, ότι το κόμμα του θα τον υποστήριζε, και την επομένη, βγήκε και ανήγγειλε: - Τον Σαρτζετάκη υποστηρίζουμε! Κατηγορηματικά τόνισε στην Θεσσαλονίκη, ότι δεν επρόκειτο να γίνει άλλος ανασχηματισμός για να μην «ξεπεράσουμε ιστορικά κάποιο όριο» και μόλις επέστρεψε στην Αθήνα, προχώρησε στην αναδόμησή! - Μα δεν μας είπατε στη Θεσσαλονίκη, ότι... - Ναι, πράγματι, έτσι είχα πει, αλλά το βράδυ, το ξανασκέφτηκα, κι άλλαξα γνώμη! Επί παντοδυναμίας Αρσένη, κάποιο μεσημέρι, ο κ. Παπανδρέου, μας μιλούσε μ' ενθουσιασμό για τον τότε «Τσάρρο». Βρισκόμασταν στον «Αστέρα», στο Σύνταγμα, και αφού αστειεύθηκε για λίγο, γύρισε προς μερικούς δημοσιογράφους, που συζητούσαμε μαζί του, και μας λέει: - Πέρα από τ' αστεία παιδιά, πρέπει να εξάρω την συμβολή του κ. Αρσένη στο έργο της «αλλαγής»... Ο άνθρωπος, άφησε μια θαυμάσια καριέρα στην Αμερική, μια πολύ καλή

## Εδώ που τα λέμε

θέση, για να έλθει να μας δώσει τα φώτα του... Δεν πέρασε πολύς καιρός, κι ο πρόεδρος του «Κινήματος» τον κατήργησε, χωρίς καλά-καλά ο άλλοτε υπ' αριθμ. 1 συνεργάτης του, να το ξέρει. Τώρα λοιπόν, ήλθε η... κεραμίδα για τον κ. Σημίτη. Χτύπησε και γι' αυτόν η καμπάνα. Με τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, ισχύει αυτό που βάζει ο Χεμινγκουαϊ, στο στόμα του ήρωά του Τζων Ντον. «Κι όταν ακούς την καμπάνα να χτυπά, μη ρωτάς ποτέ για ποιον είναι. Χτυπά για σένα!». Η καμπάνα χτύπησε το βράδυ της Τετάρτης για τον κ. Σημίτη, όπως θα χτυπήσει αργότερα, και για τον διάδοχό του. Γι' αυτό καλού-κακού, ο κ. Τσοβόλας, πονηρός γαρ, και φοβούμενος να μην του τύχει και σ' αυτόν κανένα... ξαφνικό, όταν του ζήτησαν οι δημοσιογράφοι να σχολιάσει την πρωθυπουργική ομιλία, θιάστηκε να δηλώσει: - Υπεράνω όλων, είναι ο πρωθυπουργός! Θα μπορούσε να προσθέσει «Κύριός μας και Θεός μας», αλλά δεν το είπε, ίσως, διότι τα ευκόλως εννοούμενα, παραλείπονται! Άναυδος έμεινε ο κ. Σημίτης όταν άκουσε τον κ. Παπανδρέου από του βήματος της Βουλής, να ανατρέπει την εισοδηματική πολιτική που ο ίδιος είχε εγκρίνει. Θορυβμένοι βγήκε από την αίθουσα, χωρίς να ξέρει τι γίνεται, γι' αυτό, κι όταν οι συνάδελφοί του ρεπορτάζ της Βουλής τον ρώτησαν: «Διαψεύδετε, ότι θα παραιτηθείτε;», εκείνος απήντησε απλά: - Δεν διαψεύδω τίποτε... Διότι ο άνθρωπος, σου λέει, ότι με τον Παπανδρέου, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται,

από τη μια στιγμή στην άλλη! Εικόνας τους διαλύσεως, παρουσίαζε η κυβέρνηση. Και το μόνο που τους ένωνε μεταξύ ήταν ο φόβος, όταν προκλήθηκαν από Μητσοτάκη, να παραιτηθούν, να σηκωθούν να φύγουν, διότι ακριβά τους έχει πληρώσει ο λαός. Εκεί, ο κ. Παπανδρέου, δή εκνευρισμένος: - Εκλογές αποκλείονται! Τρέμουν τις κάλπες, και προσπαθούν να αποφυγούν το μικρό ποτήρι. Το πιο κακό όμως, ήταν η προσπάθεια του πρωθυπουργού, ν' αντικρούσει τον κ. Μητσοτάκη, είπε, ότι ο προύπολογισμός είναι καταφικτός, κι άρχισε να κομπορρημονεί, ισχυρίζομενος, ότι: - Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο υπάρχει εμπιστοσύνη στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά νομουμε απ' τις συμπληγάδες του πληθυσμού... Ουδείς αμφιβάλει για το... χιούμορ πρωθυπουργού! Όταν εξαιτίας της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ σταμάτησαν οι επενδύσεις, ο επιχειρηματικός κόσμος τρομοκρατήθηκε από τα σοσιαλιστικά πειράματα απώλεσε παντός την εμπιστοσύνη του, όταν εξήγησε του «Κινήματος» καταβαρβρώθηκε η νομία, η πρωθυπουργική αισιοδοξία με τραγική ειρωνεία, ή κακόγουστο μιμήθηκε ο κ. Σημίτης θα κάνει τώρα παρέα με Δρεττάκη, τον κ. Κουλουριάνο, τον κ. Ρη και τον κ. Αρσένη προσπαθώντας να λύσουν την «φιλοσοφία» του κ. Παπανδρέου, και θα περιμένουν στη συντροφιά τον επόμενο υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Δεν θ' αργήσει κι εκείνος η ώρα...

## Η αποκλειστικότητα ήταν της «Α»

Ατύχησε το σατιρικό περιοδικό «Καλάμι». Δημοσίευσε χθες «αποκλειστική είδηση» σχετικά με τις καταθέσεις της Εκκλησίας στην Τράπεζα Κρήτης. Κάτω από τον τίτλο «Ο Κοσκωτάς αγοράζει την Εκκλησία» το σατιρικό περιοδικό δημοσίευσε μια γκαλιμαροειδή είδηση, που είχε κορυφαίο ρεπορτάζ στην οικονομική στήλη πριν από τρεις εβδομάδες η «Απογευματινή». Το περιοδικό επαναλαμβάνει την είδηση αναδημοσιεύοντας μια εγκύκλιο με τροπολιτή, που συνιστά, μετά από παλαιά απόφαση της Ιεράς Συνόδου, να προτιμηθεί η Τράπεζα Κρήτης από τις ιδιωτικές τράπεζες, γιατί εδifies μεγαλύτερο τόκο και οικονομικό πριμ στο συνολικό ταμείο. Πώς η αποκλειστικότητα αυτή αναπαλαιώθηκε δεν γνωρίζω. Πάντως διεκδικεί η «Α» την πρωτιά τόσο της συγκεκριμένης είδησης όσο και της είδησης ότι αποσύρει τις καταθέσεις από την Εθνική η Ιεραρχία, όταν υπήρξε η κόντρα με τον υπουργό Παιδείας. Β.Α.

## Είστε ΨΕΥΤΕΣ

Τελικά, αυτό που φωνάζει ένας ολόκληρος και αγανακτισμένος λαός, το φώναζε και το βόρυ πυροβολικό του ΠΑΣΟΚ. Ο μέχρι χθες υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Κώστας Σημίτης:

«Είστε ΨΕΥΤΕΣ!» Γιατί, όταν στην επιστολή παραίτησής του δηλώνει ότι προχώρησε σ' αυτή του την ενέργεια επειδή θέλει να μείνει ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, τι άλλο υπονοεί; (Και αυτή η κυβέρνηση, ακόμα στέκεται στην εξουσία...).

## ΕΔΑ: Δυο-δυο

Δυο έγγραφα έφθασαν, ως συνήθως, και χθες στην ΕΔΑ στα γραφεία των εφημερίδων.

Το ένα αναγγέλλει ότι αρχίζουν αύριο στα γραφεία του κόμματος οι εργασίες της Διοικούσας Επιτροπής με πολιτική εισήγηση του προέδρου της ΕΔΑ Μανώλη Γλέζου.

Το άλλο, με ένδειξη «ΕΔΑ, Εκτελεστική Επιτροπή, γραφείο προέδρου» καταγγέλλει:

«Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε ότι οι απόδοτοι της κυβέρνησης έδωσαν, όχι με διαφανή διαδικασία, το χρηματικό ποσό που αναλογεί στην ΕΔΑ από τη χρηματοδότηση των κομμάτων για το 1986, στο Μανώλη Γλέζο, ο οποίος προκειμένου να τα εισπράξει, έκανε για δεύτερη φορά ανακριβή δήλωση, ότι είναι ο νόμιμος πρόεδρος της ΕΔΑ.

Καταγγέλλουμε την πρωτοφανή αυτή κυβερνητική παρέμβαση στα εσωτερικά του κόμματος μας, παρέμβαση που αποσκοπεί να επιβληθεί στην ΕΔΑ ηγεσία υποταγμένη στο κυβερνητικό κόμμα».

Θα μπορούσε κανείς να πάρει το μετρητό καταγγελλία, αν δεν αφορούσε διάθεση δημοσίου χρημάτων -χωρίς διαφανείς διαδικασίες-. Τέτοια πράγματα επί ΠΑΣΟΚ δεν συμβαίνουν και μην προσπαθήσει ο κ. Λεωντάκης με τον κ. Κατριβάνο να μας παρηγορήσει. Ας ρίξει ο θεός φωτιά να μας κάψει...

★ Το ξέρετε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας, η υμνή του νερού (αυτό που φτάνει μέχρι τα σπίτια μας) ανέβηκε επί ΠΑΣΟΚ κατά... 266%; Συνεπώς, άδικο έχουν όσοι φωνάζουν ότι με την κυβέρνηση των πρασινανθρώπων, λέμε το νερό, νεράκι;

# Α ΤΣΟΥΖΟΥΝ

## ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ



Τη στήλη επιμελείται ο Τέρενς Κούκ

★ Δήλωσε ο Μπάμπης Πρωτοπαπός του ΚΟΔΗΣΟ: «Είναι καταπληκτικό ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει στον ελληνικό λαό έναν προϋπολογισμό του οποίου οι δαπάνες πλησιάζουν τα τριάντισι τρισεκατομμύρια δραχμές!

Και είναι ακόμα πιο καταπληκτικό, ότι το προτεινόμενο ΕΛΛΕΙΜΜΑ του Γενικού προϋπολογισμού του Κράτους πλησιάζει το ένα τρισεκατομμύριο!».

Γιατί, βρε Μπάμπη; Πού είναι το «καταπληκτικό»; Με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, το καταπληκτικό θα ήταν να μην ήσαν οι δαπάνες τόσο ψηλά και να μην υπήρχε τέτοιο έλλειμμα! Σύνελεθε...

### Εκτελέσεις...

Μάλλον η δημοσιογραφική δεοντολογία εκτελέστηκε χθες, παρά ο κ. Σημίτης. Οι εννοησιμωμένοι τίτλοι φιλοκυβερνητικών εφημερίδων περί... εκτελέσεως του κ. Σημίτη από τον κ. Παπανδρέου, ασφαλώς αλλού θα έπρεπε να απευθύνονται.

Γιατί όλοι οι Έλληνες, ακόμα και οι εναπομείναντες πιστοί στον κ. Παπανδρέου γνωρίζουν ότι προχθές το βράδυ μέσα στη Βουλή εκτελέστηκε η πρωθυπουργική αξιοπιστία, εκτελέστηκε ο σεβασμός στους θεσμούς του Κοινοβουλίου, εκτελέστηκε η κοινή λογική, αλλά όχι ο κ. Σημίτης.

Ο κ. Σημίτης απλώς απέδειξε ότι ακόμα και μέσα στο βούρκο «που σήμερα αποκαλείται δημόσιος βίος» υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν να διασώσουν -έστω και την ύστατη στιγμή- την αξιοπρέπεια τους παραιτούμενοι από υψηλές θέσεις χάριν ευθιξίας.

Δυστυχώς, καταντήσαμε στην «πράσινη» Ελλάδα να θεωρείται άξια τιμής μια παραίτηση λόγω ευθιξίας, που σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι κοινή πρακτική. Η χοντρόπετη εξουσία του ΠΑΣΟΚ μας έφερε και σ' αυτό το σημείο.

### Υποπτο ενδιαφέρον

Υποπτο θεωρείται το ενδιαφέρον ορισμένων προσώπων, σχετικά με τον Προσκοπισμό. Όπως υποπτε πολιτικά είναι η «κίνηση» για τη σωτηρία του Προσκοπισμού, από άτομα που έχουν δεδηλωμένη κομματική ανάμειξη και μερικοί έχουν χρηματοδοτηθεί για συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Έτσι σε μια συγχορδία μερίδας φιλοκυβερνητικού Τύπου καταστρώθηκε επίθεση εναντίον του γενικού εφόρου, που με παράνομο και πραξικοπηματικό τρόπο τον ανάγκασαν σε παραίτηση, χωρίς απόφαση γενικής συνέλευσης. Αυτά θέβαια είναι φιλά γραμμάτια για μερικούς, που ενδιαφέρονται μονάχα για την αυτοπροβολή τους και για να πάει καλά το κόμμα. Φαίνεται ότι η ιστορία θα έχει συνέχεια, αφού ήδη θα υπάρξει απάντηση από την πλειοψηφία των προσκόπων, που ενδιαφέρονται να παραμείνει η κίνηση εκτός κομματικής διαπάλης. Το λόγο έχουν και οι γονείς θέβαια. Το πρόσφατο άλλοτε πανελλήνιο προσκοπικό συνέδριο Κομοτηνής απέδειξε ότι υπάρχει η δεδηλωμένη στον αξιοπρεπή παραιτηθέντα γενικό εφόρο κ. Δ. Μαρκουλή, τον οποίο ετίμησε με το ανώτατο προσκοπικό παράσημο του Φοίνικα!

B.A.A.

★ Πρωτοφανής είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κερκύρας, να χαρακτηρίσει οικοπεδικό χώρο, τον ιστορικό ναό της Αγίας Τριάδας. Με την απόφαση αυτή θεωρείται ο ναός ως μη υπάρχων και έτσι το οικοπέδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις. Οι μεταποιήσεις θέβαια θα οδηγήσουν σε κατεδάφιση ιστορικού χώρου, που γι' αυτόν έχει γνωματευσεί και το αρμόδιο συμβούλιο. Η υπόθεση μαθαίνουμε ξεκίνησε από τότε που μερικοί ζήτησαν να υπαχθεί στο ανοικοδομησιμο μέρος της πόλης η Αγία Τριάδα, ώστε στο χώρο της να ανεγείρουν πολυκατοικία. Στο κτηματολογικό διάγραμμα το ναό τον αναφέρουν... ως οικοπέδο, ενώ η Αγία Τριάδα λειτουργεί ως παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής Κερκύρας. Στα καμώματα αυτά του πρασινο-ερυθρού συμβουλίου του δήμου, τι έχουν να πουν οι ευαίσθητοι περί την παράδοση κ. Παπανδρέου και κ. Μελίνα Μερκούρη, καθώς και ο υφυπουργός κ. Σπ. Ράλλης;



**ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ:** Και τι σου εφταιγα εγώ, βρε Κώστα, να με χώσουν στη δική σου την καρέκλα; Τι την ήθελες την παραίτηση; **ΣΗΜΙΤΗΣ:** Γιατί στη δική μου την καρέκλα, δύο δεν χωράνε. Πολύ περισσότερο, όταν ο άλλος θέλει να κάτσει από πάνω... **Συνεννοηθήκαμε;**

## Προστατεύω την αξιοπρέπεια μου

- Κύριε πρόεδρε, ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω. Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω την παραίτησή μου, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια μου...  
 - Δεν την κάνω αποδεκτή. Στο κάτω κάτω έπρεπε να γίνει αυτός ο ελιγμός. Όλες οι εφημερίδες, τα συνδικάτα, τα κόμματα ουρλιάζουν.  
 - Εμείς, όμως, είμαστε κυβέρνηση και εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις.  
 - Το ξέρω, αλλά πρέπει να κοιτάμε και γύρω μας.  
 - Μην ξεχνάτε ότι τις αποφάσεις του ΑΣΟΠ εσείς ο ίδιος τις εγκρίνατε. Και τώρα τις τροποποιείτε... Και γελοιοποιούμαι εγώ.  
 - Θα σε στηρίξω. Θα σε καλύψω.  
 - Δεν χρειάζεται. Για μια ακόμα φορά το κόμμα καπέλωσε την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται.  
 - Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν θα στεκόμουν με τίποτα.

- Γιατί; Σάμπως τώρα, τινάζοντας στον αέρα την ανορθωτική οικονομική μας πολιτική, που εσείς χαράξατε...  
 - Με δικές σου εισηγήσεις...  
 - Και με δική σας συγκατάθεση, αν και σε πολλά είχατε ο ίδιος άποψη και ο ίδιος δίνετε γραμμή. Το αποψινό, είναι λάθος δρόμος. Και πάνω απ' όλα, για μένα μπαίνει προσωπικό θέμα...  
 - Όπως νομίζεις, Κώστα. Δεν μπορώ να σε μεταπίσω...  
 Κάπως έτσι θα μπορούσε να έχει γίνει ο διάλογος Ανδρέα Παπανδρέου - Κώστα Σημίτη προχθές βράδυ στη Βουλή, όταν ο πρώτος «το 'παιξε» «σωτήρας» και πήρε πίσω τις ίδιες του τις αποφάσεις της προηγούμενης μέρας.  
 Ένα, πάντως, είναι το θέβαιο. Ότι τμήματα αυτού του «υποτιθέμενου» διαλόγου ελέγχσαν στην κρίσιμη συνάντηση των δυο τους. Και ότι άλλα τμήματα, αποτελούν προσωπικά πιστεύω τους, που τα συζητήσαν και τα συζητούν στον κύκλο του ο καθένας.



## Πλουτίζουν τα μπουλούκια

Πυρ και μανία ο Νεοδημοκράτης βουλευτής κ. Νίκος Αναγνωστόπουλος. Που χρειάστηκαν 15 μήνες για να επαληθευτούν οι καταγγελίες του στη Βουλή και να οδηγηθεί με μεγάλη καθυστέρηση στη Δικαιοσύνη ο γενικός του ΟΠΑΠ κ. Σεφτελής. Κάπως έτσι τον είδα χθες το μεσημέρι. Και όταν του έκανα αναφορά στο θέμα, μου απάντησε: «Ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ που έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα; Οι σοσιαλιστές φαίνεται ότι για πρόβατα περνούν το σύνολο των φιλάθλων, που με τα χρήματά τους νομίζουν ότι βοηθούν τον ελληνικό αθλητισμό, ενώ στην πράξη πλουτίζουν Σεφτελήδες και αριστοροκουλουριάρικα μπουλούκια...» Και εκεί ο Νίκος, σταμάτησε. Λες και είχε βγάλει το... άχι του...

## Βουτιά στο χάος

Άλλος ένας ανασχηματισμός. Ναι, αν δεν το καταλάβατε ανασχηματισμός ήταν. Εκ του προχείρου βέβαια, αλλά και οι προηγούμενοι που ήταν προϊόν βαθιάς σκέψης και ευθύνης τι παραπάνω απέδωσαν; Θα πείτε ότι αυτός εδώ ήταν πολύ μικρός, παραιτήθηκε ο κ. Σημίτης, τη θέση του πήρε ο κ. Ρουμελιώτης τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Ακριτίδης, και παρεμπιπτόντως επέστρεψε και στο υφυπουργείο Υγείας ο κ. Σολωμός. Χαμός. Ίσως.

### ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλά δεν είναι τίποτε παραπάνω από σύμπτωμα, από «ώριμο τέκνο των καιρών». Όταν τα πάντα είναι περίπου διαλυμένα και λειτουργούν από ροπή αδρανείας έχουμε να κάνουμε με φυσικό αποτέλεσμα που δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν.

Ο κ. Παπανδρέου έχει κουραστεί, μπορεί και να βαρέθηκε, να έχει εκνευριστεί με το λαό που δεν κοιμάται ευτυχής και μόνο στη σκέψη ότι έχει σοσιαλιστική κυβέρνηση, με επικεφαλής τον οραματιστή Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως είχε εκνευριστεί με το λαό το 1974, όταν το 54% ψήφισε Καραμανλή και είχε πει περίπου ότι είναι λαός άξιος της τύχης του. Πράγματι έτσι είναι. Μόνο που πρόκειται για σκληρή εξαιτή (μέχρι τώρα) «τύχη» να σε κυβερνάει ένας όμιλος ασχέτων που διευθύνεται από την αυλή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Λένε, ότι «κάθε λαός έχει την κυβέρνηση που του αξίζει» αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό αποδεικνύεται σόφισμα. Αξίζει στον ελληνικό λαό μια κυβέρνηση που τον κοροϊδεύει ανοιχτά, τον εκμεταλλεύεται στυγνά και στην ουσία, δεν τον κυβερνά; Ο λαός είναι σχεδόν έκπληκτος μπροστά στα όσα συμβαίνουν αλλά και αδύναμος να αντιδράσει, ίσως γιατί δεν ξέρει με ποιο τρόπο. Οι εκλογές θα έδιναν την ευκαιρία στον κόσμο να δείξει τη δυσσαρέσκεία του και στον κ. Παπανδρέου να αποσυρθεί οριστικά της πολιτικής. Μιας πολιτικής που προχωράει στις μέρες μας τυχαία αφού η κυβέρνηση δεν έχει ούτε στόχο, ούτε πρόγραμμα, ούτε στρατηγική.

Μάλλον δεν έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα ούτε μέσα του ο κ. Παπανδρέου, δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει να κάνει, να συνεχίσει ως πρωθυπουργός, να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γ.Γ. του ΟΗΕ, να ιδρύσει παγκόσμια ειρηνιστική κίνηση, τι απ' όλα... Δύσκολο πράγμα το χάος, και δυσκολότερο όταν ως πρωθυπουργός θέλεις να το περάσεις και στην κοινωνία, μη αντέχοντας ο ίδιος να είσαι μόνος μέσα του. Ο κ. Παπανδρέου δεν έχει αναστολές για ουτιδήποτε, αν κουρασμένος κάποια μέρα σκύψει στην οθόνη του κομπιούτερ του και αποφασίσει να δει πώς είναι στην πραγματικότητα ένας πόλεμος με γειτονική χώρα, θα μπορούσε να το κάνει για να αποδείξει τη θεωρία του περί στρατηγικής ανάπτυξης των δυναμικών. Το χειρότερο πράγμα για έναν ηγέτη είναι η ανία, αφού μπορεί να τον οδηγήσει σε περιέργεες αναζητήσεις, σε απομόνωση... Κι αν τελικά πει «ε, δεν πειράζει κουράστηκα ασ πάω στον Καναδά να γράφω βιβλία κι ασ αφήσω την πολιτική για όσους πραγματικά τη θέλουν και μπορούν να προσφέρουν», έχει καλώς. Αν όμως δεν το πει; Μοιάζει συνεχής κοροϊδία όλο αυτό το θέατρο με την Παιδεία, την Εκκλησία, τον προϋπολογισμό και την εισοδηματική πολιτική, τα Σώματα Ασφαλείας, τα αυτοκίνητα. Ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης; Κανείς δεν ξέρει. Ποιες αποφασίζει, επίσης κανείς δεν ξέρει, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να σκέφτεται βαθιά ολ' αυτά τα σημαντικά ζητήματα, γιατί πρέπει και να ζήσει. Να δουλέψει για να ζήσει, κι έτσι το κυνήγι του μεροκάματου δεν αφήνει και πολύ ελεύθερο χρόνο για προβληματισμό στους ανθρώπους. Στους πολίτες που δεν καλούνται να πουν «κάτω το ΠΑΣΟΚ και ζήτω η Νέα Δημοκρατία», καλούνται όμως να εξετάσουν εκ των πραγμάτων τι είναι αυτά τα δυο κόμματα, τι προσφέρουν, ποιο τα έχει καταφέρει καλύτερα. Είναι ζήτημα ζωής και όχι κομματικής επιλογής. Ας το καταλάβουμε όσο γίνεται γρηγορότερα...

Η «Α» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

# Πώς «έφαγε» τον Σημίτη ο Ανδρέας

**Ο Σημίτης έφυγε. Ο Τσοβόλας μένει. Το γιατί ο πρώτος προτίμησε να παραιτηθεί αντιδρώντας στην από Βουλής νέα οβιδιακή μεταμόρφωση του πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και το γιατί ο κ. Τσοβόλας δεν παραιτήθηκε -όπως έλεγαν φήμες προχθεσινές- μπορεί να το ανακαλύψετε στο «χρονικό», που δημοσιεύει στη συνέχεια η «Α» για το παρασκόνιο και το προσκόνιο των ενεργειών των δύο υπουργών.**

Για τον κ. Σημίτη έγιναν γνωστά τα εξής:

— Πράγματι προχθές το βράδυ είχε υποβάλει προφορικά την παραίτησή του επειδή αφινιδιάστηκε όπως και όλοι οι άλλοι από την παρέμβαση του πρωθυπουργού, την οποία θεώρησε μειωτική και προσβλητική.

— Αρνήθηκε να πάει στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφασή του είναι τελεσίδικη ενώ και ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δοκίμασαν να τον μεταπεισουν δεν το κατάφεραν.

— Φεύγοντας από την Βουλή ο κ. Σημίτης πήγε στο σπίτι του, το οποίο όμως εγκατέλειψε σχεδόν αμέσως και διανυκτέρευσε σε σπίτι φίλων του.

Στη διάρκεια της νύκτας υπήρξε επικοινωνία με τον κ. Παπανδρέου ο οποίος τον κάλεσε να μην επιμένει στην παραίτησή του. Ο κ. Σημίτης δεν μεταπειστήθηκε.

Στη διάρκεια της νύκτας υπήρξε επικοινωνία με τον κ. Παπανδρέου ο οποίος τον κάλεσε να μην επιμένει στην παραίτησή του. Ο κ. Σημίτης δεν μεταπειστήθηκε.

Χθες το πρωί πέρασε πρώτα από το σπίτι του και στη συνέχεια πήγε στο γραφείο του στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γύρω στις 10.15 το πρωί, όπου είχε ιδιαίτερες συζητήσεις με όλους τους στενούς συνεργάτες και συμβούλους του.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι «κοιμήθηκε τόσο όμορφα και ήσυχα όσο ποτέ, τα τελευταία χρόνια».

Είχε ήδη στείλει στον πρωθυπουργό την επιστολή με την παραίτησή του και άρχισε να μαζεύει τα χαρτιά του. Πάντοτε από το γραφείο του και μέσω των συνεργατών του υπήρχε όλο το πρωί τακτική επαφή -ανοικτή γραμμή επικοινωνίας- με τους δημοσιογράφους τους οποίους δεν θέλησε να δει προσωπικά. Τους διέμνησε όμως γύρω στο μεσημέρι ότι έστειλε επιστολή παραίτησής του και ότι αναμένει την απάντησή του κ. Παπανδρέου και στη συνέχεια ότι θα τους συναντήσει μετά τη λήψη της επιστολής, του πρωθυπου-

γού. Ο κ. Σημίτης σε επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό προηγουμένως, επέμεινε πάλι στην παραίτησή του, ενώ ο κ. Παπανδρέου σε κάποια από τις πρωινές συνομιλίες τους και αφού είχε πει πειστεί ότι δεν μπορεί να μεταπεισει τον κ. Σημίτη να μην εγκαταλείψει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας φέρεται ότι είπε στον κ. Σημίτη: «Κώστα, εγώ δεν κάνω κυβέρνηση χωρίς εσένα!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί αν θέλει να ζητήσει άλλο υπουργείο.

Δεν είναι γνωστό αν του πρότεινε το υπουργείο Παιδείας, το οποίο ο κ. Σημίτης απέρριψε όπως λένε φήμες που κυκλοφόρησαν.

Εκείνο που έγινε γνωστό είναι ότι ο κ. Σημίτης θα δεχόταν ίσως να μετακινηθεί μόνον προς το υπουργείο Εξωτερικών εφ' όσον φυσικά του προτεινόταν.

Εκείνη την ώρα δηλαδή γύρω στο μεσημέρι υπήρχαν πληροφορίες για ευρύτερο ανασχηματισμό. Μισή ώρα μετά όμως όταν έφτασε η απαντητική επιστολή του κ. Παπανδρέου το σκηνικό άλλαξε.

Ο υπουργός ειδοποίησε τους δημοσιογράφους ότι παρακαλεί να μη συναντηθούν σήμερα (χθες) και συγχρόνως τους έδωσε τις δύο επιστολές -την δική του και του κ. Παπανδρέου- και τους γνωστοποίησε ότι στις 9 παρά ταύ-

το το βράδυ έχει κληθεί να συναντήσει τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγχρόνως εκπρόσωπός του είπε στους δημοσιογράφους ότι ο υπουργός θα μείνει στη θέση του μέχρι να οριστεί αντικαταστάτης και φυσικά θα κάνει τη δουλειά του. Ο ίδιος εκπρόσωπός του συμπλήρωσε ότι ο κ. Σημίτης παραμένει στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο υπουργός δεν αναλαμβάνει άλλο υπουργείο.

Αυτό φαινόταν άλλωστε



Ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε παλαιότερη φωτογραφία του. Εκείνος έφυγε, ο Τσοβόλας μένει.

και από την επιστολή του κ. Παπανδρέου, που αναφερόμενος στην παραίτηση Σημίτη γράφει: «Θα ήθελα να την ανακαλούσες γιατί έτσι στερείται η κυβέρνηση έναν από τους πιο διακεκριμένους και ικανούς συνεργάτες». Δηλαδή τον στερείται οριστικά η κυβέρνηση τον κ. Σημίτη...

Αυτό το γεγονός κατέστησε φανερό ότι ο κ. Σημίτης δεν πάει σε άλλο πόστο. Μένει εκτός κυβερνήσεως.

## Ο κ. Τσοβόλας

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Τσοβόλας δεν ήταν τόσο εύθικτος όσο ο κ. Σημίτης. Έτσι έμεινε -χθες τουλάχιστον- στο υπουργείο Οικονομικών, όπου συνέβησαν τα εξής: Άλλον αντ' άλλων συνάντησαν χθες το πρωί οι δημοσιογράφοι πηγαίνοντας στο υπουργείο Οικονομικών για προγραμματισμένη από μέρες συνάντηση με τον κ. Πέτσο.

## Ο κ. Εβερί

Σχολιάζοντας τα χθεσινά δημοσιεύματα ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Έβερι προειδοποίησε τους αρμόδιους ότι δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μειώσει το μεγάλο επίτευγμα που πραγματοποιήθηκε.

Και δήλωσε: «Θα προτιμήσουμε να παρανομήσουμε, να οδηγηθούμε ακόμη και στη φυλακή, εάν επιχειρηθεί η μείωση της ισχύος του ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου Αθηναίων. Ας αντιληφθούν όλοι ότι εμείς εδώ στο Δήμο Αθηναίων δεν αστευόμαστε».

ΕΡ.: Γιατί επιβάλατε το 10% εισφορά στα κέρδη των επιχειρήσεων του '86 δηλ. αναδρομικά. Δεν χαλάτε έτσι το κλίμα;

ΑΠ.: Δεν επιβάλλεται αναδρομικά γιατί οι δηλώσεις που είναι στο υπουργείο Οικονομικών είναι του '86. Σε αυτές λοιπόν επιβάλλεται η εισφορά. (Σημ. Περί κλίματος επιχειρηματικού και επενδύσεων ούτε κουβέντα...).

ΕΡ.: Η επιβολή της εισφοράς στα κέρδη είναι σύμφωνη με την εξαγγελία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ότι τα κέρδη του '86 θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις των επιχειρήσεων;

ΑΠ.: Σύμφωνη είναι. Εμείς δώσαμε (μειώσαμε) και 4 μονάδες στη φορολογία των αδινάμενων κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων.

ΕΡ.: Ξέρετε τι κάνατε στο Χρηματιστήριο με τη νέα εισφορά; Μάθατε τι έγινε σήμερα;

ΑΠ.: ... Σχετικά με τη φράση που του αποδίδεται ότι είπε προχθές το βράδυ στη Βουλή μετά την αποχώρηση Σημίτη όταν ερωτώμενος από δημοσιογράφο να σχολιάσει είπε:

«Πάνω από όλα ο πρωθυπουργός».

Ο κ. Τσοβόλας δήλωσε ότι αν και δεν θυμάται τι είπε ακριβώς, τέτοια φράση πάντως δεν είπε.

«Μετά τη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός πήγαινε μπροστά και εγώ ακολούθησα. Σε κάποια στιγμή με πλησιάζει ένας δημοσιογράφος και μου λέει να σχολιάσω την κατάσταση. Εγώ του απάντησα ότι δεν μπορώ να κάνω σχόλια αφού ο πρωθυπουργός είναι ο μόνος αρμόδιος για να κάνει δηλώσεις για την εισοδηματική πολιτική».

«Όσο για το προσωπύμιο «θυρωρός» με τον οποίο τον... τιτλοφόρησε απογευματινή εφημερίδα ο κ. Τσοβόλας με έντονο ύφος τόνισε ότι:

«Ο Τσοβόλας δεν έχει συνηθίσει να είναι θυρωρός γιατί είναι από καλύβα» και συνέχισε ότι «εκεί που έφτασα έφτασα με την αξία μου» (!).

Τέλος ο κ. Τσοβόλας έκανε επίθεση κατά των εφημερίδων -τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και με ανακοίνωσή του αργότερα- για τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα που ανέλυαν τον προϋπολογισμό και τις επιβαρύνσεις λόγω της αύξησης των φόρων ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι επιβαρύνσεις στους έμμεσους φόρους μειώνονται. Για την παρακράτηση όμως στο φόρο εισοδήματος μισθωτών -συνταξιούχων ο κ. Τσοβόλας δεν λέει κουβέντα, στην ανακοίνωσή του.

## Ο Ψηλός στις 13 Δεκεμβρίου στα Καλάβρυτα

Στα Καλάβρυτα θα μεταβεί στις 13 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στο μνημόσυνο για την συμπλήρωση 44 ετών από την ομαδική εκτέλεση του άρρενα πληθυσμού, της μαρτυρικής πόλης, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ο κ. Μητσοτάκης απεδέχθη

πρόσκληση του δημάρχου Καλαβρύτων για να παραστεί στο μνημόσυνο και παράλληλα να έχει την ευκαιρία να έλθει σε επαφή με το λαό της περιοχής για να δει από κοντά τα προβλήματα τους.

Σε εξάρ...  
το ειδύλ...  
Παπανδρ...  
και Οζάλ...

«Χοντραίνει» το ειδύλ...  
πανδρέου και Οζάλ...  
με την ανταλλαγή...  
μηνυμάτων μεταξύ των...  
θυπουργών.

Χτες, κατά τη διάρκεια...  
τος προς τη μητέρα του Ουγ...  
θυπουργού ο κ. Παπαν...  
νε σοβαρό άνοιγμα...  
Τούρκο ομολόγησε το...  
νοντας.

«Δρομολογήσαμε μ...  
Οζάλ μια διαδικασία...  
ατύπων μηνυμάτων με...  
την ελληνική πρότα...  
φής συνυποσχετικού...  
ραπομνή της διαφορά...  
λοκρηπίδας του Αιγαί...  
εθνές Δικαστήριο της...

Η διαδικασία αυτή...  
νός ότι δημιουργήσε...  
στις δύο όχθες του Α...  
αναμφισβήτητο κλίμα...  
Οφείλω δε να αναγνωρ...  
προσωπικά ο ίδιος ο κ...  
νέβαλε προς αυτή την...  
ση, ιδιαίτερα με την...  
σπάθειά του να αφήσε...  
νοτουρκικά έξω από τ...  
τα της τουρκικής π...  
περιόδου. Θέλω να π...  
ο ίδιος ο Τούρκος προ...  
έχει επίγνωση του γεγ...  
μόνο να κερδίσει έχ...  
Τουρκία από μια πολ...  
γασίας και καλής γ...  
την Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός της...  
ας κ. Γκρος επιστρέφ...  
στη χώρα του, μετά...  
σημασίας τριήμερη...  
στην Ελλάδα.

Φυσικά, σε γεύμα...  
χτες προς τη μητέρα...  
του Ουζάλ, ο πρωθυ...  
Παπανδρέου προσπάθη...  
σε την εντύπωση ότι...  
ήταν ιδιαίτερα σημα...  
«επισφραγίστηκε με...  
συμφωνιών για τον...  
την ανταλλαγή πληρο...  
τη Διακήρυξη Φιλίας...  
γασίας».

Σήμερα...  
11 συνέρ...  
η Κ.Ε. της...

Σήμερα το πρωί...  
χεται η Κεντρική Ε...  
Ν.Δ. στα κεντρικά...  
κόμματος. Σύμφωνα...  
γραφικές πληροφορίες...  
νή σύγκληση της...  
Επιτροπής έχει ιδ...  
σία μετά τις τελευτα...  
κές εξελίξεις στον...  
χώρο. Ο κ. Κ. Μητ...  
κάνει εισήγηση στη...  
Επιτροπή αναλύοντα...  
στου και θα κάνει...  
για τις περαιτέρω εξ...  
και για την πρακτικ...  
να ακολουθήσει η...  
επόμενους μήνες. Με...  
ηση του κ. Κ. Μητ...  
λη της Κεντρικής Ε...  
κάνουν σχετικές το...  
π

«Γαλάζια Η...

«Γαλάζια Ημέρα...  
κήρυξε το Τμήμα Γ...  
Νέας Δημοκρατίας...  
17 Δεκεμβρίου. Με...  
3.600 τμημάτων...  
την Επικράτεια, σ...  
200.000 γυναίκες, μ...  
ματος, τη μέρα αυτή...  
έμπρακτα, ομαδικά...  
σμένα τα ανθρωπισ...  
θήματα».

Συγκέντρ...  
οικοδόμ...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
Συγκέντρωση κ...  
Χρι το υπουργείο...  
λάδος έκαναν χθες...  
της Θεσσαλονίκης,  
πήραν μέρος στην...  
24ωρη απεργία...  
Στην πορεία ακού...  
θήματα κατά της...  
ματικής πολιτικής...  
νησης, ενώ με ψ...  
απαίτησαν την υπ...  
συλλογικής σύμ...  
σίας.

## Η κυβέρνηση σιωπά για το Π.Δ. της ελεύθερης ραδιοφωνίας

Δεν διέψευσε αλλά ούτε επιβεβαίωσε, χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ρουμπάτης δημοσιεύματα εφημερίδων, που αναφέρουν ότι με το Προεδρικό Διάταγμα που προωθείται, θεσμοθετούνται περιοριστικές για την ελεύθερη ραδιοφωνία διατάξεις.

Απαντώντας σε ερώτηση πολιτικών συντακτών αν προβλέπεται, οι επιτροπές δεοντολογίας των δημοτικών ραδιοσταθμών να υποδεικνύονται από τα δημοτικά συμβούλια κατά την αναλογία των παρατάξεων και αν οι υποδείξεις, γνώμες και αποφάσεις των επιτροπών αυτών, θα είναι υποχρεωτικές για τη διεύθυνση των σταθμών, ο κ. Ρουμπάτης είπε τα εξής:

«Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το Προεδρικό Διάταγμα και ως εκ τούτου δεν έχω να πω τίπο-

τα. Όταν ολοκληρωθεί θα γνωρίζουμε. Τώρα, ακόμη καταρτίζεται».



# Ο ΤΥΠΟΣ έγραψε

Οι δύσκολες -πολιτικές- μέρες που περνάμε φέρνουν «ομοφωνία» στις εφημερίδες, με την έννοια ότι όλα τα φύλλα έχουν πρώτο θέμα την (απαράδεκτη)



πρωθυπουργική παρέμβαση στη Βουλή που ανέτρεψε τις εξαγγελίες του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κώστα Σημίτη, και φυσικά τον εξέθεσε. Μετά απ' αυτές τις εξελίξεις, ο κ.

Σημίτης εύλογα παραιτήθηκε. Μόνον η «Αυριανή» πανηγύριζε ολομόναχη ότι «φεύγει ο Σημίτης μαζί με την λιτότητα» κι επαινούσε τον πρωθυπουργό: «Μπράβο Ανδρέα γλίτωσες τον κόσμο», λες κι ο «Ανδρέας» δεν είχε συμφωνήσει με τον κ. Σημίτη να εξαγγείλει όσα εξήγγειλε. Όταν λέμε ολομόναχη, δεν είναι απολύτως ακριβές γιατί



Του ΣΤΑΘΗ, από τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»

είχε -φυσική- συντροφιά τον «Δημοκρατικό Λόγο» που μας ανήγγειλε ευτυχής ότι «Ο Ανδρέας είπε το ναι»... Πιο «μοβόρικοι» τίτλοι αυτοί της

«Ελευθεροτυπίας» και του «Έθνους» που μιλούσαν για «εκτέλεση» Σημίτη και πιο «δισταραμμένος» αυτός του «Ελεύθερου Τύπου»: «Τρελή νύχτα με τον Ανδρέα»...

## ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

Σε πείσμα της επικαιρότητας η στήλη σήμερα δεν θ' ασχοληθεί με την παραίτηση του κ. Σημίτη, γράφουμε άλλωστε πολλά-πολλά αλλού, σε άλλες σελίδες. Πόσοι από εσάς δεν υποφέρουν μεσημέρι ψάχνοντας για ελεύθερο ταξί, το οποίο φυσικά δεν βρίσκετε και στριμώχνετε μαζί με άλλους τρεις προς «Βύρωνα-Παγκράτι-Ν. Ελβετία-Καρέα»; Τούτο ακριβώς περιγράφει πολύ ωραία στο κείμενό του στη «Μεσημβρινή» ο Γιάννης Λάμπας:

«Κάθε πολίτης που θέλει να πάει στο γραφείο του ή να επιστρέψει στο σπίτι του, είναι υποχρεωμένος να διαπραγματευθεί με ένα ταξιτζή, που συνήθως περνάει μπροστά του με μισόκλειστα παράθυρα, χωρίς να σταματήσει και είναι φυσικό να μην ακούσει τη διεύθυνση που απεγνωσμένα του φωνάζει ο υποψήφιος επιβάτης. Ο τελευταίος, πάλι, δεν ακούει καθόλου, μέσα στο γενικό πανδαιμόνιο, τι του απαντάει ο ταξιτζής. Έτσι, μοναδική ελπίδα συνεννόησης έχει απομείνει η γλώσσα των κουφών, δηλαδή η προσπάθεια να διαβάσει ο ένας το στόμα του άλλου, ή να καταλάβει από τις χειρονομίες του άλλου σε ποιο μέρος θέλει να πάει ο ένας και σε ποιο μέρος δεν θέλει να πάει ο άλλος».

## Η ΑΥΓΗ

Ενδιαφέρον το άρθρο του Βασίλη Κωνσταντινίδη στην «Αυγή» και διαλέγω απ' αυτό το κομμάτι που αναφέρεται στην τακτική του πρωθυπουργού να μην κάνει τίποτε για οτιδήποτε: «Η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει κηρύξει 20 μήνες προεκλογική περίοδο. Είκοσι μήνες για να κάνει μανούβρες. Η προσπάθειά της είναι να κάνει ρουσφέτια προς επιλεγμένες κατηγορίες ψηφοφόρων και να μας γεμίσει με υποσχέσεις για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που έπρεπε να είχαν ήδη γίνει και τώρα τοποθετούνται στην τρίτη τετραετία. Πώς όμως να κυβερνήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν οι είκοσι μήνες, από τους 48 της κυβερνητικής τετραετίας χρησιμοποιούνται για να προετοιμάσουν τις εκλογές της



Του Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, από την «ΑΚΡΟΠΟΛΗ»

επόμενη τετραετίας; Μ' αυτή τη λογική το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πραγματική κυβέρνηση σήμερα και δεν θα έχει ούτε κατ' όνομα την ερχόμενη τετραετία».

## Η ΒΡΑΔΥΝΗ

Όλα τα 'χαμε οι Αιθίοπες μας έλειπαν, που αταλάντευτοι, ανεξάρτητοι, και βαθιά συγκινημένοι επισκέφθηκαν τη σοσιαλιστική μας κυβέρνηση και συγκλονίστηκαν από την επαφή με τον πρωθυπουργό. Αντιγράφο από το σχόλιο της «Βραδυνης» για το σχετικό θέμα: «Η παρουσία του «αντιπροέδρου του κρατικού συμβουλίου της Αιθιοπίας», όπως είναι ο επίσημος τίτλος του, στην Αθήνα, θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και απλώς να θυμίσει

την τραγωδία ενός λαού, που άξιζε καλύτερη τύχη. Αλλά πώς να την αγνοήσεις, όταν ο πρωθυπουργός μας φροντίζει και της προσθέτει τόση βαρύτητα και σημασία, με τις υποδοχές, τις συνομιλίες και τα όσα άλλα ελαφρώς ανεργάσιστα, είπε δημόσια, εμπρός στις κάμερες της Τηλεοράσεως. Όταν ο κ. Παπανδρέου, έστω και για «τριτοδρομικούς» διαλογισμούς που ουδείς πλέον καταλαβαίνει, επαινεί την πολιτική της Αδδής Αρπέμπα, ακούς και απλώς μειδιάς... Όταν μιλά για τη δυνατότητα αναπτύξεως «αμοιβαίως» του τουρισμού, σκέπτεσαι τους πεινασμένους και εξαθλιωμένους Αιθίοπες που περιμένουν μια σακούλα καλαμποκάλευρο για να επιζήσουν και καγχάζεις».

## Η ΠΡΩΤΗ

Και η «Πρώτη», όπως αναλύει στο άρθρο του ο Σταύρος Λυγερός αναγνωρίζει το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, πράγμα που δείχνει ότι όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα του θέματος: «Η ελληνική μειονότητα στερείται ορισμένων στοιχειωδών δικαιωμάτων. Είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στις ελληνοβόινες περιοχές της Αλβανίας. Οι γενικοί περιορισμοί που ισχύουν για όλους τους Αλβανούς πολίτες πλήττουν διπλά τη μειονότητα, με την έννοια ότι ισοπεδώνουν τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά της και την αποκόπτουν από την Ελλάδα. Οι αλβανικές αρχές ασκούν επίσης ασφυκτικό έλεγχο στη μειονότητα».



Του Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΗ, από την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

## Ο Τυποποιημένος