

# ΤΟ ΓΕΝΑΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑ-ΟΖΑΛ

Ανοίγει ο δρόμος προς ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών;

Αντισυνταγματική η ίδρυση ιδιωτικών σταθμών Τηλεόρασης  
ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

D.M. - 1.20 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΤΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ  
**Αυριανή** ΔΡΧ. 20  
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΣΜΟ  
Ιδιοκτησία: Γ.Α. ΚΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 11 - Τ.Κ. 177-78  
ΧΡΟΝΟΣ 8ος • ΦΥΛΛΟ 2322 ΤΗΛ. 34.24.090 - 34.24.023 - 34.24.157

Τον κατήφορο πήραν πάλι οι μετοχές  
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

## Πιστός στο ΠΑΣΟΚ ο Σημίτης

# ΘΑ ΛΩΣΕΙ ΚΑΙ

# ΑΛΛΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ

## Σύσκεψη Ρουμελιώτη, Τσοβόλα, Γεννηματά με το Εκτελεστικό, για τη λήψη κι' άλλων μέτρων που θ' ανακουφίσουν τους εργαζομένους

ΝΕΑ μέτρα για την ανακούφιση των εργαζομένων, αυτών που σήκωσαν το κύριο βάρος της δίχρονης λιτότητας, πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Οι διαδικασίες δρομολογήθηκαν στη χτεσινोβραδινή σύσκεψη του Ε.Γ του ΠΑΣΟΚ με τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτη και τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Δημ. Τσοβόλα και Γ. Γεννηματά, και αποτελούν το επακόλουθο της προχτεσινής παρέμβασης του πρωθυπουργού στη Βουλή για εισοδηματική πολιτική υπέρ των εργαζομένων.

ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

## Χτύπαγε το κεφάλι του ο Κουρής όταν ο Παπανικολάου τον διέταξε να μη ρίξει στους Τούρκους

Σε «μπούμεραγκ» εξελίχθηκε η προσπάθεια βουλευτών της Ν.Δ. να αποδώσουν ευθύνες στο σημερινό αρχηγό του ΓΕΕΘΑ πτέραρχο Νίκο Κουρή, για τη μη αποστολή αεροπορικής βοήθειας στην Κύπρο τις μέρες της κρίσης του 1974. Μετά την τεκμηριωμένη κατάθεση του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ στην Επιτροπή για το «Φακέλο της Κύπρου», που αποτέλεσε «καταπέλτη» για τις ευθύνες πά-

### Δεν λέει όλη την αλήθεια ο Σημίτης

Δεν λέει όλη την αλήθεια ο Σημίτης, υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη - μέλη του ΑΣΟΠ και επικεντρώνουν τον εσχατισμό τους αυτό πάνω στη φράση του παραιτηθέντος υπουργού Εθνικής Οικονομίας, «Η εισοδηματική πολιτική αποφασίστηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία μαζί σας», που περιέχεται στην επιστολή, που έστειλε στον πρωθυπουργό. Τα κυβερνητικά αυτά στελέχη τονίζουν ότι με τη φράση αυτή ο Σημίτης παραδέχεται ότι δεν υπήρξε συμφωνία στο ΑΣΟΠ, αλλά προφανώς ότι συμφωνίες με τις απόψεις του ο πρωθυπουργός, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αν οι αρμόιοι και τα στοιχεία εμφανίζονταν ως μαύρα κι άραχνα. Ο κ. Σημίτης γνωρίζει και είναι άγνωστο γιατί το αποκρύπτει, ότι στο τελευταίο ΑΣΟΠ υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, στην εισοδηματική πολιτική, που εισήγησε. ● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 8



Ο Κ. Σημίτης, χθες το μεσημέρι, ενώ φεύγει από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

ΣΤΟ μεταξύ, τελικά, παρά την προτροπή του πρωθυπουργού «να το ξανασκεφτεί», παρέμεινε αμετάπειστος στην απόφαση του για παραίτηση, μετά τις δραματικές προχτεσινές εξελίξεις, ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κ. Σημίτης. ΕΤΣΙ σήμερα ορκίζονται αν νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Παν. Ρουμελιώτης (μέχρι σήμερα υπουργός Εμπορίου), ενώ στο υπουργείο Εμπορίου επιστρέφει για τρίτη φορά ο Ν. Ακριπίδης. Η ορκωμοσία τους θα γίνει στις 10.30 σήμερα το πρωί. ● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 8

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
Αντί να πούνε μπράβο στον Ανδρέα, για τις αυξήσεις που έδωσε, «διαμαρτύρονται» που έφυγε ο Σημίτης!..  
ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΟΜΩΣ ΗΤΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ!

**ΕΘΝΟΣ** Ο ΠΑΘ ελιπίδες 30%  
**ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ** Μία για την άλλη τιμωρο  
Υπέβαλε παραίτηση τη νύχτα  
**ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ**  
Ο Ανδρέας αφιέδισε τη Βουλή  
ΑΥΤΑΚΤΗ υποχώρηση για την ΑΤΑ μετά τη θεαλωδή αντίδραση Λαού - Τύπου

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΗΜΙΤΗ**  
Ο Ανδρέας υπαναχωρεί και δίνει ΤΩΡΑ την ΑΤΑ  
ΥΠΟΒΟΛΑΣ: Μ...  
Υπερνο...  
όλων ο...  
Πρωθυπουργός

### Πρόσεξε Σημίτη ... δαγκώνουν ύπουλα!..

Μην ξεχνάς πως καθημερινά υπονόμωσαν την προσπάθειά σου ...  
ΒΑΖΟΥΜΕ στοίχημα πως, από... σήμερα, όλες οι φυλλάδες, με πρώτες και καλύτερες αυτές που περισταίνουν τις «δημοκρατικές» - μολοντί δεν περνάει μέρα που να μην... ΔΑΓΚΩΣΟΥΝ τον Ανδρέα - δ' αρχίσουν να πλέκουν ύμνους στον Σημίτη.  
ΔΕΝ έχουμε τίποτε με τον παραιτηθέντα υπουργό, αντιθέτως μάλιστα, εμείς τον θεωρούσαμε και εξακολουθούμε να τον θεωρούμε ΣΟΒΑΡΟ, και ΙΚΑΝΟ άνθρωπο, και γι' αυτό ακριβώς ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΜΕ να τον στηρίξουμε, από τότε που ανέλαβε να εφαρμόσει την ομολογούμενη ΑΝΤΙΛΛΑΓΗ ΚΗ πολιτική της λιτότητας, που ήταν, όμως, απαραίτητη για να συνέλθει η οικονομία, ενώ οι λαχνοφυλλάδες, που τώρα προσπαθούν να τον «κολακέψουν», ΥΠΟΝΟΜΕΥΑΝ ανοιχτά ● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 8

ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ

### Νέες ελαφρύνσεις από τη μείωση των έμμεσων φόρων

● Ανακοίνωσε, χθες, ο Τσοβόλας  
Τις σημαντικές ελαφρύνσεις στην έμμεση φορολογία που θα επηρεάσουν θετικά τον μισθό και θα αυξήσουν έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και κύρια των πλησίων λαϊκών στρωμάτων επέρχονται με  
● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 6

ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ, ΧΘΕΣ, Ο ΥΠΕΧΘΕ Β. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ:

### Αναθεωρούνται τα όρια συναγερμού για το νέφος

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των ορίων λήψης εκτόκων μέτρων, σε περιπτώσεις αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ειδικότερα όταν αυτή δημιουργείται από δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, θα επιχειρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εφόσον οι ειδικοί ομάδα επιστημόνων και εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην όποια το υπουργείο ανέθεσε την μελέτη, κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο!  
Τα παραπάνω δήλωσε, χθες, στους δημοσιογράφους, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Ευάγγελος Κουλουμπής, ο οποίος τόνισε ότι ● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 8

### Πότε δουλεύουν οι υπουργοί μας;

● Όλο στο ... αεροδρόμιο τους βλέπουμε να υποδέχονται ξένους επισήμους και τα βράδια να συμμετέχουν σε ... τοιμποιεία!  
ΑΥΤΑ τα σούρτα - φέρτα των υπουργών μας, στο αεροδρόμιο, κάθε που έρχεται κάποιος ξένος «επίσημος», ελκινικά δεν μας αρέσουν καθόλου...  
ΜΑ, για όνομα του Θεού, είναι σωστό, κάθε τρεις και λίγο, να... παρατάσσεται στο αεροδρόμιο ολόκληρη η κυβέρνηση, μαζί με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, για να υποδεχτούν τους διάφορους ξένους που έρχονται, συνήθως, για να «φάνε», να γλεντήσουν, να ξεκουραστούν και να... «αρπάξουν» - έτσι στα πεταχτά - και καμιά χοντρή «δουλειά» για τις εταιρίες των χωρών τους...  
ΑΠΟ τότε που μήκαμε στην ΕΟΚ μας έχει κοπιάσει ● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 8

## Ρεπορτάζ

Οι Αθηναίοι σχολιάζουν την παρέμβαση του πρωθυπουργού για μεγαλύτερες παροχές

# Εδειξε πως πιάνει τον παλμό του λαού ο Ανδρέας ...

● Αφού διαφωνούσε ο Σημίτης, επόμενο ήταν να παραιτηθεί

Με θετικό τρόπο αντέδρασαν στο σύνολό τους χθες οι Αθηναίοι σε ότι αφορά την εξαγγελία του πρωθυπουργού για περισσότερες ελαφρύνσεις και παροχές, κύρια στα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο, εντελώς ξαφνικά, και μάλιστα μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση του κ. Σημίτη ότι θα συνεχιστεί η λιτότητα και το '88 έδωσε αναμφισβήτητη μία νότα αισιοδοξίας, γεγονός που προξένησε ανακούφιση στον λαό, μια και τώρα βλέπει το μέλλον να διαγράφεται πιο «καθαρό» στον ορίζοντα.

Η είδηση ότι η ΑΤΑ του α' τετραμήνου θα δοθεί κανονικά στον λαό την 1η Ιανουαρίου, και ότι μισωτοί και συνταξιούχοι θα πάρουν μαζί με το διορθωτικό ποσό του '87 αύξηση 13% περίπου επί του πραγματικού εισοδήματος, ήταν φυσικό να δώσει το εναύσμα για αναθέρμανση των ελπίδων του λαού μας. Δεν δίτασε λοιπόν ο πρωθυπουργός να πάρει την μεγάλη απόφαση που κι αν ακόμα προξένησε την παραίτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατάλαβε ότι ήταν η πλέον ενδεξιμένη κίνηση, αφού ο λαός σύμφωνα με το πρόγραμμα του κ. Σημίτη την τελευταία διετία δεν είχε την «πολυτέλεια» να γνωρίσει παρόμοιες παροχές.

Σε σχετική σφυγμομέτρηση που έκανε η «Αυριανή» χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πρωτεύουσας, υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις, από μέρους του κόσμου που όμως δεν έκρυβαν την αισιοδοξία τους για την ενέργεια για την άμεση ευεργετική για το εισόδημά του παρέμβαση του πρωθυπουργού.

«Οποιοδήποτε μέτρο υπέρ των εργαζομένων, είναι σίγουρα σπουδαίο γεγονός» μας είπε ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ενώ ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΤΣΑΡΗΣ,

υποστήριξε ότι «είναι μεν τα μέτρα θετικά, αλλά θα μπορούσαν να παρθούν ακόμα καλύτερα από τον πρωθυπουργό».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: «Σωστά τα μέτρα. Επρεπε όμως να υπάρξει περισσότερος συντονισμός. Πιστεύω σ' αυτή την παρέμβαση του πρωθυπουργού, και την εγκρίνω».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: «Καλή προσπάθεια του πρωθυπουργού, έστω κι αν χρειάστηκε να θυσιαστεί ένας υπουργός για το καλό του τόπου».

«Δεν υπάρχει ενιαία κυβερνητική πολιτική. Αφού Παπανδρέου και Σημίτης, πήραν από κοινού την πρώτη απόφαση. Γιατί άλλα λέγονται τη μια μέρα και άλλα την επομένη;» μας είπε ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. «Δε συμφωνώ με τα νέα μέτρα» υποστήριξε ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ και συνέχισε: «Επρεπε να ληφθούν δραστηρότερα μέτρα για τον λαό, ειδικά σε ότι αφορά τις αυξήσεις των μισθών. Δεν έχω γνώμη για το θέμα της παραίτησης του κ. Σημίτη».

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: «Κρίνω σωστά τα μέτρα του Αντρέα. Πιστεύω ότι βοηθούν στην ομαλοποίηση του κλίματος. Καλά έκανε ο Σημίτης που παραιτήθηκε, αφού ήταν αντίθετος». ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Εκ πρώτης όψεως, μάλλον σωστά έπραξε ο πρωθυπουργός. Για την παραίτηση του υπουργού, δεν ξέρω, τι να πω». ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ και ΚΙΚΗ ΜΟΝΑΧΟΥ: «Ποιός δε θα ήθελε τέτοια μέτρα; Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι υπουργός, παρά μόνο οι θετικές εξαγγελίες» τόνισαν μ' ένα στόμα. - ΤΟΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ: «Μακάρι να είναι απαρχή νέων παροχών για τον λαό μας, αλλά και ο Σημίτης έκανε ότι μπορούσε». ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ: «Γράψτε μόνο αυτό: Μπόαβο στον πρωθυπουργό

μας. Τίποτ' άλλο».

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ (Τουρ. Πράκτορας): «Θα βρουν απήχηση τα μέτρα στον κόσμο. Όμως τα σκαμπανεβάσματα των ημερών, φέρνουν σίγουρα κάποια αμχανία». - «Γράψτε, ότι απ' τη μια δίνονται αυξήσεις και από την άλλη χάνονται όλα εμμέσως. Οι Έλληνες ζητούν πολλές αποδοχές με λίγη εργασία» μας είπε ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΠΑΝΟΣ. - «Ο Σημίτης δεν είχε την ικανότητα να «πίσει» το σφυγμό των εργαζομένων. Ευτυχώς που το κατάλαβε ο πρωθυπουργός, όσο ήταν καιρός» απάντησε η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΝΑΔΗ, υπάλληλος εμπορικού καταστήματος.

«Εμπαιγμό σε βάρος του λαού» θεωρεί τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥΜΠΟΓΛΟΥ, επιχειρηματίας. «Τώρα είναι πολύ αργά για τον Παπανδρέου» τόνισε. - ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: «Ισως έτσι έπρεπε να γίνει. Λυπάμαι για τον Σημίτη, αλλά ο πρωθυπουργός γνωρίζει την κατάσταση περισσότερο απ' όλους». - «Αισιοδοξία να υπάρχει, κι' εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό» μας είπε με... χαρά η ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, νοικοκυρά. Με το ίδιο πνεύμα μίλησε και ο ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΤΑΚΗΣ: «Δεν γινόταν αλλιώς. Επρεπε εμείς οι εργαζομένοι να πάρουμε τις ανάλογες αυξήσεις. Για τον Σημίτη τί να σας πω; Αφού διαφώνησε με τον πρωθυπουργό, επόμενο ήταν να παραιτηθεί».

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΟΣ, αυτοκινητιστής: «Μα ήταν μέτρα αυτά; Μήπως πρόκειται να ξεφύγουμε από τη λιτότητα; Πάντως ο Σημίτης, ήταν καλό που έφυγε».

Αντίθετη άποψη έχει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΟΥΣΗ: «Ήταν καιρός για νέες παροχές. Ετσι βγαίνουμε μόνο απ' τη λιτότητα. Όμως θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός, ώστε να μην εκτεθεί και ο υπουργός». - «Αναμφισβήτητα θετικά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης. Όμως για να μην εκτίθεται η ίδια στα μάτια του



κόσμου, σωστότερο θα ήταν να υπήρχε μία και μόνη, απόφαση υπέρ των εργαζομένων». Λόγια ενός μεσήλικου ζευγαριού, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. - ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: «Θα έχει πολιτικό κόστος αυτή η ενέργεια του πρωθυπουργού, αλλά ήταν επιβεβλημένο να γίνει».

Ποικίλες λοιπόν οι αντιδράσεις των απλών πολιτών της νεφοσκεπούς χθες Αθήνας. Ο καιρός όμως, θα δείξει αν η αισιοδοξία που συγκρατημένα ξεπηδάει μέσα απ' τα νέα μέτρα, είναι ή όχι - και κατά πόσο - δικαιολογημένη.



ΤΖΑΜΠΑ... ΠΡΑΜΑ Ο,ΤΙ ΠΑΡΕΙΣ - ΔΙΑΛΛΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΕΔΩ Η ΕΥΘΥΜΗ ΠΛΕΥΡΑ  
...σοβαροποιημένη  
ΚΙ Η ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
...γελοιοποιημένη

## Το ... τέλος του Σημίτη

Συμβούλια και όργανα, «Ασόπη», «Κυσύμ» και τέτοια, ο Παπανδρέου τάκανε, από πικρά,... σερμπέτια.

Μέσ' σε είκοσι τέσσερις ώρες, σε τόσες μόνο, τις αποφάσεις έσβησε κι είπε: - «Εγώ πληρώνω».

Στο πι και φι και αλοιφή, αν κι είχε συμφωνήσει, μόνος πήρε απόφαση κι έδωσε άλλη λύση.

Κανέναν δεν λογάρισε, φίλο, γνωστό, δικό του κι ακαριαία... έσφαξε τον πρώτο υπουργό του.

Εριξε μέσα στη Βουλή... βόμβα με δυναμίτη και «εν ψυχρώ»... εκτέλεσε τον Κώστα τον Σημίτη.

Κι έτσι, ο πρώτος υπουργός «τη τάξει», ο καημένος, βρέθηκε ο ίδιος ξαφνικά... ετεροχρονισμένος.

Κι όπως το έγγραφα και χθές, με άλλη σημασία, τον έκανε ο πρωθυπουργός, σαν... Αβραάμ,... θυσία.

Με μιάς, λοιπόν, ο υπουργός κάθισε στη γωνιά του και τον οδήγησε εκεί η τόση... τσιγγουνιά του.

Κι αφού την ΑΤΑ αρνιότανε να δώσει τον Γενάρη, τούδωσε ο πρωθυπουργός... χαστούκι και... ποδάρι.

Και μιά κι ο Κώστας τόπαιζε... περικολοζαμέντε, πήρε τον δρόμο, ξαφνικά, που πήραν... άλλοι πέντε.

Ετσι, κι αυτός... μάς τέλειωσε, στο σπίτι του πηγαίνει, τραβώντας, κάπως σκεπτικός, τον... δρόμο τού Αρσένη.

Και κάνει πράξη το ρητό: μιά είναι η ουσία, οι υπουργοί δεν έχουνε κι αυτοί... αθανασία.

Νιώθει κάπως σαν... Ισαάκ, μ' αυτόν προσομοιάζει, που είδε τον... πατέρα του άσπλαχνα να τόν... σφάζει.

Σκυφτός, λοιπόν, μονολογεί πηγαίνοντας στο σπίτι, κι ακούστε τώρα, ακριβώς, τα λόγια τού Σημίτη:

- «Αν κι ήξερα το πάθημα, το πρώτο, τού Δρεττάκη, δεν ήλπιζα πως θα... σφαχτώ σαν τής Λαμπρής τ' αρνάκι.

Ηξερα ότι τού ΠΑΣΟΚ ο... Αβραάμ θυμώνει, κι όλα τα... σφάζει, δηλαδή, κι όλα τα... μαχαιρώνει.

Ηξερα πως αισθήματα έχει σωστού ... Σουλτάνου και γνώριζα το πάθημα Ποττάκη - Κουλουριάνου.

Κι όμως, ποτέ δεν πίστευα - κι είχα κρυφή χαρά μου - ότι θαρχόταν, δηλαδή, κι εμένα η σειρά μου.

Μα, ο Αντρέας φαίνεται, έχει αδυναμία και μοναχά στους υπουργούς δεν κάνει... οικονομία.

Κι ενώ μαζί συσκέπτεται γύρω απ' το τραπέζι, σε κάθε δύσκολη στιγμή, στο τέλος, τούς... την παίζει.

Ετσι, τούς οικονομικούς τούς υπουργούς, κυρίως, τούς ξεζουμίζει και μετά τούς ξεπουλά αγρίως.

Εμένα, όμως, μ' έβαλε να βγάλω απ' την τρύπα το φίδι, και διέψευσε, μετά, τα όσα είπα.

Κι εγώ, πούμαι καθηγητής κι όχι κανένα τσόλι, σκέτο μ' έκανε μπαίγνιο να μέ γελάνε όλοι.

Μαζί τα συμφωνήσαμε, παρέα, για την ΑΤΑ, κι όμως, σε μένα χρέωσε, στο τέλος, την... πατάτα.

Δεν φταίει αυτός, αλλά εγώ, πούκανα τόσους κόπους και τώρα με κατάντησε ρεζίλι στους ανθρώπους.

Γι' αυτό και παραιτήθηκα κι έδωσα το ταμείο, καλύτερα ο... θάνατος απ' το... τρελοκομείο.

Εγώ στις πεποιθήσεις μου δεν γίνομαι προδότης, γι' αυτό ας πάρει πίσω μου... σειρά ο Ρουμελιώτης.

Πλην, όμως, να το ξέρετε, ότι θα γίνει σάλος και σύντομα στη θέση του θα έρθει, πάλι,... άλλος.

Τών υπουργών αυτή η σειρά ποτέ δεν θα τελειώσει, γιατί, τα χρέη είναι πολλά και ποιός θα τα πληρώσει;

Δεν γίνεται, το ξέρετε όλοι, στο κάτω - κάτω, η πίττα νάν' ολάκαιρη και το... σκυλί χορτάτο».

Ετσι, ο Σημίτης... τέλειωσε τα λόγια του... εντέλει και πήγε, ο κακόμοιρος, σαν το... σκυλί στ' αμπέλι.