

Bro sockens fornminnen nr 175.

Gravhög.

Inv. nr 46190

47783.

Bohuslän.

Stångenäs h:d.

Bro s:n.

Utböy by.

Grav 1

Högen besiktigad och undersökt den 8/5 1933.

Grav 2 " " " 27/8 1948.

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport
Nr 1933:6

82/48 Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen

82/48 Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen

11 oktober 1948

Uteby Hallinden den 26/10 48

Herr Nils Nicklasson

Har motagit brev från eder, med inneliggande kort, för vilket jag och min familj är mycket facksamma. Det är ett minne för hela livet, sen är det än kärare för barnen, därför synes väl på lille Sven-Erik så glad han blev då han fick se att han satt och höll sina små stöflar i den hålan där urnan förr hade stått. Och hittar jag något så kommer jag åter, när det uppskattas med förtiallse.

Vänligen Paul Karlsson

Uteby Hallinden.

Herr Paul Karlsson.
Uteby
Hallinden.

I det jag tackar för visat intresse och hjälp vid påträffandet och tillvaratagandet av den i augusti funna urnan i grusgropen vid Uteby ber jag härmad att få översända ett par fotografier som minne av utgrävningen och hoppas på meddelande om något fynd ytterligare skulle komma i dagen.

Samtidigt ber jag få framföra min hälsning och mitt tack till Fru Karlsson för gästfröjd mottagande.

Eder forbundne

████████

73/
33 Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen
RIKSANTIKVARIEN

STOCKHOLM 16 C

jf 31/33, 33/33, 57/33

M 1343, 1380/33

Vid svar torde ovan-
stående bokstav och
nummer åberopas.

Till Herr Intendenten Nils Niklasson,
Göteborgs museum, G ö t e b o r g .

I skrivelsen den 18 maj respektive 22 maj 1933 har Ni
anhållit få införliva med Göteborgs museums samlingar tvenne
järnåldersgravfynd, båda bestående av en urna med brända ben,
det ena från Uteby i Bro socken, Bohuslän (dnr 1343/33), det
andra från Tysslanda i Fuxerna socken, Västergötland (dnr 1380/
1933). Emot dessa fynds införlivande med Göteborgs museums sam-
lingar har Riksantikvarien intet att invända. Fyndet från Fuxerna,
vilket insänts till Statens historiska museum, kommer efter skedd
katalogisering att översändas till Eder. Stockholm den 22 juni
1933.

Bertil P. af Ugglas
tjf. Riksantikvarie.

Bertil P. af Ugglas

jfr 31/33, 33/33

A v s k r i f t .

Till Herr Intendenten Nils Niklasson,

Göteborgs museum,

G ö t e b o r g .

I skrivelser den 18 maj ^{respektive 22 maj 1933} ~~1933~~ har Ni anhållit få införliva med Göteborgs museums samlingar tvenne järnåldersgravfynd, båda bestående av en urna med brända ben, det ena från Uteby i Bro socken, Bohuslän (dnr 1343/33), det andra från Tysslanda i Fuxerna socken, Västergötland (dnr 1380/1933). Emot dessa fynds införlivande med Göteborgs museums samlingar har Riksantikvarien intet att invända. Fyndet från Fuxerna, vilket insänts till Statens historiska museum, kommer efter skedd katalogisering att översändas till Eder. Stockholm den 22 juni 1933.

Carl R. af Ugglas.

tjf. Riksantikvarie.

Axel Bagge.

23 augusti 1948

Herr Paul Karlsson. Uteby. H a l l i n d e n.

I det jag ber att få framföra mitt förbindliga tack för meddelandet om urnefyndet får jag härmed anmäla att jag kommer till Uteby om torsdag eller fredag. Tidigare är det mig tyvärr ej möjligt. Vore Eder synnerligen förbunden om Ni kunde bevara urnan på dess plats tills jag kommer. Jag erinrar mig mycket väl det förra fyndet, som gjordes 1933 och medsänder härmed en bild av den då funna urnan, sedan den blivit hopsatt på museet.

På återseende torsdag eller fredag
Med utmärkt högakning

82/48

Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen

Bro sockens fornminnen nr 175

uteby Halländen den 20/8 1948

Herr Niklasson

Som Herr Niklasson minns för några
år sen, så hittade jag en gravurna i en grusgrop
nu har vi gjort ett liknande fynd, en kruka
fyld med ben. Om Niklasson ville komma
hit och besöka den, där den står.

Paul Karlsson

uteby Halländen

Förar mottagande!

Värde Kr. 20:-

I brev den 20/8 1948 anmälde skomakaren Paul Karlsson, Uteby, Hallinden, att en en gravurna blivit påträffad i en närlägen grusgrop. Fyndplatsen besöktes av undertecknad den 27 augusti.

Fyndplatsen var densamma där 1933 en gravurna kommit i dagen. Den då funna urnan har nummer 46190. Om grusgropens belägenhet se grävningsberättelsen från 1933. Bro sockens fornminnen nr 175. Fyndplatsen är införd på ekon. kartbladet nr 62 Bro NO, 152 mm från undra och 26 mm från högra kanten.

Upptäckten hade gjorts av Karlssons barn, som hemma berättade, att de stött på något som minnade liknade en tegelpanna. Karlsson hade då förbjudit dem att krafsa vidare samt lagt jord och sand framför urnan. Denna var vid min ankomst fullständigt hel och orörd och kunde av mig framprepareras, bindas om med snören och papper och föras till museet. ~~Med muniantagen av min partiet~~ På grund av närheten till markytan var randpartiet södersmulat av frost. Innehållet har ännu inte blivit genomgångt.

Kärlet stod i en i marken nedgrävd grop, omgivet av endast svagt mörkfärgad sand, vilket visar att vid tiden för nedsättningen marken varit endast föga humifierad. Någon hög eller annat yttre kännetecken som kunde markera en grav fanns icke.. Kärlets botten befann sig omkring 35 cm under markplanet, randen 10-15 cm. Det var icke eller hade icke varit täckt av någon större sten eller stenplatta. Avståndet var 10,3 m NNV från det 1933 funna kärlet.

Göteborg den 31 augusti 1948

Paul Karlsson

33/33 Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen
Jf 31/33
73/33

Bro sockens fornminnen 1.
n:o 175.

Till

Riksantikvarien.

I brev till undertecknad den 22 april d.å. anmälde kyrkoherde Hallbäck, Brodalen, ~~till undertecknad~~ att en gravurna blivit påträffad. Anmäljan sändes i avskrift till Riksantikvarien med anhållan om reseförordnande, vilket beviljades (Dnr. F 1132/33). Besiktning och undersökning utfördes den 8/5.

Fyndplatsen utgjordes av en mindre grusgrop, belägen c:a 75 m. NNV. om John Nilssons gård i Uteby, Bro s:n, fast på J. Hedenlövs mark (se bifogat kartavsnitt). Gravurnan hade påträffats av skomakaren Paul August Karlsson, när denne skrapat till sig sand i gropens norra kant. Härvid hade urnans ena vägg rasat ned och blottats, de inneliggande brända benen. Karlsson hade då omedelbart upphört med att ta sand och meddelat fyndet för kyrkoherde Hallbäck. Ännu vid mitt besök befann sig urnan i samma läge, som den av Karlsson påträffats (se foto 1 och 2). Urnan var nedgrävd i gruset, med bottnen stående c:a 80 cm. under markytan, och var täckt av en stenplatta, c:a 40 cm. i diam. och 6-8 cm. tjock (se bild 2). Någon hög var ej synlig ovan jord. Med vetskaps om graven, skulle man visserligen ~~som sedan~~ ^{sårou hög} vilja tyda en svag, ojämnn upphöjning i markytan ovanför urnan, men utan denna känne dom skulle detta ej varit möjligt, då området utgöres av en stenig och ojämnn moränkulle. Jorden ovanför urnan var starkt stenblandad men skilde sig dock knappast från omgivningen. Såsom framgår av bild 1 finnas större och mindre stenar i riklig mängd i hela gropen. Enligt de närvarande ortsbarnas utsago skulle för många år sedan ett "röse" ha funnits på platsen, men blivit bortfört vid uppförandet av en väderkvarn. Men även denna är borta sedan ett 30-tal år tillbaka. På grund av de gjorda iakttagelserna och de erhållna upplysningarna skulle jag vilja antaga, att graven ursprungligen utgjorts av ett jordblandat

röse, under vilket urnan varit nedsänkt i jorden, alltså en gravtyp, som är känd från mitten av första årh. ^{fusenhet} e. Kr.

Området är ej tidigare känt som gravplats, varken av Eckhoff och Gustafsson (Bohusläns fasta fornlämningar från hednatiden, Sotenäs och Stångenäs härad), eller av andra undersökare.

Några åtgärder utöver de redan vidtagna torde ej vara erfordeliga.

Av den i jorden kvarstående delen av urnan jämte de redan nedfallna skärvorna kunde urnan i sin helhet restaureras (bild 3). Den är 16-16.5 cm. hög, diametern vid mynningen 20.5-21.5 cm., bottendiametern 14.5-15.5 cm. Sidorna luta snett utåt med något utåtvängande rand. Godset är grovt och illa bränt. Tjockleken vid mynningen c:a 6 mm., men tilltagande mot bottnen. Yttersidan är gråbrun och mycket ojämnn, innersidan mörk, nästan svart. Hela formgivningen är tämligen oregelbunden.

Jämte befrielse från skyldigheten att insända fyndet till Statens historiska museum hemställes, att detsamma överlämnas till Göteborgs museum för att införlivas med dess samlingar.

Göteborg den 18/5 1933.

Vårdsamt

Ulf Wiktorsson

33/33
Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen

ff. 31/33

Utdrag ur brev till Riksantikvarien
daterat den 28 april 1933.

Till

Riksantikvarien.

Till undertecknad har inkommit tvenne skrivelser, vilka i
avskrift bifogas.

1) anmälhan från kyrkoherde Hallbäck, Brodalen, angående
en gravurna, funnen på ett gravfält vid Uteby i Bro s:n.
.....

För besiktning och nödiga åtgärders vidtagande anhållas om
reseförordnande.

Göteborg den 28 april 1933.

N. Niklasson.

Utdrag ur brev från Riksantikvarien.

Herr Museiintendenten N. Niklasson, Göteborgs museum,

Göteborg.

Riksantikvarien får härmad förordna Eder

1) att besöka Uteby, Bro socken, för att besiktiga och under-
söka en där påträffad urnegrav samt vidtaga erforderliga åtgärder. För-
rättningen beräknas taga en tid av 1 dag i anspråk.

2)

För dessa uppdrag äger Ni uppbera ersättning enligt gällande
resereglemente. Stockholm den 3 maj 1933.

På Riksantikvarieämbetets vägnar:

Karl-Alfred Gustawsson.

33/33
Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen
ff. 31/33
73/33

Bro, Brodalen d. 21/4 1932

ann. 29/4

Fra Museiintendenten

H. Herr Dr. Nils Niklasson, Göteborg!

Man har anhållit här att pastorämbetet ville hos Eder
anmäla att stonakaren Paul August Karlsson träffas
på ytterligare en gravurna. Den är dessutom i fara
att bli fördärvad eftersom stonakaren ha' sin van
från fyndstället och ej kunna läsa ut att röta den.
Bästa sättet att komma till platsen är att stiga
av vid Slaborgo station och fråga sig fram till
Hag. J. Hedenlöv, Uteby. Han visar dig vägen. Får
det är också gjorts på hant mark.

Värdsamt och

J Häusken
H Hallbäck
- Kyrkoherde -

Jfz 31/33
73/33

Göteborg den 26 maj 1933.

Herr

Kyrkoherde H.D. Hallbäck,
B r o d a l e n .

För herr Kyrkoherdens vänliga meddelande om fyndet från Uteby ber jag att få framföra museets tack. Samtidigt översändes en bild av fyndplatsen jämte den restaurerade gravurnan.

Som herr Kyrkoherden väl från Riksantikvarien redan fått meddelande om, hade Riksantikvarien förordnat att de två gravurnorna från Svarteborg skulle förvaras i Göteborgs museum. Vi ha nu fått mottaga dem och så långt som möjligt restaurerat dem.

Med hjärtliga hälsningar och tack.

Högaktningsfullt.

Nic. Karlsson

Intendent vid Göteborgs musei arkeologiska
avdelning.

Jfz 31/33
73/33

Hemmansägaren Johan Nilsson.

Uteby, Broddalen. 26 maj 1933.
Hemmansägaren J. Hedenlöv,
Uteby, Broddalen.

Herr Paul August Karlsson,

Uteby,
B r o d a l e n .

Med tack för visat tillmötesgående ber jag att å Göteborgs museums vägnar få överlämna en bild av den i sandgropen vid Uteby funna gravurnan jämte en bild av urnan stående i sandgropen.

Med utmärkt högaktning.

Intendent vid Göteborgs musei arkeologiska
avdelning.

33/33
jy 31/33
73/33

Göteborgs Museum
Arkeologiska avdelningen

Bohuslän.
Spångestad.
Bro s.m.
Uteby by.

Bro sockens förmännen n:o 175.
Gravhög. Urna 46190



Bild 1.
Urnegrav från Uteby, Bro s.m., Bohuslän. Plåt n:o 885
Från 90. Foto N. Niklasson 8/5 1933. D2773



Bild 2.
Urnegrav från Uteby, Bro s.m., Bohuslän. Plåt n:o 886
Från 90. Foto N. Niklasson 8/5 1933. D2774



Bild 3. Urna från gravhög vid Uteby, Bro s.m., Bohuslän. Plåt n:o 166
Göteborgs museum foto 1933. D2775

Bro sockens fornminnen nr: 175.

Bohuslän.

Grav.

Stångenäs h:d.

Bro s:n.

Uteby.



Efter plåt nr. a 2146.
Från R.O. **B4425**



Efter plåt nr. a 2147. **B4426**
Obs! Det mörka partiet under
utanför markerar icke gravgraven
utan härrör från jord, som kraftsats
fram vid bronsgrävningen.
Från R.O.



Efter plåt nr. a 2148.
Från R.O. **B4427**



Efter plåt nr. a 2149. **B4428**
Familjen Paul Karlsson.
Från R.O.

N. Niklasson foto 27.8.1948.