



Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.



21

Mason
F. 19.





No 8.

Sagabibliothek

med

Anmærkninger og indledende
Afhandlinger.

af

Peter Erasmus Müller,

Dr. og Prof. i Theolog. ved Kiøbenhavns Universitet.

P. E. Müller

Første Bind.

Kiøbenhavn.

Trykt hos og forlagt af Directeur J. S. Schulz,
Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

1817.



2013

CONFIDENTIAL

011

CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

10

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Dannerkongen

Frederik den Siette

nordisk Oldforsknings

hulde Belynder

gavmilde Befordrer

helliges

dette Skrift.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1

1998

1998

I n d h o l d,
 tilligemed chronologisk Udsigt over
 Sagaerne i dette Bind.

	Side
Fortale	IX-XXII.
Liste paa Subskribentere i Sverrig	XXIII-XXIV.
Indledning	I-14.
Almindelige Bemærkninger om Reglerne, hvor- efter de islandiske Sagaers Rækkefølge kunde bestemmes	15-33.

Fra Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede.

Are Frodes Sæde	34-37.
Wiga Styrks Saga	37-43.
Heidarviga Saga	44-51.
Nials Saga	51-62.
Gunlaug Ormsvungasaga	62-70.
Wiga Glums Saga	70-77.
Hanse Thors Saga	78-85.

**Noget senere, dog inden Aarhundredets Ende,
 skrives.**

Helges og Grims Saga	86-94.
Valmalots Saga	94-97.

VI

	Side
Brodhelgefaga	97-100.
Lorffirðingafaga	101-103.
Þrasnel Gotes Saga	103-108.
Egils Saga	109-129.
Liosvetningafaga	130-140.
Normaks Saga	140-144.
Þattr af Gunnar Þhidrandebane	144-145.
Batnsdælafaga	146-152.
Fostbrøðrefaga	153-159.
Saga om Biarn Þitdælafappe	159-167.
Gisle Gursfens Saga	167-175.
Færeyingafaga	176-185.
Hungurvaka	186-188.

Til Begyndelsen af det trettende Aarhundrede høre:

Paul Biskops Saga	188.
Gyrbyggjafaga	189-198.
Lardælafaga	198-224.
Landnamabog (med Hensyn til dens vigtigste Deel)	225-229.
Dræneyingafaga	229-234.
Aron Þiorleifsfens Saga	234-235.
Rasn Svendbiarnsens Saga	236-243.

Mod Aarhundredets Ende.

Sturlungafaga	243-249.
Gretters Saga	249-263.
Þiga Skutus Saga	264-267.
Þavarð Þefyrðingafaga	267-269.

VII

	Side
Thorð Hrebes Saga	270-274.
Hordes og Holmveriernes Saga	274-280.
Finboge den Stærkes Saga	281-288.

De fire sidste ere Bearbejdelser af ældre Sagaer.

Grænlandinga Thattr	288-290.
-------------------------------	----------

Fra det fiortende Aarhundredes Begyndelse.

Erik den Rødes Saga	291-294.
Brandkrossa Thattr	294-300.
Svarfæla Saga	300-307.
Floamannasaga	307-314.
Bandamannasaga	315-316.
Thattr af Thorhall Kulkofra	316.

Disse sex ere Bearbejdelser af ældre Sagaer.

Kristnisaga	317-318.
Thorvald Vidforlts Saga	319-320.
Magnus den Helliges Saga	320-321.
Son Ngmundsens Saga	321-328.
Arne Biskops Saga	328-330.
Biskop Laurentii Saga	330-334.
Den hellige Thorlaks Saga	334-338.
Grønlands Annaler	338-342.

Hertil komme endnu adskillige Fortællinger, der ere for korte, til at man af indvortes Grunde kan bestemme, om de ere ældre end fiortende Aarhundrede.

Thorstein Stanghugs Thattr	342-343.
Thattr om Thorstein Hvibe	344-345.
Thattr om Audun Vestfyrdstul	345-346.

VIII

	Side
Thattr om Gulb Ales Thord	346-347.
Thattr om Thorstein Frode	347-348.
Thattr om Thorstein Austfyrdffa	348.
Til dette Tidrum høre vel og de opdigtede Sagaer om	
Thorgrim Prude og Biglund den Bane	349-351.
Gunnar Reldugnupsfiel	552.
Dem Storolffen og Asbjørn Prude	353-354.
Kjalnesingasaga	354-356.

Fra det femtende Aarhundrede.

Saga om Tokul Buesen	356-357.
Kroka Refs Saga	357-359.
Bard Dumbssens Saga	359-361.
Arman's Saga	361-362.
Saga om Gest Barbs Søn	363.

Fra det attende Aarhundrede.

Hulbasaga	363-371.
---------------------	----------

Forerindring.

Hensigten af dette Skrift er at meddele fuldstændige Efterretninger om de, under Navn af Sagaer bekiendte, islandste Fortællinger; ved at meddele deres Indhold, bestemme deres Tidsalder, og veie deres Værd. Det var paa disse Mindesmærker, at de svenske Værde i det syttende Aarhundrede byggede deres Hypoteser om Nordens gamle Herlighed; af dem sammensatte Torfæus ved det attende Aarhundredes Begyndelse sin norske Historie, og

mod Aarhundredets Ende blev det fornemmeligen disse, til hvilke Suhm tog Hensyn i sine nøjsommelige Forskninger over Danmarks gamle Kongerækker. Der findes ingen grundig Afhandling om den nordiske Hedenolds Sæder og Skikke, hvori jo Sagaernes Bidnesbyrd ere blevne benyttede. Men disse Fortællingers Mangfoldighed er ligesaa stor som deres Mængde; Ordet Saga betegner ethvert Sagn, enten det er sandfærdigt eller opdigtet, og Islænderne have baade fortalt og nedskrevet saavel blotte Eventyr som troværdige Oldtidsfagn. De ældre Historieforskeres Mangel paa Kritik, deres store Verbødighed for hvert et islandskt Skrift, og Beskaffenheden af adskillige af de tidligst udgivne Sagaer forledte nogle fremmede Lærde til en modsat Ensidighed, i det de med Schløzer erklærede Sagaer for saadanne Bøger,

man læser i Ammestuen, men ingen Lærd citerer. I Norden havde man vel lige siden Torfæi Tid lært at adskille den forskellige Grad af Troværdighed, Sagaerne besad. Men imedens adskillige lærde Is- lændere s. Ex. Professor Arne Magnæus, John Dlassen fra Grundvik, Biskop Jonsen, og Conferenceraad Erichsen, med streng Critik drøftede deres Folks gamle Sagn; kan man ikke negte, at det attende Aarhundredes Historieskrivere i Norden, selv de fortrinligste, Lagerbring, Schøning og Suhm ikke undtagne, have ei noksom veiet de Sagaers Troværdighed, de benyttede, og ofte spildt megen Lærdom paa at forklare Beretninger, hvis oprindelige Falskhed en dybere Undersøgelse vilde have viist. Vare end de Sagaer, hvis Bidnesbyrd bleve benyttede til at skildre Hedenoldens Sæder, i sig selv paalidelige; kunde dog

Læseren ei overtlyde sig derom, saalænge Sagaerne selv vare utrykte, deres Bestaffenhed ubekiendt, og nogle af Sammenhængen udrevne Brudstykker det eneste, som var bleven meddeelt. Man kunde nu ikke vide, om man læste Sagn fra det tiende Aarhundrede eller Fabler fra det fiortende.

Man har derfor længe savnet en kritisk Udsigt over Sagalitteraturen. Flere tyske Lærde f. Ex. Eichhorn i Geschichte der Cultur I Th. S. 258. Recensenten i Götting. gel. Anzeigen 1812, S. 1022 o. a. fl. have opfordret Nordens Oldforskere til at give den; det svenske Bitterhets-Akademi udsatte i Begyndelsen af dette Aarhundrede en didhørende Prisopgave, men som blev ikke besvaret.

Alphabetiske Register over de islandske Sagaer findes vel i Torfæi Series regum Daniæ S. 3-10 og i Troils Resa

til Island i 3de Brev; men deraf lærer man kun en Hoben Navne. Einarfen har i sin *Sciagraphia historiae litterariae Islandiæ*, Havnæ 1777, henført Sagaerne til forskjellige Klasser, men hans Plan tillod ham ikke at give andet end de blotte Titler. Meget ufuldstændige ere de korte Efterretninger om Sagalitteraturen, som findes i Badens dansk-norske historiske Bibliothek, Odense 1815 S. 16-24. En kort Karakteristik over nogle af disse Fortællinger, der angaae selve Island, læses i Fortalen til Find Johnsens *Historia ecclesiastica Islandiæ*, vol. 4 præf. og i tvende Breve fra Erichsen til Purdorff, aftrykte i *Purdorphiana* 2 D. S. 454-466. De trykte Sagaer ere blevne omtalte og tildeels bedømte af Professor Myerup i Græters Bragur for 1792 2det B. og i historisk-statistisk Skildring

af Tilstanden i Danmark og Norge 2 B.
 S. 99 = 133; desuden i Fortalerne til
 Børners Kæmpedater, Stockholm 1737,
 Suhms kritiske Historie af Danmark 4de
 D. og Biørn Halvorsens islandske Lexi-
 con, Kiøb. 1814, men uden nøiagtigere
 Udvikling af Grundene, hvorefter der døm-
 tes. Endeligen findes i Haandskrift blandt
 de arnæmagnæanske Samlinger en Con-
 spectus historicus Dano - Norve-
 gico-Islandicus super historias ve-
 teres idioma Islandico conscrip-
 tas, forfattet af den lærde og flittige Sø-
 lænder John Dlassen fra Grundvik 1756.
 Heri forekomme adskillige gode Bemærk-
 ninger, især saadanne, han havde hørt af
 Professor Arne Magnæus, hvis Haand-
 skriver han en Tid lang havde været. Men
 da Forfatteren skrev adskilt fra Bøger og
 Haandskrifter, kunde han ei give sit Ar-

beide den Nøiagtighed, hvortil han ellers
 vilde have været i Stand. Hans Plan
 var desuden langt mindre omfattende end
 nærværende Værk. Han omtalte kun de
 vigtigere Sagaer, fremsatte ikke deres Ind-
 hold, og bedømte kun med faae Ord deres
 Troværdighed, uden at fastsætte deres Tids-
 alder. Alle de Sagaer, Tiden har lev-
 net os, findes paa faae og ubetydelige Und-
 tagelser nær paa de offentlige Bibliotheker
 i Kiøbenhavn, og ere her blevne benytte-
 de. De kunne henføres med Hensyn paa
 deres Indhold til trende Hovedklasser, der
 ville udgiøre ligesaa mange Bind. Til
 den første høre de, som angaae Island selv,
 og de med samme i nærmest Forbindelse
 staaende Lande, Orknøerne, Færøerne
 og Grønland. Alle disse danne en sam-
 menhængende Række, hvor det tidligere
 efter faste Grunde kan skilnes fra det sildi-

gere, og den enkelte Beretning ved flere samstemmende Vidnesbyrd bekræftes. De fleste af disse have hidtil været utrykte, og næsten alle lidet kjendte, især i Udlandet. Den anden Deel omfatter alle mythiske Sagaer, de nemlig, der indeholde Sagn om hvad der er skeet i Norden før Islands Bebyggelse, hvortil da og hører den hele Undersøgelse angaaende Sangene om Volfrunger og Giufunger, samt disses Forhold til de tydske Digtninger. Alle disse Sagaer havees trykte, dog tilbyde endnu Haandskrifter ikke uvigtige Tillæg, og den kritiske Undersøgelse fordrer en meget større Udførlighed. Alle de mythiske og romantiske Sagaer, som, forfattede i Norden selv, have hentet deres Rødder fra den hedenske Tidssalder, ville ogsaa her finde deres Plads. Den tredie Deel vil omfatte Sagaerne, der afhandle Dildragelser, som

efter Island's Bebyggelse ere skeete i Skandinavien og nærliggende Lande. Da Snorres Heimskringla for største Delen angaaer denne Periodes Tildragelser, vil dette Værks samtlige Kilder her blive undersøgte. Som Tillæg kommer en Udsigt over de af Fransk, Engelsk, Tydsk, Hollandsk og Dansk oversatte Romaner.

De Sagaer, det første Bind indeholder, kunne inddeles paa forskjellige Maader. Enten kan man tage Hensyn til Paa-
 lideligheden, saaledes som det er skeet i Torfæi Series og i Fortalen til Halvorsens Lexicon, og inddele dem i de fikre, de mindre fikre og de opdigtede. Eller man kan betragte deres Omfang, som Classen fra Grundvik i sit foranførte Haandskrift samt den ældre Thorklacius i Fortalen til Nial's Saga have gjort, og adskille dem, der angik hele Landet, fra dem, der be-

skreve en Egn's eller en Slægts Historie, og disse igien fra enkelt Mand's Levnetsbeskrivelse. Man kunde og følge en geographisk Inddeling, hvortil Erichsen i sine ovenfor nævnte Breve til Lurdorph har gjort en Begyndelse, og ikke blot betragte særskilt enhver af de ovennævnte Ders, eller rettere Degrupper's Historie, men og de Sagaer hver for sig, der angik de Fierdinge, hvori Island fra de ældste Tider var inddeelt. Man kunde endeligen og tage Hensyn til Tiden, og ordne Sagaerne enten efter Tidsfølgen af de Begivenheder, de fortalte, eller efter den Tid'salder, hvori de selv vare nedskrevne.

Den sidstnævnte Inddelingsgrund følge vi her, fordi denne snarest leder hen til at sætte Grundene for hver Sagas Paalidelighed i deres rette Ly's. Den knytter sig ogsaa selv paa en Maade til den først-

nævnte Inddeling, thi de tidligst nedskrevne Sagaer ere de paalideligste, og de sidst nedskrevne blotte Eventyr.

Ligesom nu den Orden, enhver Saga i denne Deel indtager, allerede tilkiendegiver Skriftets Tidsalder; bliver Begivenhedens Alder angivet strax efter Sagaens Overskrift, og en Stjerne ved samme betegner, at Sagaen ikke hidtil har været trykt. Derefter følger et sammentrængt Indhold af Sagaen stundom med dens egne Ord uden Tillæg. Syntes en Anmærkning fornøden, er den bleven tilføjet i en Note.

Indholdets Angivelse kunde ei altid staae i Forhold til Sagaens Omfang, thi ved de Sagaer, der omfattede et heelt Lands eller flere Slægters Begivenheder, vilde det have været alt for vidtløftigt at fremstille Indholdet endog i et sammen-

trængt Udtog; hvortilmod man letteligen paa nogle Sider kan fremstille alle mærkelige Optrin af en enkelt Mands Levnet. Stundom er et og andet enkelt Træk især af de utrykte eller dog mindre bekiendte Sagaer heel bleven udhævet. Efter Indholdet meddeles Bemærkninger over Sagaens Troværdighed samt, hvis den er trykt, en Angivelse af dens Udgaver, Oversættelser og hvad ellers kan henføres til dens Litteratur. For at undgaae Gientagelser, fremsetter en indledende Afhandling de Grunde, hvorefter en islandsk Sagas Troværdighed kunde i Almindelighed bestemmes; ved hver enkelt Saga tilføies da blot det Særegne, som ved den kommer i Betragtning.

Haandskrifter blive kun nævnte, hvor de indeholde et vigtigt Bidrag til at bestemme Sagaens Troværdighed. Det be-

Høvedes ei nøiere at betegne dem, thi de findes næsten alle i den arncæmagnæanske Samling paa Universitets-Bibliotheket i Kiøbenhavn, og oftest tillige i collationerte Afskrifter blandt de Suhmske Samlinger paa det henværende kongelige Bibliothek. Disse Afskrifter har jeg især benyttet. Et Par Steder, hvor Haandskrifter ere blevne brugte, der ikke fandtes i de angivne Samlinger, har jeg ikke undladt at bemærke det.

Annaler og Legender ere udelukkede af Skriftets Plan tilligemed Fortællinger om hvad der har tildraget sig efter det fjortende Aarhundrede. Derimod ville adskillige islandske Skaldes Levnetsbeskrivelser, som her ere forbigaaede, blive omtalte i den tredie Deel, i Forbindelse med de norske Konger, ved hvis Hoffer de have levet.

Denne Deel er i Enden af forrige Aar udkommet i Berlin i en tydsk Oversættelse. For dem, som ville sammenligne den tydske og danske Udgave, maae bemærkes, at Fortællens Begyndelse er forandret i den danske Udgave, og at nogle korte Tillæg, meest literairhistoriske, ere fœiede til Bemærkningerne over Þorðfirdingasaga Side 103, Egilsaga S. 126, Færeyingasaga S. 185, Gyrbyggiasaga S. 198, Lardalafaga S. 224, Drkneyingasaga S. 233-234, Sturlungasaga S. 249, Grettisfaga S. 263, Jon Dgmundsens Saga S. 321, Þorlaks Saga S. 338, Huldasaga S. 363.

Subskribentere i Sverrig.

	Strp	Trkp
Academiske Bibliothek i Upsala . . .	I	
Agreen, Lector		I
Arfvidson, Dr. Philos. i Uabo . . .		I
Arrhenius, J. G.	I	
Bachman, Copiist i Kongens Cancellie		5
Bergvall, M.	I	
Bodman, Karl A.	I	
Cnathingius, A. J.	I	
Croneborg, U.	I	
Engestrøm, Hs. Excellence Greve, L. von	I	
Franzén, Professor		I
Gumælius, G. W., Bibliotheksama- nuensis, Mag.	I	
Hammerstöld, Bibliothecar		I
Jhre, A. L.	I	
Lewin, Assessor		I
Ling, Director		I
Netherwood, Carl	2	

	Skp	Skp.
Palmblad, L., Kongl. Secretair . . .	I	
Palmblad, W. S., Mag., Bogtrykker	I	
Richert, Herredshofding		5
Ramstrøm, Clas, Student	I	
Schrøder, J. U., Mag. Docens . . .	I	
Sondén, P. A., Mag.	I	
Suchtelen, v., Hs. Exc. General . .	I	
Ullgreen, O. M., Mag. Docens . . .	I	
Winbom, J. A., Mag. Docens . . .	I	
Zeipel, C. von, Brukspatron	I	
Zetterstrøm, C., Professor	I	

Da alle Subskriptionsplanerne endnu ikke ere komne tilbage, enten fra de danske Provindser, eller fra Kongeriget Norge, kunne de øvrige Subskribentenes Navne ei blive anførte.

Indledning.

Indholdet af dette Bind er Udtog af enkelte Islænderes Bedrifter, hvilke for det meste ere foregaaede i deres eget Land, i det Herred hvor de bleve fødte, eller der hvor de satte Boe; hvis Virkninger oftest ikkun strakte sig til Naboer og Frender. Dog tør vel disse smaa Familiehistorier vente at tiltrække sig Læseres Opmærksomhed hos fjerne Folkeslag.

I det de nemlig skildre den islandiske Landbrugers hele Levnet, hans Privatliv, Handelsreiser og Stridigheder, fremstille de tillige een hele hint Borgerfamsfund omfattende Virksomhed, og Mængden af disse Levnetsbeskrivelser, der ere blevne os bevarede, gjør det muligt at danne os et fuldstændigt Begreb om Islands Historie, fra dens Bebyggelsestid af indtil vore Dage.

Vel kunde dette Udbytte for andre Folke-
 slag endnu synes at være saare lidet. Lan-
 dets active Borgere udgjorde i dets blomstrende
 Periode ikkun 3800, og dets hele Befolkning
 har neppe nogensinde stegét til et Hundrede
 Tusinde. Adskilte ved det nordlige Ocean fra
 den øvrige Verden, maatte Beboerne i det
 Hele hindres fra at tage virksom Deel i Ver-
 dens store Begivenheder. Den selv, der kun
 har lidet mere end Ild og Is, synes for an-
 dre Folkeslag allene som Forvisningssted at
 kunne erholde Betydning. Men dette Land
 frembød i det niende og tiende Aarhundrede
 tvende kostelige Alenodier, Borgerfrihed og
 Sikkerhed. De dierveste Nordmænd bragtes
 derved til at trye derhen, og Fristaten blom-
 strede i 400 Aar. Dens Historie kan i dette
 Tidsrum for saavidt siges just at være Frem-
 stillingen af en reen Fristat, som Angreb uden
 fra flet ikke fandt Sted, og alt, baade det
 Gode, der grundfæstede Forfatningen, og det
 Onde, der tilsidst lagde den øde, udsprang
 fra dens eget Indre.

I denne Fristat, hvis Grundpillere Smaa-
feiderne rystede uden at røkke, trivedes Fre-
dens Kunster; især fremspirede Digtetekunst og
Historie, som Almeenaandens nærmeste Frugter.

Ved at beshyge egne og Frender's Daad,
ved at ihukomme Fædrenes berømmelige Be-
drifter, uddannedes Skalden, og vovede sig
nu, efterat have smagt Sødmen af Ddins
Miød, til større og fiernere Gmner. Om-
sorg for Almeenvellet maatte i Fristaten hen-
vende Opmærksomheden paa enhver Høvding's
Udfærd, deraf Begierligheden efter at høre
om den enkelte Daad, Lysten at fortælle den,
og Bestræbelsen at fortælle godt. Den for-
tællende Kunst, der i de hyppige Folkemøder
og ved de festlige Gilder var Midlet til fælleds
Underholdning, søgte nyt Stof at bearbejde.
Dette fandtes i Oldtidens Minder, som Fæ-
drenes Skaldeqvad troligen havde giemt, og i
det Øvrige Nordens Begivenheder, som de
mange Reifende havde god Leilighed til at er-
fare. Saaledes blev Sagnemanden Fortæl-

let om hvad der skete i det hele Norden, og,
 saasnart Kristendommen havde lært ham at
 kiende andre Landes Litteratur, til Historie-
 skriver. Det er da ikke blot som Fristat, det
 er som den nordiske Histories Fostermoder, at
 den islandiske Republik og dens Skiebne bli-
 ver os vigtig. I det nu Nordens Historiefor-
 skere skænke Islands egne Begivenheder deres
 Opmærksomhed, giengielde de ikke blot den
 Omhyggelighed, hvormed Dens gamle Be-
 boere modtog og bevarede saa mange Sagn
 fra den nordiske Hedenold, men de sætte sig og
 selv derved i Stand til bedre at benytte disse.
 Først naar man veed, hvorledes Mindesange og
 Fortællinger forplantede sig paa Den, og til-
 sidst frembragte Sagaskrivning, kan man ind-
 see dennes mulige Paalidelighed. Ved at
 sammenligne Fortællingerne om Island selv
 med dem, der angaae det øvrige Norden, bli-
 ver det lettere at bestemme den Grad af Gyl-
 dighed, disse besidde.

Da desuden Sagaerne om Landet selv
 baade ere talrige, og tillige have saa mange

fælleds Berørelsespunkter, kunne de lettere jevnføres, baade af indvortes og udvortes Grunde deres Tidsalder bestemmes, og det derved vundne Resultat blive overført paa de øvrige Mindesmærker.

Dog endnu mere umiddelbart kunne Sægaer om Island oplyse Begivenheder i det øvrige Norden. Ikke blot ved de enkelte Berørelsespunkter, hvori reisende Islændere kom til Nordens Fyrster, men især ved det Lys, disse Fortællinger kaste paa det oldnordiske Liv. Klima og Statsforfatning, Religion og Sæmandsliv og fremfor alt det fælleds Sprog, der forðum kaldtes den danske Tunge, forenede i Hedenolden Skandinaviens med hinanden nær beslægtede Folkeslag, fra Finmarkens indtil Holstens Grændse, og fra Nordhavet til den bothniske Bugt. I det nu de fra Norge Udvandrede byggede og boede i Island, overførte de did det eengang for hele Norden fælleds Liv, som der en Tid forlængedes, efter at det i andre Lande var bleven tuet af Overkongernes Bælde, og blødgjort ved Kristen-

dommens Indflydelse. Offerhuse reiste sig paa Den, hvor Aserne bleve dyrkede, de gamle Helteslægters Minde levede op i de islandiske Skaldes Sange, og Digterbillederne gienkaldte stedse danske og norske Kongers Bedrifter. Paa Thinget i Island vare Forholdene de gamle. Dommerne vare indsluttede af de samme hellige Snorer (vehönd), de ældgamle Formularer bleve ordret brugte, og den norske Lovgivning var den islandskes Mønster. Herredsforstanderen var paa Thinget kun lidet mindre mægtig end den norske Messesonge; hiemme levede han som den norske Herse eller en mindre mægtig Jarl. Ogsaa i Island boede Husets Folk tilsammen i den lange røgopsyldte Hal, og det selskabelige Liv dreiede sig der ligesom i Norge om de trende Offerfester og de offentlige Lege. Saaledes kunne da de mange Fortællinger, som føre os ind i de gamle Islænderes Privatliv, der vise os det meest enkelte i deres Lands Forfatning, stundom tillige lære os at kende den nordiske Hedenold nøiagtigere end selve Sagnene fra dennes Dage.

De ville desuden kunne afgive bestemte Sammenligningspunkter, hvorefter vi kunne af indvortes Grunde bedømme, om det en Saga fremstiller, bærer den nordiske Oldtids Præg eller er den senere Tidsalders eventyrlige Føster. Men kunne saaledes Sagaer, der angaa Islands egne Begivenheder, tiene til at oplyse den nordiske Hedenolds Historie og til at fremstille den i samme herskende Aand, maae de af samme Grund erholde Bigtighed ikke blot for Britterne, i hvis Aarer der rinder saa meget nordiskt Blod, men og for den største Deel af det øvrige Europa. Cimbrer og Teutoner, Franker og Longobarder, Germaner og Gotther vare hinandens Frender i Legems og Aandsdannelsse, i Sæder og Skikke, i Sprog og uden Tvivl ogsaa i Herkomst, ligesaa meget som Dorer vare beslægtede med Ionier, eller om man hellere vil, som Trokeser ligne Huro-ner. Meget af hvad der gielder om Norden, kan da og anvendes paa Romerrigets Vdelæggere, og saaledes ville da Stridigheder paa Althinget i Island kunne bidrage til at tyde-

liggiøre meget i de nyeuropæiske Staters ældgamle Forfatning.

Ogsaa uden Hensyn til enkelte Folkeslægters Herkomst og gamle Historie ville Sagaerne om Island kunne vorde mærkelige, og vække en reen menneskelig Interesse. Enhver sanddru og træffende Fremstilling af Menneskelivet kan vække Opmærksomhed; denne voxer, naar Livet er rigt paa afvejlende Scener, naar en fielden Kraft afprægede sig deri; og end mere tiltrækkende vorder Skildringen, naar den angaaer længst forsvundne Tider, naar den ligesom hentryller for vort Blik livelige Scener fra Menneskehedens tidligere Udviklings Perioder. Af disse pleier den Tidsalder, man gemenligen kalder den heroiske, at frembyde det rigeste Stof baade for Estertanke og Indbildningskraft. Men da det er Digtetkunsten, der har bevaret Billederne fra hine Dage, er de, ved at bringes nærmere til Idealet, blevne for en Deel rykkede ud fra Virkelighedens Kredse, og derved mindre skikkede til at tiene Forskningen som Grundvold. En reen histo-

riff Fremstilling af en heroisk Tidsalder, saa ønskelig den end maatte være, synes endog ei at kunne gives; da Historieforfatteren, for selv aldeles tydeligen at kende hin Tidsalder, maatte leve samme nær, og for aldeles tilfredsstillende at beskrive den, maatte fra samme være fiernet.

Ikke da syntes dette Problem at kunne løses, naar en heroisk Tidsalder, efterat have nærmet sig sin Ende i et vist Jordstrøg, blev igien ved en Koloni af dets Beboere fornyet i et affides Land, og dette Efterspil nu blev fortsat, indtil Bekendtskabet med fremmed Kultur kunde i et Par Menneſkealdrer forandre den intellektuelle Tilstand, uden at forjage Mindet om hvad Fædrene havde fortalt. Kun een gang har dette fundet Sted i Menneſkehedens Historie, og kan neppe oftere hændes. Var ikke Kristendommen saa silde kommen til Norden, og senest trængt hen til Norge; havde ikke der før Kristendommens Udbredelse Harald Haarfagers Enevoldsregiering bortjaget de dierveste Høvdinge til en langt bortliggende

øde De; havde disse ikke der fundet Ro til at danne en blomstrende Fristat, og at fornøje Nordboernes gamle Liv; var ikke omtrent et hundrede Aar derefter Kristendommen bleven forkyndet paa Den; var denne Lære ikke godvilligen bleven antaget, og saaledes fremmed Videnskabelighed forbundet med den nedarvede Gang til Digtetekunst og Fortælling: vilde vi ikke have haft de mange Sagaer om Islands Nybyggere, og havde kun vidst saare lidt om Hedenolden i Nord.

Den bedste Deel af de islandske Sagaer, de som angaae Dens Historie indtil Kristendommens Indførelse, kunne derfor siges at være de eneste reenhistoriske Mindesmærker om en heroisk Tidsalder, Verdenshistorien har bevaret os. Thi det er dog vel det samme, om Helten hed Bonde eller Fyrste, naar han kunde handle som een af de Ypperste i sit Samfund, og den vilde Kraft, ustandset af dette, kunde storme frem, og krydse sig med den modfatte Stræben. Det er ligegyldigt, om Masserne, der bevægedes, vare større eller min-

dre, naar Anden, der satte dem i Gang, var den samme. Vel straalte ingen hellenst Soel over det gamle Scandinavien, og end mindre over Islandet; men ogsaa der opluede Gemmet af Frihedens Ild, og det var ikke Conveniensens Regler, ikke Egennyttens koldt beregnende Planer, end mindre den Enkeltes alt nedkuende Magt; men Bedhængen ved det fattede Forsæt, men Lyst til Hæder, Sands for Retfærd og en dermed forbunden Hevnelyst, Venfæb og Trofasthed, Kappelyst og Rierlighed, der oftest bragte Dens gamle Beboere til at sætte Livet i Bove. I det jettesterke ved idelige Kampege øvede Legeme boede levende Sands for Digtetekunst, Poesi og Veltalenhed. Denne udtalte sig i et kraftfuldt Sprog, der ved mangfoldige Skaldeqvad og Retsforhandlinger var bleven dannet. Den nærredes ved den Dervægt, den fløgtige Tale forskaffede paa Thinget, ved Belønningerne Skalden vandt, og den spændte Opmærksomhed, hvormed en talrig Skare lyttede til Fortællingen.

Det haarde Klima kunde ikke gjøre Beboerne til halvvilde Stammer, thi i Hobetal vare de ankomne, og havde medbragt den første Kulturs Betingelser og Hielpemidler. Jordsmonnets Bessaffenhed hindrede dem vel i Almindelighed fra at faae Korn, men tvang dem derimod til med Dinhyggelighed at bearbejde Græsmarken, for at forsøge dens Afgrøde. Saaledes blev Høbjergning deres Agerbrug, og derved forbandt de Nomadelivets Ro og Simpelhed med Agerdyrkerens faste Boliger. Søen var for Islænderen som for den gamle Græker det vigtigste Element, men Islænderens forreste Reise over Havet førte ham længere fra Land, end Argonauternes Tog; og maatte, formedelst de smaae Midler til at modstaae Bølgenes Vælde, give en Fortrolighed med Farer, en Lyst til det Overordentlige, der afprægede sig i Livet. Søflerne og de øde Lavastrækninger giennemstare Landet i alle Retninger, og dannede en Mængde Smaastater, hvis Høvdinge paa Fierdingsthingene mødtes med deres Naboer, og ved Althinget, som

ved en amphictyonsk Rigsdag, forsamledes alle med hinanden. I ethvert Herred stræbte Forstanderen efter at udvide sin Magt, men dennes Omfang beroede dog meget paa personlige Egenstaber, og stundom lykkedes det en anden kæk Mand i Herredet at opkaste sig til hans Lige. Herved opstod ligesom forðum i Grækenland en stedsevarende Kappelyst og en indvortes Siæring, der hindrede Kraften fra at slappes, og frembragte en større Mangfoldighed af Forhold, end man i Følge Folketallet skulde tænke mulig. Selv Skuepladsen, hvorpaa Personerne fremtræde, giver ved Areaslets Udstrækning Begivenhederne en større Omfang, end man ifølge de faa Midler, der bleve anvendte, letteligen kunde formode. Naar hertil endnu føies dette, at de islandske Sagaer meddele mange Smaatræk om Asernes Dyrkelse og sammes Indflydelse paa Gemyttet, og saaledes indeholde den eneste ikke med fiendelig Haand udkastede Skildring om noget nordligt Folks ældgamle Tro; ville uden Tvivl disse Fortællinger, hvoraf kun faa hidtil vare

enkelte Lærde bekiendte, ikke ansees uværdige enten Historikerens eller Philosophens Opmærksomhed.

Det kan ikke være Hensigten af dette Bind at meddele alt det Bideværdige eller Almeenin-terressante, denne Klasse af Sagaer indeholder; ofte beroer just Interessen paa en Mængde smaae Træk, paa den Livelighed, hvormed en Tildragelse bliver fremstilt i dens enkelte Momenter, paa det Indtryk som den gamle Fortællers hele Tone maae gjøre paa Læseren. Iffun korte Udtog kunne her meddeles af denne Mængfoldighed, og mange Notitser, der kunne være vigtige for den, som vil skrive enten Handelsens, eller Lovgivningens, eller Sædernes, eller de religiøse Begrebers Historie, maae her gaaes forbi. Dog har Forfatteren af denne Udsigt over Sagalitteraturen bestræbt sig for ikke blot at give Hovedindholdet af enhver Saga tilligemed hvad der kan tiene til at bestemme dens Grad af Paalidelighed; han har ogsaa søgt at udhæve dens interessanteste Træk, hvor dette uden stor Widtløftighed lod sig gjøre.

Almindelige Bemærkninger om Reglerne,
hvorefter de islandſke Sagaers Ægt-
hed kunde bestemmes.

Grundene for en islandſk Sagas Ægthed kunne enten være indvortes eller udvortes. De udvortes hentes enten fra Haandskrifternes Bessaffenhed eller fra Sammenligning med andre Sagaer.

Vi have endnu ingen islandſk Palæographie, men savne dog ikke Materialier til samme. Her maae det være nok at erindre følgende. Haandskrifterne ere enten paa Papir eller Pergament. De ældste Membraner, men kun faae i Tallet, ere fra det trettende Aarhundrede, de yngste fra det syttende, de fleste fra det fiortende, hvor atter de fra dets Begyndelse og dets Ende lade sig adskille. Deres Alder bestemmes ved Sammenligning af Skrifttræk og Orthographie og hos enkelte ved Efterretninger om Tiden, hvorpaa de bleve skrevne. Dette

er især Tilfældet med det vidtløftigste islandske Haandskrift den Flatsøffe Kodex, der er skrevet fra 1387 til 1390. Undertiden kan og, hvor der ere mange Haandskrifter af den samme Saga, som Tilfældet er med Landnama, Bessaffenheden af de enkelte Haandskrifters Eiendommelighed ved Sammenligning tiene til at bestemme Recensionens Ælde. Membranerne ere ældre end Papirshaandskrifterne, men ogsaa disse kunne have palæographisk Værd, forsaavidt de vides at være usiagtiggen affkrevne af tabte Membraner.

En Saga maae efter Rimelighed være skrevet i det mindste nogle Aar før Membranens Alder, og jo flere gamle Membraner af den samme Saga vi enten hele eller i Brudstykker have tilbage; desto visere at Sagaen den Gang har været almindelig bekiendt, og at den en Tid lang tilforn maae have været skreven. Man kan vel ikke med fuld Sikkerhed slutte omvendt, da forskellige Tilfælde kunne have ødelagt Membraner, og muligen at af en troværdig Fortælling kun faae Afskrifter vare tagne. Men det bliver stedse en Grund til Mistanke mod en Saga, naar den hverken findes i nogen Membran, eller i noget Afskrift, der kan bevises at være tagne af en ældre Kodex. Paa den anden Side følger ikke endnu Fortællin-

gens Paalidelighed af Membranens Velde, thi ogsaa Eventyr ere bleve nedskrevne paa Pergament i det fiortende Aarhundrede. Til bestemte Resultat lede Henvisningerne i andre Sagaer. Heri kunne gives flere Grader fra den blotte Anførsel af en Persons Navn til det bestemte Citat af den skrevne Saga. Naar en Person efter Islands Bebyggelse (med den ældre Tid er det en anden Sag) forekommer i forskjellige med hinanden sammenstemmende Genealogier, f. Ex. Aude den Rige og hendes Slægt; bliver dennes historiske Tilværelse derved desvisere. Naar den samme Mand indføres handlende i mange Sagaer, og hans Bedrifter passe med hinanden, ja maaskee alle bære et vist karakteristisk Præg, stiger derved deres Troværdighed. Saaledes viser sig Snorre Godes Træfthed, Gudmund den Mægtiges med et vist Hoi mod forbundne Hestighed paa ens Maade i mange Sagaer. End mere bekræftes enkelte Træk, naar samme, var det og med Smaaforforskelligheder, berettes i flere af hinanden uafhængige Fortællinger. Hele Sagaens Velde kan udledes af Citationer i andre gamle Sagaer. Disse kunne være mere eller mindre bestemte; naar det f. Ex. hedder: om den Begivenhed giordes den Saga, hvor det endnu er

Sagabibliothek, 1 Bind.

uvist, om der menes en mundtlig eller skriftlig Fortælling, det samme Skrift vi endnu have tilbage, eller et andet over det samme Emne. Undertiden ere Citationerne saaledes, at man kan kiende, de antyde noget Skriftligt, eller de anføre Udtog af en tilværende Saga eller ordrette Utringer af samme. Saadanne Henvisninger blive de sikreste Beviser.

Foruden de enkelte Sagaers gjensidige Henvisning, blive mange Sagaers Beretninger stadfæstede ved Frodes Schedæ. Annalerne, Landnamasaga, Heimskringla, Oluf Tryggvesens Levnet i den islandske Udgave, og den utrykte Oluf den Helliges Saga, begge de sidstnævnte efter det Flaetoeske Haandskrift. I de tvende første nævnte Skrifter findes adskillige af de i Sagaerne forekommende Personer og Begivenheder blot anførte, i de andre forekomme ogsaa Udtog og udtrykkelige Citationer.

Hvis en Fortælling fremstiller nogen Islænder, som en i Landet vigtig Mand, og alle andre Sagaer tie om ham, bliver den mistænkelig; og falsk kan den ansees for at være, hvis den angif en Mand fra Dens Bebyggelsestid, om hvem Landnama intet berettede. Da maae nemlig den sidstnævnte Sagas flere lærde Bearbejdere, der

faa omhyggeligen opsøgte alt, enten have anseet Fortællingen for at være forkastelig, eller, fordi den er yngre, ikke kiendt den.

De indvortes Grunde, hvorefter Sagaerne kunne prøves, beroe enten paa deres Form eller paa deres Materie. Formen indbefatter Sprog og Foredrag. Sproget kan betragtes med Hensyn til Ord, Bendinger og Periodebygning.

Hvad Ordene angaaer, gives der vist nok enkelte fremmede f. Ex. nåtturu, kurteysi, der ere blevne brugte i de ældste Skrifter; andre Ord, især sammensatte Adjectiver, der udtrykke moralske Begreber, ere uden Tvivl i det trettende og fiortende Aarhundrede af Homileterne blevne dannede f. Ex. villusamligr forsørerisk, eigingiarnligr egennyttig, og atter andre ere først i det femtende Aarhundrede og senere blevne indførte fra det Tydske og Danske f. Ex. innbyggjendur alvorliga, lystiliga, fordæmdur.

Et enkelt nyt Ord beviser vel ikke endnu en Sagas senere Affattelse, da man har Exempler paa f. Ex. ved Gretterssaga i Markusens Udgave, at Afskriveren har sat et nyt Ord istedet for et forældet. Men hvor flere saadanne nye Ord forekomme, vækkes dog stærk Mistanke om, at Sa-

gaen ei kan være gammel. Denne Mistanke be-
 styrkes, hvor man ikke blot bemærker nye Ord,
 men tillige nye Konstruktioner og Vendinger. Al-
 lermest beviser hele Periodebygningen, som det
 der mindst beroede paa Afskriverens Lykke. Hen-
 syn hertil kan vel ikke lede til mere, end til at
 skilne mellem det tolvte og fiortende Aarhundrede,
 men en saare paafaldende Forskiel vil ogsaa vise
 sig imellem begges Frembringelser, f. Ex. de langt-
 strakte ordgængende Perioder, som findes i de yng-
 ste Stykker af den islandske Udgave af Oluf Tryg-
 gvesons Saga, og det simple sammentrængte
 Sprog i Njala eller Eigla.

I Henseende til Foredraget er enten Fortæl-
 lingen blot profaisk eller og den stundom afbrydes
 ved enkelte Vers. Ikke at Sagaerne om Island
 selv skulde, lig adskillige mythiske, være bygte paa
 Skaldesange; dertil vare de fortalte Begivenheder
 i alt for friskt Minde; men Rebyggelsestiden til-
 ligemed det paafølgende Aarhundrede var poetisk,
 man improviserte ved mange Leiligheder; Ad-
 skilligt af det saaledes Improviserte maatte ihu-
 kommes med Begivenhederne selv, og kunde un-
 dertiden bidrage til at bevare Erindringen om dis-
 ses enkelte Træk. Den samme mærkelige Bedrift,
 der fastholdtes i Nufommelsen, begejstrede desuden

Skalden til at besynge den. At alle de Vers, der i Sagaerne tillægges Enkelte, skulde af dem være digtede, kan vist ikke bevises; men at mange af dem ere ægte, især de, som tillægges berømte Skalde, er upaatvivleligt. Mange Vers bidrage til at bevise en Sagas Ælde, uden at dog derfor Mangel paa Vers kan ene godtgjøre det Modsatte.

Det vigtigste Bevis, Foredraget selv kan afgive for sin egen Ælde, er en vis i samme herskende Tone, der fremtræder i alle gamle Sagaer, der bærer tydelige Præg af den mundtlige Fortælling, som har været alle Sagaers Grundvold, og som passende kaldes den naive. Hertil hører:

- 1) Den dialogiske Form. Just denne er det, der frembyder et klart Speil af Begivenheder, man selv har erfaret, og hvori Fortælleren meest glemmer sig selv over det Fortalte. Enhver Almuesmand, der fortæller med Fyrighed, vil derfor og dialogisere sit Foredrag. Jo stærkere en Saga er dialogiseret, jo rimeligere den er ægte; jo mere karakteristisk den deri fremsatte Dialog, jo urimeligere den kunde være uægte.
- 2) Det Ukunstlede i Fortællingens Plan. Ikke rives Læseren ind midt i Begivenhederne, men føres langsomt til dem. Undertiden opregnes ved en Sagas Begyndelse de i den forekommene

de Personer og deres Slægt, ofte fortælles, hvor en Person først nævnes, fra hvem han nedstammede, og hvordan en Mand han selv var. Naar en Person har udspilt sin Rolle hedder det "nu er han ude af Sagaen." Forudsætter den Begivenhed, der egentligen er Skriftets Gienstand, andre Tildragelser; blive disse foreteligen fortalte som i en Indledning. Afhandler Sagaen tvende eller flere Personers forskellige Bedrifter, hedder det "nu gaaer Sagaen til den ene, nu vender den tilbage til den anden." Aldrig forsøge Sagaskriverne ved kunstigere Bendinger at knytte Begivenhederne til hinanden, aldrig indføres i nogen ældre Saga en Mand selv fortællende sit Levnets Løb, med mindre det skee i en Dialog med nogle Linier.

- 3) Mangel paa alle Betragtninger. Sagaskriveren roser eller dadler ingen, men tilføier i det Høieste: den Gierning blev almindeligen bifaldt, den maatte høre ilde af mange. Han udvikler ikke de handlende Personers Følelser eller Tanker, men fremstiller blot deres Handlinger, uden at indlade sig paa at forklare disses indvortes Grunde. Han beskriver ei Tildragelsernes Skueplads for at levendegjøre Indtrykket, undtagen forsaavidt Fremstillingen af en enkelt Daad for

drede, at en vis Beliggenhed blev bestemt. Derimod forekomme ofte de nøiagtigste Beskrivelser over alt, hvad der kunde sees paa de handlende Personer, deres Skabning, Ansigtstræk, Miner, Klædedragt og Vaaben. En almindelig Karakterfildring af Hovedpersonerne bliver ogsaa gementligen meddeelt, den første Gang de nævnes, i en Række af treffende Epitheter, der ere ligesom Gienlyd af den almindelige Dom over Mandens Værd.

Ingen Sagaskriver begynder med Almeensætninger, det hedder blot "den Mand boede der, han var en Søn af den o. s. v." Efterat have fortalt den sidste Begivenhed føies ikke andet til end "her sluttet denne Saga." Hvor der altsaa forekomme opbyggelige Betragtninger, eller Skildringer af Følelser, eller Udmalinger af Naturscener, kan man med Sikkerhed slutte, at Skriftet ikke er ældre end det fiortende Aarhundrede og med Rimelighed at det er yngre.

4) Frygheden hvormed alt bliver fortalt. Man læser ikke en Forfatter, der skriver om henfarne Tiders halvforglemte Minder, men hører en Mand fortælle det, hvorfor han har sin gode Hiemmel, og som veed, at Tilhørerne ville tro ham. Da imidlertid Fortællingen blot

som mundtlig var i Omløb, en tidlang før den blev nedskrevet; tilføjer undertiden den skrevne Saga, skiont fielden, hvo der først fortalte Begivenheden. Stundom kunde man og selv i det tidte Aarhundrede falde paa at bemærke en Tidsbestemmelse, Ase Frode havde giort, og i Sagaerne fra det trettende Aarhundrede citere de ældre, eller anføre om den eller hin Mand, at han ofte forekommer i Sagaerne. Naar det hedder om en enkelt Begivenhed, at den fortælles paa forskjellige Maader, røber det oftest, dog ikke altid det fiortende Aarhundrede. Men med temmelig Visshed kan man antage, at hvis en Fortælling begynder med Forsikkring om sin Paalidelighed, og anfører Grunde for sin Egt-
hed, er den ikke ældre end det fiortende Aarhundrede, og oftest et Eventyr fra en senere Tidsalder.

Hvad endelig Fortællingens Indhold angaaer beroer samme paa Fortællerens Indsigt og Sandhedsdrøhed. Ofte kan man af Indholdets Bestaffenhed slutte, hvor rimeligt det er, at Fortælleren kan have havt fuldstændig Underretning. En Hovdings Bedrift vilde spørges videre end Almuesmandens; saaledes vilde flere Islændere erindre sig Hrasnel Godes Historie end Thorstein Stang-

hugs. En berømt Slægts Forfædre vilde bedre ihukommes end børnløse Høvdinger, og saaledes Fortællingen om Egil Skjalagrimsøn blive paalideligere end den om Skalden Kormak. Begivenheder, der vare skete i Island selv, ere sikkrere end de, der skulle have tildraget sig i Norge, og disse i sig selv paalideligere end Tildragelser i Garderige og Konstantinopel. Saaledes er Finboges Saga mindre troværdig i Beretningerne om Heltens norske Bedrifter end om hans islandske, Grettis Saga er uefterrettelig, naar den kommer til Dromunds Kierlighedshandeler i Konstantinopel. Endelig er der stor Forskiel paa, om en Begivenhed havde Indflydelse paa Landets hele Forsatning, som Høskulds Giftermaal i Nials Saga, og Blundketils Død i Høse Thoreris Saga; om den ligesom Processen, der førtes paa Althinget mod Nials Mordbrændere, greb ind i manges Skiebne, og maatte blive en Gienstand for den almindelige Opmærksomhed, eller det var enkelt Mands enlige Bedrift, der beroede paa hans eget Udsagn, som Tilfældet var med flere af Grettis Stærkes Kampe under hans Ophold paa øde Steder. Under den sidste Forudsætning maatte Paalideligheden blive langt mindre end under den første.

Fortællerens Indsigt kan og stundom bestemmes ifølge det Forhold, hvori Begivenhedernes Tidsalder staaer til hans egen. Jo nærmere Begivenhederne ligge Fortællerens egen Tidsalder, jo troværdigere bliver naturligvis denne. Sturle Thordsen er paalideligere, naar han fortæller om Sturlungernes Feide, i hvilke han selv og hans Fader toge virksom Deel, end naar han beretter om de Landnamsmænd, der vare Slægtens Stamfædre. Dog kan ikke stedse Fortællerens Troværdighed maales efter hans Afstand fra de fortalte Begivenheders Tidsalder, thi der kan stundom være langt sikkrere Hiemmel for en ældre Begivenhed end for den yngre; Der ere langt flere historiske Efterretninger om islandiske Tildragelser i det tiende Aarhundrede end om dem i det tolvte; en enkelt af hine vil saaledes ofte sikkrere kunde begrundes end af disse. Bærer en Fortælling alle Præg paa Troværdighed, og skildrer Tildragelserne med Omstændighed og Bestemthed; er allerede af den Grund rimeligt, at den tidligere er bleven baade forfattet og nedskrevet, da ellers mange Smaatræk vilde være blevene forglemte. Saaledes er ifølge heraf Grund til at antage, at en meget omstændelig Beretning om Begivenheder fra det tiende og ellevte Aarhundrede, der ei bærer tien-

delige Præg af en senere Tidsalder, er bleven nedskreven i det tolste. Endvidere kan sundom Indholdet i sig selv betragtet bære Præg af Ægthed og Ælde, naar det enten er saa simpelt, at der ei kunde tænkes nogen Aarsag hvorfor det skulde være digtet, hvilket gielder om Valskiots, Reikdæla Saga og andre flere, der for en Deel ei have anden end Sandhedens Interesse; eller noget er saa karakteristisk, at en senere Opdigtelse vanskeligen kunde tænkes. Til det sidste hører, naar en heel Tildragelses Skueplads paa det usiagtigste angives, og af disse Steders Navne ikke blot en enkelt, men flere til Forfatterens Tid forplantede Mindet; eller naar mange Genealogier anføres, som i Landnama, der indgribe i hinanden, der kunne sammenlignes med andre Sagaer, og besindes at samstemme. Endvidere naar fældne Træk, som i Gisle Gursens Saga forekomme om Oldtids Sæder, der ere heel forskiellige fra senere Tids Sædvane, eller naar, som i Nialfsaga skeer, en Flerhed af Karakterer fremstilles med saa sande og levende Farver, at der hørte mere til for Indbildningskraften af sig selv saaledes at dramatisere en Tildragelse, end for Hukommelsen at bevare Mindet om de handlende Personer.

Paa den anden Side kan Indholdets Beskaffenhed giøre Beviset for Ælde og Ægtbed af indvortes Grunde umueligt; naar Fortællingen er saa mager eller saa kort, at den ei kan frembyde et Stof, der er tilstrækkeligt til blot derpaa at grunde nogen Dom. Dette kan antages om nogle af de Anecdoter, der fortælles om de mange Thorsteiner.

Derimod kan ogsaa Indholdet i sig selv bære Præg af Falskhed, naar det fremstiller, hvad der enten i fysisk eller psykologisk eller historisk Henseende enten er usandsynligt eller umueligt. Man maae imidlertid skielne mellem den usandfærdige og den usande Fortælling, mellem det Usande i Fortællingens Væsentlige eller dens Uvæsentlige, i Hovedpunkten eller Episoderne. En Fortælling er usandfærdig, naar den røber Forfatterens Hensigt at ville fremstille Begivenhederne anderledes, end han erkjendte dem selv; den er usand, for saa vidt den skildrer Begivenhederne forskellige fra det, de vare. Ikke lettelig vil nogen omstændelig Fortælling i alt være sand, da Menneskene stedse indblande deres Domme om Begivenhederne i disses Fremstilling. Den vil blive mindre sand, men derfor ikke mindre sandfærdig, jo mindre de For-

tællende vare i Stand til enten at iagttage, eller bedømme eller samordne Begivenhederne.

Adskillige have indvendt mod alle islandske Fortællingers Paalidelighed, at der hos den større Deel findes flere eller færre Spor af varslende Drømme og af Troldom. Men dette horer nødvendig til alle mindre dannede Menneskers Anskuelsesmaade, det udgør deres historiske Pragmatisme eller Maaden, paa hvilken de mene at forklare sig Begivenhedernes Sammenhæng, og en Fortælling, der var kommen fra slige Mennesker, blottet for alle saadanne Træk, vilde derved synes usandsfærdig; thi man maatte slutte den var uægte. Ligefom endnu til vor Tid ikke letteligen nogen Almuesmand vil med Inderlighed og Fuldstændighed berette en elsket Persons Død, uden at anføre Forvarslerne; vilde for et Par Decennier siden ingen Bonde have fortalt om et stort Uheld pludseligen tilfaldt hans Creature, uden at melde om Ondt, der var kastet for dem, eller om en Forgjørelse der havde fundet Sted.

Hvad Under da, om lignende Formeninger have i Oldtiden været almindeligen udbredte. Men hørte disse Træk til den naturlige Fremstillingsmaade, kunde de saameget mindre forbigaaes af Sagnemanden som han snart maatte føle, hvor

hviligen de bidroge til at forhøie Fortællingens Interesse. At han nu stundom gjorde den betydende Drøm end betydningsfuldere eller satte Varslet paa en endnu beleiligere Tid, kunde baade være en Følge af Menneskenes naturlige Tilbøielighed til det Underfulde, og af en vis poetisk Sands. Sligt svækker ligesaalidet Fortællingens Sandfærdighed, som den dialogiske Form gjør det, der heller ikke kunde bestaae i lutter Reminiscenser, og alligevel blive et tro Speil af de Handlendes Idrætter.

Fra disse for de fleste Sagaer fælles Træt maage de mere udsmykkede Spøgelse- og Troldoms-historier adskilles, der forekomme enkelte Steder f. Ex. Synet ved Gunnars Grav i Niala K. 79 og Grettars Kamp med Spøgelser i dennes Saga. Ogsaa disse Fortællinger ere naturlige Følger af hin Overtro og det uvilkaarligen udsmykkende Sagn, hvilket Samtiden erkiendte gyldigt. For at finde Sidesnykker, behøve vi ei at gaae til Nordindianerne, blandt hvilke slige Beretninger ere hyppige; allerede de skotske Høilændere, frembyde disse nærmere ved vort Norden. Blandt dem gives der nemlig mange, der fuldt og fast bekræfte, at de have selv erfaret slige vidunderlige Ting. Thi det ensomme Levet, blandt rædsomme Naturscener,

maae i Forbindelse med Fædrenes Fortællinger om
 Giengangere kunne bringe den letbevægelige, med
 ringe Dannelse forbundne Indbildningskraft, til
 at skabe Syner, der trylle Sandserne, og hvis
 Erindring underligen blander sig med hvad, der
 virkelig er bleven erfaret. Men alle disse Mar-
 sager fandtes og samlede hos Islænderne, og
 maatte hos dem frembringe de samme Følger.

Slige Historier om Giengangere og Hexer,
 som man kunne kalde sandfærdige, fordi de ud-
 trykke Samtidens og Fortællerens egen Overbe-
 viisning, og hvoraf dog kun enkelte, naar Eyr-
 byggiasaga undtages, forekomme i de bedre Sa-
 gaer; maae atter adskilles fra dem, hvor Indbild-
 ningskraften ei kan have skuffet, og et samtidigt
 Sagn heller ikke lettelligen udsmykket Begivenhe-
 derne; men som ere saa æventyrlige, at de for
 største Dele maae være forsættligen digtede. Her-
 til hører Fortællingen om Bues Ophold hos Kong
 Dobre i Kjalnesingasaga, eller om Klaufes Gien-
 færd i Svardsælafaga, der viste sig ved hvi lys
 Dag under en Trefning, og slog paa Fienderne
 med sit afhugne Hoved. Hvor slige Fortællinger
 findes inblandede i en blot islandsk Saga, er denne
 i sin nærværende Form ikke ældre end det trettende
 Aarhundrede og oftest fra det fiortende.

Hvor de gribe saa noie ind i Historien; at de udgiøre dens Væsen, hvilket er Tilfældet med Arman's, Gests og Jökuls Sagaer, maae man antage Fortællingen selv, der oftest er yngre end det fiortende Aarhundrede, at være Digt; om end enkelte af dens Træk kunde være muelige eller angaae virkelige Personer.

Historisk umuelig bliver en Saga, naar dens Beretninger stride imod andre paalidelige Mindesmærkers Vidnesbyrd, eller den selv indeholder kronologiske Modsigelser. Saaledes kan Kroka Refs Historie allerede af den Grund ikke være sand, at den lader sin Helt fødes under Hagen Adelsteen († 961), og lader ham under Harald Haarraade, der kom paa Thronen 1046, tage Maske paa, for at spille en gammel Mand's Rolle. Dog maae der gøres Forskiel paa, om den historiske Modsigelse angaaer mere eller mindre bekiendte Begivenheder, om enten Fortællingens Hovedpunkter eller dens Biomstændigheder befindes urlgtige. Det er ikke at undre over, at enkelt Navneforveksling finder Sted i mindre bekiendte Personers vidtløftige Genealogier. Finboges Stridigheder med Brand tabe ikke Troværdighed, fordi det hedder i Finbogasaga, at Brand tilsidst forligte Finboge med Ingemunds Søner, som den Gang maatte

være døde, thi Fortælleren har uden Tvivl blot villet nsiere udføre Sætningen, at Brand forligte Finboge med alle sine Fiender, og tog nu hines Navne, der vare de bekiendteste af Finboges Nodstandere.

Endelig bliver en Saga psykologisk umuelig naer den tillægger de handlende Personer saadanne Uttringer, som efter deres øvrige Dannelse og Karakter ei hos dem kunne have fundet Sted. Mange Exempler herpaa forekomme ei i de blot islandske Sagaer, dog kan anføres af Kefs Saga Kap. 5, hvorlunde Kefs Mordbroder mod Enden af det tiende Aarhundrede bad Kef om, at han vilde, hvis han ei kom tilbage til Island, skrive en Beretning om sin Reise, da denne vist vilde vorde saare mærkelig.

Are Frodes Schedæ.

Fra 870 til 1120.

Islands ældste Historiefriver taler i dette lille Skrift korteligen om: naar Landet først blev bebyggt, hvo de vigtigste af Landnamsmændene vare, hvorledes Lovgivningen blev fastsat tilligemed et Althing; om Narets rigtigere Bestemmelse, Landets Inddeling i Fierdinger, Grønlands Bebyggelse, hvorlunde Kristendommen blev indført, om de udenlandske Bisper, der havde været i Landet, og de tvende første hjemfødte Bispers Virksomhed og Slægt.

Denne Bog blev, som Are siger i Indledningen, skrevet for Bisperne Thorlak og Ketil, og derefter foreviist dem og Præsten Sæmund, efter hvis Raad den blev noget forandret. Are anfører forskiellige Steder de Personer, i alt ni, der iblandt Thuride Enorre Godes Datter, paa hvis Efterretninger hans Skrift var grundet. Af Skrift

lige Mindesmærker anfører han kun et Kap. 8 om Kong Edmunds Dødsaar, hvorved venteligen sigtes til en latinsk Legende om den hellige Edmund, skrevet i Engelland 985. Ifølge nøiagtige Undersøgelser nedskrev Are sin Bog omtrent 1120.

I sig selv er dette Skrift lidet vigtigt, da det kun er en tør Fremstilling af Begivenheder, som vi, kun med saa Undtagelser, fra andre Kilder kiende langt fuldstændigere. Men det bliver ærværdigt som den første Historie, der er bleven nedskrevet i den gamle danske Tunge, og hjælper til at stadfæste og berigtige Sagaernes Beretninger. Dets Troværdighed kan ei være underkastet Tvivl, thi man maae dog vel antage, at flere af de lærdeste Mænd i et lille Land, som have haft Leilighed til at indhente Underretning hos de kynsigste Oldinge, kunne med Visshed berette lidet om det allervigtigste, der var hændet dette Land i de sidste halvtrediehundrede Aar. Men flere især fremmede Lærde have dannet sig et urigtigt Begreb om Hensigten af Ares Værk, og derved erholdt vrangte Forestillinger om den hele islandiske Historiographie. Man har nemlig troet, at Are vilde skrive en ordentlig Historie, og derfor undret sig over Magerheden af hans Efterretninger, og ment,

at intet mere om hin Tid med Visshed kunde vides. Men hans Bogs Beskaffenhed viser tydeligen nok, at hans Niemed var, at behandle sit Lands Historie saaledes, som han saa andre Landes Narbøger være skrevne. Sagaer, o: mundtligen forplantede Fortællinger, havde man nok af, men Historiens Grundpiller, Kronologi og Synkronisme, savnedes. Dette vilde han give, og derved tillige en Oversigt over de Begivenheder, der just, fordi de angik det hele Land, kun leilighedsviis i Sagaerne berørtes. Til Narstallenes Rigtighed var det saa magtpaaliggende at have sikke Vidnesbyrd. Formedelsf Tidregningens Bestemmelse, og ei for de saa Efterretninger, som enhver Islænder kunde vide ligesaa godt som Are, var det, hans Lærdom blev saa berømt. Hvor vi derfor finde Are citert, er det blot til Afgjørelse af kronologiske Spørgsmaal. Man kan altsaa ikke undre over, at Are ei beraaber sig paa Sange, thi dels behøvedes det ikke ved Begivenheder, der laae hans egen Tidsalder saa nær; dels ere ikke Islændernes egne Bedrifter ved Sange, men ved Sagaer forplantede, deels endeligen kunde Skaldeneielden veilede ham i hans kronologiske Undersøgelser. Ares Skrift er intet Foster af den nordiske Klio, men af den kristelige-Middelalderis Annalistik. Ares Bog er

først bleven trykt i Skalholt 1688, 26 S. 4., siden begyndte E. Worm under sit Ophold i Oxford paa en ny med Oversættelse og lærde Noter ledsaget Udgave, som han hindredes fra at fuldføre og som blev uden Fortale og Slutning udgivet af den engelske Forlægger 1716. Den bedste Udgave er den, A. Busæus besørgede, Kiøbh. 1733 i 4. De grundigste Undersøgelser om Arne Frode og hans Skrifter findes i Professor Werlauffs Disputats de Ario Multiscio 8. 1808. Iblandt de arnæmagnæanske Haandskrifter findes et vidtløftigt Apparat, samlet af Arne Magnæus selv, til en ny Udgave af dette Arns Skrift.

Wiga Styr's Saga. *

Fra Enden af det tiende og Begyndelsen af det
 ellefte Aarhundrede.

Wermund Niobe, en islandsk Høvding, var i Norge at kiope sig Gavntømmer under Hakon Jarls Regiering. Han havde giort Jarlen kostbare Foræringer, og denne tilbød ham ved sin Afreise, at vælge sig noget af hans Kostbarheder. Vermund

had Jarlen at overtade sig to Bersærker, der vare i hans Tieneste. Jarlen forestillede ham vel, at han vilde være ilde tient med saa uregierlige Mennesker, men da Wermund mente, at disse vilde være ham til god Hielp i hans Stridigheder, gientog han sin Begiering og erholdt dem.

Snart erfarede han, at disse Mennesker vanskeligen kunde styres; de vilde kun slaaes og ikke arbeide; han faaer derfor sin stridbare Broder Wigastyr *) til at tage imod dem. Styr betiener sig i nogen Tid af deres Hielp, men mærker snart, hvor farlige de ere, og da nu den ene af dem, forelsker sig i hans Datter Asdis, lover Styr ham, at han skulde erholde hende, hvis han og Broderen vilde udføre et meget besværligt Foretagende, nemlig at bane Wei over en uveisom Lavastrækning ved hans Gaard. De toge mod Forslaget, arbeidede med saadan Iver, at Bersærkergangen kom over dem, og ved at vælte store Stene ned i Hulerne, fik de paa et Dogn en Wei lagt, der vil vare, saalænge Den staaer. Imedens havde Styr bygt et Badehuus i Jorden, af stærkt Lommer, med en

*) Arngrim var hans egentlige Navn, men formædelt sin Stridbarhed havde han erholdt Tilnavnet Styr, og fordi han tillige dræbte saamange af Wigastyr.

Luge oven for. Da de kom hjem, mødige af Arbeidet, beder han dem gaae derind, hvorpaa han heder den stærkt og spærrer Lugen. Brødrene mærkte vel Uraad og vilde bryde Dørren; det lyffes den ene, men da vaade Døehuder vare bredte udenfor, snubler han og hugges ned af Styr. Denne frygtede imidlertid, at Hakon Jarl skulde ville hevne sine Mænd, lader derfor fremlede to Treaars Tyre, hvis Hoved han afhugger, thi saaledes troede man, at videre Eegsmaal i en Sag blev forekommet. Kort efter giftede Styr sin Datter med Snorre.

Med denne Forbindelse voxte Styr's Overmod end mere, han quod en Vise, hvori han sagde, at han havde dræbt 33, og ei betalt Bøder for nogen af dem. Da Kristendommen blev indført Nar 1000, lod ogsaa Styr sig døbe, og bygte en Kirke paa sin Gaard Braun; thi man troede den Gang, at hvo der bygte en Kirke, kunde skaffe saa mange Udgang til Himlen, som kunde faae Plads i deres Kirke. Blandt andre Styr havde dræbt, var og en Thorhald. Denne havde efterladt sig en Søn der hed Gest, som blev opfostret hos den Bonde, der havde faaet Faderens Gaard. Da Styr en gang blev beværtet hos ham, siger Bonden, at da han dog havde dræbt Thorhald uden skielig Grund,

skulde han til Erstatning giøre Godt mod hans Son. Styr forlanger at see Sønnen, og da denne ei saae ham ud til at tænke paa Hævn; svarede han: at han vel ei pleiede at give Bøder for dem, han nedlagde; men at han nu dog vilde skænke Gest en graae Bøder, som ei vilde trives, til Bøder for hans dræbte Fader. Bonden blev fortrydelig over denne Spot, tør dog ikke sige noget; men Gest passer paa, da Styr næste Gang tog ned til hans Fosterfader, og bibringer ham et dødeligt Hug, sigende: "der betalte jeg dig den graae Bøder," hvorpaa han undslipper i Mørket. Dette skede 1007.

Gest tager sin Tilflugt til Borgfjorden, hvor han havde Frender. Snorre Gode, Styr's Svigersøn, vil forfølge ham, men Borgfyrdingerne møde ham med en Hær af 1200 Mand, eller som Eyrbyggiasaga rimeligere angiver over 500, og dette fiendtlige Møde, det talrigste som hidtil havde fundet Sted paa Den, endtes ved Fleres Røgling, med at Snorre stødte Gest for Styr's Drab. Mange Spotteviser bleve blandt Borgfyrdingerne digtede om Snorre, især af Gest. Denne reise derpaa med Anbefalinger til Norge, hvor han vilde holde sig skjult, Thorsstein, Styr's Son ansaae sig forbundet til at hevne Faderen og

fik Gest opspurgt, men som han vilde seile til Ste-
 det, hvor Gest levede, fantrer Skibet, og Gest
 redder ham, hvorover han den Gang ikke kom til
 at udføre sit Forsæt. Gest begiver sig et andet
 Sted hen, Thorstein forfølger ham, hugger ham
 med sin Øxe, men Saaret var ubetydeligt. Bon-
 den, paa hvis Gaard det skete, vilde have dræbt
 Thorstein, men paa Gest's Forbøn lod han ham
 gaae. Imidlertid tvivlede Gest om at kunne være
 sikker i Norge, begav sig derfor til Væringerne i
 Miklegaard (Konstantinopel), men Thorstein fik
 Nys derom og reiste efter (Aar 1011). Værin-
 gerne pletede dagligen at øve sig i at brydes, Thor-
 stein, der og havde begivet sig blandt Væringerne,
 mødte Gest i Legen, og trækker et Sværd frem,
 hvormed han saarer ham. Væringerne springe
 til, og vilde strax dræbe Thorstein, thi det var Lov
 at hvo, som under Legen stod en anden efter Li-
 vet, skulde miste sit; men Gest, der kun havde
 faaet et lidet Saar, lover dem sin halve Eiendom
 til Løsepengge for Thorstein, og efter at have fore-
 tagt den hele Sammenhæng erholder hans Frigi-
 velse. Gest formanede nu Thorstein ikke mere at
 efterstræbe sig, hvilket og denne lovede, naar Gest
 aldrig vilde komme til Island, Gest gav ham
 Reispengge. Thorstein kom tilbage 1012.

42 Viga Styr's Saga.

Da Snorre Gode hørte, at Thorstein ikke havde faaet Hevnen udført, troede han, at det vedkom ham at fuldføre den. Han drager derfor hemmeligen til Borgfjorden, og dræber der een af Hovdingerne tillige med hans Søn. Paa Thinget betalte vel Snorre sine Bøder, men dette ansaaes dog ikke for fuld Erstatning.

Denne Fortælling bærer Præg paa Troværdighed. Begivenhederne indeholde intet usandsynligt; men ere derimod saa mærkelige, at de maatte erindres og igien blive fortalte. De angaae bekiendte Mænd og findes bestyrkede ved flere Vidnesbyrd. Snorre Gode spiller en Rolle i de fleste samtidige Sagaer, Vigastyr forekommer i i Laxdælasaga, Vermund nævnes i Gretters Saga Kap. 54, i Begyndelsen af Fostbrødræfaga og tillige med Broderen Styr flere Steder i Landnama. Hele Viga Styr's Historie finder man langt fortere og med nogle Emaaforskielligheder i Eyrbyggiasaga (see index under Styr). Aarsagen til at vi sætte denne Saga først, er dels de mange forældede Ord, den har indeholdt; dels at Heidarvigasaga, der bærer saa mange Præg paa hoi Elde, maae ansees som en Fortsættelse af denne, endeligen at Emnet just havde en saadan Omfang,

der hverken var for stor eller liden, til at blive tidlig nedskreven. Originalen til denne Saga er undergaaet. Da nemlig Arne Magnæus ei kunde overkomme noget Exemplar deraf, men fik at vide, at den fandtes i et Membran i det Stokholmer Antiquitetsarchiv; erholdt han dette Stykke af Membranen tilsendt, tvende Ark i 4. skreven efter hans Skionnende i Midten af det fiortende Aarhundrede. Kort efter kom den store Kiøbenhavnske Ildbrand 1728, der blandt saa meget af Magnæi Samlinger ogsaa fortærede Membranen samt den Afskrift, han ved John Olaffen havde ladet gjøre. Et Aar efter optegnede Afskriveren Sagaens Indhold med Vidtløftighed og som det synes med megen Nøiagtighed, thi han adskiller med Tegns, hvad han vidste at være Sagaens Ord, og hvad han kun omtrent erindrede sig. Det, hvori han er uvis, er mestendeels ubetydelige Navne. Til sidst har han tilføiet en Liste paa de fieldne Ord og Talemaader, der forekom saavel i Fortællingen som i Gests Sange.

Heidarvigasaga. *

Fra den første Halvdeel af ellefte Aarhundrede.

Snorre Gode havde hevet sin Svigerfader Viga Styr's Død, ved at dræbe en borgfiordsk Høvding tilligemed hans Sou. Desaarfag vilde tvende Sønner af Harek fra Borgfiorden have dræbt en af Snorres Ledfagere paa dette Tog, hvem de mødte i Norge, og da han undslap dem, dræbte de Hall Gudmunsen, der havde hjulpet ham bort. Disse Brødre forliste kort derpaa ved den jydskke Kyst.

Budskabet om Halls Død bragte hans gamle Fader til at sørge sig ihjel. Da Bard, den ældste af Halls trende Brødre, noget efter satte sig paa Halls Plads, slog Moderen ham paa Dret, og forbad ham at sidde der, til han havde hevet Broderen. Bard begyndte sit Søgemaal med at sbevne Harek til at betale Bøder, men da denne havde overdraget alle sine Eiendomme til sin Broder, blev Sagen afviist. Bard maatte nu selv see at skaffe sig Erstatning, og efter sin Fosterfaders Raad, fik han først En, der hed Narve, til

at fralyste adskillige af de borgfiordste Høvdinger deres gode Sværde, dernæst søgte han at skaffe sig flere fiække Mænds Bistand. Imedens at alle Tilberedelser skete hemmeligen til et Tog, harmedes Moderen Thuride over at intet skete. Da var Skik, at man lagde Maden paa Bordet for Gæsterne, thi man havde ingen Fæde. En Dag var der ved Bordet ingen Mad lagt til de tre Brødre, Moderen Thuride kommer ind med en stor Drebou, og deler den til dem. De undres over denne Udseelse; hun svarer: "dette er ikke underligt, Eders Broder Hall var større og blev sonderhugget, og det har jeg ikke mærket, at I have undret Eder over." — Hun lagde en Steen til hvers Kød — "thi I ere ikke bedre end Steen, da I ei hevne Eders drabelige Brødre, og I gjøre Eders Slægt Skam." Brødrene ride derpaa strax bort. Thuride mærker, hvad de have i Sinde, og vil ride med for at ægge dem; men de skjøtte ikke derom, og faae en af Karlene til at spænde Hestegiorden saa, at hun faldt ned i et Vand uden at komme til Skade. Derpaa maatte hun vende hjem. Atten i Følge drage de nu til Borgfiorden, hvor de nedlægge en af Modpartiet, til Bod for Hall. Og da de derpaa angrebes af Herredets Folk, forsvarede de sig saa fiækt, at Slaget paa Heden, som

Annalerne henføre til 1013, Eyrbyggiasaga til 1014, og Grettis saga til 1015, blev meget berømt. Skalden Erik Vidfis var med paa Toget, og har i flere improviserte Vers befunget dets Begivenheder. Bard blev heraf kaldet Vigabard.

Hoav der nærmest fulgte paa Slaget, hvor Mørket tilsidst reddede Bard fra at bukke under for Overmagten, er ulæseligt i Membranen, men siden fortælles, hvorledes Snorre Gode ved List forligte Bard med den vigtigste af sine Fiender. Da nemlig Snorre Gode red fra et Bryllup med Thorgils Kreson, kom Bard ridende til med Skiul for Ansigtet, og, efterat have talt med Snorre, blev i hans Følge. Denne beder derpaa Thorgils, da de vare komne hjem om Aftenen, at vilde lære sig en ret bestemt Forligelsesformular, hvilken man havde sagt ham, at han især skulde kunne. Thorgils sagde da i Alles Paahør: *) "dette er Begynn

*) Til denne Formular, der som flere gamle Lovformularer er meget poetisk, findes et Sidestykke i Grettis saga Kap. 76. I Grunden ere begge Formularer ens, men enkelte Udtryk, som i den her meddelte bære et høvedst Prag, vise allerede, at den nærværende er ældre. Af Formularen i Grettis saga har Resen meddeelt det meste i Fortællingen til Gudmund Andreae Lexicon.

delsen paa vor Fredlysning, at Gud være forlig med os alle, vi skulle og være det mellem os, baade ved Olgilde og ved Maaltid, ved Thing og ved Folkemøde, ved Kirkestevne og i Kongsgaard, samt hvorsomhelst Mennesker komme sammen. Vi skulle være saaledes forligte, som aldrig Fiendskab havde været imellem os. Vi skulle — (et Par ulaselige Ord i Haandskrifter) — saaledes stifte os imellem, som Frender og ei som Fiender. Kommer siden Sag mellem os, skal man bøde med Penge, dyppe Offerkosten (tein rioda, gjøre et Offergilde til Forlig?) Den af os, der bryder indgaaet Forlig, eller dræber efter given Leide, *) han skal vorde som den jagne Ulv, saavidt omkring, som Mennesker jage Ulve, Kristne søge Kirker, Hedninger offere i Gudhuset (Hof), Ilden brænder, Jorden groer, Mand nævner Moder, Skibet skrider, Skiolde blinke, Solen skinner, Sneen ligger, Finnen farer, Fyrren voxer, Falken flyver vaarlangeu Dag med staaende Bør under begge Vinger, Himlen hvælver sig, Jorden bygges, Vinden voxer, Vand vender til Havet, og Karle saae Korn. Han skal fiernes fra Kirken og Kristne,

*) skal han svo vida vargrekr ok rekin, sem menn vidast varga reka.

Guds huus og hvert et Hiem (gymaheim hvern) undtagen Helsevede. Enhver af os giver den anden Leide for sig og sine Arvinger, fødte og ufødte, avlede og ikke avlede, nævnte og unævnte, enhver tilstaae Leide, den varige, hulde og sikke Leide, som stedse skal holdes medens Muld og Mennesker ere. Nu ere vi forligte og forbundne, hvor vi findes, paa Land eller i Havn, paa Skib eller Skær, paa Hav eller Hesteryg, at dele Narer eller Dsekar, Loft eller Tille, naar Behov gieres. Forligte ere vi med hinanden, som Søn med Fader, eller Fader med Søn, i al Samfærd. Lader os nu give Haandtag paa Forliget, og holde det vel efter Kristis Villie og alle disse Mænds Vidende, som nu høre Forliget. Den have Guds Hyldest, som holder Forliget, den Guds Bredde, som bryder det, til Held lader os forliges. Gud være forligt med os alle."

Da dette var fremsagt, fortalte Snorre, at Bard var tilstede, og Thorgils ansaae sig nu forbunden til ikke at antaste ham. Sagen blev afgjort ved Voldgiftsmænd. Bard maatte nogen Tid forlade Landet. Han reiste til Oluf den Helige, der ei vilde antage ham blandt sine Hirdsmænd, fordi han havde Tro paa Troldom; derpaa seilede han til Danmark, og ved Tilbagekom-

sten til Island ægtede han Nude, en Datter af Snorre Gode. Med hende seilede han til Halogaland. Der hender det sig en Morgen, at Nude vilde vække Bard, og kaster en liden Pude paa ham, dette gientager hun nogle Gange, een Gang kaster han igien saaledes, at hans Haand berører hende tilligemed Puden, derover bliver hun saa vred, at hun tager en Steen og kaster efter ham. Op paa Dagen, efterat have druffet, erklærer han sig i Vidners Paahør skilt ved hende, fordi han ei kunde taale hendes Overmod. Bard skiftede med hende, reiste derpaa til Gardarige, kom blandt Væringerne, og faldt tre Aar efter i et Slag. Nude blev gift med Sigurd, en Søn af Thorer Hund, fra hvilken Viærføringerne nedstamme.

Kimeligvis er denne Saga bleven tidligst nedskreven af alle dem, vi have tilbage. Den er ligesaa stærkt dialogisert, som Niala, indeholder mange forældede Udtryk ligesom denne, men har en langt simplere Plan. Den fremstiller meget omstændeligen blot een mærkelig Begivenhed, Slaget paa Heden med sammes Aarsager og Følger. Begivenheden maatte være een af de vigtigste af dem, der vare i frisk Minde, da man begyndte at

nedskrive Sagaer, thi den fremstilte et af de saa Tilfælde, hvor i Dens tidligere Periode Indbyggerne havde distriktsviis segtet mod hinanden. Erik af Vidso, der besang denne Tildragelse, var en af Hovedskaldene, hvis Vers anføres i den utrykte Deel af Snorres Edda. Heidarvigasaga citeres i Eyrbyggiasaga S. 334. Bard, der formeddelt dette Slag erholdt Navn af Vigabard, bliver tilligemed hans Tog omtalt som bekiendt i Landnanna S. 59, 203, 205, i Gunlaug Ormetunges Saga, S. 8, 158 og især i Grettis Saga K. 30, 33.

Af denne Saga havez i Kiøbenhavn kun en Papirsskrift, som Biskop Hind Johnsen tog 1772 af det Membran i Antiquitetsarchivet i Stofholm, hvoraf et Par Ark, indeholdende Viga Styrss Saga, vare blevne sendte til Arne Magnæus, og som brændte i den kiøbenhavnske Ildbrand 1728. Derfor er ogsaa denne Saga foran defekt, da dens Begyndelse hang sammen med Enden af Viga Styrss Saga. Hvad derfor her er meddelt om Bards første Søgmaal og Marses Lyveri er hentet fra et Udtog, John Olaffen gjorde efter Hukommelsen af det, der brændte hos Arne Magnæus. Sagaen har, indtil Hind Johnsen affkrev den, været aldeles ubekiendt, da den ikke var angivet i Anti-

qvitets-Archivets Katalog. Eelv Arne Magnaus troede, at den for længe siden var undergaaet. Efterretninger om den findes i Gunlaug Ormetunges Saga i Noterne S. 9, 16.

Niala eller Nials Saga,

af Nogle kaldet

Fljotshlidinga eller Hlidveriernes Saga.

Endet 1017.

Alf alle islandske Sagaer har denne Fortrinet, saavel i Henseende til Fortællingens Plan, som Karakterernes Udmaling. Den begynder med et varselende Ord af Høvdingen Rut om hans Broderdatters, den unge Halgerdas uheldbringende Skionhed. Rut reiser til Norge, hvor han bliver elsket af Kong Harald Graafelds Moder Gunhilde. Efter sin Tilbagekomst ægter han en rig Pige, der om en kort Tid forlanger, at skilles ved ham; han vil tilbageholde hendes Medgift, men nødes omfiden paa Althinget af Gunnar af Hlidarenda, en

52 Niala eller Nial's Saga.

saare ædel Mand, til at give Alt tilbage. Gunnar drager siden i Vifing og besøger paa Tilbage- toget Harald Gormson og Hakon Jarl. Imedens var Halgerda, den skønneste Kvinde i Island, bleven tvende Gange gift og begge Gange mistænkt for at have voldet sin Mand's Død. Gunnar seer hende paa Althinget, og ægter hende til stor Misforvielse for hans gamle Ven og Nabo, den vise Nial. Ved et Giestebud opkommer der Rangstrid mellem Halgerda og Nial's Kone Bergthora. Halgerda vil nu nyde Trette, og lader en af Nial's Folk dræbe, Bergthora ægger sine Sønner til at hævne det; denne Myrden fortsættes. Gunnar og Nial betale stedse de bestemte Bøder, og vedblive at være hinandens Venner. Men Halgerda havde og indviklet den blide Gunnar i andre Stridigheder. Han havde vel en Gang givet hende et Drefigen for en af hendes flette Gierninger, men maatte dog siden forsvare, hvad hun gjorde, og Enden blev, at Gunnar dømtes til Landsforvisning til igemed sin Broder paa trende Aar. Som de rede sammen fra Gaarden, snublede Hesten for Gunnar, som derved bragtes til at see tilbage; aldrig, sagde han, har dette Sted forekommet mig skønnere, Agrene ere saa gule og Løften saa frugtbar, jeg maae ride tilbage og kan ei drage bort. For-

gieves forestillede Broderen ham, hvor farligt det vilde være for ham at blive i Landet; han blev al- ligevel. Noget efter udspeidede hans Fiender at han var ene hjemme, efterdi han havde udsendt alle sine Folk at slaae Hø. De omringede derpaa hans Gaard tidlig om Morgenen. Gunnar, der laae i den ene Ende af Huset med sin Kone og sin Mo- der vaagnede, som de dræbte hans tro Hund, og greb strax sin Bue, hvormed han længe holdt Fien- derne fra sig, saa at de endog tænkte paa at trække sig tilbage. Men da Gunnar, for at gjøre dem Skam, tog en af de Pile, de havde udfudt imod ham, og med den imod sin Moders Raad skød paa dem, sluttede de deraf, at han havde bortskudt sit Forraad, og vendte atter tilbage. Gunnars Buestreng blev overskaaret, han bad sin Kone om nogle af hendes lange Haarlokker, for at Mode- ren deraf kunde sno ham en Streng. "Er det dig vigtigt," spurgte hun, "mit Liv beroer derpaa," svarede han. "Da skal jeg nu, sagde Halgerda, lønne dig Drefigenet, du gav mig, ikke bekymrer jeg mig om, hvor længe du kan værge dig." Gunnar svarede blot "hver søger Værelse paa sin Viis, længe skal jeg ikke bede dig derom," han værgede sig nu saalænge, til han faldt af Mæthed. Flere Skalde

54 Niala eller Nials Saga.

qvad Hædersfange om hans tappre Forsvar. Nials Søn Starphedin hævnede hans Død.

Noget efter seilede Nials Sønner fra Island; ved Skotlands Kyst vare de nær blevne overmandede af Kong Melkofs Frender, men Kare Solmundsen fra Sydenserne kom til, og reddede dem. De droge derpaa til Sigurd Jarl paa Orkenserne, og ledsagede ham paa hans Krydstog. Efter et Par Aars Forløb seilede de alle til Norge. Som de laae i Trondhiems Fiord, hendte det sig, at en Islænder ved Navn Hrapp, der havde forført en Datter af Dale Gudbrand, Hakon Jarls Ven, og siden, da han blev erklært fredløs, havde, for at hevne sig, plyndret Jarlens Afgudsbilleder og afbrændt hans Gudehuus, tog sin Tilflugt til de islandske Skibe i Fiorden og kom lykkeligen bort paa en vis Thrains Skib. Jarlen, forbittret over at Hrapp var undsluppet, angreb Nials Sønner, som han troede, vare Medvidere i dennes Flugt, og tog dem til Fange efter tapper Modstand. Om Natten reddede de sig til Strandbredden, hvor Kare var landet, og denne, der medbragte Skatten fra Orkenserne, forligte dem med Hakon Jarl, især paa hans Søns Eriks Forbøn. Nials Sønner og Kare droge igien nogen Tid paa Vikings-

tog, og vendte derefter hjem til Island, hvor Kare ægtede en af Nials Døtre.

Thrain blev stævnet af Nials Sønner til at give dem Erstatning for al den Ulempe, han havde paaført dem af Hakon Jarl; og da han, ægget af Halgerda og Hrapp, som vare bleve hinandens Fortrolige, endog forhaanede Nials Sønner, blev han dræbt af dem. Nial forligte Sagen, betalte fulde Bøder, og paatog sig at opfostre den dræbte Thrains Søn Høskuld. Da denne blev voksen og beilede til Hildigunna, en høimodig Kvinde, der ei vilde ægte nogen uden en Godordsmand og intet Godord den Tid var at erholde, fik Nial en femte Domstol oprettet som Overret i Landet, ved hvilken Leilighed, nye Godord bleve stiftede, og Høskuld naaede sit Døds.

En træff Mand, Mord Valgerdsen, var bleven forbitret over denne Forandring, og for at vorde den mægtigste i Eggen, satte han saaledes Splid mellem Høskulds og Nials Sønner, at denne blev dræbt af disse. Hildigunna besvor sin Farbroder Flose paa det høitideligste, i det hun kastede Høskulds blodbesudlede Klædebon paa hans Skulder, at hevne blodigen Høskulds Drab. Flose anlagde en Sag mod Nials Sønner, og ved mægtige Mænds Mellemkomst blev det bragt derhen, at

56 Niala eller Nial's Saga.

Nial skulde strax paa Thinget betale tredobbelt Mandebod eller 600 i Sølv. Dette var en meget stor Sum, som blev tilveiebragt ved Sammenfud af Nial's Venner. Da Pengene skulde udbetales lod Flose nogle fornærmelige Udtryk falde mod den gamle Nial, Skarphedin svarede ham bittert, og derpaa erklærede Flose Forliget brudt. Noget efter omringede han Nial's Gaard med hundrede Mand, og stak Ild paa den. Kdner, Børn og Huskarle erholdte Tilladelse at gaae ud. Derpaa traadte Flose til Døren og tilbød den gamle Nial at han maatte gaae ud med sin Kone. Nial svarede: "Ikke vil jeg gaae ud, thi jeg er en gammel Mand, og lidet skicket at hegne mine Søner, og med Skam vil jeg ikke leve." Da sagde Flose til Bergthora "gaf du ud Huusfrue, thi jeg vilde paa ingen Maade at du brænder inde." Bergthora svarede: "Som ung blev jeg giftet med Nial, jeg haver derfor lovet ham, at een Skiebne skulde ramme os begge." Hun sagde derpaa til Kares lille Søn: "dig skal man bære ud, du maae ikke brænde". "Du har lovet mig Bedstemoder, sagde Drengen, at vi skulde aldrig adskilles, saalænge jeg vilde være hos dig, og mig tykkes det meget bedre at døe med dig og Nial, end leve efter Eder." Derpaa ginge de to Gamle til deres Leie, hvor de

lagde sig ned og Drengen mellem sig, til Ilden fortærede dem. Svigersønnen Kare var den eneste, der undslap giennem Røgen af det brændende Huus. Utrettelig i at søge lovmæssig Hevn drog Kare nu omkring fra den ene Høvding til den anden, og fik tilsidst sine mægtige Fiender indstævnte paa Althinget, hvor man, efterat have anvendt alle haande Lovtrækkerier mod hinanden, da Sagen var bleven indstævnet for endelig at paakiendes, og Stevningen blev afvist for en Formalitetsfeil, kiempede med hinanden ved Lovbierget. Mogle af de mægtigste Høvdinge tilveiebragte imidlertid Forlig saaledes, at store Bøder bleve betalte, alle Mordbrænderne skulde landsforvises og være fredløse, Flose dog kun paa trende Aar. Kare var endnu ikke hermed tilfreds, han giennemstreifede de Egne, hvor Fienderne boede, og dræbte Tid efter anden 20 af dem, deels allene, deels i Selskab med en Mand, der hed Biørn, hvilken af sin Kone var bleven truet til at staae Kare bi, og som desuden selv, uagtet sin Feighed, gierne vilde have Ord for at være tapper. Især søgte Kare efter Flose, men det lykkedes denne at komme bort. Kare sei- lede til Orkenserne, han hørte, at Flose var dreven derhen af Storm, at Sigurd Jarl først havde ladet ham fængsle, som den der havde voldet Nials

58 Niala eller Nials Saga.

Sønners Død, hvoraf tvende havde været i Jarlens Tjeneste, men at Flose derefter paa fleres Børbøn var taget til Raade af Jarlen, og bleven hans Hirdmand. Kare, som kiendte alle Kysterne godt, listede sig til Jarlens Gaard, og kom der, ret som en af Floses Følge, siddende paa en Stol midt i en stor Forsamling fortalte Sagaen om Nials Opbrændelse paa en for dennes Venner krænkende Raade. Kare sprang til, og dræbte Fortælleren. Jarlen bød, man skulde gribe ham, men da Kare havde været ved Jarlens Hof, hvor alle yndede ham, vilde ingen springe til. Kare sagde derpaa til Jarlen, at det var hans egne Hirdmænds Død, han havde hæbnet, og Flose tilstod at Kare havde haft gyldig Grund til sin Daad, hvorpaa Jarlen lod ham uantastet gaae. En Deel af Floses Folk faldt tilligemed Sigurd Jarl i Brians Slaget i Irland. Flose selv seilede til Engelland, hvorhen ogsaa Kare forfulgte ham, og dræbte een af Mordbrænderne, derpaa seilede Flose til Italien, og gif til Rom for at erholde Afsked af Paven's egen Haand, hvorpaa han efter de tre Mars Forløb igien vendte tilbage. Ogsaa Kare vandrede giennem Frankrige, til Rom, for at erholde Afsked, og seilede derpaa hjem, men forliste ved den island'ske Kyst i Floses Nabolang, og gif

Niala eller Nials Saga. 59

med sine Folk, der netop havde bierget Livet, til dennes Gaard for at erholde Bistand. Flose tog vel imod ham, satte ham ved sin Side i Høisædet, og efterat de fuldeligen vare blevne forligte, gav han ham Hildegunna til Ægte.

Saaledes er denne Mangfoldighed af Begivenheder fuldkomnere, end ellers i Sagaerne pleier at skee, bleven ordnet til et sammenhængende Heelt. Fortællingen om Kristendommens Indførelse er den eneste Episode, der afbryder Begivenhedernes Gang Kap. 101, 106. Den dialogiske Form forbyr Liveligheden af den bestemte Karakterkildring. Den ædle Gunnar, den vise Nial, hans Søn den blidende Skarphedin, den frække Flose med hans Modstander Kare, Praleren Bism, ere Portraiter tegnede efter Naturen, saavel som de trende forhen nævnte Qvinder. Ingen anden Saga giver et mere treffende Malerie af hin Tidsalders hele Liv, ingen fremstiller omstændeligere hele Nettergangens Form. Grundene for dens Paalidelighed ere uforkastelige. Stilen viser sig ved Sammenligning at være den ældste islandske Prosa, vi have tilbage, flere Ord forekomme der, som ellers ikke findes uden i det poetiske Sprog. Der gives mange Haandskrifter af denne Saga. I Kjøbenhavn ere

60 Niala eller Nials Saga.

der 7 Pergamenthaandskrifter, hvoriblandt et fra det trettende Aarhundrede, og 9 Fragmenter. Begivenhederne indeholde, naar undtages Synet ved Gunnars Grav Kap. 79, og Varslerne for Brianslaget i Irland og Skotland Kap. 157/158, aldeles intet Utroligt. De vare just af den Art, at de maatte mindes af mange, da de stode i Forbindelse med en vigtig Forandring i Dens Lovgivningsvæsen; angik de mærkeligste Retsfager, der paa Althinget vare blevne forhandlede, og fortalte om blodige Feider mellem de mægtigste Familier, blant hvis Efterkommere vare Dens lærdeste Mænd. Endel Vers oplive Foredraget, baade qvædede af de handlende Personer selv og af Andre til deres Erindring, f. Ex. Kap. 78. Af det første Slags ere uden Tvivl adskillige Sagafriverens egne, især hvor Prosaen udtrykker den samme Sætning, der findes i Sangen, men adskillige Vers ere vist og de handlende Personers, fornemmeligen Gunnars og Skarphedins, der vare bekiendte Skalde. Beretningerne om Irlandstoget Kap. 156, 158 stemme godt med den irske Historie, men ere omstændeligere. (See Fortalen XIV-XV). De Træk, der fortælles om Dronning Gunhilde og Hagen Jarl, passe paa disses af Historien bekiendte Karakterer. Brianslaget og Nials Opbrænden nævnes i An.

Niala eller Nials Saga. 61

nalerne og i Gunlaug Ormetungesfaga S. 158. En Mængde af de her forekommende Personer anføres i Landnama og i mange andre Sagaer, især Eyrbyggiasaga, Laxdælasaga, Ljosvetningasaga.

At denne Saga maae i det mindste være skrevet halvandet hundrede Aar, eller noget mere efter Begivenhederne, følger af de Steder, hvor Sæmund Frode (Kap. 25, 26) Ketil Biskop (114) Are Frode (115) nævnes. Den er neppe yngre, end Are Frodes og Sæmunds Tider, saavel for Sprogets Skyld, som fordi at paa den ene Side Einarr Hialtlænder, en ellers ikke berømt Mand, anføres Kap. 81 paa en Maade, der synes at antyde, at han var Forfatterens Samtidige, og hans Tidsalder maae efter Landnama S. 272 falde omtrent i Midten af ellefte Aarhundrede; paa den anden Side omtales ei Sæmunds Søn Lopt, eller Sønnesøn Jon Loptson, der i Island vare berømtere, end Sæmund selv, uagtet Forfatteren ellers viser sig saa omhyggelig for at udvikle den Sæmundinske Families Aetled. Disse Omstændigheder i Forbindelse med, at Sæmund Frode levede just i den samme Egn, der var de her fremstillede Begivenheders Skueplads, at han nedstammede fra de deri udviklede Personer, og at Maaden, hvorpaa det hele er fortalt, røber en meget

62 Niala eller Nial's Saga.

dannet Mand, givr Formodningen ikke usandsynlig at Samund, har været Nial's sagas Forfatter. Den islandske Text er udgivet i Kjøbenhavn 1772, den latinske Oversættelse med et herligt Ordregister af Johnsonius samt kritisk Fortale af Justus Braad Thorslacius 1809.

Gunlaug Ormstungasaga.

Fra Enden af det tiende og Begyndelsen af det ellefte Aarhundrede.

Thorstein, en Søn af Egil Skjalagrimsen, den mægtigste Høvding i Borgfiorden, drømte engang, som hans Hustru var frugtbar, at han opfødte i sit Huus en faver Svane, men at tvende store Orne kom tilflyvende, og sloges om hende saaledes, at begge fulde døde til Jorden, og Svanen sad forrigfuld efter. Da kom en tredie Fugl fra Vesten, med hvem Svauen fløi bort. En norsk Skipper, der var Thorsteins Giestven, tolkede denne Drøm, paa at hans Kone skulde føde en Datter, for hvis Skyld tvende gæve Mænd

Gunlaug Ormstungasaga. 63

skulde vorde hinandens Bane. Thorstein blev for-
tørnet paa Nordmanden og sagde: han forstod vel
ikke at raade Drømme; men da han skulde reise
til Althinget, befalede han sin Kone, at hvis hun
fødte et Møsbarn, skulde det ikke opfores, men
lægges ud. Det var forgiæves, at Konen fore-
stillede, hvor upassende det var for ham, som en
rig Mand, at gjøre sligt; han blev ved sit Forsæt.
Konen fødte en Pige, men sendte hende hemmelig-
gen til sin Svigerinde, Olaf Paa Hustru, ved en
Karl, der siden blev skaffet ud af Landet. Sex
Vintre derefter ser Thorstein Pigebarnet, der
havde faaet Navnet Helga hos sin Svoger, bliver
indtaget af hendes Skønhed, og da man fortalte
ham, det var hans Datter, modtager hende med
Glæde.

I Thorsteins Egn boede Illuge Sorte, den
anden mægtige Hovding i Borgfjorden. Hans Søn
Gunlaug, alt i sine unge Aar bekiendt som Skald,
og formedelst sin hvassse Tale kaldet Ormetunge,
beiler til den skionne Helga, hvis Fader lover, at
hun skulde sidde i trende Aar som hans Fæstemø,
imedens at han forsøgte sig i fremmede Lande.

Gunlaug drog først til Norge til Erik Jarl,
Hagen Jarls Søn, der boede paa sin Fædrene
Gaard Glæde. Med et Følge af tolv Mænd træ-

64 Gunlaug Ormstungasaga.

der Gunlaug ind i Hallen, han var klædt i en graae Kiortel med hvide Beenklæder, en Byld havde han faaet paa Bristen, hvoraf der stod Blod og Materie, som han gif. Skule Thorsteins Søn var just Hirdmand hos Jarlen, og sagde ham, at Gunlaug var en Søn af een af de vigtigste Mænd i Island. "Hvad er der paa din Fod?" spurgte Jarlen, "en Byld, Herre!" — "og Du halter dog ei." — "Ikke vil jeg halte," svarede Gudlaug, "saalænge begge mine Fødder ere lige lange". Da sagde een af Jarlens Hirdmænd, der heed Thorarin: "denne Islænder praler meget, det var godt man prøvede ham". Gunlaug saae paa ham og quod:

En Hirdmand jeg fuer,
Slet intet han duer,
Troer ham kun fort,
Han er ond, han er fort.

Da vilde Thorarin gribe til Øxen. "Vær rolig", sagde Jarlen, "man skal ikke give Agt paa Sligt". "Hvor gammel er Du, Islænder?" "Atten Vintre", sagde Gudlaug; "jeg spaaer Dig", svarede Jarlen, "Du oplever ikke atten andre til"; Gunlaug sagde halv sagte: "spaae hellere ondt over Dig selv end over mig". "Hvad mumler Du", sagde Jarlen, "Mig tyktes", swa-

Gunlaug Ormstungasaga. 65

rede Gudlaug, "at Du hellere, end at bede ondt over mig, skulde bede godt for Dig selv". "Om hvad skulde jeg da bede", sagde Jarlen. "At Du ei fik saadan Død, som Din Fader Hakon Jarl" *). Da blev Jarlen blodrød og sagde: "griber denne Nar!" Men Skule bad for ham, og Jarlen lod sig nse med at fordisse ham. Gunlaug seilede derpaa til Engelland (1006) hvor Sproget den Gang var det samme som i Norge og Danmark, og bragte et Drape til Kong Ethelred, Edgars Søn, hvorfor han erholdt en Skarlagenskiortel med kostbart Foerbærk og Bremme; han blev tillige hans Hirdmand. Følgende Nar reiste han til Kong Sigtryg Silkeskæg i Irland, Søn af Kong Dvaran og Dronning Kormlade. Af ham erholdt han og prægtige Klæder samt en Guldring, ligesom derefter af Orkenserne Jarl, Sigurd Hlaudvers Søn, en sølvbestagen Dre for de Sange, han quod til deres Ære. I Gothland havde han Leilighed til at quæde et Vers til Eriks Jarls Nos, hvorover denne gav ham Lov til igien at komme til Norge.

*) Hakon, der under Jarls Ravn regjerede Norge, blev, som bekiendt, myrdet af sin Træl Ræker.

66. Gunlaug Ormstungasaga.

Hos den svenske Kong Oluf, Erik den Seiers sølles Søn, forefandt Gunlaug en anden islandsk Skald, Rasn Numundssen, der anbefalede ham til Kongen, men da begge skulde fremsøre deres Draper om Kongen, kom de op at trættes, hvor der skulde først lade sig høre. Kongen lod Gunlaug, som den ivrigste, blive den første. Da Qvædet var endt, spurgte Kongen Rasn, hvad ham tyktes derom. "Det er et stort Qvæde", svarede denne, "men haardt, som Gunlaugs Sind". Da Rasns Qvæde var til Ende, spurgte Kongen Gunlaug om det samme, og denne svarede: "det var et savert Qvæde, som Rasn selv, men ikkun lidet; hvorfor digtede Du en Flok *) om Kongen, var han ikke et Drapa værdt?" Siden sagde Rasn til Gunlaug, at deres Venskab var hævet, da han havde villet bestemme ham for Kongen, og han vilde igien gjøre ham Skam, hvor han kunde.

Rasn drog lige fra Sverrig til Island, hvor han friede til Helge, og da de trende Aar, hvori hun skulde vie paa Gunlaug, vare forbi, fastede Faderen hende til Rasn. Imedens havde Gunlaug igien besøgt Kong Ethelred, hvor han maatte

*) Flok var et Digt af mindre Omfang, der og i Almindelighed brugtes til at besynge mindre vigtige Gienstande.

Gunlaug Ormstungasaga. 67

bie en Vinter, da man frygtede de Danskes Anfald. Om Vaaren drog han til Erik Jarl i Throndehiem, hvor han af Halfred Banraadskald hørte Helges Giftermaal; begge reiste sammen til Island. Helge var med Bedrøvelse bleven Brud, og da hun hørte Gunlaug var kommen til Landet, vilde hun ei længere blive hos Rasn. Ved Vintergildet saae hun Gunlaug i sin Faders Gaard, han kom der iført Kong Ethelreds prægtige Kappe, som han forærede til Helge, der taledede længe med ham. Paa næste Althing stæviede Gunlaug Rasn til Holmgang, fordi han havde ægtet hans Fæstemis. Holmgangsloven var, at den som blev saaret skulde betale trende Mark Sølv. Rasn, der, som den Udfordrede, skulde hugge først, gav Gunlaug en Skramme, hvorpaa begges Frender erklærede Holmgangen for endt, og da Gunlaug lod sig mærke med, at han vilde udfordre Rasn paa ny, blev næste Dag givet den Lov, at al Holmgang skulde være afskaffet i Island. Men Rasn, harmfuld over at Helge endnu elskede Gunlaug, udfordrede denne til at møde sig udenfor Landet; de fandtes tilsidst i Værdalen i Norge. I denne sidste Kamp hug Gunlaug Foden af Rasn, denne faldt dog ei, men støttede sig ved et Træbul. "Nu

68 Gunlaug Ormstungasaga.

er Du afvæbnet", sagde Gunlaug, "jeg vil ikke længere slaaes med Dig Krøbling." "Havde jeg kun noget at drikke", sagde Rasn, "vilde jeg endnu være Karl". "Svig mig da ikke", sagde Gunlaug, "naar jeg bringer Dig Vand i min Hielm". Dette lovede Rasn; men da Gunlaug kom med Vandet, tog han mod det med den venstre Haand, og gav Gunlaug et svært Saar med den høire. "Redrigen svægst Du mig", sagde Gunlaug, "da jeg troede Dig". "Jeg undte Dig ei den fagre Helges Favntag", svarede Rasn. De sloges nu paa ny, og Rasn faldt. Gunlaug førtes bort, men døde kort efter 1013.

Da dette rygtedes til Island, forlangte Gunlaugs Fader Bøder af Rasns, fordi dennes Søn havde ved Svig dræbt hans. Da Rasns Fader svarte, han havde mistet nok, og ei vilde betale, overfaldt Illuge ham, og da han selv undveeg, lod han en af hans Frender dræbe, en anden lemlæste, og Gunlaugs Broder var endnu ei tilfreds med denne Hevn, men dræbte selv een af Rasns Frender.

Helge blev gift Aaret efter med Thorkel Halsfelsen, en vakker og rig Mand, god Skald. De havde flere Børn sammen, men hun elskede ham ei, og kunde aldrig glemme Gunlaug. Hendes

Gunlaug Drömstungasaga. 69

største Glæde var at udbrede den Kappe, Gunlaug havde foræret hende, og stirre paa den. En Gang kom der Snygdom i Thorkels Gaard, Helge blev angreben, men laae dog ei. En Løverdags Aften sad Helge i Ildstuen og lænede sit Hoved paa Thorkels Kne, hun lod Gunlaugs Kappe hente, saae en Stund paa den, og sank død tilbage i sin Mand's Skiod.

Naar et Par Drømme undtages, der maaskee ere bleve udsmykkede, indeholder Sagaen lutter sandfærdige Begivenheder, der ere fortalte saa godt, og i en saa gammel Tone, at derved bestyrkes et Membrans Vidnesbyrd fra Begyndelsen af det fiortende Aarhundrede, der tilskriver dens Affattelse Ase Frode. En senere Affskriver kunde da have tilføjet et Par Randmærkninger, der tale om Snorre Sturlesen og Laxdælæsaga S. 14, 67. Sagaen indeholder mange af Gunlaugs skionne Vers, hvoraf eet citeres i Skalda, under Gunlaugs Navn. Til Begivenheden selv, som noget samtidigt, sigtes uden Tvivl i Solarliod Stroph. II. 14, og den nævnes udtrykkeligen i Egils saga Kap. 96 S. 771. Desuden ere de fleste af de i Fortællingen forekommende Personer af andre islandske Historier bekiendte.

70 Gunlaug Ormstungasaga.

Denne Fortælling har havt det Held af alle Sagaer, at erholde den bedste og skønneste Udgave ved Konferenceraad Erichsen, Kjøbenhavn 1775. 4. En fri dansk Oversættelse deraf findes i Pastor Grundtvigs Saga, Nytaarsgave for 1812.

Biga Blums Saga.

Fra det tiende Aarhundrede.

Den gamle Ingiald, Høvding ved Desfjorden, kunde ikke lide Kjøbmændene, formedelsf deres Overmod; han saae derfor nødigen, at hans Søn Eyolf havde indbudet en norsk Kjøbmand Hreidar til at overvintre paa deres Gaard; da imidlertid Kjøbmanden opførte sig vel, og forærede den Gamle prægtige Tapeter til at beklæde Væggene med, blev han ham god, og tillod Eyolf at seile med til Norge. Da de vare komne der, spurgte Hreidar den unge Islænder, om han vilde drage til Kong Hagen Adelssteen, men Eyolf svarede, han vilde heller tilbringe Vinteren hos ham. Hreidar søgte at bringe ham derfra, da han havde en Broder, der var

Viking, og overvintrede hos ham, men slet ikke kunde lide nogen Islænder. Eyolf lod sig imidlertid derved ikke affrække, tog derhen, og ved at nedlægge en Bjørn gjorde han sig agtet af den vilde Hob, der forhen blot paa Hreidars alvorlige Begjæring havde skaanet ham. En Tid efter fik han Leilighed til at vise Brødrene en Tjeneste, ved at møde for en af deres Frender i Holmang mod en Bersærk, hvem Eyolf hug Foden af, og undslog sig for at modtage nogen Belønning. Ved disses Mægling blev Eyolf siden gift med Asfrid, Datter af Vigfus, en mægtig Herse paa Voss, med hvilken han drog til Island 922, hvor han blev Godsordsmænd (Herredsforstander). Han døde 940, og efterlod flere Børn blandt hvilke ifkun den yngste, Glum, var hos Moderen. Glum tegnede ikke til at blive til noget, var taus og undgik Folkesmæder. Hans Moder maatte lide megen Uret af sine Naboer, og da Glum ikke endnu saae sig i Stand til at forsvare hende, seilede han i sit femtende Aar til sine Frender i Norge. Morfaderen Vigfus tog i Begyndelsen foldt mod Glum, der syntes at bære sig meget flodset ad. Noget Tid efter kom en Bersærk til den gamle Vigfuses Hal, gik til enhver især, og spurgte om nogen vel troede sig saa brav en Karl, som han; alle vare frygt-

komme, og talte ham efter Munden, men Glum sprang paa ham, og tilredte ham saaledes med Slag, at han døde Dagen efter. Nu erkjendte Vigfus ham for sin Æt, og satte ham i Høisædet hos sig. Han skænkede ham rige Gaver, især en Kappe og et Sværd, hvortil hans Ætmænd havde havt megen Tillid, og spaaede, det vilde gaae ham vel, saalænge han ei skilte sig ved disse Alenodier. Sommeren efter, 942, drog Glum tilbage til Island.

Imidlertid havde Moderens Nabo Thorkel vedblevet at forurette hende, flyttet Grendsekket, og ladet sit Dvæg græsse paa hendes Marker. Glum dræber først hans Trælle, siden hans Son, og nøder ham selv til, for at undgaae Dom, at sælge sig sin Gaard for halv Værd. Da Thorkel skulde flytte fra Thveraa, gif han med en gammel Dyr hen til Freis Tempel, og talte saaledes: "Freier, du har længe været min Fortroffning, modtaget mange Gaver af mig, og lønnet mig vel, nu giver jeg dig denne Dyr, at Glum maae ikke mindre nødigen end jeg forlade Thveraa, og lad nu see ved et Tegnet, om du modtager det eller ei;" da brølte Dyren høit og faldt død ned. Thorkel blev vel tilmode.

Biga Glums Saga. 73

Glum var nu en meget anseet Mand, og boede paa Thveraa. Han fik engang en Forvalter, som hedte Ingolf, denne blev ved en Hestekamp slaaet af en, der hed Kalsv og boede paa Blade. Glum lod, som han ikke lagde Vægt derpaa, og sagde blot: saaledes pleier jo hvert Hestemøde at endes*). Roget derefter blev Glum fortrydelig paa Ingolf: fordi denne saa ofte forlod Gaarden, for at besøge en Naboes smukke Datter. En Aften da Ingolf kom hjem efter at man havde spist, sagde Glum: "lader os nu more os med at hver opregner, hvad han stoler paa. Jeg stoler paa tre Ting, min Pengepung, min Dxe og mit Fadedur." Siden skulde enhver sige sit. Da Kaden kom til Ingolf, sagde denne: "jeg stoler paa Thorkell Hamre" (hans Kiærestes Fader). Da blev Glum vred, løftede Sværdet, og sagde: "en maadelig Fortrøstning har du valgt dig, gaae nu strax til ham og sig, du har dræbt Kalsv i Blade." Derpaa gif han ud med ham i Laden, og lod ham dræbe en Kalsv. Ingolf turde ikke andet, end gisre, hvad Glum befalte, og da han kom med dette Budskab til

*) Det var Islændernes sædvanlige Folkeforkyfstelse, at de Fornemme lode Hingster bides med hinanden midt paa en stor Glette. Under tiden bleve disse eggede af Eierne med Stave.

74 Viga Glums Saga.

Thorkest, viste denne ham strax fra sig, som et
 Menneske, der var farlig at huse. Anden Dag
 rygtedes det, at Manden Kalf virkelig var dræbt.
 Glum gav nu Ingolf Vare at reise med til Norge,
 og lovede ham sin Beskyttelse. Ingolf blev stev-
 net som Kalfs Morder, men da Sagen var opta-
 get til Dom, erklærede Glum Stevningen for
 ugyldig, thi ikke Ingolf, men han selv havde dræbt
 Kalf, og han betalte nu de lovmæssige Bøder.
 Ingolf havde imidlertid gjort godt Kjøbmandskab,
 Glum lod ham beholde Varene, og skaffede ham
 sin Elskede til Egte. Adskillige Stridigheder
 havde Glum med sin Svigersøn Viga Skutu, men
 farligere blev en anden Sag, hvori han indviklede
 sig, da han vilde paatale en Frenedes Mord. Der
 foresaldt i denne Anledning en Fegtning mellem en
 Snees Mand paa hver Side, hvor Glum i Stri-
 dens Hede gav en af de anseligste af Modstanderne,
 Thorvald Krok, sit Banesaar, men indbildte siden
 et ungt Menneske af sit Følge, at det var ham,
 hvem Eren tilkom for denne Daad, og han maatte
 derved forlade Landet. Noget Tid efter kunde dog
 Glum ikke afholde sig fra i en af sine Viser, at
 hentyde paa, at ikke alle hans Bedrifter vare be-
 kiendte. Da man gierne hørte og sang Glums Vi-
 ser, varede det ikke længe, før denne blev bragt til

det varme Bad ved Hrasnegil, hvor mange vare forsamlende. Hans Fiender, som ahuede Sandheden, stævnedes ham for Thorvalds Drab ved et Thing, hvor han ikke havde mange Venner; men Glum mødte med hundrede Mand, og magede saa, at den anden Dags Morgenrøde begyndte, før Sagen var bleven afgjort, hvorover den maatte efter Loven henvises til Althinget. Der havde Glum mere Bistand, og fik udvirket, at han skulde aflægge Ed i Sagen. Noget Tid efter gjorde Glum et Bryllup paa sin Gaard, hvortil flere hundrede vare indbundne; til denne Forsamling kaldte han Thorarin, der havde anlagt Sagen mod ham, for at høre sin Ed. Som Skik var, tog han en Sølvring paa tre Drers Vægt, vædet med Offerdyrets Blod i Haanden, og kaldte tvende af de Tilstedeværende til Vidner paa, at han aflagde Teppeled paa Ringen, og vidnede for Aferne, men Ordene selv vare tvetydige *). Thorarin fandt imidlertid

*) S. 150 ek vinn hofs eid at baugi, ok segi ek that AÆsi, at ek vark at thar, ok vák at thar, ok raudk at thar odd ok egg, er Thórvalldr Krókr feck bana. Naar at skrives i eet med de foregaaende Ord varkat, vakat, raudkat, er det en benegtende Partikel, som i det ældre Sprog ligesom og i det poetiske ofte hængtes bag Ordene skrives at for sig, bliver det Præpositionen paa

76 Viga Glum's Saga.

intet at udsætte paa Formularen, og Glum, tilfreds med Udfaldet, forærede de tvende Venner, han i sin Ed havde nævnt, de kostbate Foræringer, han i sin Ungdom havde faaet af sin Morfader. Dermed var og hans Lykke forbi. Hans Fiender, der havde mærket hans List, bragte Gudmund den Mægtiges Broder Einar, til paa ny at anlægge Sag imod ham, og Udfaldet blev, at Glum maatte affaae til Einar den ene Halsdeel af sin Eiendom i Thvera i Mandebod, og sælge ham den anden Halsdeel. Glum bosatte sig et andet Sted, og blev en gammel Mand, men det lykkedes ham ei at faae Hevn over sine Fiender. Da Kristendommen blev udbredt paa Den, lod Glum sig døbe, og døde 1003.

Denne Saga indeholder flere vigtige Bidrag til Sædernes, Lovgivningens og de religiøse Begrebers Historie. Den er affattet i det rene gamle Sprog, og hører uden Tvivl til de ældste skrevne Fortællinger. Begivenhederne ere sandfærdige. De vigtigste Personer og Bedrifter omtales i

eller ved, og Sætningen bliver bekræftende. Accentuationen maatte gjøre Forskiellen tydelig, men naar Glum udtalte alle Ordene langsomt og høitideligt, blev denne vanskelig at bemærke.

Viga Glum's Saga. 77

Landnama. (See index under Ingiald Helge Marges Søn, Eyolfs Ingialds Søn, Viga Glum, Viga Skutu.) Glum nævnes i Valnaliots Saga Kap. 1, Kristnisaga S. 4, Landnama (see index.) Hans Stridigheder med Viga Skute omtales vidtløftigere i dennes Saga. Glum's Søn Vigfus nævnes i flere Sagaer og i Heimskringla, Olaf Tryggves. Saga Kap. 45. Hans Søstersøn Thorvald Tafsald, der understøttede ham i hans Kampe, er og bleven Gienstand for en særskildt liden Fortælling, der findes i Olaf Tryggvesens Saga Isl. Udg. 2 D. S. 36. Annalerne nævner en af Viga Glum's Bedrifter under Aar 942 eller 944. Asgrim Elledagrims Søn, der nævnes S. 110 o. fl. St. er bekiendt af Niala, Floamannasaga og Kristnisaga S. 8. Einar, Gudmunds Broder, omtales mange Steder især i Liosvetningasaga. Sagaen findes i Markusens Sagasamling. 8. S. 180, 240 og er siden efter bedre Haandskrifter udgivet af den arnæmagnæanske Kommission 1789, 240 S. 4. med latinsk Oversættelse og gode Registre ved G. Peterfen.

Hønse Thorer's Saga. *

Fra Midten af det tiende Aarhundrede.

Thorer var en fattig Mand, der reiste om og folgte i det ene Herred, hvad han købte i det andet; fordi han engang bragte Høns med fra Sønder-Landet, erholdt han Ogenavnet Hønse. Til sidst blev han meget rig, og for at skaffe sig Sikkerhed, da han var ilde lidt, tilbød han Arngrim, der var Godordsmand, at ville opfostre hans Søn Helge, og give denne sit halve Gods, mod at Faderen skulde beskytte ham. Arngrim modtager Tilbudet.

Nogle Aar efter landede en norsk Skipper ved Navn Orn i Borgfiorden. Tinguodd, der var Herredsforsstander i den Egn, pleiede at komme til Kjøbstevne, og fastsætte, for hvad Pris Varene skulde sælges, og Ingen turde købe, før han havde været der. Tinguodd lader Orn dette vide, men denne svarede, at han selv var Herre over sine Varer, hvorpaa Tinguodd forbyder Folk at handle med ham, eller endog yde ham nogen Hielp. Men i Eggen boede en agtet Mand, som hed Blundketil, han var saa rig, at han havde 30 Leilendinge paa sin Eiendom. Denne havde

fiendt Ørns Fader, tog ham derfor til sig, og flyttede hans Varer hjem til sin Gaard paa 100 Heste.

Tunguodd lod det gaae hen. Den Sommer havde der været lidt Græs over hele Landet. Blundketil lod sine Leilendinge vide, at han vilde have Høafgiot af alle sine Fæstegaarde, han vilde og bestemme, hvormeget Nøg enhver af Fæsterne skulde slagte. Da Vinteren kom, blev der Foertrang. Fæsterne havde ei slagtet saa meget Nøg, som han havde bestemt, og kom nu een efter anden at bede om Hø. Han hialp Nogle; men da han selv ei kunde undvære mere, reiste han til Hønsø Thorer, der havde Overflod, for at kiøbe. Blundketil byder ham fuld Værd og Gaver til, men han svarer, at han intet har. Foster sønnen Helge siger jo, og fører dem ud til Stedet, hvor det laae. Blundketil byder endnu Penge, men da den Anden stedse vægrer sig, tager han noget Hø med Magt. Hønsø Thorer reiser derpaa til Arngrim og til Tunguodd, for at opfordre dem til at tiltale Blundketil, men forgæves, thi Foster sønnen Helge forklarede dem Sagens Sammenhæng. Endelig lykkes det Thorer at overtale Tunguodds nyligen hjemkomne Søn Thorvald til at føre sin Sag, i det han giver ham Løfte om sin halve Formue.

80 Høse Thorer's Saga.

I Følge af 30 Mand rider Thorvald til Blundketils Gaard og stævner ham til at give Erstatning, hvilket denne og tilbyder saa rimeligen, at Thorvald vilde tage derimod, men Høse Thorer vil, at han endnu skal stævne Blundketil til at lide Straf som Ransmand. Denne blev saa rød i Ansigtet som Blod, og gik ind i sit Hus. Da Nordmanden Orn saae hans Forbittrelse, greb han sin Bue og skød ind i Flokken, hvor han just traf den unge Helge. De øvrige drage sig tilbage, men i Forening med Helges Fader Arngrim vende de efter Thorer's Opbyggelse tilbage om Natten, og brændte Blundketil inde med alle hans Folk, uden at ville høre Forlig.

Samme Nat Gaarden brændte, drømte Blundketils Søn Herstein, der opfores hos en Mand, som hed Thorbjørn, at hans Fader stod i Ild; han ilede til Gaarden, men kom for sild. Thorbjørn havde før faaet Løfte om Hielp af Tunnguodd, til ham tyede de først hen. Denne red vel med dem til den rygende Tomt, men da han kom derhen, snappede han en halvbrændt Birkeskof, red med den brændende Stok omkring Tomten imod Solsen *) og sagde: "dette Land tager

*) Om denne Maade at tilegne sig øde Land eller en ny Eiendom paa, see Gyrbyggia Saga S. 8.

Høse Thorer's Saga. 81

jeg for mig, thi her er intet bygget Sted, hører det J Vidner!" derpaa red han bort. Thorbjorn maatte nu tænke paa andre Raad. Hurtigen faaer han alt Dvæget drevet sammen, og med dette drage de hen til Thorkel Trefill. Denne, som intet havde hørt, om hvad skeet var, mener at de ikkun behøvede Foer, og lover den rige Blundke tils Søn al Bistand. De tage ham strax paa Ordet, og foredrage ham deres Sag; han studser vel, ved at skulle stride mod saa mægtige Hovdinge, men raader dem til ufortøvet at reise til Gunnar Hlifsarsen, en meget tapper men ikke meget rig Mand, hvis ene Datter Herstein skulde begiære til Ægte. Thorkel følger med. De kom til Gunnar om Natten, og bankede paa. Gunnar lader sin Erxl bede dem ind at udhvile sig, men de true Erxellen til igien at gaae ind til Herren og falde ham ud. Gunnar kommer i Skjorte, linnede Underbuxer, sorte Sko, en Kappe over sig og et Sværd i Haanden. De sætte sig ned i Mørket i det kolde Veir uden for Huset, og Thorkel begynder strax at begiære Gunnars Datter til Ægte

Biga Skums Saga S. 158. Landnama S. 207,
218, 230, 322. Enst. Finni Johannæi hist. ec-
cles. Vol. I. S. 8-10.

Sagabibliothek, 1 Bind.

82 Hønsø Thorer's Saga.

for Herstein. Denne siger vel, at han maatte betænke sig, og først adspørge Moder og Datter, men Thorkel vil ikke vide af Opsættelse, og truer endog med sit Uvenskab. Gunnar gav da sit Ja, og nu fortalte man ham Blundketils Død. Gunnar lod som dette ikke anfegtede ham. Samtlige reiste derpaa til Thord Geller, en end mægtigere Høvding, hos hvem Gunnars Datter blev opfostreret; hans Samtykke skulde og erholdes, og han trolover ligeledes Fosterdatteren, førend at have hørt, hvad der var skeet; nu var ogsaa hans Bistand sikker. Otte Dage efter skulde Brylluppet staae. Ved dette steg Herstein frem for Bordet paa en Steen og sagde: "dette Løfte gjør jeg, at før Althinget i denne Sommer er ude, skal jeg enten have faaet erklæret Arngrim Gode skyldig, eller og erholdt Ret til selv at afgjøre Sagen." Derpaa stod Gunnar op, og sagde: "jeg gjør det Løfte, at før Althinget er ude i Sommer, skal jeg have faaet Thorbald Odds Søn landsforviist, eller og Ret til selv at afgjøre Sagen."

Begge Parter samlede nu Folk. Thord Geller vilde først udtage Stevning mod de andre ved det Thing, der laae nærmest Mordbrandsstedet, men Tinguodd forbyd ham Overgangen over Hvidnaen med 100 Mand. Thord Geller stodner der-

paa Eagen til Althinget, der havde han flest Folk, og hindrede Tunguodd fra at komme til Thingstedet. Efterat 17 Mand vare faldne af dennes Folk, lagde gode Mand sig derimellem, og Eagen blev afgjort efter Thord Gellers Mening. Arngrim og Høuse Thorer bleve erklærede skyldige, Thorbald landsforvist paa tre Aar. Høuse Thorer vilde imens overfalde Herstein, men blev dræbt af ham. Thord Geller fik tillige afgjort, at da det var farligt at tale sin Sag paa et langtfraliggende Thing, skulde der oprettes flere Thing i hver af Landets Fierdinger. Noget Tid efter besøgte Thorodd, Tunguodds anden Søn, Jofride, Gunnars anden Datter, i Faderens Fraværelse. Denne overrumplede ham, og afflog ham, da han beilede om Datteren, dennes Haand, baade fordi han var en Søn af hans Fiende, og paa Grund af hans egen Udfærd. Kort efter vilde Tunguodd overfalde Gunnar, der havde bosat sig paa Blundketils gamle Gaard, til hvilken Tunguodd mente, ved sin foromtalte Udfærd, at have erhvervet sig Udfømt. Gunnar var ofte ene hjemme, da han stode paa sin Bue, thi i at skyde med den var allene Gunnar fra Hlidavende hans Lige. Sønnen skulde støde til Faderen med 90 Mand, men

84 Hønsø Thorer's Saga.

denne drager først til Gunnar, og aabenbarer ham alt, hvorpaa denne trolover ham sin Datter, siden nøder Sønnen Fædrene til at forlige sig. Næste Vinter reiste Thorodd til Norge for at søge efter sin Broder, men forliste, den gamle Lunguodd døde af Sorg, efterat have befalet, at man skulde begrabe ham paa Skaneyarsfjeldet, at han derfra kunde overse den hele Landtunge.

Fortællingen er aldeles troværdig, dens Hovedtræk bekræftes ved Landnama S. 44, 46, 56, 177, ikkun at Hersteins Kone kaldes der Thorrunna og ei Thuride. Saaledes kaldes hun og af Are Frode, som i Schedæ Kap. 5 fortæller Begivenhedens Hovedtræk. Men naar Are siger, at det ikke var Blundketil, men Blundketils Søn Thorkel, der blev brændt, strider dette ikke blot mod denne Saga, men og mod Landnama og Annalerne, der henhøre Blundketils Brand til 962. Gunnar Hlifarsen nævnes i Sunlaugs Saga S. 17, Herstein Blundketils Søn's Egteskab i Laxdælasaga, Thorod Lunguods Søn i Sunlaugs Saga S. 19, 21, 23. Thorbald Lunguods Søn omtales i Sagaen om Bard Snefields As, Thord Sæller og Lunguodd forekomme i mange Sagaer. I Anledning af den Tale, Thord Sæller holdt paa Thim-

Hønsø Thorer's Saga. 85

get om Fierdingthingenes Oprettelse tilføies i Sagaen: saa sagde mig Alfhedin Gunnarsen Lovmand, disse samme Ord findes og paa det omtalte Sted hos Nre Frode, men det er ikke rimeligt, at Sagaskriveren skulde have udstrevet denne, da han ellers havde fulgt ham nøiagtigere. Det synes altsaa som begge have øst af een Kilde, og derfor anføre den samme Hiemmelmand; men da denne Alfhedin levede i Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede, kan deraf sluttet hvad Tid Sagaen er bleven sammensat, om end ikke nedskreven.

Sagaen findes blandt de Suhmske Haandskrifter i Folio collationert, oversat paa Latin og ledsaget med oplysende Anmærkninger, saa den er ganske færdig til at blive trykt, hvilket den vel fortiente.

Helges og Grims

eller

Droplauges Søners eller Flotslida Saga. *

Angaar Begivenheder i det tiende Aarhundrede.

Af denne Saga havez tvende forskjellige Bearbej-
 delser, en kortere og en længere, i den sidste Deel
 af Fortællingen stemme begge overeens, men i den
 første Deel har den ene enkelte Afvigelser fra den
 anden og mange Tillæg. Den begynder med en
 fabelagtig Fortælling, om hvorledes Thorvald be-
 friede paa Hetland Jarls Datter Droplauge fra
 en Kiempes Vold, og erholdt hende til Ægte. I
 den mindre Saga siges Droplauge at være en Is-
 lænders Datter, men denne har derimod en kort
 Fortælling om Thorvalds Farfader, der havde
 kjøbt af Vikinger en ranet Jarledatter fra Eyder-
 øerne, hvilket og berettes med faae Forandringer
 i Landnama S. 281, 370 og i det arnæmagnæan-
 ske Haandskrift af Ketil Hængs Saga No. 471.
 Desuden har den større Saga en vidtløftig og al-
 deles troværdig Fortælling om Thidrande Geitis
 Søn, Hroars Tungu Godes Fosterson, en ung

almindelig agtet Mand, der ved en Misforstaaelse kom i Strid med sin Morbroder Ketil i Riardvik og nedlagdes af een hos denne sig opholdende Normand ved Ravn Gunnar, som derpaa blev heftigen forfulgt af Thidraudes Frender, og efterat have undsluppet mangfoldige Farer, tilsidst befordredes til Norge ved den af Lardælasaga bekiendte Gudruna. Det er denne Fortælling, Lardælasaga citerer under Ravn af Riardvikingasaga Kap. 60. Den er her bleven benyttet, fordi blandt Gunnars Forfølgere ogsaa fandtes Historiens egentlige Helte, om hvis Bedrifter begge Recensioner for det meste stemme med hinanden.

Helge og Grim begyndte deres Bane med at de 13 og 12 Aar gamle, paa Moderens Opfordring, dræbte en Karl, der havde talt ilde om hende. Bonden, hos hvem Karlen tjente, bad Helge Asbiarnsen antage sig denne Sag. Droplauge vilde sende sine Sønner bort fra Huset. De gik i ondt Veir til deres Fosterfader Spackbesse, og stødte paa en Bygning, det var hans Offerhuus, som de gik omkring med Solen (solar sinnis), hvorpaa de maatte vende hjem igien, Uveiret holdt ved i fiorten Dage. Fosterfaderen fortalte dem siden, at Guden var vred, fordi de paa den Led vare gangne omkring hans Huus, og desuden ei

88. Helges og Grims Saga.

ifølge Loven offentligen havde erklæret, at de havde dræbt Karlen. Thorkell Geiterson antog sig deres Sag, og betalte Bøderne for dem, hvorover Brødrene bleve utilfreds; thi da syntes dem ei Sagnetalelsen hevet. Helge opholdte sig hos Thorkellen Tid lang, for at lære Lovene, og beskæftigede sig nu med at føre Sager især mod Asbjørnsens Thingmænd, thi Helge var endnu bleven mere vred paa Asbjørnsen, fordi han havde ægtet Spækbeskes Datter, i hvem Helge var forelsket. En Brodersøn af Asbjørnsen skulde have en Andeel af hans Godord, men kunde ei erholde den, han gaaer til Helge, som raader ham til at opsøge en af Asbjørnsens Fortrolige og opmuntre ham til at udbede sig den Villighed af Asbjørnsen, at han en gang vilde unde ham den Ære at sidde i Retten i sit Sted. Asbjørnsen fører ham, giver ham en sid Hat paa, og formaner ham til kun at tale lidt. Men som han sidder, kommer Helge, slaaer Hat-ten af, og indstævner Asbjørnsen til at miste sit Godord. Sagen forligtes, med at Brodersønnen erholdt sin Andeel. Noget efter dræber Helge en Mand, der imod hans Advarsel havde havt utiladelig Omgang med en andens Kone, og ei vilde betale Bøder, hvorfor Helge paastod, at han faldt paa sin Gierning (var ohelgi). Matten efter

opgraver han Liget og fører det i tre Vidners Nær-
værelse ud til en øde Øe, hvor det lægges i Jor-
den. Nu stevnedes Asbjørnsen ham for at have
myrdet en Mand, og ei tilhyllet ham med Muld,
men sankt ham i Søen. Helge faaer hele Sagen
til at gaae tilbage, ved at bevise, hvor Liget var
begravet, og at altsaa hele Stevningen var urig-
tig.

Moderen giftede sig mod Helges Villie med
en Mand, der snart blev hende selv forhadet. Da
denne derpaa dræbtes af sin Træl, som strax igien
nedlagdes af Sønnen Helge, hedte det sig, at Mor-
der og Søn havde voldet Mandens Død. As-
bjørnsen indstævner desaaarsag Helge, og da den of-
fentlige Mening var Helge imod, faaer Asbjørn-
sen ham dømt til at betale store Bøder, og være
landsforviist i tre Aar; blev han i Landet, var han
fredløs.

Helge bliver alligevel, og ledsages overalt af
sin Broder Grim, indtil de engang overfaldes
med overlegen Magt af Asbjørnsen. Her falder
Helge efter den tappreste Modstand, Grim blev
liggende som død paa Balpladsen, men en Ven
førte ham til Lægekonen Asgerda, der helbredte
hans Saar, og siden lykkedes det ham ved megen
Snildhed at heve sig paa sin Broders Banemand,

90 Helges og Grims Saga.

han undkom derpaa til Norge, hvor han døde efter Saar, han havde faaet i en Holmgang. Hans Enke vendte tilbage til Island.

Sagaen ender med disse Ord: "Thorbald havde en Son, der hed Ingiald, hans Son Thorbald fortalte denne Saga. En Winter efter at Præst Thangbrand kom til Island faldt Helge Droplauges Son." Den første Thorbald var efter Sagaen Grims Svoger, altsaa samtidig med Begivenhederne og et fuldgyldigt Vidne. Den sidste Thorbald maae have været Sagaskriverens Hiemmelmand og altsaa samtidig med ham, thi da her taltes om Begivenheder, mange af Landets Indbyggere maatte kiende, men som alligevel ikke vare mærkeligere end saa mange andre, var her slet ikke nogen Grund til at anføre dens Navn, der havde ført en Fortælling i Stil, som senere var bleven nedskrevet. Denne Angtvelse leder os altsaa til at sætte Sagaens Affattelse til Midten af det tolvte Aarhundrede.

Hermed stemme og de indvortes Kiendetegn. Dens kortere Bearbejdelse, der uden Tvivl er den ældste, har adskillige Vers og indeholder slet intet æventyrligt. Helge Asbjørnsen nævnes i Landnama S. 285, Kristnisaga S. 8 og Vopnfirdin:

Helges og Grims Saga. 91

gasaga. Thorkel Geitissøn nævnes flere Steder i Landnama (see index) og Liosvethingasaga, hvor det udtryffeligen bemærkes, at han forekommer i mange Sagaer. Helge Droplaugesøns Vaabenfærdighed bliver rost i Eyrbyggiasaga S. 42.

Den vidtløftigere Recension, der neppe ifølge Stilen er yngre end det trettende Aarhundrede, har i selve Fortællingen om Droplauges Søner et mærkeligt Tillæg, som er en Udsmykkelse af Fortællingen, hvorlunde de i Uveir stødte paa Berses Offerhuus. Det hedder nemlig Kap. 26, at de paa deres Vandring i Snefoget bleve forundrede over at mærke Is under Fødderne, uagtet de vare langt fra Floden. De gik derpaa videre, og kom til en Plads, hvor de fandt et Gierde (virke) høiere end Helge kunde række. De gik omkring, det var rundt. En Dør var paa Gierdet med Skaade for og vel tilluft. Helge fortalte Broderen, at de vare komne til Berses Offerhuus, og at Isen, de vare komne over, var paa Berses Brænd. Grim sagde, lader os som snarest gaae herfra. Rei sagde Helge, jeg maae derind, og see, hvorledes denne Vaaning er beskaffen. Han gaaer til Døren, støder Laasen fra med Sværdhialtet, og bryder Døren op, derpaa gaae de ind i Templet. Grim tager nu saaledes til Orde: "Du

handler ilde Frende, i det du farer saa voldsomt frem og fordærber meget her. Din Fostersfader vil vist hvilgen vrede, naar han vorder det vaer." Helge svarer: "Jeg onskede dog engang at vide, hvad der er ved disse Knekte (dölgar) at giøre, thi det er ikke vist, at jeg behaver dem nogenfinde mere end nu, de ville ei en anden Gang blive gode, dersom de nu vise sig slette;" Helge træder derpaa ind i Templet, seer at der er saa lyst, at der ingen Steds var Skygge, alt var behængt med Tappeter, Bænkene paa begge Sider vare besatte, og glimrede af Guld og Sølv. Alle stirrede med Æmning, og bode ei de Indtrædende velkommen. I Høisædet paa den øverste Bænk sadde sammen Freier og Thor. Helge vendte sig hurtigen til dem med disse Ord: "Der sidde I Odins Sønner (Herians synir) og ansee dem for de værdigste Hovdinge, som Eder dyrke. Men hvis I ville, at vi Brødre skulle tro paa Eders Styrke som andre, da staaer op og viser Eders Godhed imod os, thi nu er det haardt Veir. Vilde I dette, da skulle vi troe paa Eder som andre Folk, men vise I Eder hoffærdige og ville ei yde os Hielp, da bekymre vi os intet om Eder." Men disse (Billeder) lode til at være hoffærdige og taage. Derpaa gaaer Helge tvert over Gulvet, der sadde Friggia og Freia, og

tiltalte dem paa samme Maade, sigende at ville vise dem al Høflighed, hvis de vilde tage vel mod ham. Derefter sagde Grim, "tien mig nu i Broder ikke længere at give dig af med disse onde Aander (andskota) og lader os gaae herfra, thi jeg venter ingen Hielp af slige Bestier, som hverken kunne tale, see eller høre, og det er en Skam at fortrøste sig paa dem. Helge svarer: "Ikke skal jeg, som saa mange gjøre, springe over Gierdet, hvor det er lavest." Han griber da Thor og hans Rabo, rykker dem af Bænken, tager alle Klæderne af dem, og bliver saaledes ved med den ene efter den anden, indtil han fik alle Guderne afflædte og kastede ned paa Gulvet, lægger dem derpaa i en Bunke, men passer paa, at de ei fordærvedes. Grim bemærkede, at Fosterfaderen vilde blive meget vred over den grove Spøg, men Helge forsikrede, han havde aldrig øvet en bedre Gierning, thi disse (Afguder) havde en heel Dag ledet dem vild, hvilket aldrig før var hendet. Helge lader nu Templet staae nærbent, saa Sneen overalt fyggede ind."

Man sees letteligen at denne hele Fortælling hidrører fra en Kristen, der saaledes har villet udsmykke den ældre simple Beretning. Men Skildringen af Afgudstempet bliver derfor ikke mindre paalidelig, thi i det trettende Aarhundrede kunde

94 Helges og Grims Saga.

man ikke være uvidende om, hvorledes slige Bygninger havde været beskafne. Skildringen bestyrkes ved lignende Beskrivelser i Nials Saga Kap. 89. Sigmund Brestesens Saga i Oluf Tryggvesens Saga islandsk Udgave Kap. 113, Kjalnesingasaga S. 4.

Balnaliots Saga. *

Fra Enden af det tiende og Begyndelsen af det ellefte Aarhundrede.

Torse, en Mand af ringe Herkomst, var yndet af en Høvdings Enke; for at frie til hende, henvender han sig, som Skif var, til hendes Sønner, af hvilke den ældste var 18 Aar; disse henvise ham til Moderen, og hun igien spørger Børnene. De tvende svare Ja, den mellemste, Hall, fiorten Aar gammel, siger Nei; men Moderen berammer dog Bryllupet. En Dag sender hun Hall hen til Torse for at laane et Sviin, hvormed hun vilde betale sine Tienestepiger (gridkona). Hall beder Torse hjælpe sig at faae det fat, ved hvilken Anledning Torse siger, at Sviinet havde ligesaa

meget Mod som han. Hall bliver saa fornærmet herover, at han noget efter finder en beqvem Leilighed til at slaae Torse ihjel, flygter derpaa til Morfaderen, som finder han havde Grund til sin Daad, og anbefaler ham til Eiof, Gudmund den Mægtiges Fader, der forliger Sagen for ham.

Hall ægtede siden en af Eiofs Frender, og hjalp i mange Aar Eiofs Søn Gudmund i at føre Sager paa Thinget. Endelig kiedtes han ved at paadrage sig Fiendskaber for Gudmunds Skyld, og flyttede derfra til Svarfdalen, hvor han troede lettest at kunne komme i Anseelse.

I den Egn var den stridbare Balnaliot den mægtigste Mand. Man pleiede paa hans Dragt at kiende hans Sindsstemning; naar han saaes i en sort kort Kiortel med en krummet jernskafet Øxe i Haanden, var han drablysten; men havde han en brun Kiortel paa, en Stridshammer (bryn-tröl) i Haanden, var han i godt Lune. Paa ham vilde Hall forsøge sig, for at stadfæste sin Anseelse. Kristendommen var nyligen bleven lovtagen og Søndagen gjort hellig. Mikkelsdagen delte Balnaliot et Stykke Land mellem tvende Brødre, som havde bedet ham derom. Dette seer Hall, og stevner Balnaliot for Helligdagsbrøde. Denne vil først med gode Ord saae ham til at lade Sagen

falde, men da Hall ikke vil, betaler Valnaliot 50 i Sølv *) eller Halvdelen af hvad der betaltes i God for en fri Mand's Drab, baade fordi han ikke vilde stævnes, og af Frygt for Engelen, hvis Høitid han havde vanhelliget. Imidlertid oppas- ser han Hall, og da han engang finder ham, siger han: "Nu skulle vi prøve, om Du har handlet mod mig i en god Hensigt, thi da vil Engelen give Dig Seier, men var det af Pengebegiærlighed og Trættesyge, vil Du ligge under." De flaaes, og Hall bliver dræbt.

Halls Søn overlod Sagsmaalet i denne Sag til Gudmund, som dog formedelst Valnaliots mange Tilhængere ei kunde bringe det videre, end at Valnaliot maatte give hundrede i Sølv. Kort efter dræbte alligevel en af Halls Fænder en af Valnaliots ved Navn Thorvard. Gudmund misbilligede denne Gierning, og betalte strax dobbelt Mandebod; men da nogen Tid efter Halls fredelige Broder, Bodvar, var kommen hjem fra Norge og reiste giennem Svarfoalen, blev han dræbt af en af Thorwards Fænder. Da Valnaliot besty- tede denne, opkom en ny Uenighed mellem ham og Gudmund, som engang vilde overrumple Valn-

*) 10 Rigsdaler, see de centenario argenti, en Af- handling bag efter Kristnisaga S. 104.

liot, og skød sit guldbeflagne Spyd efter ham, med feilede. Valnaliot bragte ham selv paa Thinget sit Spyd tilbage, erholdt til Siengteld et kostbart Sværd, og dermed vare disse Høvdinge forligte.

Fortællingen bærer Sanddruhedens Præg, og da den fremstiller ikke meget mærkelige Begivenheder med stor Omstændelighed, er det ikke rimeligt, at den er nedskrevet senere end det tolvte Aarhundrede, til hvilken Tidsalder og Stilen passer.

Hvad der fortælles om Gudmund den Mægtige, stemmer godt med det, saa mange andre samtidsige Sagaer berette om denne Høvding. Valnaliot i Svarfdalen nævnes i Landnama S. 264, 274.

Broddhelgesaga *

eller

Boþnfríðingásaga.

Fra det tiende Aarhundrede.

Broddhelge, Thorstein Hvides Sønneson, var en Høvding ved Bopnesfjorden, der levede mod En-

Sagabibliothek, 1 Bind.

6

den af det tiende Aarhundrede. I Forening med sin Svoger Geiter, der opfostrede hans Søn Biarne, bemægtiger han sig en norsk Skipper's Efterladenskab, hvis Mord begge mentes at have foranlediget. Om Byttets Deling opkommer Uenighed imellem dem, der fortsættes i mange Aar, og bliver forøget ved at Geiter skilte sig ved sin Kone. Helge var stridbarest. Geiter flyttede derfor fra hans Nabolang, men Geiter's Thingmænd bleve derefter end mere foruroligede af Broddhelge; nogle gave sig under hans Beskyttelse, de andre klagede deres Nød for Geiter, som derpaa i Forening med Gudmund den Mægtige, Oseigr Jarngardsen og flere Hovdinge overfaldt Broddhelge. Her er en Lacun i Haandskriftet, men af det Følgende kan sees, at Broddhelge blev dræbt. Biarne dræbte igien sin Fosterfader, men angrede strax sin Eierning, den blev ogsaa ilde omtalt. Da Geiter's bortreiste Søn Thorkell kom tilbage til Island, sendte Biarne fælleds Venner til ham, for at megle Forlig, men han lod som han ei kunde høre, og søgte at overrumple Biarne, der snildeligen vidste at undvige. Endeligen mødtes de, Thorkell skændte paa sine Folk, at de ei angrebe iøvrigt nok, saa der ei vilde blive Fortælling om deres Færd (er ekki verdr söguligt) men under Striden kom en Nabo-

bonde til, som skilte de Stridende ad med store Stave, og da tillige Konerne fastede Klæder paa Baabnene, maatte de høre op med at slaaes. Thorkell lod Biarne, som havde mistet de fleste Folk, roligent drage bort. Begge Høvdinger vare blevne meget saarede. Biarne helbrededes først, da han var en god Ven af Thorvald, Herredets bedste Læge. Thorkell laae længe af sine Saar. Biarne formaaer Thorvald til at tage hen og helbrede ham, denne gjør det, og faaer en Hest og en Solbring af Thorvald til Belønning. Imidlertid Thorkell laae syg, var det gaaet slet med hans Gaards Drift. Det var nærved han maatte slagte sit Qvæg. Dette fik Biarne at høre, og tilbød ham nu at flytte til sin Gaard. Thorkell drager til ham med 12 Mand. Biarne tilbyder ham selv at afgjøre deres Sag, Thorkell tilkender sig 100 i Sølvs til Bøder, og dermed vare de forligte.

Denne Saga indeholder vel ikke meget mærkelige, men sandfærdige Begivenheder med enkelte ikke uvigtige Bidrag til Oldtidens Skildring. Saaledes fortælles Kap. 5, at en Steinþóra var Forstanderinde ved Egnens Hovedtempel (hofgydia)

til hvilket enhver var efter Loven forpligtet at betale Skat. En vis Thorleif, der var bleven Kristen i Udlandet, blev stevnet, fordi han ei vilde betale Afgiften til Templet. Men Stevningen havde ingen Følger, da den, som havde udtaget den, igien tog den tilbage, efterat Thorleif havde bevist ham en Velgierning.

Flere af andre Sagaer bekiendte Personer fremtræde, som Gudmund den Mægtige, Oseigr Jarngards Søn (om hvem Kiosvetningasaga), Droplauges Sønner. Broddhelges Slægt opregnes i Landnama S. 277, en af hans her vidtløftigen fortalte Bedrifter berøres i Kristnisaga S. 94. Hans Død sætte Annalerne til Aar 974, Geiters Død til 987, og det paafølgende Slag i Bodvarsdalen til 989, Geiter bliver tilligemed Vigabiarne nævnt blandt Høvdingerne ved den Tid Kristendommen indførtes, i Kristnisaga S. 8. Bopnfirdingasaga citeres udtrykkelig i Thorstein Hvides Saga og i Oluf Trygvafens Saga, islandsk Udg. 2 D. S. 242. Da Genealogierne ved Sagaens Ende gaae til Midten af tolvte Aarhundrede, og dens hele Tone er gammel, synes den skrevet henimod det nævnte Aarhundredes Ende.

Torsfirdingasaga

eller

Guldthorers Saga *

Fra Enden af niende og Begyndelsen af
tiende Aarhundrede.

Thorer, en Søn af Landnamsmanden Oddr Skraut, drog med sine Fostbrødre til Throndhiem, da Harald Haarfager regierede. For fattig til at opholde sig i Kongens Gaard, vilde han fortiene Penge paa Fiskeri ved Halogaland. Der aabenbarer sig en af hans Frender, en Kong Agner, for ham i Drømme, og viser ham til Finmarken, hvor Vikingen Vale i Drageskikkelse rugede over meget Guld. Thorer reiser med sine Fostbrødre til Fjeldet Blesane ved Dumbshav, lader sig selvfjerde nedhidse i en Fjeldkloft, gaaer derfra ind i Hulen, hvor han fandt Dragerne sovende med Hielm paa Hovedet og Sværd under Vingerne, han dræber de fleste med deres eget Sværd, og erobrer Guldet. Efter en Reise til Sverrig, vender han tilbage til Island, hvor han faaer Strid med en af sit Følge, der ingen Deel havde erholdt af Guldet, fordi han ei havde tordet gaae ind i

Hulen. Hans andre Stridigheder ere ikke meget mærkelige. En Fægtning blev i Anledning af disse holdt i Torsfjorden, hvor Thorer seirede. De Dødes Sal kunde skionnes efter Hoiene, der vare opfaste, hvor Slaget stod. Derefter forligtes Parterne, men dette Forlig, bemærker Sagaskriveren, var ikke lovformeligt, fordi det skete før Ulfliot bragte Love til Island.

Uagtet det Fabelagtige ved Reisen til Finmarken, er Guldhorer selv en historisk Person. Landnama anfører, at Thorer vandt Guld i Finmarken, og at Stridighederne han havde ved sin Hjemkomst, gave Anledning til Torsfirðingasaga, S. 125. Sagaens Velde bestrykes ved de mange Genealogier og Steders Etymologier den indeholder. Begivenhederne i Island ere, naar undtages noget Hæxerie, meget simple. At de, som reiste til Finmarken, kunde enten ved Handel med Finnerne eller ved Plyndringer i Siarmeland vinde Rigdom, er bekiendt af flere Exempler: Eights Saga S. 25, 41; Heimskringla Olaf Hell. Sag. R. 143; og det var ei at undre over, om den, der fra sig en farlig Reise kom tilbage til Island, ved overdrevne Beretninger foranledigede Eventyr om flyvende Drager. Da Sagaen udtrykkelig

citeres i Landnama, og dens Indhold ei forudsætter en senere Tidsalder, er den vel skrevet i tolvte Aarhundrede.

I det arnæmagnæanske Membran af Halldan Eysteinsens Saga No. 343 i 4. er Anledningen til at Bale blev til en Drage endnu omstændeligere fortalt.

Hrafntel Godes Saga. *

Fra Begyndelsen af det tiende Aarhundrede.

Hrafntel seilede i Harald Haarfagers Tid med sin Fader Halfred til Island, hvor de landede paa Ostlandet. Efter nogen Omflytning bosatte Faderen sig i Jökulsdalen, der alt var beboet. Sønnen flyttede længere ind i Landet til en frugtbar, men øde Dal, som han tog i Besiddelse. Der bragte han et stort Offer og opreiste et Gudehuus; han elskede ingen anden Gud end Freir, med hvem han delte sine bedste Kostbarheder. Snart opdyrkede han hele Dalen, og gav der dem, som ønskede det, Land, men sig selv forbeholdt han Mynt

104 Hrafnkel Godes Saga.

digheden; han fik da Godordet, (Herredsforstanderskabet) og blev kaldet Freirsgode. Snart tvang han og Jökuldalens Folk til at blive sine Thingmænd, for at befries for hans Uretfærdigheder. Mange Enkekampe holdt han, og betalte aldrig Bøder for noget Drab. Han havde en kostbar gråspættet Hest, som han kaldte Kreirfara, hvoraf han havde skænket den halve Deel til Freir, tillige havde han giort det Løfte, at vorde den Mand's Bane, der reed Hesten uden hans Villie. Han forbød derfor sin Faarehyrde, der tillige havde denne Hest at passe, under Livsstraf at ride den. En Dag havde imidlertid Hyrden bestegget Hesten, for at opdrive nogle bortkomne Faar. Hrafnkel mærkede, at Hesten var bleven svedt, han udfrittede nu Karlen, og da denne tilfod, han havde redet den, sagde Hrafnkel, at han maatte holde sit Løfte, og slog ham ihjel. Den Dræbtes Fader Thorbjörn fordrede nu Bøder af ham. Hrafnkel svarede, at han jo vidste, han aldrig plejede at give Bod; men da han selv erkjendte dette Drab for det værste, han havde begaaet, og fortrød sin giorte Ed, lovede han at ville give ham hvert Kar til sin Huusholdning Melk om Sommeren eller Slagteqvæg om Høsten, skaffe hans Døttre gifte, og hjælpe ham i Alt. Thorbjörn vilde ei tage der-

imod *) og forbrede Voldgiftsmænd. Da svarede
Hrafnel: "vil Du tykkes ligesaa god som jeg, paa
det Vilkaar ville vi ei forliges."

Thorbjörn sager nu Hielp hos sin Brodersøn
Sam. Denne tager, skiondt nødigen, mod Sa-
gen, da han ikke sølte sig stærk nok til at trætte
med den mægtige Hrafnel. Han samler imidlertid
en liden Flok Landløbere, og gaaer til Thinget,
men var ilde lidt, og kunde ingen Hielp er-
holde. Endeligen træffer han paa Thorkell Thio-
stesen fra Torshesfjorden paa Vestlandet, der havde
været 6 Aar i Myklegaard (Constantinopel) i Græ-
kerkongens Tjeneste, og hvis Broder Thorgeir var
Godordsmand. Denne Thorkell tager sig af Sam,
og underretter ham og Thorbjörn, hvorledes de
skulde vinde hans Broder for denne Sag. Ifølge
hans Raad gaae de ind i Broderens Telt, der
laae og sov, og havde en Byld paa sin Fod. Thor-
björn lader sig falde over den. Godordsmanden
paagnede op med Smerte, og vredtes paa den
fremmede Mand, der havde været saa usorgtig.
Da tog Thorkell saaledes til Orde: "Vær ei saa

*) Det Hrafnel tilbød, var i sig selv mere end den
største Mandebød, men det var en Uværfag at
modtage Bøderne for sin dræbte Frende just som
Bøder.

106 Hrafnkel Godes Saga.

vred for dette, Dig skader det ei, men mange gaaer det værre end de ønske. Det er at undskyldes, at Din Gud smerter Dig, da Du har været saa syg, og maae Du selv bedst føle det. Men det kan være, at denne gamle Mand er ei mindre smerte-fuld over sin Søns Død, for hvilken han ei kan erholde Bøder." Broderen blev herved opmærksom, og lod sig tilsidst bevæge til at understøtte Sagen. Sam stævner derpaa Hrafnkel, som foragtede sin Modstander, og vilde strax med sine forsamlende Thingmænd drive ham bort fra Domstedet. Men da han kom derhen, fandt han Stedet stærkt besat af Thiofesterannernes Skare. Han kunde ikke komme til at gjøre nogen Indsigelse, Dommen erklærede ham skyldig, og saaledes maatte han forlade Althinget. Sam var nu glad ved dette Udfald, men Thorgeir fortalte ham, at Hrafnkel var ikke endnu aldeles fredløs, førend Dommen var bleven forkyndt ved hans Hiemstavn, og det skulde skee fiorten Nætter efter Vaabentaget *) paa Thinget.

Med Thorgeirs Hielp lykkedes det Sam med 30 Mand at overrumple Hrafnkel paa sin Gaard.

*) Thingets Slutning, da man tog sine Vaaben paa. See isøvrigt om denne meget udbredte Skik Arnesens islandske Rettergang S. 592.

Hrafnel Godes Saga. 107

Alle Waabensføre bleve bundne, derefter forkyndtes Exekutionsdommen (ferandsdomr) paa en stenet Høi, hvor der hverken var Uger eller Eng*), medens Solen var ret i Sønder. Man forelagde nu Hrafnel det Vilkaar at drage bort fra Gaarden med sine Folk og det lidet, Sam vilde unde ham, imod at afstaae til denne alt det øvrige tiligemed Godordet. Hrafnel indvilligede. Sam tog nu Gaarden Adelbol i Besiddelse, viste sig blid mod menig Mand, og blev vel lidt. Freis Huus opbrændte han, og styrkede Freifara ned af en Klippe. Imedens havde Hrafnel borget Penge til at kobe en liden Eiendom i en fraliggende Egn. Der var han saa vindskibelig, at han snart fik sig opbyggt en god Gaard. Lidt efter lidt blev Landet bebøgt omkring ham, thi det var Landnamstid. Hrafnel erholdt Anseelse, han havde forbedret sig, og blev vennet. Efter flere Aars Forløb hændte det sig, at Sams Broder Eyvind, nylig hjemkommen fra Miklegaard, red forbi hans Eiendom; da opvaagnede Hevnelysten, han overfaldt ham og dræbte ham selv femte. Sam kom for sig til at hjælpe Broderen, og kastede Høi

*) Dette Sted af Hrafnels Saga er bleven benyttet i Arneseus islandske Rettergang S. 363.

108 Hrafnkel Godes Saga.

over ham. Neppe var Sam kommen hjem, før han overrumpledtes af Hrafnkel, og maatte indgaae de samme Vilkaar, som han før havde paa-
lagt denne. Sam søgte nu Hielp hos sine gamle Bessyttere ved Torstefjorden, disse undskyldte sig for at begynde en ny Strid med Hrafnkel, men forsørgede Sam anstændigen. Hrafnkel boede siden rolig paa sin Gaard, men til Freir offrede han aldrig mere.

Sagaen synes aldeles paalidelig. Den indeholder vel ingen Vers, men flere karakteristiske Træk, saavel om Freirs Dyrkelse som om Rettergangsmaaden. Hrafnkel Gode nævnes flere Steder i Landnama S. 320, 379, 184; om hans Fader og Børn fortælles der adskilligt ligelydende med vor Saga, ifkun at Faderen Halfred der kaldes Hrafn. Blandt Thiofestsønnerne nævner Landnama oftere den tredie Thormod, som her kun i Forbigaaende omtales, men der kaldes hans Kone Thuride, som her urigtigen hedder Thordise, Datter af Thorolf Skalagrimsen.

Sagaen er neppe skrevet senere end 12 Aarhundrede; flere af dens Træk tiene til at anskueliggjøre den borgerlige Forsatnings Oprindelse, og det ikke blot i Island.

Eigla eller Egils Saga.

Fra Midten af det niende til Enden af det tiende
Aarhundrede.

Jngen Islænders Levnetsbeskrivelse griber mere end i andre Landes Historie end Egils. Den begynder med Farfaderen Qveldulf, en mægtig Mand i Halogaland, der havde begivet sig til Ro, da Harald Haarfager begyndte sine Krige. Qveldulf vilde ei gjøre Sag med Egnens Smaafonger imod Kong Harald, da han mistvilede om Udfaldet, men ligesaa nødigen vilde han siden selv drage til Kongen, eller af ham modtage Forsæninger. Dog da hans Svoger Hulver Hnufa, den tredie af Haralds Hovedskalde forestilte ham, hvor vigtigt det var, ikke at fortørne Kongen; samtykte han i at hans ældste Son Thorolf reiste, uagtet han deraf ei ahnede godt. Thorolf blev vel modtaget af Harald, han udmærkede sig i Slaget ved Hafursfjord, hvor han var Kongens Stavnbo, og da han tillige ægtede en rig Enke i Halogaland, hvis dydeligen saarede Mand havde med Kongens Samtykke indsat Thorolf til at arve sin Kone og sit Gods, blev han udnævnt til Lensmand, skulde have Skatten af Finnerne, og ene være berettiget til at handle

med dem. Thorolf blev nu rig og mægtig. Han reiste til Finnerne med hundrede Mand i Følge, istedetfor de forrige Lænsmand kun havde reist med 30. Da Kong Harald besøgte ham med 300 Mand tog Thorolf imod ham med 500, og havde prægtigen indrettet en Kornlade til at rumme den hele Mængde. Harald blev alvorlig ved at see saa mange Bevæbnede, dog da Thorolf ved hans Afreise forærede ham et udrustet Krigsskib, blev han igien formildet. Men der boede tvende Mand i Rabolauget. Hilderides Sønner, der vare Thorolfs Avindsmænd, disse beførte ham for Kongen, saa at dennes Mistanke igien blev vakt, og han befalede Thorolf at komme til sit Hof. Dette vilde Thorolf ei, han opgav Forlæningerne, og opholdt sig paa sin egen Gaard, men havde hundrede Frijivne ligesom før i sin Tieneste. For at skaffe Næring til alle disse, lod han nogle gaae paa Sildfangst, andre være ved Torskfiskeriet, fange Sælhunde og samle Eg; han gjorde og et Tog i Forening med Nørnernes Konge Faravid til Kyrialen, (Østen for den finske Bugt) hvor han fik meget Bytte. Han ladede derpaa et stort Skib med tør Fisk, Huder og Tran, samt kostbare Skindsare, dette lod han gaae til Engelland og tilhandlede sig der en kostbar Ladning af Hvede, Honning, Vin

og Klæde Aar 878. Imedens havde hans gamle Avindsmænd beskyldt ham for, at han med en Hær havde udpresset Skat af Finnerne. Kongen lod derpaa hans Skib optage, og dets rige Ladning bestyrkede Kongens Mistanke. Næste Sommer gik Thorolf paa Vikingstog i Østersøen og seilede tilbage fra Danmark med Øresundsfloden, hvori der efter Sædvane vare mange norske Skibe; han faaer Leilighed til at giengielde Harald, ved at borttage et Skib, der var ladet med Malt, Hvede og Honning til Kongens Husholdning. Thorolf blev derefter fredløs, og mod Vaaren, som han vilde forlade Landet, overrumplede Kong Harald ham, og dræbte ham efter heftig Modstand.

Ulvur Hnufa vilde megle mellem Kongen og Thorolfs Frender, og da Harald lovede at ville give anstændige Bøder til Forlig, reiste og Thorolfs Broder Grim, der formedelsi sit skaldede Hoved kaldes Skalagrim, til Kongens Gaard; men Harald fordrede, at Grim først skulde gaae i hans Tjeneste, og da denne væggede sig, blev Harald saa forbitret, at Ulvur raadede Grim til at skynde sig bort, og havde Ulvur ikke tillige gjort Fartøjerne i Havnen ubrugbare, var Grim bleven efterfat. Nu var der intet andet for Qveldulfs Slægt tilbage, end at søge det nye Land, Ingolf

havde fundet; men først udførte de blodig Hevn paa nogle af Kongens Mænd og Frender. Queldulf døde paa Reisen, Skalagrim landede med tvende Skibe i Borgfiorden, og uddelte Land til sit Følge. Han var selv en driftig Mand, især en kyndig Smed.

Hans Søner hedte Thorolf og Egil. Denne sidste skal allerede i sit tredie Aar have begyndt at gjøre Veris, i sit syvende dræbte han en Dreng, der i Boldspil havde fornærmet ham. I sit tolvte Aar var han allerede stærkere end de fleste voksne Folk, og da han engang mente, at Faderen havde fornærmet ham, dræbte han, for at hevne sig, en af dennes kiæreste Huskarle. Broderen Thorolf var bleven Hirdmand hos Kong Erik Blodøxe, og havde fulgt denne paa Toget til Riarmeland, hvor Erik havde faaet sin Dronning Gunhilde. Da Thorolf efter et kort Ophold hos sin Fader vilde igjen selv til Norge, nødte Egil ham til at tage sig med. I Norge kom Egil til Besøg hos en af Kongens Fogeder, der gav dem Valle at drikke, undskyldende sig med, at han ikke havde Øl i Huset, og raadede sine Gæster at lægge sig. Samme Aften kom Erik og hans Dronning Gunhilde til Gaarden, at holde Disarblot (Offer til Gudinderne's Ære) og for dem blev der strax anrettet et prægt

tigt Siæstebud med de bedste Drikkevarer. Kongen vilde, man skulde byde de Fremmede ind. Egil drak nu stærkt, og udstjældte Fogeden i et Vers, fordi han forhen saa slet havde beværtet dem; denne blandede derpaa noget giftigt i det Horn, han rakte Egil, men han skar sig i Haanden, ridsede Runer paa Hornet og bestrøg den med sit Blod i det han qvad et Vers, hvorpaa Hornet revnede. Han fandt derefter Leilighed til at dræbe Fogeden, og undflyede skønt med megen Besværlighed. Ved sin Vens, Arinbjørns Megling blev han derefter saaledes forliget med Kongen, at der blev betalt Bøder for ham, og han maatte forlade Landet.

I Selskab med Thorolf drager Egil paa Vikingstog. De herje i Kurland, hvor Egil bliver fangen af Bønderne, men om Natten slider han sig løs, befrier sine Staldbrødre samt et Par danske Fanger, og begiver sig med meget Gods til Skibet. Paa Veien falder det ham ind, at han mere havde baaret sig ad som Lys end som Viking; at dette ei skulde siges, løber han hurtig afsted tilbage, sætter Ild paa Drikkestuen, hvor Gaardens Folk vare forsamlede, og efterat have raabt til dem, hvo han var, dræber dem alle med Ild og Sværd. Siden herjede han Lund i Skaane,

blev i Gothland fredeligen modtaget af Jarl Arn-
 fid, og tilbringer Vinteren i Norge hos sin Ven
 Arinbjørn. Kong Erik tillod det, men Dronning
 Gunhild eggede sin Frende Eyvind Skreia til at
 angribe Brødrene. Eyvind forfeilede dem ved en
 stor Offerfest, men nedlagde een af deres Folk.
 Kongen maatte forjage Eyvind, som den, der
 havde brudt Offerhusets Fred, han tilbød ogsaa
 Thorolf Bøder, men denne vilde ei tage derimod,
 og næste Aar blev Eyvind, der imedens var ble-
 ven den danske Kong Harald Gormsons Rystbevog-
 ter, i Jylland angrebet af Brødrene, i det han
 selv lurede paa dem, og skilt ved sit Skib. Disse
 droge derpaa til Kong Adelsteen i Engelland, og
 fode ham bi mod Oluf Skottekongen, men i et stort
 Slag, hvor Adelsteen seirede ved deres Hielp, faldt
 Thorolf. Adelsteen gav Egil tvende Kister med
 Sølvpenge, at uddele til sin Fader og sine Fren-
 der, som Bøder for Thorolfs Fald; ham selv
 gjorde han store Løfter, hvis han vilde blive hos
 ham. Egil reiste til Norge, for at ægte Broderens
 Enke, og vendte derpaa hjem til Island, hvor
 han beholdt selv de engelske Penge.

Da hans Kones Fader døde i Norge, og
 Svogerens Bergaunund bemægtigede sig hele Arven,
 foranledigede dette Egil til en ny Reise. Han

indstevnede Bergaunund, der beskyttedes af Kongen, til Gulethinget. Arinbiorn ledsagede ham derhen med en stor Skare. Midt paa en vid Mark vare Hasselstænger satte i Kredse, paa dem vare de hellige Snorer (vebönd) befæstede. Indenfor Kredsen sadde Dommerne, 12 fra Fjordfylke, 12 fra Sognefylke og 12 fra Hordafylke; thi trende Fylker skulde domme hver Sag. Bergaunund paastod, at Egils Kone kunde som trælbaaren ikke arve, men Arinbiorn beviste med 12 Vidner, at hendes Fødsel maatte ansees for ægte, og da Dommeren skulde fælde Dommen, blev Dronning Gunhild bange for Udfaldet, og fik sin Frende til at hugge de hellige Snorer over, hvorved Thinget blev hævet. Da stevnede Egil Bergaunund til Holmgang, for derved at afgjøre, hvis Arven skulde være, og lyste Ufred over hver den, der vovede at antaste samme. Kong Erik blev saare forbitret, men paa Thinget vare alle vaabenløse, og da han siden satte efter Egil, undkom denne paa et mindre Fartoi, og dræbte endog en Mand paa Kongens eget Skib.

Arinbiorn skaffede Egil, der var bleven erklæret fredløs over hele Norge, et Skib med 30 Mandes Besætning; dermed seilede denne fra Land,

men vendte snart om igien, for uforvarende at overfalde Bergannund, som han dræbte tilligemed Kong Eriks elleve Mars Søn Ragnvald, der var til et Drickelaug der i Egnen. Førend Egil seilede bort, tog han en Stang, satte et Hestehoved derpaa, og sagde, i det han opreiste den: "Jeg reiser her op en Midstang, og vender denne Forbandelse (Mid) mod Konning Erik og Dronning Sunhild." Han dreiede Hestehovedet mod Landet og sagde: "Jeg vender denne Forbandelse mod Landvætterne (Skjtsguderne) som bygge dette Land, saa at de alle maae løbe vilde om, og ingen hitte sit Hiem, førend de have bortjaget Kong Erik med Sunhilde." Derpaa trykte han Stangen ned i en Biergkloft og lod den staae*).

Egil kom lykkelig til Island 934, hvor Faderen Skalagrim døde efterat have erholdt Nys om, at Egil havde tilbageholdt de engelske Penge, og til Siengiæld skulde en Skat, han selv eiede.

*) I Landnama S. 199 anføres blandt Ulfliots Love, der bleve givne 928, at ingen maatte have noget Havskib med et Hoved paa, og hvis han havde, skulde Hovedet aftages før han kom i Sigte af Landet, og ikke seile hid med gabende Hoveder eller aabne Tryner, for ikke at forstrække Landvætterne.

Den Sommer hørte man i Island intet fra Norge, fordi der formedelst de borgerlige Uroligheder var lagt Beslag paa alle Skibe. Egil kunde ei finde sig i det rolige Liv, vilde derfor seile til Kong Adelfsteen, men lider Skibbrud paa den nordlige Kyst af Engelland, hvor han hører, at Erik Blodaxe, som var bleven forjaget fra Norge, var af den engelske Konge bleven forlænet med Northumberland for at forsvare det mod Skotterne, og at han i Nabolauget havde sit Sæde. Egil mærkede, det vilde være vanskeligt at undkomme, og skittede ei om at gribes i Flugten; rider derfor allene til Kongsgaarden, og søger Arinbiorn, der havde forladt sine Eiendomme i Norge, for at følge den landflygtige Erik. Efter Arinbiorns Raad gaaer han til Kongen, da denne sad ved Bordet om Aftenen, omfavner hans Fødder, og i et Vers siger, at han havde trodsset Faren, for at komme til ham og søge Forlig. Erik svarer, at han maatte berede sig paa at dø, Dronning Gunhilde vilde, det strax skulde skee; men Arinbiorn forestiller Kongen, at det var Nord at dræbe nogen om Natten, og erholder, at Egils Straf skulde opsættes til næste Dag, saalænge skulde denne forblive under hans Varetægt. Arinbiorn raade, de Egil til imidlertid at digte et Drape til Kon-

gens Ære, lod bære Mad og Æl ind til ham, og satte sig derpaa at drikke med sine Mænd til Midnat. Før han aflædte sig, gik han til Egil, og spurgte om Qvædet, denne svarede, han havde intet digtet; en Svale havde sat udenfor Vinduet, og pebet saa, at han ikke havde havt No. Urinbiørn gik udenfor Vinduet, og saae, at en Gestalt fløi bort; han blev siddende der til det blev Dag, og Egil fik nu sit Dråpe færdig. Begge gik med en stor Skare Bevæbnede til Kongsgaarden, hvor Urinbiørn atter bad Erik, om for hans Skyld at lade Egil drage bort i Fred, og da Gunhilde endnu eggede Kongen, erklærede Urinbiørn, at han med sine Mænd vilde forsvare Egil til det Yderste. Dette gjorde Kongen mildere, hvorpaa Egil frem sagde sit Qvæde. Erik lagde nu, at han kunde reise, siden han frivillig havde begivet sig i hans Bold, men han maatte aldrig komme ham eller hans Børn for Dine.

Egil begav sig derpaa til Kong Adalsteen, og reiste med hans Anbefaling til Norge, for der under Hagen Adalsteens retfærdige Regiering, at for dre sin Kones Eiendomme, som Bergaunnunds Broder Atle besad. Hagen Adalsteen forbad Egil at blive i Norge, men tillod ham at føre sin Sag ved Gulething. Paa Veien derhen besøgte han

Arinbjørns Søster, hvis unge Søn Fridgeir var bleven udfordret til at møde i Holmgang en vældig Kæmpe, Liotr den blege, søn af Ut, der havde friet til Datteren og faaet Afslag. Egil gaaer i Kampen i Fridgeirs Sted og nedlægger Liotr. Efterat have forkyndet Atle Stevningen i hans egen Gaard, kommer Egil til Thinget og fordrer sin Eiendom. Atle vil fremføre 12 Mands Ted, paa at han ei havde noget af Egils Gods, men denne udfordrer ham, som Skik var den Tid, til Holmgang. Den som seirede, skulde have Eiendommen, og efter Kampen skulde han slagte en Offeroxe, der blev ledet hen til Kamppladsen. De huggedes længe, tilsidst løb Egil ind paa Atle, kastede ham til Jorden, og bed Struben over, hvorpaa han tog Oxen i Hornene, og slængte den saaledes i Beiret, at Halsbenet knækkedes.

Egil drog nu tilbage til Island, og opholdt sig der en Række af Aar, indtil han hørte at Erik Blodøxe var faldet, og Arinbjørn vendte tilbage til Norge. Han drog derpaa over at tilbringe Vinteren hos ham. Et Langskibs Seil, kosteltgen virket, og andre gode Foræringer bragte han Arinbjørn; denne forærede ham til Julegave en Silke Overkiortel (slædur) guldbroderet, besat med Guldfnapper helt ned foran, desuden en heel ny

Klædning af engelsk Klæde, meget broget. Egil kvad en Vise derom. Efter Juul blev Egil alvorlig, fordi han stedse med Ergrelse tænkte paa, at han intet havde arvet efter Liotr den Blege. Det var nemlig Lov, at hvo der nedlagde en anden i Tvekamp skulde arve ham, men det hed og, at Kongen skulde arve Udlændingen, som døde i Landet; derfor havde Kongens Fogeder strax lagt Beslag paa Liotrs Eiendomme. Egil søskede Arinbiørns Hielp til at paatale sin Sag, denne foreskillede ham vel, hvor vanskeligt det var at drive Sagen igiennem, thi sagde han: "Indgangen til Kongens Gaard er vid, Udgangen trang." Da Egil alligevel vilde prøve det, reiste Arinbiørn for ham til Hagen Adelfteen, der afviste ham med Haardhed, som den der mere søgte at forbinde sig Udlændingen end sin egen Konge, og desuden hemmeligen yndede Eriks Sønner. Arinbiørn vilde ei give gode Ord, reiste strax hjem, lukte en Kiste op, tog 40 Mark Sølv deraf, som han gav Egil for Liotrs Jorder, til Siengiæld sagde han, fordi Egil havde reddet hans Systersøns Liv. Egil tog mod Pengene, og blev igjen munter.

Mod Vaaren gif Arinbiørn paa Vikingstog med trende Langskibe, hundrede Mand meest af fine Huuskarle paa hvert. Egil styrede det ene

og havde med en Deel af sine Folk, de øvrige skulde gaae med hans Handelskib til det sydlige Norge. Efterat de havde herjet i Saxland og Friesland, skiltes de ad ved Limfjorden; Arinbjørn drog til Eriks Søner, Egil til Norge, for der at tilbringe Vinteren hos sin og Arinbjørns Frænde Thorstein. Kong Hagen Adelfteen, der havde faaet Rys om Arinbjørns Udfærd, havde inddraget hans Eiendomme, og forfulgte hans Frænder. Han sendte ogsaa Befaling til Thorstein, at denne enten strax skulde rømme Landet eller reise til Vermeland, og indkræve de Skatter, som Jarlen Arnvid der holdt tilbage. Dette var en farlig Reise, thi af de forrige Ufsendinger var ingen kommen igien. Egil paatog sig at gjøre Reisen, og efterat have overstaaet mange Farer, bragte han Skatten, hvorved Thorstein blev forliget med Kongen. Egil seilede hjem til sin Gaard.

Nogen Tid efter sin Hiemkomst mistede Egil en Sø, og kort efter forliste den ældste Sø Baudvar i Borgfjorden. Da Faderen havde fundet Liget paa Strandbredden, red han med det til Skalagrims Hsi, lod den aabne, og lagde Liget derind. Egil var iført enge Beenklæder og en rød Kiortel, snever for oven, vid paa Siderne. Blodet spændte ham saaledes, at baade Kiortel og

Beenklæder brast. Da han var kommen hjem, begav han sig ned i det Aflukke, hvor han pleiede at sove, lagde sig ned og skød Staaenden for; ingen vovede at tale til ham. I trende Dage laae han der, og hverken spiste eller drak. Tredie Morgen lod hans Kone Asgerde en af Huskarlene ride til Hiardarholt, hvor Egils kiæreste Barn Thorgerde boede, der var gift med Oluf Paa; Thorgerde ankom om Aftenen. Da Asgerde spurgte hende, om hun havde spist til Aften, svarede hun med høi Stemme: "jeg haver ingen Aftensmad spist og vil ingen nyde, førend hos Freia." Derpaa gik hun til Aflukket, raabte paa Faderen, han skulde lukke op; "jeg vil", sagde hun, "at vi begge reise samme Veie." Egil lukkede op, og Thorgerde lagde sig i den anden Seng. "Du gjør vel, min Datter", sagde Egil, "at Du vil følge Din Fader. Megen Kierlighed har Du viist mig." "Hvorledes", sagde hun, "kunde jeg ville overleve denne Sorg." Siden taug begge en Stund. Derpaa sagde Egil: "tygger Du paa noget, min Datter?" "Jeg tygger paa Sol *), thi jeg tænker det saa bliver værre med mig, ellers frygter jeg

*) En af Islands spiselige Tangarter, men hvis Bestaaffenhed vel den Gang ikke var almindelig bekiendt.

for at leve for længe". "Er dette da skadeligt for Mennesker?" "Meget skadeligt", sagde hun, "vil Du spise deraf?" "Hvorfor ikke", svarede han. Lidt efter raabte hun, man skulde give hende at drikke; hun fik Vand. Egil sagde: "det kommer af at spise Tang, desmere tørster man". "Vil Du drikke, Fader?" sagde hun; han fik et Horn og nedsvælgede Driften. "Nu ere vi skuffede", sagde Thorgerde, "dette var Melk." Da bed Egil et stort Stykke af Hornet, og kastede det paa Gulvet. "Hvad skulle vi nu gjøre", spurgte Thorgerde, "thi nu er dog dette Forehavende hindret. Jeg mente, Fader, at vi forlængte vores Liv, indtil Du fik digtet et Nvæde om Bødvar, og jeg fik det ridset paa Stav." Egil sagde, han troede sig ikke i Stand til at digte, han vilde dog forsøge det; han forfattede nu Sangen Sonar|Torrek (Sønnetabet) kaldet, i 24 Stropher, og som han kom frem i Verset, blev han raskere, og da det var færdigt, bragte han det til sin Familie, satte sig i Høisædet og lod efter gammel Skik drikke Arvesøl efter den Døde. Da Thorgerde reiste hjem, fik hun gode Foræringer af ham.

Egil boede nu mange Aar paa Borg, og levede fredeligen med sine Landsmænd. Da man

fortalte ham, at Eriks Sønner vare komne til Norge og Arinbjörn igien var bleven en mægtig Mand, digtede Egil et Dvæde til hans Ære (hvoraf kun et Fragment er tilbage), og siden kvad han et Ligger over ham. Eriks Sønner bleve snart fortrængte af Hagen Jarl. Ham besang Einar Skaaleglam, som erholdt til Belønning af Jarlen et Skiold, hvorpaa gamle Sagn vare malte og mellem Billederne vare lagte Spanger af Guld, besatte med Stene. Da Einar kom tilbage til Island, besøgte han Egil, men fandt ham ikke hjemme; da han havde ventet ham trende Dage, og det ikke var Skif at vie længere paa fremmed Sted, fæstede han det kostbare Skiold paa Væggen, og sagde Folkene, at han forærede det til Egil. Da denne kom hjem, fortalte man ham dette. "Den Usling!" sagde Egil, "troer han, jeg vil tilbringe Natten med at kvæde om hans Skiold, bringer mig min Hest, jeg vil ride efter ham og slaae ham ihjel." Men da man svarede, at Einar allerede var langt borte, blev han rolig, digtede et Dvæde herom, og vedligeholdt Venkabet med Einar. Skioldet havde den Skiæbne, at nogle Kar efter faldt det ved en Bryllupshestid i et Kar med suur Melk, og blev fordærvet. Egil

tog Beflødningen af, der veiede 12 Orer Guld. Egils yngste Søn Thorstein var bleven en smuk og stærk Mand, dog ikke saa stærk som Faderen; denne yndede ham ei. En Gang Sønnen skulde reise til Althinget, tog Moderen den kostbare Silkekappe, Egil havde faaet af Arnbjørn, og laante Thorstein, men da den var ham for lang, slæbte den paa Jorden, som han gif til Lobbierget, og blev smudsig. Noget Tid derefter, da Egil lukte sin Kiste op, saae han dette, og quod et Vers, hvori han yttrede sin Fortrydelse. Da hans Kone døde, overlod han Sønnen sin Gaard, og flyttede til en vis Grim, der var gift med en Søsterdatter, han meget elskede. Til Sønnen kom han ei, men da denne havde en farlig Sag at føre paa Thinget, red den gamle Egil derhen med et Følge af 80 bevæbnede Mand, og fik Sagen afgjort til Sønnens Fordeel. Egil blev 90 Aar, mistede Hørelse og Syn, men havde dog endnu Kræfter, og beklagede i tvende Vers sin Alderdoms Skrøbelighed. Han vilde have reist til Althinget, der paa Lobbierget udstræt sine engelske Sølvpenge, og saaledes faaet hele Forsamlingen til at slaaes om dem. Da Grim ikke vilde dette, tog han en Morgen aarle ud med sine 2 Kister og tvende Trælle,

og Ingen saae siden hverken Træl eller Rister; kort efter døde han *).

At denne saare mærkelige Saga er skrevet en Tidlang efter de fortalte Begivenheder, antyder den selv paa flere Steder. Saaledes Kap. 23. S. 99: "Thioråaen var den Gang meget snedkere og dybere end nu." Kap. 29 S. 136: "Sigmundsted er nu kaldet Høgum." Kap. 30: "Skaldegrim hentede en Steen til at smedde paa op fra Eøen, saa stor, at nu fire Mænd ei kunde løfte den, den ligger endnu uden for Døren af hans Smedehus og mange Slakker deromkring." Kap. 31, S. 146: "Thorolf Skaldegrimsøn var dreven i alle de Færdigheder, man den Gang pleiede at øve." Kap. 40, S. 187: "Boldspil vare den Gang hyppige." Kap. 57, S. 340: "Domstedet var indhegnet af Hæsseltieppe, bundne med Snorer, som kaldtes Vebønd" (hellige Baand, et Naavn der altsaa var forglemt, da dette skreves). Kap. 67, S. 494: "det var Holmgangs Lov den

*) Olafsen fra Grundvill fortæller i sin haandskrevne Udsigt over Sagaerne, at man 1722 havde fundet adskillige angelsaxiske Mønter opstillede af Vand ved Mosfelt, hvor just Egil skalde have nedkastet sin Skat.

Gang." Kap. 84, S. 723: "det var den Gang Lov, naar Trælle dræbtes." Endeligen anføres Kap. 40, S. 196 Navne paa Nogle, som have levet under Magnus Barfod og Olaf Kyrre.

Neppes er dog Fortællingen yngre end det tolste Aarhundrede. Endeel Pergaments- og Haandskrifter ere tilbage hele og i Fragmenter, hvoraf flere fra det tiende Aarhundredes Begyndelse (see Fortalen til den arnamagnæanske Udgave). Stilen er reen, Foredraget frit for senere Tids Udpyntning. De saa mistænkelige Træk, der forekomme om Skaldegrims Styrke og Egils Barnedoms Bedrifter, ere Overdrivelser, Samtiden pleier at tillade sig. Exemplerne paa Runernes underfulde Virkning, Kap. 44, 75, 78, vare Følger af Maaden, hvorpaa Tidsalderen forklarede sig Begivenhedernes Aarsager. Vigtigere ere de chronologiske Vanskeligheder ved at forene Sagaens Beretninger om Egils Bedrifter hos Kong Adelfsteen med de engelske Forfattere. Muligt at Sagaskriveren har blandet et Slag mod Sitriks Sønner 926 med et større Slag ved Brunanburgh 937. Desuden ere de engelske Forfattere saa ufuldstændige herom, at flere Foreningshypotheser ere mulige. Det er imidlertid vist, at her læses saare meget karakteristisk om Livet i det tiende Aarhun-

brede, som en langt senere Eidsalder neppe kunde falde paa at digte. Kap. 37, S. 173 anføres blot Sange, som Hiemmel for Erik Blodøxes Bedrifter i Biarme-Land. Angaaende Hagen Adelssteens Tog til Børmeland citeres 586 en Saga om denne Konge, der ikke er den, som findes i Heimskringla, og desuden Sange, som vare digtede om ham. Genealogierne, som alleroftest fortsættes til Fortællerens Levetid, standse her ved tredje eller fjerde Led. Letteligen maatte Egils Bedrifter erindres, thi baade vare de i sig selv meget mærkelige, og han var Stamsfader for Nyrømandenes berømte St, med hvilken ogsaa Laxdølerne og Sturlungerne fra Kvindesiden vare beslagtede. Dertil kom, at Egil var en af sit Lands Hovedskalde eller klassiske Digtere, og de berømteste blandt hans Sange, det for hans Liv (höfudlausn) og Mindesangene over hans Ven og hans Søn, foruden mange enkelte Leilighedsvers ere nøie knyttede til hans Livs Skiebner. Adskillige Stropher af disse Sange citeres i den utrykte Deel af Snorres Edda. De mange af Egils Vers, der anføres i Sagaen, ere derfor et vigtigt Beviis for dens Paalidelighed. Kunde man end tænke sig, at enkelte Vers vare digtede i Egils Navn f. Ex. det saare simple, der lægges

ham i Munden, som lidet Barn, var det ikke rimeligt ved de andre Vers, der maatte være selv klassiske for at kunne udholde Sammenligning med Egils egne almeenbekiendte Digte. Landnama anfører meget om Skalagrim, og heel nøiagtigen Egils hele Æt, men hans Bedrifter i Udlandet kunde ei der blive nævnde. I Gunkaug Orms tungasaga S. 46 citeres uden Tvivl et Sted af Egils Saga S. 770-71. I Laxdøla og Sturlungasaga omtales han. De islandske Hovdinge, med hvilke han havde at skaffe, ere bekiendte af andre Sagaer. Den islandske Text uden Vers er udkommet i Hrapssøy, fuldstændigere med latinsk Oversættelse og Noter ved den arnamagnæanske Kommissions Foranstaltning 1809. 772 S. 4.

En maadelig dansk Oversættelse, forfærdiget, som Titelen viser, efter en latinsk Oversættelse med enkelte indstrøede Betragtninger og moderne Vers istedet for de gamle Qvad, er udgivet af L. N. 142 S. i 12. Uden Tvivl var den bestemt til at være Almuelesning, hvorfor den er uden al Fortale eller Angivelse af Trykkested eller Tid. Paa Universitets, Bibliothekets Exemplar er tilskrevet 1738, hvilket og er rimeligviis Trykningsaaret.

Liosvetningasaga

eller

Reitvælasaga. *

Fra den sidste Deel af det tiende Aarhundrede til
henimod Enden af det ellefte.

Sagaen handler om nogle af Thorgeir Godes, Gudmund den Mægtiges og deres Sønners Bedrifter.

En landsforviist Islænder, der hed Solmund, som ved Vikingsfærd siden var bleven berømt, søgte ved Hakon Jarls Mægling at vende tilbage til Island. Jarlen sendte en græsk (rusk) Hat til Gudmund den Mægtige, der havde lovet Jarlen sin Tjeneste*), og en Haandsøxe til Thorgeir, for at de skulde antage sig Solmunds Sag. Thorgeir, der var Gode eller Herredsforstander paa Liosavatn, vilde nødigen, da det var for en Sag mod hans Thingmænd at Solmund var bleven forviist. Imidlertid bestemmer han sig dog dertil af Høielighed mod Gudmund, og begge vilde nu lade Solmund frikende paa trende Thing, hvor deres Indflydelse var størst, men Thorgeirs Søn

*) var Jarli handgeingin.

ner, der havde Tredleparten af hans Godord, understøttede det modsatte Parti; den ene af Sønerne dræber Solmund ved Faderens Side, og det var nær kommen til en Træfning mellem Frenderne, hvis ei Snorre Gode havde forliget dem.

Gudmund var saa rig, at han havde hundrede Tyende og hundrede Køer. Ansete Folks Børn pleiede en Tid at opholde sig hos ham, bleve vel behandlede, sadde ved hans Side, men maatte forrette, hvad Arbeide der foresaldt i Huset. Om Vaaren red han omkring i Herredet, og domte i sine Thingmænds Sager, men derved gjorde han Dyr tid, da han kom frem med et Følge af 30 Mand og Heste, og undertiden opholdt sig sex Nætter paa en Gaard. Da Aaret engang var ufrugtbar, klagede Thingmændene over denne Byrde for en anset Mand i den Egn, der hed Oseigt Jarngardsen. Denne red med 30 af Gudmunds Thingmænd om Foraaret til Gudmunds Gaard paa Modruvot, og opholdt sig der en Uges Tid. Da Hestene vare svingster, maatte de holdes paa Stald, hvortover det snart skortede paa Foer, og Gudmund maatte kobe baade Hø og Mad. Da de lavede sig til at reise, spurgte Gudmund dem, hvad deres Grunde havde været, og nu, efter at Gud-

mund af egen Erfaring havde lært, hvor vanskeligt det var at beværte saa mange, foredrager Dfeigr ham Bøndernes Klage. Gudmund blev stødt herover; men næste Aar reiste han med ti Mand, og blev hvert Sted kun trende Nætter.

Ved et Bryllup hendte det sig, at Gudmund sad paa Høisædet, Thorer Helgesen lige for ham. Konerne sadde paa Tværbænken, Bruden i Midten mellem Thorlaug Gudmunds Kone og Geirlaug Thorers. Iysene skinnede klart, og Bordene bleve satte frem. En Kone kom til Bænken med Vand og et Haandklæde, der hang over Skuldrene; hun gik først til Geirlaug, thi hun havde før været i hendes Tjeneste. Geirlaug sagde: "Du gaaer med god Villie, og vil ingen krænke, men bring Vandet først til Thorlaug, thi saa bør det være." Konen gjorde det, men Thorlaug viste hende fra sig med Haanden og sagde: "for megen Høflighed, (ofgiord er beinan) Konen gør jo ret, ei er jeg saaledes sindet, at jeg herover skulde nære Avind, jeg kiender ingen hæderligere Kone i Herredet end Du." "Ingen Høflighed vides her," gientog Geirlaug (ogjordur er beinan) Du har ver Mod paa at vorde meest agtet i Herredet (hefer thu metnad til at være mest metin), jeg kan ei maale mig med Dig uden i Giftermaal."

Thorlaug svarede: "da maae jeg vist holde Dlg for vel gift, thi jeg anseer ingen bedre gift end mig." "Da var Du vel gift", sagde Geirlaug, "hvis alle vare enige i, at Din Mand var modig og forstandig." "Dette er Haansord", svarede Thorlaug, "og er Du den første, der siger slikt." Geirlaug paastod, at flere havde sagt det, beraaber sig paa Thorket Hauk og sin Mand Thorer, og tilføiede endnu andre Beskyldninger mod Thorlaug selv. "Kone!" sagde denne, "bær Vandet hid, og lad os standse denne Samtale." Siden skid hun sig op til Pillen, og vilde intet spise. Den første Bryllupsaften gif Mand og Qvinder hver for sig til Hvile. Om Morgenen stode Mændene op for at gaae til Kirke; da Messen kom, savner Gudmund sin Kone, han hører, hun er syg, og rider hjem med hende. Paa Veien fortæller hun ham, hvad der var skeet; han raader hende til at forestille sig syg, og siger, at han nok vilde hevne hende.

For deseffrere at kunne antaste Thorer Helgesen, forliger Gudmund sig først med sin Broder Einar paa Thveraa, en vis Mand, der sov kun lidt, men gif ud om Nætterne for at see nøie paa Stierne og udforske deres Løb. Længe havde der været Uenighed mellem Brødrene, hvil-

fen reiste sig fra en Tildragelse i deres Barndom. Gudmund havde en Opdrager, som han holdt meget af. En Dag sover denne i Solen, og Gudmund jager Myggene fra hans skallede Pande. Einar siger til ham: "hug til med Din Øre paa Mandens Pande" Gudmund giør det, saa den blodte, og Manden vaagner op og bebreider ham hans Udfærd. "Nu seer jeg først", sagde Gudmund, "at Einars Raad ere mig ikke til Helde, monne det skee oftere." Siden vare de længe Uvenner. Nu forligte Gudmund sig med ham, og forærede ham en kostbar Kappe, hvorimod Einar lovede ham sin Biffand og kaldte Gud til Vidne. Imidlertid havde en af Thorer Helgesens Thingmænd bedraget en norsk Kiøbmand, Gudmunds Gæsteben. Gudmund lader sig i Vidners Overværelse Sagen overdrage, og driver den nu med saa megen Iver, naaget alt hvad Einar gjorde for at forlige Parterne, at Thorer's Thingmænd maae forlade Landet, og hans Landeiendomme og Døeg tilfaldt Gudmund, der skulde erholde det udleveret af Thorer Helgesen. Ved denne Forretning savner Gudmund 30 Beder; Thorer svarer, den anden havde skænket ham dem, men Gudmund paaflaaer, at sig Gave efter udtaget Steyning var ulovlig, og indstævner Thorer til deskaarsag.

at vorde landsflygtig. Da Einar, som var Thorer's Ven, hørte dette, sagde han: "Trold! tag den Kappe," og red med den til Gudmund, for om muligt at forlige Sagen, men Gudmund erindrede ham om sin Sed. Einar kastede Kappen for hans Fødder, men Gudmund forsikrede, den gierne der kunde raadne, han skulde ikke tage den op; Einar maatte derpaa ride hjem med sin Kappe.

Paa Althinget blev der megen Strid, da Thorer intet vilde bøde, og Gudmund ikke engang vilde modtage Bøder, men have Sagen overladt til sin Afgjørelse. Mange Høvdinger søgte forgiæves at megle. En Dag erklærede Thorer ved Lovbierget, at han vel vidste, det ikke var for Dværgets Skyld, Gudmund forfulgte ham, men for nogle Ord, han havde ladet falde om ham, og disse vilde han bevise vare sande, ved at stævne ham til at møde efter trende Natters Frist til en Holmgang efter den gamle Lov paa Holmen i Orar, aa, hvor Folk forhen pleiede at slaaes. Gudmund skjøttede ei om at møde, og kunde dog ei aflaae Udfordringen, men Vigfus, Viga Glums Søn, lovede at hjælpe ham ud af sin Forlegenhed, ved selv at ville udfordre hans Broder Einar, med hvem Vigfus havde en gammel Sag, da denne havde fordrevet hans Fader fra sin Gaard. Naar

Wigfus, som en tapper Kæmpe, havde nedlagt Einar i Holmgången, vilde vist ikke Hævdingerne tillade, at tvende saa ansete Brødre bleve fældede paa det samme Thing, men Gudmund maatte ei lade sig mærke med, han var bleven beroliget, at de andre ei skulde ahne Planen, og forekomme den. Dette bifaldt Gudmund. Da Folk vare komne i Kirke, mærkede alligevel Einar, at Gudmund, som sad taus med indhyllet Hoved, havde leet under Kappen over en Drengs Udfærd; han sluttede deraf, at en Plan var udtænkt, og fik Thorer til at gaae med sig til Gudmund, og voldgive sin Sag, til hans egen Afgiørelse. Gudmund dømte Thorer at betale 100 i Sølvs og være landskyldig i tre Vintre, eller betale ham 100 i Sølvs for hver af disse han tilbragte i Landet.

Man stod tilbage at tage Hevn over Thorkel Hauk, en meget tapper Mand. Gudmund tager en Landstryger i sin Tjeneste, og efter nogen Tids Forløb sender han ham til Thorkel paa Liosavatn, hos hvem han skulde give sig ud for en Mand fra den anden Kant af Landet, der havde Ost med paa tvende Heste, for hvilke han vilde fiske Fiskevare. Thorkel tog vel mod ham. Om Natten stod den Fremmede op, aabnede Udgangen til Huset, og gav Gudmund det aftalte Legn. Denne trængte

ind om Natten med 20 Mand og dræbte Thorkel efter megen Modstand. Gudmund betalte de lovmæssige Bøder til Liosvetningernes Herredsforsandere Thorgeir Godes Sønner.

Paa Tilbagereisen fra dette Tog skete det en Dag, at den før omtalte Landstryger blev tilbage et Stykke efter de andre, for at spise suur Melk. Isleif, en af Thorkels Frender, træffer ham, og hugger ham strax ned. Gudmund forfølger Isleif, som tilligemed en Karl han havde hos sig, flygte først til Hlenni den Vise. Gudmund kommer efter, og truer med at indebrænde Huset, hvis de ei udlevertes. Den gamle Hlenni svarer: "du kan gjøre det, men man vilde tale meget derom i Herredet, hvis du gjorde mig Overlast, dog vil jeg heller ikke see disse Mænd dræbte for mine Dine, jeg vil sende dem til næste Skov." Gudmund svarede: "lover du mig, at de skulle komme i Skoven, er jeg tilfreds, thi jeg troer mere dit Ord, end en andens Haandslag." Derpaa lod Hlenni de tvende Mænd bære ud hver i sin Vidiefurv med Græs i, og en Kalv oven paa hver, de tvende Kurve bleve bundne paa Siderne af en Hest, der blev redet af en af Hlennis Karle. Gudmund red ham forbi i sin Jorighed, og de andre søgte Gaarden, hvor Isleif boede tilligemed sin Broder,

der havde ægtet Aldise, en Slægtning af Gudmunds Kone. Gudmund kom derhen, og truede med at opbrænde Huset, hvis ikke Isleif blev udleveret. Da traadte een til Døren og sagde: "kan Gudmund høre min Stemme." Han svarede: "Ja, er Thorlaug der, da er det raadeligt, at Du gaaer ud." "Nei, sagde hun, jeg vil ikke skilles fra min Frænke, Aldise, og hun forlader ikke sin Mand." Gudmund svarede: "hvis du hellere vælger at dø med Skam, end med mig at leve i Hæder og Bærdighed, skulle vi dog ikke derfor lade Børket fare." Da gik en Mand til Døren og sagde: "kan Gudmund høre min Stemme." "Er det min Søn Haldor, raabte Gudmund, da gik ud Frende." "Ei behøver du saa meget at egge mig dertil, sagde Haldor, thi ingen skal blive dig værre end jeg, hvis min Moder brænder inde." Siden lagde Gølf sig derintellem, at Gudmund ei begik denne Ugierning, men Moder og Søn var han aldrig siden god.

Nogen Tid havde Gudmund høst betydningsfulde Drømme, han adspurgte en klog Kone, som efter at have raadfort sig med Værsterne, sagde, at Hevnen for Thorkels Drab ikke vilde ramme ham, men hans Æt. Gudmund døde 1025. Gudmunds Sønner Gølf og Rodran arvede ham (Hav

der var vel altsaa død eller fraværende). Eiof søgte at forbinde sig Riosbetningerne, men blev dog snart indviklet i en alvorlig Strid med dem i Anledning af, at en af hans Thingmænds Døttre var bleven frugtfuld ved en af Thorgeirs Slægt, der nægtede at give hende Erstatning, og ved en Tegning, som holdtes i denne Anledning, blev Kodran, i det han vilde stifte Forlig, saaret af en vis Hall og døde. For hans Drab blev betalt 800 i Sølv som Bøder og Hall landsforviist. Denne Hall kom siden i Tjeneste hos Kong Harald Sigurdsen, og fulgte paa Toget til Gothland med Hakon Jversen. Da han der hjalp med at op hugge Isen, og Kongen roste Hall Kodransbane, sprang en af Eiofs Slægt frem og dræbte ham. Morderen reddede sig til Kongens Søn Magnus, som skaffede ham bort. Enden af denne i det Hele uordentligen fortalte Saga indeholder Brudstykker, om adskillige i Sagaen forekommende Personers videre Skiebne.

I et af de sidste Fragmenter nævnes Biskop Ketil, der døde 1145. Sæmund Frodes Slægt opregnes Kap. 5, Kap. 10 forekommer den Bemærkning, at den Gang var der megen Skov ved Quiofstedal. Der findes ingen Vers i denne Saga.

men Begivenhederne ere i det Hele meget troværdige. De vigtigste af de handlende Personer ere andensheds fra bekeendte. Thorgeir Gode spillede en vigtig Rolle ved Kristendommens Indflydelse (Kristnisfaga S. 90-100, Nialsfaga Kap. 106). Gudmund den Mægtige er noksom bekiendt. Einar, hans Broder, nævnes i Nialsfaga Kap. 122, Viga Glum's Saga S. 146 og S. 154, Heimskringla Oluf den Hell. Saga Kap. 134. Thorkell Hauks Historie passer godt til, hvad der fortælles om ham i Nialsfaga Kap. 121. Hall's Rodransbanes Død berettes og i Heimskringla Harald Haardraades Saga Kap. 75.

Sagaen er uden Tvivl skreven mod Enden af det tolvte Aarhundrede, den tiener til at vise Aristocratiets Begyndelse i Island.

Kormaks Saga. *

Om Begivenheder fra første Halvdeel af tiende Aarhundrede.

Skalden Kormaks Levnet er saare romantisk. Han forelsker sig paa en Fjeldreise i Steingerda, men en Hæx, som han jog bort fra Herredet, truer

ham med, at han aldrig skulde faae sin Elfte tilægte. Steingerda lover ham sit Ja, hvis han mødte til en bestemt Tid; han bliver paa engang ligegyldig, lader Tiden gaae forbi, og hun gifter sig med Holmgange Berse. Derved opbaagner Kormaks Kierlighed, som stevner Berse til Holmgang, men i denne taber Kormak ved at faae det første Saar, skiondt han var udrustet med Hrolf Krages berømte Sværd Skofnung, hvilket Islænderen Stegge havde taget ifra Hrolfs Grav. Steingerde skiller sig ved Berse, men sætter sig ikke imod, at Faderen gifter hende med Skalden Lintein. Kormak, der lavede sig til at forlade Landet, taler med hende før sin Afreise, og de skilles med Brede. Kormak følger Kong Harald Graafeld paa hans Tog til Island, han qvæder mange Vers under Storm og Kamp, i dem alle mindes han Steingerde. Indvortes Uro driver ham tilbage til Island, hvor han finder Steingerde ved Strandbredden, de tale sammen til Mørket faldt paa, da de nodes at søge til en liden Hytte, hvor hver af dem laae paa sin Side. Kormak sang, Steingerde sagde, det var bedre, de ei mødtes; hun vilde dog ei have hans Had; imidlertid negtede hun, at modtage en Guldring af ham, hvorover han blev fortørnet. Dog besøgte han hende ofte den Vin-

ter. Manden Tintein, misfornøjet herover, faaer en Karl til at digte i Kormaks Navn en Nidvise om Steingerde; men Kormak retfærdiggjør sig for hende og dræber Karlen. Thorvard, Tinteins Broder, udfordrer Kormak, men overvindes af ham i tvende Holmgange, og maae betale ham tvende Guldringe. Kormak, som igien vil forlade Island, giver Steingerde to Afskedskys, hvorover Tintein bliver saa vred, at Kormak maae efter Megling af fælleds Venner give sine tvende Ringe til Bøder. Nu vil ogsaa Steingerde reise til Norge med Tintein; paa Veien overfaldes de af Vikinger; Kormak redder dem. De komme alle til Kong Harald Graafelds Hof. Da Kormak en Dag gaaer igiennem et Stræde, ser han Steingerde i et Kammer, han springer til og giver hende fire Kys. Tintein drager sit Sværd, men Kong Harald meglar: "Et Kys skal være, for han reddede dig, et for han reddede Steingerde, for de tvende andre bøde han to Dyrer Guld." De følge samtlige Kong Harald paa hans Biarmelandstog, hver paa sit Skib. En Dag seile de tæt ved hinanden, Kormak hugger Tintein med en Koerpind, saa han besvime, Steingerde lader roe mod Kormaks Skib, saa det fãntrer; Kongen meglar, og om Aftenen drak Kormak og Stein

gerde sammen. Tinteins felse til Danmark, Kormak med sin Broder Thorgils, der stedse fulgte ham, ligesaa; ved Brennerne fandt de Tintein plyndret af Vikinger, der havde rænnet Steingerde, Kormak befrier hende ved List, og bringer hende til sin Mand, der sagde, han var en god Dreng og bad Steingerde drage med ham, men nu vilde hun ei. De onde Vetter (Mønder) have tidlig hindret det, sagde Kormak; Tintein vendte tilbage til Island, Kormak lærjede paa norske, engelske og skotske Kunst, og erindrede stedse Steingerde i sine Sange, indtil han saldt.

Foruden Fortællingens egen Interesse og den Mængde Sange, som i den er indflettet, findes her flere vigtige Bidrag til Sædernes Historie, især beskrives Holmgangsløvene saare nøiagtigen, hvilke Steder ere bleve benyttede af Professor Thorslacius i hans Afhandling om de nordiske Evetampe, indrykket i Videnskabernes Selskabs Skrifter 6 D. 1 S. At der i Sagaen forekommer adskilligt om Besværgelser til at døve Sværde, kan ikke gøre Fortællingen selv mistænkelig, ligesaa lidt som den Andeel, man ifølge Tidens Meening tilskrev en formentlig Hex i Kormaks Skiebne. Derimod synes Kormaks og Steingerdes Møder i

Udlandet, at være udsmykket i det Romanagtige. I midlertid maae det meste af Fortællingen være sandt, da det er saa nøie knyttet til Kormaks Vers, som vare almindeligen bekiendte. Snorre anfører i Hakon den Godes Saga et Vers af Kormaks Drape om Hagen Jarls Fader Kap. 16. Flere Gange anføres Kormaks Vers blandt de andre Hovedskaldes i den utrykte Deel af Snorres Edda, Kormaks Slægt nævnes i Landnama S. 62, Einstein S. 206. Om Hølmänge Verse forekommer meget i Laxdølasaga, og et af hans Vers citeres i begge Sagaer. Slegge fra Midfjorden, der tog Hrolfs Sværd, er bekiendte af Thord Hredes Saga. Formedelt de karakteristiske Træk af Oldtidens Sæder her forekomme, og de mange Vers, kan Sægaen rimeligen antages at høre til de ældre Sagaer, og at være skrevet i det tolvte Aarhundrede.

Thattr af Gunnar Thidrandebane. *

I Begyndelsen af det ellefte Aarhundrede.

En fort Fortælling om Gunnar, en Nordmand, der, som Giest hos Ketil i Niardvik, blev for at

forsvare sin Bert, indviklet i en Strid, hvort han dræbte Thidrande, en ung meget agtet Islænder. Forfulgt af dennes Frender undkom han med største Noie, først understøttet af Helge Asbjørnsen, siden af Gudrune, der skaffede ham bort fra Landet. Disse Begivenheder fortælles paa nogle Smaaforstælligheder nær ligelydende i Laxdæla Saga ogsaa i Droplaugesønners Saga, hvilke saaledes gjensidigen tiene til at bestyrke hinanden.

Uagtet Gunnar neppe havde nogen Slægt i Island, maatte denne lille Fortælling vel synes Islænderne værd at erindres baade formedelsst dens Sammenhæng med nogle ansete Familiers Skiebne og det Exempel paa mange ved Mod og Enildhed overvundne Farer, som Gunnars Slægt frembød. Fortællingen er venteligen skrevet mod Enden af tolvte Aarhundrede.

Natsndæla Saga.

Fra Midten af det niende til Begyndelsen af det
 ellefte Aarhundtede.

Den gamle Ketil Thrumr i Romsdalen i Norge, skændte paa sin Søn Thorstein, at han i sit 18de Aar hang ved Ildstedet, og fyldte sin Bug ved Bagerovnen, istedetfor, som Skif var i Faderens unge Dage, selv at erhverve sig Gods og Hæder. Thorstein forlader derpaa Faderens Gaard og begiver sig til en stor Skov, hvor det hed, at islemme Kæbere havde Tilhold. Det lykkes ham der, at giennemføre en Stimand sovende, denne griber ham vel i det han blev saaret, men da han hører, hvo han var, og tillige selv erkendte, at han fik sin forskyldte Løn, paalægger han ham blot, at reise til sin Fader, Ingemund Jarl i Gothland, fortælle Moderen, hvad han havde gjort, og at hendes døende Søn Iskul ønskede han blev forligt med Faderen, og beholdt Systeren til Ægte; noget Guld han gav ham, skulde forskaffe hans Ord Troværdighed; en af hans Børn eller Børnebørn skulde hedde Iskul. Thorstein foretager sig denne Reise, skjønt Faderen fandt den lidet raadelig, og den lykkedes; han blev i Gothland, til den

gamle Jarl døde, og vendte derpaa til Norge. Sommeren tilbragte han paa Vikingstog, om Vinteren sad han hiemme paa sine Gaarde, og var en anseet Mand. Hans Søn Ingemund blev en raff Ugersvend, der tidligen drog ud paa Stog, og tilkiæmpede sig Gods og Ære. En Sommer han med sin Fosterbroder Sæmund kom tilbage, skulde just Harald Haarfager holde det store Slag ved Hafursfiord. Sæmund vilde ei tage Deel i denne Strid, Ingemund stødte med sit Skib til Kongens Flode, og stred saa mandeligen, at han til Belsning erholdt tvende Skibe med fuld Besætning, og desuden et lidet Sølobillede af Freyr, som en af de fiendtlige Hærførere havde baaret. Sæmund maatte drage til Island. Da Ingemund besøgte sin Fosterfader, og af ham prægtigen blev modtaget, kom en Finnekone der, som spaaede Folk deres Skiebne; hun forudsagde Ingemund, at han vilde reise til Island. Ingemund svarede, at han ikke vilde være Rismand, heller ikke sælge sit Adelsgoods for at bosætte sig i disse Ørkener. Men Konen sagde, at det skulde være ham et Tegn paa hendes Spaadom, at Freyrs Billede, som han pleiede at bære i sin Pung, var nu borte, og det vilde han først finde i Island, der hvor han byg-

gede sin Gaard. Fosterfaderen og dennes Søn, der og var hans Fostbroder, raadede ham til at følge Skiebne's Vink, han vedblev sit Afslag, og de andre reiste. Harald Haarfager forskaffede ham et anseeligt Giftermaal med en Jarledatter, men da han alligevel ikke kunde glemme Spaadommen, lod han hente nogle Finner, og lovede dem Smør og Tin for at reise til Island, underrette sig om Landets Besskaffenhed, og søge efter Freir's Billede. De reiste paa deres Viis, *) lode sig trende Dage indelukke i et Huus, hvor ingen maatte falde paa dem, og efter den Tids Forløb stode de stannende op, og fortalte, at Freir's Billede var i Island, men at han selv maatte hente det. Dette Udsagn bestemte ham; med et anseeligt Følge reiste han til Island, hvor han bosatte sig i Vatsndalen paa Nordlandet. Der opreiste han et Offerhuus hundrede Fod langt, hvori ingen, af Frygt for Gudernes Brede, maatte bære Vaaben. Som Niding havde Ingemund huset et slet Menneske, der hed Hrolleif. En Gang han vilde stille en Strid mellem denne og hans Sønner, blev han dødeligen

*) Det var altsaa Sielene, der gjorde denne Reise. Det samme finder endnu Sted hos de nuværende Lappers Troldmænd, ligesom hos Grønlandernes Angekoller hos Jongleurer og Schamaner.

saaret af ham, men for at Sønnerne ikke skulde dræbe hans Giestven, fordulgte han sit Saar, indtil Morderen var undsluppet. Evende af hans Venner dræbte sig selv, da de hørte Efterretningen om hans Død.

Af Ingemunds Sønner var Thorstein den sindigste, Jokul den stridbarste, og Thorer henrykkes skundom af Bersærkergangen, hvilket ansaaes for et Uheld. Disse lovede ikke at sætte sig paa deres Faders Sæde, førend de havde opsporet Morderen, og hævnnet deres Faders Død. Siden havde de forskellige Stridigheder, især med Finboge den Stærke. Da denne tilkiigemed sin Systerson Berg havde udæstet Jokul og Thorstein til Evetamp en bestemt Dag, og det paa samme blev et saa stærkt Uveir, at Finboge og Berg troede sig hindrede fra at møde, opreiste Jokul dem en Midstang. Han udskar nemlig et Mandshoved paa Enden af en Stolpe, ridsede Runer paa denne efter en vis Formular, dræbte derpaa en Hoppe, gjorde en Aabning paa Brystet, og satte den paa Stolpen, saa den vendte mod Finboges Gaard. Enden paa denne Strid var, at Finboge flyttede fra Egnen.

Den sidste Deel af Sagaen indeholder Fortællinger om det tredie Led af denne Slægt. Thorstein havde en Søn ved Navn Ingolf, der

var saa smuk, at det hed i en Vise, at alle Ungmøer vilde dansse med Ingolf, ogsaa Kiellingen med tvende Tænder i sin Gummie. Denne Ingolf besøgte jevnlig en Datter af Ottar, en af Faderens Thingmænd, og da denne paa Ottars Klager forbød ham disse Besøg, digtede Ingolf Kierlighedsviser om hende. Ottar indstevnede nu Ingolf, men denne tillige med sine mægtige Frender, forbittrede over at een af deres Undergivne turde lægge Sag an imod dem, fordrev Ottar med Hug fra Domstedet. Denne forlod derpaa Herredet, forsøgte siden, da Ingolf endnu fortsatte sine Besøg hos Datteren, at dræbe ham ved Stimænd, men det lykkedes ham ei. Noget Tid derefter døde Ingolf af Saar, han havde faaet i Kamp med nogle Røvere. Han ønskede, man skulde begrave ham paa en Bakke nær ved Veien, at Batndælaens Piger deslængere kunde mindes ham.

Thorstein havde, for at befrie sin Broder for Bersærkegangen, der stundom kom over ham, naar han mindst ønskede det, gjort det Løfte til den Gud, han ansaae for den mægtigste, den der havde skabt Solen, at han vilde opdrage et Krillerbarn, som hans Søstersøn Thorgrim havde ladet udsætte. Dette Barn blev kaldet Thorfell Krasta, da det voxte til, vilde Faderen dog ikke endnu

erkiende det for sit. Men da der efter Ingolfs Død var Strid om Herredsforstanderskabet, og en vis Thorkell Silfre var nær ved at erholde det ved Lodkastning, sagde Thorgrim til Sønnen, den Gang en 12 Aars Dreng, at han vilde erkiende ham for sin Søn, om han satte den Øxe, han nu skienkede ham, i Modstanderens Hoved. Drengen løber hen til Manden, faaer ham til at udskielde sig, og derpaa hugger ham ned. Hans Frender paastode, han havde haft skielig Grund til denne Handling, og Faderen tog sig nu meget af ham. Thorkell Krassa bleo siden en anseet Mand og Herredsforstander, han lod sig døbe, da Kristendommen blev lovtaget paa Den, og byggede en Kirke paa sin Gaard.

Denne Familiehistorie bærer Troværdighedens Præg. Herriet, der omtales, er blot, hvad der hørte til Samtidens Anskuelsemaade. Vers findes her ingen af, men Stilen er reen. Hvad der især bekræfter Fortællingen, er, at der findes et saa fuldstændigt Udtog af det Mærkeligste af dens første Deel i Landnama S. 185-195, at man neppe kan tvivle, at Landnamas Forfattere jo have haft denne Saga for sig, og naar hertil kommer, at en af Landnamas Haandskrifter, der ei hører til de

seneste har tilføiet et Udtog af vor Sagas sidste Deel, der ei egentlig hørte til Landnamas Plan, bliver det rimeligt, at denne allerede af Landnamas første Samlere er bleven benyttet. I Hallfred Wandrædaskalds Thattr, i Olaf Tryggvesens Saga isl. Udg. 2 D. S. 77-87, fortælles en Deel henhørende til Thorsteins Søns Ingolfs Historie, i Finboges Saga meget om Finboges Stridighed med Jökul, og i Kristnisaga og Thorvald Vidforles Saga adskilligt om Thorkell Krafla. Omendstiont disse Fortællinger i enkelte Træk ikke stemme overeens med Vatnsdælasaga, er dog Overensstemmelsen saavel i Karakterfildring, som i Hovedbegivenhederne saa stor, at denne Sagas Paa- lidelighed derved bliver bekræftet. Denne interessante Saga, der synes skrevet i det tolvte Aarhundrede, er bleven udgivet paa islandsk og dansk ved Professor Werlauf med lærde Anmærkninger, Kjøbenhavn 1813, 4. paa Jernværkseier J. Nalls Bekostning.

Fostbrødræfaga. *

Fra det eldste Aarhundrede

Thorgeir og Thormod vare tvende tappre, men ustyrlige Ynglinge fra den nordlige Deel af Island, som uagtet den indførte Kristendom havde tilsvoret hinanden paa gammel Viis Fostbroderskab, og at skulle hevne hinandens Død. De havde nemlig faaet tvende lange Strimler af Grønsvær, fastgjort Enderne i Jorden, men saaledes løftet Grønsværen, at den *) sværgende kunde gaae derunder. De udmærkede sig ved Styrke og Uaabendytighed, men formedelst deres Voldsomheder bleve de forjagede fra deres Fødeegn, Isfiorden, og nogen Tid efter blev Thorgeir erklæret fredløs. Thormod vilde ledsage ham i hans Landflygtighed.

Da de rede til Skibet, siger Thorgeir til Thormod: "Gives der vel tvende Fostbrødre, vores Jævnlinge i Kraft og Stridbarhed?" Thormod svarede; "De kunde vel findes, hvis man ledte længe." "Ingenstedes findes de," sagde Thorgeir, "men hvo af os troer Du vilde vinde, hvis vi prøvede

*) Ceremonierne ved Fostbrødrenes Ed fortælles ikke fuldstændigen. See Gisle Gøfuns Saga S. 134. Volsungasaga. S. 83.

Styrke?" — "Det veed jeg ikke," var Thormods Svar, "men ſaa meget veed jeg, at denne Udfordring hæver vort Fælledſkab."

De adſkiltſes derpaa, og Thormod drog hient til ſin Fader og quod et Vers over Skilsmiſſen.

Som Thorgeir red, argerlig over at være bleven forladt, ſik han Die paa en Mand, ſom han raabte paa; da denne formedelſt Vinden ikke hørte hans gjentagne Raab, red Thorgeir hen og giennemſtaf ham med ſit Spyd, og endnu et Par andre Mord begik han, før han ſeilede fra Landet. Siden tumlede han ſig om i Irland, Engelland, Danmark og Norge, hvor han bliver Hirdmand hos Oluf den Hellige, paa hvis Befaling han reifer til Island for at hevne Kongen paa en Mand, der havde ſaaret en af Kongens Folk. Fra Island ſeiler han til Orkenserne, og hielper Rognvald Jarl mod Vikinger. Efter et kort Ophold hos Kong Oluf, vender han igien mod dennes Raad tilbage til Island, hvor han kommer i Strid med en vis Gaut, ſom han dræber, men nedlægges af dennes Frende Thorarin Offi ſamt Grønlanderen Thorgrim. Thorgeirs Mod var bekiendt om hele Den. Thorgils Urason havde ſagt paa Thinget: "Gretter Stærke er ræd for Mørket, Thormod er ræd for Gud, Thorgeir kan ikke ræd.

des for noget." Hans Drabsmænd vilde derfor af Nysgjærighed see hans Hierte, de toge det ud, og fandt det meget lidet. Sagaskriveren bemærker derhos, at nogle ansee det for sandt, at den modige Mand's Hierte er mindre end den Frygtfommes, thi i det større Hierte er der mere Blod, og det er Blodet, der gjør frygtfom. Thorarin blev stevnet for Thorgeir's Drab og maatte betale 200 i Gælv som Bøder.

Thormod var bleven tilbage paa Ven, og der høv nogle Kierlighedsforstaaelser, hvorved han havde faaet Tilnavnet Kolbrunnarskald, eller den Mørkladnes Skald, fordi han havde digtet Elskovsfange om en mørkladen Pige. Efter Thorgeir's Drab reiser han til Danmark, hvor Kong Knud den Mægtige hørte, at han var en god Skald, og tilbød ham at gaae i sin Tjeneste. Thormod undskyldte sig først med, at han ikke vovede at indtage de Hovedskaldes Plads, der forhen havde været hos Kongen, at han frygtede for, ei at kunne styre sit Sind, og at det hed sig, at det ei havde gaaet alle dem vel, der havde været hos Kongen. Knud nævnede Thoraren Loftunge, ham erkjendte Thormod for meget bedre Skald end sig selv, og da Kongen blev ved at overtale ham, modtog Thormod hans Tilbud med Glæde, og blev hos ham den

Winter. Han morede meget, og quod Wiser om
 hvad der tildrog sig. Da Sommeren kom, an-
 modede Kongen ham om at worde Stavnbo hos
 Wifingen Harek, en Ven af Kongen, hvem han
 ofte bragte store Gaver af sit Kov. Thormod er-
 indrede Kongen i et Vers, at han havde lovet
 ham, af Tafsners Eiendom (Guld). Kongen drog
 strax en Guldring paa en halv Mark af Haanden,
 og gav ham. Thormod takkede for Gaven, men
 bemærkede, at Kongen havde lovet ham en Mark
 Guld. "Det er sandt," sagde Kongen, trak nok en
 Ring af og gav ham. Thormod drog nu paa Wi-
 fingsstog med Harek. Engang mødte de Oluf den
 Hellige. Thormod fældede en af hans Skibsfolk,
 skulde derfor være bleven dræbt, men paa adskilli-
 ges Forbøn antoges han i den Dræbtes Sted. Med
 Olufs anbefaling seilede Thormod til Grønland,
 for at hevne sin Fostbroders Død paa Thorgrim.
 En Dag paa Thinget havde denne Thorgrim ladet
 sætte en Stol uden for sin Dør, hvor han havde
 sat sig, og fortalte Sagaen om, hvorlunde han havde
 været med at dræbe Thorgeir. Under Fortællin-
 gen opkom der Uveir, der jog Mængden bort, hvor-
 paa Thormod sprang til, og fældede Fortælleren.
 Han flygtede derpaa, og udstod meget for at redde
 sig, men dræbte ogsaa flere af Thorgrims Frender.

Omsider kom han tilbage til Oluf, hvem han først leilighedsviis fortalte, hvor vel han havde rygtet sit Verinde.

Da Kong Olaf maatte flygte fra Norge, ledsagede Thormod ham, og vendte med ham igien tilbage. Det var ham, der raadte Kongen, at brænde Bøndernes Gaarde, hvor de droge frem, for at indjage Oprørerne Skræk, og han var een af de Skalde, der skulde staa inden for den Skioldborg af de tappreste Mænd, der forsvarede Kongen, at de selv kunde see alt i det Slag, de siden skulde besynge. Han istemmede det gamle Biarke, maal saa høit, at hele Hæren hørte det, den Morgen Slaget ved Stiklestad skulde begynde. Under Slaget stred han mandeligen, da Kongen var faldet, var han endnu ikke saaret; han bad da til Kongen, der havde lovet ham at skulle følge sig, om at worde det; da kom en Piiil flyvende og traf ham. Han tryede nu hen til et Sted, hvor der vare mange Saarede. Lægen kunde ei trække Piiiljernet ud af Saaret, og Thormod døde, efter at have qvædet et Par Sange.

Med Sammenligning mellem de forskjellige Haandskrifter, vi have tilbage, som i det Suhmske Afskrift ere blevne collationerede, sees, at nogle

af disse have erholdt usandsynlige Tilfættninger til-
 ligemed moralske Indledninger og Betragtninger,
 skrevne i en ganske anden Tone end det Øvrige.
 Den Recension af Sagaens Text, der er optaget i
 Høiteiarbogen, og altsaa er fra det fiortende Aar-
 hundrede, hører til de senere. I een af Haands-
 skrifterne findes i Anledning af Thorgeirs Død føl-
 gende Bemærkning: Eyr kaldtes en Ket i Grøn-
 land, Qvinderne tillavede af Kalvetarme, siger "so-
 gumeistarinn" med hvilket Udtryk Medskriveren
 sandsynligen har ment den Mand, der havde for-
 talt Sagaen. Ved det nittende Kapitel tilføier et
 Haandskrift, at en Bygning, Thorgeirs Ven havde
 opført, nu havde staaet til 300 Aar, hvilken Be-
 mærkning altsaa maatte være nedskreven i den før-
 ste Halvdeel af det fiortende Aarhundrede.

Den ældre Recension af Sagaen indeholder i
 sig selv paalidelige Efterretninger, der bestyrkes
 ved Overensstemmelsen med andre Minder. Thor-
 geirs Historie er bygget paa Thormods Vers, hvor-
 af adskillige blive anførte. Thormod var en be-
 rømt Skald, han omtales i Landnama S. 140,
 159. Ljosvetningasaga Kap. 31 fortæller hans
 Tog til Grønland, og hans Drape om Thorgeir.
 Den utrykte Deel af Snorres Edda har flere Frag-
 menter af hans Vers. I Oluf den Helliges Saga,

i Heimskringla staer meget om ham og af hans Vers Kap. 217, 218, 220, 246. Snorre har vist nok taget, hvad han fortæller om Thormods Endeligt, af hans Saga; men om just af vor Saga kan ei med Visshed bestemmes, da de fleste af dens Haandskrifter ere defecte i Enden, og i det, som har Efterretningen om hans Død, er Fortællingen meget uordentlig og afbrudt. I det aller- meste stemmer den overeens med Snorre, er blot udførligere. Kun i et Træk synes der at være Modsigelse, da Sagaen lader Thormod give et godt Raad til Dag, den Høvding, der efter Olafs Fald endnu kort Tid fornyede Slaget, Snorre siger derimod, at Thormod var for haardt saaret til at kunne begive sig til ham.

Den ældre Recension af denne Saga, der er aldeles troværdig og har saa mange Vers, er uden Tvivl fra det tolvte Aarhundrede.

Saga om Biørn Hildælafappe. *

Fra det ellefte Aarhundrede.

Biørn, en Systerdatters Søn af Egil Skala- grimsen, blev opfostret hos sin Frende, Skalden

Ukule Thorsteinsen, og forelskede sig i Oddny, en af Egnens smukkeste Piger. Da han agtede at forsøge sin Skiebne i Udlandet, beholdt han det Løfte af Oddnys Fader, at Pigen skulde sidde som hans Hæstems i trende Aar, men kom han ikke hjem det fjerde, maatte hun gifte sig, med hvem hun vilde. Biørn seilede derpaa i sit attende Aar til Norge, hvor han blev vel modtaget ved Eric Jarls Hof. Did kom ogsaa Thord Kolbeinsen, en berømt Skald, men som i Island havde været ilde lidt, formedelst sine spydige Vers. Denne havde digtet en Hæderssang, Belgskaka Drape kaldet, om Jarlen. Qvædet beholdt Jarlens Bisfald, og Thord tilbragte der Vinteren. Forhen havde han i sine Viser ogsaa spottet over Biørn, men ved Jarlens Hof viste de sig som hinandens Venner, og en Dag ved Driskebordet, da Thord spurgte Biørn, om han snart vilde drage hjem, svarede denne, at han endnu vilde forsøge sig noget mere i Verden, men bad Thord at bringe Oddny en Guldring paa en halv Marks Vægt, som han havde modtaget af Jarlen. Derefter drog Biørn til Kong Valdemar i Garderige, for hvem han gik i Holmgang med hans Frende Kaldemar, der gjorde Paastand paa Riget; nedlagde sin Modstander, men blev selv farligent saaret, og maatte

ligge længe iuden han blev helbredet. Hermed forløb tredje Aar, og da han ved Enden af det tredje Aar kom til Norge, vare alle Islandsfarere seilede bort.

Imidlertid var Thord kommet til Island, havde overbragt Oddny Biørns Ring, og søiet til, at Biörn havde afstaaet hende til ham, i Tilfælde af han skulde døe, eller ikke vende tilbage. Da nu nogle Ridsmand bragte ved Enden af det tredje Aar Efterretning om, at Biörn laae syg af sine Saar i Garderige, bestaf Thord dem til at berette Biørns Død. Han friede derpaa til Oddny, og da Tiden desuden var forløben, i hvilken hun skulde vente paa Biörn, fæstede hendes Frender hende til den femten Aar ældre Thord. Biörn spurgte dette ved sin Ankomst til Norge, og begav sig derpaa, efter at have opholdt sig nogen Tid hos Erik Jarl, til Knud den Mægtige i Engelland; hos ham tilbragte han tvende Vintre, hvorpaa han drog paa Vikingstog i Selskab med en vis Audun.

Imedens Biörn sværmede omkring i Østersøen og erhvervede sig megen Formue, sad Thord hiemme paa sin Gaard, levede godt med Oddny, og havde otte Børn; men efter en halv Snees

Mars Forløb bøde hans Morbroder, Hior den
 Rige i Danmark. For at erholde dennes Arv,
 seilede han først til Oluf den Hellige i Norge med
 Anbefalinger fra Kongens Ven Thorkel Gjulffen,
 og gav et Drape til Kongens Ere. Oluf gav
 ham til Belønning en Guldring, en bebræmmet
 Kiortel og et godt Sværd, desuden et Brev med
 sit Segl for til sine Venner i Danmark. Thord
 reiste derpaa til Roeskilde, hvor han erholdt det
 meste af sin Arv. Paa Tilbagereisen mødte han
 ved Brenserne Biörn, der anførte ni Krigsskibe,
 og fratog ham alt, hvad han eiede, men for Kong
 Olufs Skyld, hvem han agtede at giæste, spa-
 rede hans Liv. Biörn reiste nogen Tid efter selv
 til Kongen, som i Begyndelsen vilde have ladet
 ham fængsle, men da Biörn havde fortalt ham
 Sammenhængen, erkjendte Kongen, han havde
 havt Ret til at angribe Thord, og forligte dem
 med hinanden, paa de Vilkaar, at Thord skulde
 beholde Konen med hendes Formue, og Biörn
 derimod beholde lige saa meget af det Gods, han
 havde frataget Thord; Forhaanelsen mod denne
 skulde gaae op mod Maaden, hvorpaa Oddny var
 bleven Biörn berøvet. Biörn skulde have en prægtig
 Kiortel og en Ring til Giengiæld for den, han
 havde givet Oddny, men Thord skulde beholde det

Sværd, Kongen havde givet ham. Thord reiste til Island, hvorhen ogsaa Biörn begav sig et Par Aar derefter. Thord besluttede at indbyde Biörn til sig, for at prøve hans Sindelag, uagtet Oddny, som bittert havde bebreidet Thord hans Underfundighed, kun lidet skjøttede derom. Thord traf ham paa Kaderens Gaard, som han tillige med Moderen var i Færd med at tørre Linned, og overtalte ham til at besøge sig.

I Begyndelsen levede begge venstabeligen med hinanden, men en Dag, da Thord kom i Erætte med Oddny, og gav hende et Drefigen, quod Biörn et Vers om Thord, denne quod kort efter om Biörn, og saaledes bleve de ved at digte Spotviser mod hinanden, indtil de skiltes som Uvenner imod Oddnys Villie, der havde tiltænkt Biörn sin Datter til Erstatning for sig selv.

De tvende Skalde vedbleve at quæde Viser mod hinanden. Thords bleve sungne af Flere, og kom Biörn for Dren, der red med 60 Mand til hans Gaard for at stevne ham. Venner søgte at forlige Sagen, men Thord vilde, at den skulde gaae til Thinget, hvor han betalte 100 i Sølv som Bøder. Noget efter maatte Biörn betale tre Mark Sølv for en Ridvise han havde digtet. Flere

Gange blev han overfaldet af Snigmördere, som Thord havde leiet, men det lykkedes ham ved sin Tapperhed at fælde dem alle. En fiæk og mægtig Mand, der hed Thorstein Ruggesen, vilde Thord gjerne have til at hielpe sig mod Biörn, og indbød ham derfor til Julegilde. Som denne selv tolvte drog forbi Biörns Gaard, blev Veivet saa haardt, at de maatte tage ind til Biörn. Denne tog i Begyndelsen slet mod dem, lod ikke gjøre Ild for dem, gav dem heller ikke tørre Klæder, og satte kun Ost og oplagt Mælk (Skyr) paa Bordet. Da Veivet næste Dag blev værre, overlod han dem Valget, enten strax at forlade Gaarden eller blive hos ham til fjerde Dag i Julen. Thorstein Ruggesen foretrak det sidste, og blev nu herligen bevarret. Biörn forklarede tillige, hvorfor han ikke strax havde saaledes modtaget ham, han vilde nemlig ei det skulde hedde sig, at han havde lokket ham til at være sin Ven. Med megen Nøie lykkedes det Thorstein at faae et Forlig bragt tilveie, men Thord vilde, at tillige den ene skulde gælde sine Midviser for den anden. Derved fandtes det, at Biörn havde digtet flest Viser om Thord. Denne paastod nu, at maatte gælde sit Tal fuldt, Biörn vilde ei tilståde det, og da Thord alligevel sang nogle Stropher, svarede Biörn ham igien, hvor

ved alt Forlig var hævet. Thorstein og Biørn indgik derpaa nye Benskab, og lovede at hevne hinandens Død, dog betingede Thorstein sig, at efterdi de nu vare Kristne, og altsaa vidste bedre end før, hvad de burde giøre, skulde ikke allene Manddrab, men ogsaa Bøder og anden lovbestemt Straf ansees for anstændig Hevn.

Ikke længe derefter overrumplede Thord med fire og tyve Mand Biørn allene, og dræbte ham. Oddny græmmede sig saaledes over Biørns Død, at Thord ofte siden angrede sin Gierning. Med den Dræbtes Broder forligte han sig snart, ved at tilbyde 300 i Sølv som Bøder; men Thorstein Kuggesen samlede en stor Skare af Biørns Frender, nødte Thord til at betale det tredobbelte, og tolv af de Mænd, der havde været med ved Angrebet, maatte forlade Landet.

Fortællingen er nedskrevet en Tid efter Begivenhederne, thi S. 20 i det Suhmske Afskrift fortælles, at Biørn engang, da han havde været i Bad med Kong Oluf den Hellige, tog dennes Fod, Løi paa, hvori der efter den Tids Skik vare lange Remmer til at binde Skoene med; Kongen lod ham beholde det og det blev begravet med ham. Da Biørns Lig opgroves for at føres til en anden

Kirke, fandtes disse Remmer endnu uforraadnede, og fører Sagaskriveren til, de høre nu til Messedragten (messufata linde) paa Gørdum ved Akranes. S. 55 anføres en Runolf Dagsøn, -som Hiemmelmand for at Biørn havde forfattet et Drape over Apostelen Thomas. I Sagaens Begyndelse bliver Egils Saga citeret.

Keppe er Fortællingen senere end det tolfte Aarhundredes Ende. Sagaen indeholder mange af Thords og Biørns Viser. Begivenhederne ere fortalte omstændeligen og uden Overdrivelse. Biørns og Thords Navne forekomme i Landnama. Den Flatseske Koder opregner Kol. 753 blandt Oluf den Helliges Skalde Biørn som den fjerde. Egils Saga nævner Biørn og hans Slægt Kap. 56 S. 333. Et gammelt Haandskrift af Oluf den Helliges Saga No. 61 blandt de Arnæmagnæanske beretter, at der gives en vidtløftig Fortælling om Biørns og Thords Stridigheder, og anfører deraf det Stykke om Kong Olufs Skoremmer. Grettessaga nævner Biørn, der havde Stridigheder med Thord, blandt de Høddinge, hos hvilke den fredløse Grettur søgte Tilflugt, men naar den fører til, at i Biørns Saga berettes, hvorlunde Grettur og Biørn kappedes med hinanden i allehaande Legemsøvelser, maae der sigtes til den mundtlige

Fortælling, thi derom staaer intet i vor Saga. I Heimskringla og Rnytlingesaga og den utrykte Deel af Snorres Edda findes mange Vers af Thords Draper. Det over Erik Jarl kaldes Helgskafdræpe i Tillægget til den islandske Udgave af Oluf Tryggvesens Saga S. 1. Ogsaa i Gunlaug Drumsunges Saga findes et af Thords Vers S. 178. Af Skule Thorstensen, Biørns Lærer, findes Vers i Heimskringla, Oluf Tryggvesens Saga Kap. 123 og i Keenhielms Udgave af denne Saga Kap. 64. Thorstein Ruggesen forekommer i Laxdølasaga og i Grettis Saga Kap. 28, 50, 55, 79. I det Submiste Afskrift af denne Saga mangler Begyndelsen, som Torfaeus kiendte, 3 D. S. 66, og som jeg har tilsoiet efter en Afskrift af denne Saga, Hr. Rask medbragte fra Island.

Gisle Sursøns Saga.

Begivenheder fra det tiende Aarhundrede.

Gisle, om hvis Fader Thorbiörn Sur og Farfader Thorkel Herse Sagsaens Begyndelse meddeler

168 Gisle Gursfons Saga.

Efterretninger, udgjorde med sin Broder Thorkel og deres tvende Svogre Vestein og Thorgrim en noie forbunden Hæds af drabelige Mænd paa Vestkanten af Island. Naar disse med deres Folk, 40 i Tallet, alle klædte i brogede Klæder, traadte frem paa Thinget, og spurgte paa nogen behøvede deres Hielp, vakte denne fiække Flok alles Opmærksomhed. En Hovding spurgte i denne Anledning Gest Oddleifsen (bekjendt for at kunne forudsige Menneffers Skiebne) hvortil disse Dvermod vilde vare. "Ikke 3 Aar til Ende," svarede denne, "ville alle de, som ere i denne Flok, blive enlige." Denne Svandom fortalte een til Frenderne. Gisle opfordrede dem til at giøre Svandommen til Skamme, ved at sværge Fostbrødrelaus med hinanden. De gaae nu ud paa en Odde, opskiære Strimler af Grønsvær, hvis Enden de befæste i Jorden, og understøtte det med et Spyd saaledes, at man med Haanden kunde røre ved Naglen, der holdt Spydsjernet. Alle fire gaae derunder, saare sig, lade deres Blod løbe paa Jorden under Grønsværen, og røre Jorden og Blodet sammen. Derpaa faldt de paa Knæ, og svore ved alle Guder, at den ene vilde hevne den anden som en Broder. Men da de skulde give hinanden Hænder, sagde Thorgrim: "Jeg kan faae nok at

gøre, naar jeg indgaaer dette med mine tvende Frender," og drog sin Haand tilbage fra Vestein. Da Gisle saae dette, sagde han: "saa vil jeg heller ikke forbinde min Skiebne med den Mand, der ei vil gjøre det med min Svoger."

Gisle og Vestein dreve Ridsmandsskab, og tilbragte en Vinter i Viborg. Ved Afreisen smedede Gisle en kunstig Penge, som var til at skille i tvende Dele, hvoraf Vestein fik een, og de lovede at den ene skulde sende sin Halvdeel til den anden, naar han erfarede, at dennes Liv var i Fare. Da de kom hjem, drog Gisle til sin Gaard, som han beboede i Fællig med Broderen Thorkel. En Dag, som de tvende Svigerinder sadde i deres Afstikke i Enden af Huset, medens at Mandfolkene vare ude at slaae Hø, lod Gisles Kone den anden høre, at hun kunde godt lide hendes Broder Vestein, hvilket ogsaa Thorkels Kone ikke negtede. Thorkel, der just var ene hjemme, og havde hørt Alt, raaber til dem, at disse Ord vilde vorde een Mand eller fleres Bane, Konerne bleve nu bange over hvad de havde sagt, men Thorkels Kone fattede snart sin Beslutning. Da hun om Aftenen kom til Mandens Seng, og denne ikke vilde, at hun lagde sig ned ved hans Side, svarede hun: at hvis han ikke lod som intet var skeet, vilde hun paa

Diebliffet falde Vidner, og erklære Skilsmisse, hendes Fader vilde da snart hente hendes Medgift og Morgengave. Thorkel taug noget hertil, og sagde derpaa, hun kunde giøre hvad hun vilde. Hun lagde sig da hos ham, og de bleve snart forligte.

Brødrene ophævede nu deres Fællig og Thorkel flyttede til sin Svoger Thorgrim. Gisle beholdt Fædrenegaarden, og førte et stort Huus, han havde vel ophørt at offre siden Reisen til Danmark, men holdt dog de store Gilder. Da han fik at vide, at Bestein, der nylig var hjemkommen fra en Reise, agtede at besøge sig til et af disse, sendte han ham et sikkert Bud, med den halve Penning, for at advare ham, men Budet traf ham for sil dig, og han kom til Gisle. Bestein havde kostbare Vare med sig, hvoraf han havde bestemt nogle Tapeter til sin Fostbroder Thorkel, Gisle bragte dem til ham, men Thorkel negtede at ville modtage dem. Nogle Dage efter fandtes Bestein myrdet i sin Seng, i hans Saar stod Spydet Graaside, der var smeddet af et Familiefværd. Gisles Fostbroder havde nemlig laant det af en Træl, og dermed tilkiæmpet sig Seier i en Holmgang, havde siden negtet at levere det tilbage, og da Trællen angreb ham, sanderhugget det paa Trællens Hoved, i det han selv blev dødeligen saa

ret. Man havde giemt det sonderbrudte Sværd, Thorkel havde faaet det som en Deel af sin Arv, og nyligen havde dennes Svoger Thorgrim ladet det omsmedde. Det blev anseet for Londrab og ei for Mord, *) naar Værgen blev siddende i Saaret. Gisles Kone bad en Træl drage Spydet ud, men denne skælvde derfor, thi det hed sig, at den skulde være Hevner som drog Jernet ud. Gisle kom nu selv til, bad alle være rolige, drog Spydet ud, og lagde det i et Giemme, saa ingen saa det. Han indbød derpaa sine Frender til at kaste Hvi over Vesten. Da Liget var gjort til Kette, og det var Skif, at binde Hellsko paa den Dødes Fodder, at han paa dem kunde vandre til Valhal, tilbød Thorgrim sig at gjøre det, og sagde derefter: "hvis disse løsnis, forstaaer jeg ikke at binde Hellsko." **) Legene, der holdtes ved dette Arvesk, varede i flere Dage.

*) Det ansaaes for skammeligt, at bræbe nogen uden offentligent at vedgaae det, og derved staae Vedkommende til Ansvar; men naar man nu ei vilde gjøre dette, kunde det være en Slags Ubflugt, naar Drabsmanden lod sit Værgen sidde, thi da Baaben den Gang ei hørte til Fabrikvare, maatte man kunde ubfinde, hvem hvert Baaben tilhørte.

***) Hærsagen til denne Skif var vel den samme, der foranledigede saamange andre Begravelser-Skifte

Vintergildet til Freis Ere blev holdet hos
 Thorgrim, der havde indbudt mange, og for be-
 dre at pryde sin Hal, sendte han imod Thorkels
 Raad Bud til Gisle, og bad om at laane Be-
 steins Tapeter; denne samtykte vel, men gjorde
 tillige Aftale med en af Thorkels Husfolk, at han
 skulde lade Huusdøren være aaben. En Nat li-
 stede Gisle sig hen, og giennemborede sin Svoger
 Thorgrim med Spydet Graaside, der fæstedes i
 hans Leie. Saa snildeligen var Anslaget udført,
 at ingen mærkede det. Da det blev bekiendt i Hu-
 set, begave nogle sig med Thorkel hen til Gisles
 Gaard, de fandt ham i Sengen, og Thorkel, som
 saae, at hans Eko stod der fulde af Snee, stød
 dem ind under Sengen, at de andre ei skulde blive
 dem vaer. Man indbød nu Gisle til at bivaane
 Thorgrims Jordefærd, der holdtes, efter gammel
 Viis. Han blev hylagt i et Skib, og da Høien
 skulde lukkes til tog Gisle en meget stor Steen, fæ-
 stede den i Skibet og sagde: ligger dette Skib nu

hos de forskielligste Folkeslag; man vilde forsyne
 den Afseede med det Nødvendigste, som han behø-
 vede til sin lange Reise. Thorgrims Ord skulde
 vel og antyde paa en forblommet Maade, at han
 havde befordret den Døde til denne Reise.

løst forstaaer jeg ikke at fæste Skibe.*) Under Le-
gene, der holdtes ved Graverollet, quod Gisle let
Bers, hvori han hentydede paa, at han var Thor-
grims Bane. Eysteren hørte det just, mærkede
Betydningen, og angav det for sin Mand's Bro-
der Bork den Tylke, hvem hun siden ægtede. Denne
indsevnede Gisle som Thorgrims Morder, hans
Broder advarede ham for Faren; men Gisle ei
hjelpe Gisle, kunde heller ikke faae andve til at
antage sig hans Sag, saa det hed, at en Trol-
mand havde forhexet det for ham. Han blev dømt
fredløs, og maatte vanke om fra Sted til andet.
Bork udsatte en Pris paa hans Hoved, og købte
en vis Etolf til at forfølge ham. Efter nogle Aars
Omflakken lod Gisle udsprede Rygtet, at han
var forlist, og skulde sig hos en Frende, men da

*) At adskillige høilagdes i Skibe var vel af samme
Grund, som at Grønlanderne give stundom den
Udøde en Baad med i Graven, at den Udøde
nemlig kunde bruge den i de Dødes Land; men da
denne Skif blev kostbarere, ligesom Skibene bleve
større, iagttoges den siden kun ved enkelte præ-
tige Ligfærd. Uvist er det, om Stenen Gisle fæ-
stede i Skibet var en almindelig Skif, at nemlig
den Udødes Skif skulde have sin behørig Baglast,
eller han gjorde det blot, for at vise et Sidestykke
til Thorgrims Udærd ved Bestens Ligbegian-
gelse.

174 Gisle Sursjóns Saga.

han hos denne bygte Kartsier, røbede disses Bygningsmaade ham, thi han var den kunstigste Skibsbygger, og han maatte nu vanke om igien. Til sidst blev han overrumplet af Eiolf og femten Mand, han værgede sig tappert, hans Kone og en Pige, som just da vare hos ham, stode ham i Hjælpe, men efterat otte af Fienderne vare dræbte, maatte han falde for Overmagten. Da Eiolf kom tilbage til Bork's Gaard, vilde Bork's Kone have dræbt sin Broders Bane, og da hun hindredes deri, skiltes hun fra Bork.

Om alt, hvad der fortælles om Gisle's enlige Flugt, er rigtigt, kan man naturligvis ikke vide med nogen Visshed; da dette allene maatte være hentet fra hans egen eller hans Kones Fortælling. Historiens øvrige Begivenheder bestyrkes ved flere Vidnesbyrd: Gisle's Forfædre nævnes i Landnama S. 148. Annalerne anføre hans Faders Ankomst til Den under Aar 952, og Thorgrims Død Aar 963. Gisle's egen Historie fortælles kort i Eirbyggiasaga S. 28, 33, 34. I Gullthorers Saga Kap. 10 fortælles om Bøder, een maatte betale til Bork, fordi han havde huset den fredløse Gisle. I Sturlungasaga nævnes det gamle Spyd Graasfide tvende Gange. Biörn Thorvaldsen dræbtes

Gisle Gursøns Saga. 175

dermed af Gunlang Nar 1220 (5 Thattr Kap. 25, S. 482 i det Submste Uffkrift) Sturle Sighvat- sen forsvarede sig dermed i Slaget, hvor han faldt (6 Thattr, Kap. 17, S. 770.) Enkelte nyere Bendinger findes i denne Saga, hvilke dog uden Tvivl blot hidrøre fra de flettere Haandskrifter, Ud- giveren har brugt. I det hele er Tonen gammel og sandbrun. Den indeholder adskillige Smaa- traak af hedenste Skikke, som ellers ikke forekomme, og enkelte af Gisles Viser. Noget Steder antydes, at en Tid lang maatte være forløben siden de for- talte Tildragelser vare skete. S. 152 siges, at man endnu den Dag i Dag saae Mærkerne af et Kieldskrid, der tilskreves en Heretjelling, S. 159 at man endnu saae Spor af en Kielder, hvor Gisle havde været skult en Vinter. S. 187, at gamle vise Mænd havde været enige i, at ingen næst Gret- ter Asmundsen havde levet længere fredløs end Gisle. Denne sidste Ytring peger snarere hen til mundtlige end skriftlige Beretninger. Sagaen kan da gierne antages at være skreven i det tolvte Aarhundrede. Hvortil baade de mange karakteri- stiske Træk og Troværdigheden af det Hele synes at føre den hen. Den findes i Markusens Saga- samling i 8, S. 127, 180.

Færeingasaga

eller

Thronds og Sigmund Brestesens Saga.

Fra Enden af det tiende og Begyndelsen af det
elfte Aarhundrede.

Thrand fra Færøerne seilede i den danske Kong Harald Blaatands Tid til Markedet ved Halsøre (uden Tvivl Helsingør) i Danmark, det største den Gång i Norden. Her skete det, at en Pung med Sølv blev stiaalen fra een af Kongens Hofmænd, hvorover alle Skibe bleve lagte under Beslag. Da dette vakte almindelig Bestyrtelse, lovede Thrand Skipperne, at ville hjælpe dem ud af deres Nød, hvis enhver vilde give ham en Dre Sølv. Da disse havde indvilliget, raadede han Kongen, at paalægge hvert Skib en vis Afgift, hvoraf den Bestiaalne kunde erholde Godtgjørelse, og Kongen Bøder. Dette Raad blev fulgt, og hvad der kom ind, var langt over det Stiaalnes Beløb. Thrand erholdt en tredie Deel deraf til Belønning for sit gode Raad, og vendte hjem som en bemidlet Mand. Nogen Tid efter lykkedes det ham, at bemægtige sig Herredømmet over alle Færøerne, ved at deeltage i et Forræderie mod sine

Fættere Brestur og Beiner. Efterat disse vare fældede, vilde og Thronð have dræbt Bresters tvende Børn, Thorer og Sigmund, og da hans Frenber hindrede ham deri, vilde han sælge dem som Trælle til en norsk Ridsmand. Denne vilde et deeltage i en saadan Handel, men modtog tvende Mark Sølv for at føre Drengene til Norge, hvor han lod dem bo hos sig om Vinteren i Lonsberg, og gav derpaa hver af dem to Mark Sølv. Sigmund, den Gang 10 Aar gammel, besluttede nu tilligemed sin 2 Aar ældre Broder at vandre til Hagen Karls Hof i Thronðhiem, hvor deres Fæder havde været i Anseelse. Paa Veien over Dovrefieldet forvildede de sig, men fandt dog omsider et affides liggende Huus, hvor de med Giestfrihed bleve modtagne. Manden, der hed Thorkel Thurrarrost, var bleven fredløs for at have bortført en mægtig Mand's Datter. Selve udmærket i alle Legegemsfærdigheder, viste han sig villig til at undervise Drengene deri; disse opholdte sig hos ham i syv Aar, og Sigmund troslovede sig med hans Datter. Derpaa begave Brødrene sig til Hakon Karls Hof, hvor de bleve modtagne, men skulde dog først ved Manddoms Sierninger godtgjøre deres Herkomst. Sigmund, der overgik alle i krigeriske

Færdigheder, udmærkede sig snart ved sine Sotog, blev anseet ved Jarlens Hof, og fik paa Frostethinget udvirket, at Thorkel Thurrafrost turde vende tilbage. Efter heldige Trefninger med adskillige Vikinger, blev ham paalagt af Hakon Jarl, at angribe en vis Harald Farnhaus, som var bleven erklæret fredløs. Med otte Skibe anfalder Sigmund ham ved Orkenøerne, men Harald havde ti, og de kæmpedes i tvende Dage med lige Kraft. Da søgte deres Folk at forlige dem, og de bleve bragte til at indgaae Staldbroderskab med hinanden. Efterat de havde herjet i Fælleds den hele Sommer, foreslaaer Sigmund, at de begge vendte tilbage til Hakon Jarl. Harald havde saamegen Tiltro til Sigmund, at han fulgte ham. Harald blev tilbage i Havnen, medens Sigmund gif med sit Følge til Jarlen, fortalte ham sit hele Sommertog, og bad om Haralds Fred, for hvem han vilde betale de Bøder, der maatte paalægges. Da Jarlen, opbragt, negtede ham dette, svarede han, "at han ei længere vilde tiene ham, men nok skulde mage det saa, at det vilde koste, inden man fik Harald lagt til Jorden," hvorpaa han ilte bort. "Nu var Sigmund vred," sagde Jarlen, "Skade for mit Rige, hots denne Mand drog bort," kalder ham igien tilbage. De bleve forligte efter Sigmunds Ønske.

Da Sigmund saaledes var blesen berømt, ønskede han at hevne sin Faders Død, og vinde sin fædrene Odet tilbage. Jarlen lovede ham Bistand, men da Esens Brændinger vare saa stærke ved Færøerne, valgtes tvende Førselskibe istedet for Krigsskibe. Harald Jarnhaus skulde føre det ene, hvert var besat med 50 Mand. Da han skulde reise, spurgte Jarlen ham: "paa hvem han troede?" "Paa min egen Kraft og Styrke," svarede Sigmund. "Det maåe ei være," sagde Jarlen, "tro paa den, jeg fortroster mig til, Thorgerda Hørgabrud. Hende skulde vi bede om Held." Sigmund bad ham raade. Jarlen førte ham nu ad en lille Sti ind i Skoven, hvor de paa en grøn Plads fandt indenfor et Plankeværk et smukt Hus med Guld og Eals i dets Forspinger. Hakon, Sigmund og et Par andre gik ind i Huset, som havde mange Glasvinduer, saa der var lyst overalt. *) Mange Afgudsbilleder stode der, og paa Everbænken sad en Kvinde, kosteligen prydet. Jarlen kastede sig ned for hendes Fødder, og laae der

M 2

*) Den Eysning Glasvinduer give, maatte være paa faldende i en Lidsalder, hvor ellers Bygningerne erholdt deres Eysning ved Luger anbragte paa Taget.

længe, siden stod han op, og sagde, at Sigmund skulde give hende noget Sølv, og lægge det paa Stolen foran hende, og hvis hun derpaa vilde lade ham faae Ringen, hun havde paa sin Haand, var det et godt Varsel. Jarlen griber derpaa Ringen. Det forekom Sigmund, som hun bødte Haanden fra ham, og Jarlen fik ikke Ringen. Anden Gang kastede han sig ned for hende, og Sigmund mærkede, at Hakon fældte Taarer. Han stod op igien, tog til Ringen, og nu var den løs; han gav den til Sigmund med Advarsel, at han aldrig maatte stille sig ved den. Sigmund seiler derpaa til Færøerne, hvor han dræber Øsuf, en Søn af sin Faders Banemand, og nøder Thrond til at antage det Forlig, Jarlen vilde giøre imellem dem. Denne fastsætter derpaa, at Thrond skulde betale Bøder og miste Herredømmet over Verne, deraf skulde den halve Deel tilfalde Sigmund, den anden halve Deel Jarlen selv som Bøder, fordi hans Hirdmænd der vare blevne dræbte. Sigmund skulde have allene Verne i Lehn, og give Jarlen Skat af hans Halvdeel. Dette Forlig nødte Sigmund Thrond paa Thinget i Thorshavn til at antage. Derpaa holdt han sit Bryllup i Norge med Thorkel Thurrafrosts Datter i sit 25 Aar (991 efter Schönningss Beregning) Sigmund

fyrede nu Færøerne i Ro, men opholdte sig gemeenlig hos Hakon Jarl, og udmærkede sig i det store Slag mod Jomsvikingerne, hvor han hug Armene af Bue den Tykke.

Da Oluf Tryggvesen var bleven Norges Konge, indbød han ham til sig, og overtalte ham til at kristnes og til at indføre Kristendommen paa Færøerne. Paa Thinget, som desangaaende blev holdt, var Thrønd ham imod, og han kunde intet udrette, men siden overrumplede han Thrønd, og tvang ham med Øren over Hovedet til at lade sig døbe, hvorpaa han fik alle Indbyggerne til at antage Kristendommen. Efter saaledes at have røgt sit Erinde, reiste han med Skatten til Oluf Tryggvesen. Denne bad ham engang ved Bordet, om at overlade sig den tykke Armguldring, han havde faaet af Hakon Jarl. Sigmund svarede: "han havde lovet aldrig at stille sig ved den," hvorpaa Oluf (der ansaae Ringen som hedensk Amulet og derfor vilde have skilt sin Ven ved den) spaaede, at den engang vilde blive Marsag til hans Død.

Efter Oluf Tryggvesens Kald regieredes Norge af Hagen Jarls Søner, der behandlede Sigmund meget venfskabeligen. Men i den Periode stod Kristendommen paa en vakfende Fod i Norge, og end mere havde Hedensskabet sig igjen paa Verne.

Thrond var Hedenskabets Forsegter, fik derved et større Anhang, og det lykkedes ham at overrumple Sigmund, og fordrive ham fra sin Borg. Som denne, efterat have forsmmet en Mål til en Ro-boose, kom modig til en affides Gaard, hvis Behoer hed Thorgrim den Onde, saae denne, at Flygtningen havde en tyk Guldring paa Armen, og for at erholde den, dræbte han Sigmund hemmeligen 1002. Thrond og Leif Ossers Søn deelte Herredømmet over Derne imellem sig. Sigmunds Enke og Børn bleve i Ro boende paa deres Gaard. Thrond søgte at stifte et Egteskab mellem Leif og Sigmunds Datter, men Pigen vilde allene paa det Vilkaar give ham sin Haand, naar han kunde sværge, at han hverken selv eller ved andre havde ladet Sigmund myrde, og desuden skaffede Oplysning om, hvorledes dette Mord var skeet. For at oplyse dette, begav Thrond sig til Thorgrims Bøllig, hvor det fortælles, at han manede de Døde frem, og da Sigmund viste sig med afhugget Hoved, deraf sluttede, at det ikke var i Bølgerne han havde fundet sin Grav. Men der føies tillige til, at man havde giennemført Thorgrims Hus, og efterat have der fundet Sigmunds Ring forstulet, havde man ophængt Thorgrim og hans Søner i en Galge.

Denne Saga har vel ingen Vers, men derimod alle andre indvortes Præg paa Eegthed. Den er fortalt i et godt Sprog, har flere karakteristiske Træk og intet utroligt, uden hvad Tidsalderen antog at see sædvanligen. Den angaaer en for Færøerne saare mærkelig Mand's Bedrifter, der let maatte indpræge sig i Hukommelsen, og hvis Minde endnu lever i Almuens Sagn paa disse Øer (Debes Beskrivelse over Færøerne paa flere Steder.) Der findes ikke mindste Spor til at Munkene have udsmykket Fortællingen om denne Kristendommens første Udbreder paa Øerne, hvilket vist vilde have bleven Tilfældet, hvis hans Levetidsbeskrivelse var bleven sammensat i det fiortende Aargundrede. Sigmunds Skiebne er nøie knyttet til de norske Kongers Historie, og stemmer godt med denne overeens. Begyndelsen af denne Saga findes aftrykt i den islandiske Udgave af Oluf Tryggvæsen's Levetid, under Titel af Thattur Thrandur ok Sigmundar Brestissunar, 1 D. 100-134, Sigmunds Bedrifter i Slaget mod Jomsvikingerne nævnes der 184-185 hans Forhold til Oluf Tryggvæsen fortælles 2 D. S. 150-158. Hans sidste Skiebne berettes i Appendix til Olufs Saga S. 22-32 alt efter Flateyjarbogen. Ase Frode er Hiemmelmand for Sigmunds Bedrifter i Slaget

med Jomsvifingerne. (Oluf Tryggvessens Saga, isl. Udg. S. 155) Snorre nævner slet ikke Sigmund, venteligen fordi han troede ikke at kunne nævne ham, uden paa sin sædvanlige Maade at fortælle hans Historie, hvilket vilde have medført for megen Bidtæstighed. Just hvor Sigmunds Historie ender, begynder Snorre, at omtale de færøiske Eildragelser og Thronds senere Skiebne, i Anledning af Oluf den Helliges Bestræbelse for at underkaste sig Berne, Kap. 136. Denne Fortælling, der ved Efterretninger om andre samtidige Begivenheder ofte bliver afbrudt, fortsættes Kap. 145, S. 152-153, og ender med, hvorlunde Karl den Marske, som Kongen havde sendt did at indkræve Skatterne, var bleven dræbt. Snorre tilføjer, at det blev ikke Oluf bestræbet at tage Hevn herfor, men at der er en lang Fortælling om den Strid, der i Anledning af Karls Drab opstod mellem Thrond og Leif. Flatejarbogen, som paa eet Sted col. 437-440 havde fortalt, hvad der hos Snorre er adspredt tilligemed de nærmest paafulgte Begivenheder, optager igien Fortællingens Traad ved Enden af Oluf den Helliges Levnet, og ender først med Thronds Død i Begyndelsen af Magnus den Godes Regiering. Den sidste Deel af Fortællingen, hvoraf der haves særskilte Afskrif-

ter under Titel Thatte af Leifi Össurarsyni er bleven udgivet med latinsk Oversættelse og kritisk Indledning af Professor Thorlacius, som academisk Program 28 Jan. 1817.

Da Snorre ordret anfører de midterste af de Begivenheder, Færeingasaga i Flateiarbogen beretter, og denne desuden just indeholder den vidtløftige Fortælling om Dernes senere Tildragelser, som Snorre kiendte, men forbigik; synes det klart, at denne Færeingasaga, der, omendskönt i Flateiarbogen adskilt i flere store Stykker, dog tydeligen kan sees, at have udgiort et sammenhængende Heelt, hvilket omfattede Thrønds hele Liv, har været en af de skriftlige Kilder, Snorre Sturlesen har benyttet til sin Historie. Vi sætte altsaa denne Sagas Affattelse til det 12te Aarhundrede. Torfæus har benyttet alle disse Efterretninger i sit Skrift de rebus gestis Færeyensium, 1695 i 8. Dette er bleven oversat paa Dansk ved Peter Thorsensen 1770.

H u n g u r v a k a .

Fra Midten af det ellefte Aarhundrede til Henimod
Enden af det tolvte.

De fem første Skalholtiske Biskoppers Levnetsbeskrivelser ere af deres Forfatter, blevne kaldte Hungervækkeren, fordi han meente, at sammes Læsning vilde vække Lysten til at vide mere. Da disse Biskopper hørte til Landets anseeligste Familier, og toge ofte Deel i Hordingernes Stridigheder, indeholder deres Levnet, skjønt korteligen fortalt, adskillige vigtige Bidrag til Landets Historie. Uagtet Skriftet er forfattet af en Geistlig, er det dog næsten frit for den Præketone, der saa stærkt fremtræder i adskillige af de andre Biskoppers Levnet og i Skrifter fra det fiortende Aarhundrede. Sproget er reent og har endog adskillige forældede Udtryk. Fortællingen er i det Hele meget troværdig, kun saa Steder fortælles noget Underfuldt om de hellige Mænd. Ligesom nu allerede dette leder os til at sætte dette Skrift i det tolvte Aarhundrede, kunne flere historiske Vink have Formodningen til temmelig Visshed. Forfatteren siger i sin Indledning, at han har sammensat sin Bog, for ikke at glemme, hvad han havde hørt af den lærde Bis-

for Halls Søn, og hvad endnu nogle andre konydige Mænd havde indbefattet i deres Fortællinger. Denne Gissur var Lavmand 1181, og døde i en høi Alder 1206. Hermed passer og det Tidspunkt, hvormed Historien ophører, nemlig Biskop Klængs Død 1178. Til en endnu næiere Tidsbestemmelse leder en Yttring S. 130, hvor Biskop Thoralaf omtales som Landets eneste Helgen. Nu blev Thoralaf kanoniseret 1198, men to Aar efter vederføres Jon Dgmundsen, første Biskop i Holum, samme Ære, altsaa maatte hiin Yttring, hvis den skulde være nøiagtig, allene være skreven mellem 1198 og 1200 (see Fortalen til Hungurbaka). At Sagaens Forfatter ved paa det ovenanførte Sted at nævne lærde Mænds Fortællinger, ogsaa har sigtet til Skrifter, og at saadanne til hans Tid vare i Omløb, kan sluttes af S. 4, hvor Forfatteren anfører som en af Hensigterne med sit Arbeide, at lokke unge Mennesker til at lægge sig efter Modermaalet, det nordiske Sprog og hvad deri er skrevet, Love, eller Sagaer, eller anden Wiisdom.

Hungurbaka er udgivet af den arnæmagnæanske Kommission med latinsk Oversættelse, Noter og Slægtregistre, Kiøb. 1778. 141 S. i 8. Den er bleven benyttet i Biskop Finsens islandske Kir-

Lebistorie, hvor ogsaa den Urigtighed i dens Chronologi bemærkes, at hver Biskop gives 7 Aar ældre end han var, formedelst en urigtig Beregning af det Aar, da Isleif blev Biskop. Finni Johannæi hist. eccles. Vol. 4 Præfat.

Paul Biskops Saga.

Fra Enden af det tolvte og Begyndelsen af
trettende Aarhundrede.

Paul, Søn af Jon Loptson, en af Islands magtigste Hovdinge, blev valgt til syvende Biskop i Skalholt efter den hellige Thorkafs Død, og forvaltede Embedet med Berømmelse til 1211. Et hans Levnetsbeskrivelse er forfattet af en Samtidig, sees af S. 242. Udgiveren mener, at denne Forfatter er den samme, som har skrevet Hungurvaka, da der er saa megen Lighed i Stiil og enkelte vendinger. Den mere enkomiafiske Tone, hvori Pauls Levnet er affattet, kunde da forklares af, at det var en Ven, maaskee endog hans Eftermand paa Bispestolen, Magnus Gissurs Søn, der havde skrevet den. Den findes udgivet med Hungurvaka S. 143-253.

Eyrbyggja saga

eller

Thornesingernes, Eyrbyggernes og
Alftfiordingernes Saga.

Fra Dens Bebyggelsestid til hen i det ellefte Aarhundrede.

Thorgrim Thorgrimsen, eller, som han almindelig kaldes, Snorre Gode, er Hovedpersonen i denne Fortælling.

Den begynder med mærkelige Efterretninger om adskillige Landnamsmænd, især om Snorres Oldefader Rolf, som, fordi han boede paa Den Moser, (ved Norges nordlige Kyst) var der Forstander for et Thors Tempel, og bar et langt Skieg, blev kaldet Thorolf Mosstrarskeg. Denne Thorolf blev, efterdi han havde huset en Frende, der var bleven fredløs i Norge, truet med Landsforvisning af Kong Harald Haarfager, hvis han ikke reiste til ham, og ganske overgav sig i hans Bold. Thorolf gjorde et stort Offer, og adspurgte sin Ven Thor, om han skulde drage til Kongen eller til det Land, Ingolf ti Aar tilforn havde fundet. Thors Svar viste ham til Island. Han indskibede sig derpaa med alt sit Gods, og det meste af

Sommeret i Thors Tempel. Mange Benner fulgte ham. Da han nærmede sig Landet, kastede han sit Høisædes Piller *) ud i Havet, paa den ene af disse var Thors Billede udgravet, og lovede at bygge der, hvor Thor lod dem komme i Land. Han seilede derpaa ind ad en stor Fiord, som han kaldte Bredefiorden, og fandt der Pillerne ved et Nes, der blev kaldet Thorsnes. Her bygte han Thor et stort Tempel, inden for dets Dør stode Høisædepillerne, i hvilke de saa kaldte Gudernes Nagler vare indslagne. Inden i var en Afdeling, ligesom Choret i en Kirke, der stod en Forhøining midt paa Gulvet og et Alter; derpaa laae en Bænk af 2 Drers Bægt uden Sammenfaldning; paa den

*) Med Høisædes Piller (öndvegissulur eller setstokkar) forstaaes tvende høie Pæle, der stode ved hver sin Side af Husbondens ophøiede Sæde, og betragtedes som en Helligdom. Oprindeligen vare de vel et Slags Fetiser, og stode just ikke altid ved Høisædet. Renteligen har paa Pælenes Ende et Afgudsbillede været udskåret. Man seer dem afbildede paa deres Plads i en prydet Giestesal i et Kobber til Gunlaug Ormetungesaga S. 138. Hermed kunne de hellige med udskaarne Menneskeansigter for oven udsirede Pæle sammenlignes, om hvilke Indvaanerne i Virginien bandsede paa en aarlig Fest, Diet van Bry America I Th. XVIII tab., Meiers mytholog. Taschenbuch I Th. S. 119.

ſkulde hver Ed blive afagt, den ſkulde Høddingen have paa ved Forſamlingerne. Paa Forhøiningen ſtod et Kar og en Koſt, til dermed at ſtænke Ofſerdyrenes Blod. Omkring Forhøiningen havde Guderne deres Plads. Alle ſkulde betale Skat til Templets Hødding eller Gode, h. rimod denne beſtred Offrene og de tilhørende Gilder. Et Fjeld var i Nærheden, for hvilket Thorolf havde ſaa megen Vrefrygt, at han forbod Enhver at ſee derhen utvettet, intet Levende maatte der dræbes, han kaldte det Helgafell, og ventede, at han og alle hans Frender ſkulde komme did efter deres Død. Paa Reſſets Døde blev holdt Thing og Stedet blev holdt ſaa helligt, at Ingen maatte beſudle det med Blod eller med nogen Slags Ureenlighed.

Thorolfs Søn Thorſtein Forſkebider blev Tempelforſtander efter ham, men nogle andre af Egnens Beboere bleve avindsyge over, at Thorſneſſets Beboere vilde anſee deres Jord for helligere end enhver anden, og bekiendtgjorde paa næſte Thing, at de agtede at forrette deres Behov paa Reſſet. Thorſtein ſamlede Folk, for at forſvare Stedets Helligdom, og det kom i den Anledning en Aften, da de Andre efter Maaltidet vilde begive ſig derhen, til en heftig Fægtning, hvor

Flere dræbtes paa begge Sider. Endelig blev Striden bilagt ved Thord Gellers Mellemkomst, der dømte, at Jorden, som nu engang var bleven befudlet med Blod, ikke længere var hellig. Thingstedet skulde forflyttes længere ind, de tvende stridende Høvdinger skulde dele Afgiøten til Templet tilligemed de Beføstninger, Offrene fordrede, og Bøderne for de Dræbte gaae op mod hinanden. Thorsein Torfkebider var en driftig Mand, holdt 60 Frigivne og laae meget paa Fiskerie. En Aften syntes en af hans Folk, at Helgefjeldet lufte sig op mod Nord, han saae store Baal derinde, hørte Brag samt Hornklang, og at man bad Thorsein Torfkebider velkommen og at sidde i Høisædet lige over for sin Fader. Næste Dag spurgtes, at Thorsein Torfkebider var druknet.

Thorseins Søn Thorgrim blev dræbt af sin Svoger Gisle. Thorgrims Søn, Thorgrim Thorgrimsen, var i sin Barndom saa uregierlig, at han kaldtes Snerrir, hvilket siden blev til Snorre, og da han var Godordsmand endnu forsøgt med Lillægget Gode, for at skille ham fra Andre af samme Navn. Sagaen indeholder fra S. 32 en Fremstilling af hans mange Stridigheder, først med sin Farbroder, Børk den Lykke, siden med Arnfel Thorolf Bægifods Søn, Steinthor, Thoro

laksen, Biorn Breidvikingekappe og Ransmanden Ospak. Med megen Snildhed vidste Snorre Gode at udføre sine Hensigter, og erholdt megen Indflydelse. Ogsaa hans Svigersfaders Viga Styr's og Andres Stridigheder, hvori han var indviklet, blive her fortalte, saa der ikke vel kan gives noget hensigtsmæssigt Udtog af denne Mangfoldighed. Blandt enkelte mærkelige Ting, der forekommer i denne Saga, ville vi kun anføre Efterretningen S. 328 om Gunleif, Gunlaugs Søn, som mod Enden af Oluf den Helliges Regiering, paa sin Reise Vesten for Irland, fik en stærk Storm fra Ost og fra Nordost, der drev ham langt ud i Havet til Sydvest, saa at Ingen vidste, hvor de vare. Efterat de havde drevet omkring en Deel af Sommeren, naaede de Land, men bleve bundne af Indbyggerne, der vare komne i Mængde til Skibene, og talede et Sprog, som de ikke forstode, men som syntes at have Lighed med det Irske. De mærkede, at man tvistede om, enten de skulde dræbes eller gøres til Slaver. Imidlertid kom en anseelig gammel Mand tilridende med hvidt Haar, hvem alle Indbyggere modtog med Ærefrygt. Han tiltalte Islænderne paa Nordost, og spurgte, om Snorre Gode og hans Sv

ster Thuride. Sit Navn vilde han ikke sige, og
 forbad sine Landsmænd at opsoge sig, da Indbyg-
 gerne vare saa vilde, at de angrebe de Fremmede,
 og Landet havde flette Havne. Han gav dem en
 Guldring med til Thuride, som han sagde, at han
 yndede mere end hendes Broder Snorre, og et
 Sværd til Thurides Son. Gudleif bragte disse
 Sager tilbage, og man sluttede da, Manden havde
 været Biorn Breidvikingefæppe, en agtet Skald,
 der elskede Thuride, derfor forfulgtes af hendes
 Mand og hendes Broder, og som havde forladt
 Island 998. Der føies til, at dette var det
 eneste Sande, man havde hørt om denne Biorn,
 hvilket synes at vise, at desuden flere Fabler her-
 om havde været i Omløb. Denne Fortælling bær-
 rer Sanddruhedens Præg. Landet, hvortil Gud-
 leif blev fordrevet, kan ikke være andet end Ame-
 rika, eller een af de vestindiske Øer, baade forme-
 delst Vindens Retning og fordi Nordboerne til
 Oluf den Helliges Tid vel kiendte Morland, og
 ikke vilde have undladt at bemærke det, hvis Men-
 neskene havde været sorte paa den Kyst, hvor de
 landede. At Biorn kom ridende til Strandbred-
 den kunde være et af Sagaskrivernes sædvanlige
 Tillæg, der ikke tage i Betænkning at udmale de

enkelt Omstændigheder, eftersom de ansee det rimeligt, for at gøre Sagen anskueligere.

Denne Saga indeholder en Mængde af Begivenheder og Personer, der andre Steder nævnes. Thorolf Mostrarskegs Død sætte Annalerne til 918. Om ham og hans Søn Thorstein findes meget i Landnama S. 92 f. Thorgrim Thorsteinsens Død fortælles vidtløftigen i Gisle Gursøns Saga. Landnama anfører Snorres fleste Bedrifter, Annalerne omtale hans Fødsel ved 964 hans Død ved 1031. Viga Styrss Stridigheder fortælles vidtløftigere i dennes egen Saga. Desforuden nævnes mange af de i denne Saga forekommende Personer i Kristnisaga, og meget om dem findes i Njala og i Laxdølasaga. At opregne alle de Sagaer, hvori nævnes en enkelt af de her forekommende Personer vilde efter det Anførte være overflødig.

Sagaens Forfatter citerer Olre Frodes Vidnesbyrd S. 16, han bemærker selv, at Snorre forekommer i mange Sagaer, og nævner udtrykkelig S. 334 Laxdølasaga og Heidarvígasaga. S. 236 anføres noget at have tildraget sig saaledes efter de Flestes Sigende. S. 174 læses disse

Ord: "man seer endnu Mærke af den ny Hvi, Arnkel lod reise over sin Fader (at han nemlig ikke skulde gaae igien) og hvor han lod opføre et Gierde tværs over, at ingen Dyr skulde komme derpaa." S. 195 hedder det: "den Gang var Kisbmændenes Skif, at de ingen Kof havde med til Skibs, men alle Giesterne skulde hver i sin Tour passe Maden, der skulde og staae et Kar med Drikke og Laag over ved Seilet." Disse Yttringer vise, at Forfatteren af denne Saga levede en Tid lang efter de fortalte Begivenheder, da allerede en Deel Sagaer vare i Omlob, og at han af disse og Enkeltes mundtlige Beretninger sammensatte sit Skrift. Desuden anføres ikke fielden Vers saavel af de handlende Personer, som af andre Skalde, der havde bestunget Begivenhederne. Disse kunne derfor i det Hele siges at være paalidelige, og indeholde flere ikke uvigtige Træk af hin Tidsalder. Spor til Begivenhedernes senere Udsmykkelser findes i Beretningen om deres Haardsorhed, der saaredes i Slaget ved Alptafjorden S. 44 og om Thorgunnas Spøgeri S. 50 f. Det er imidlertid kun tilfældigt, at nogle flere Hæxer og Spøgelsehistorier forekomme i denne end i de fleste andre Sagaer, og beviser intet mod Sagaens Ælde. Det meste i disse Fortællinger er ikke andet, end hvad jevnli-

gen hændes der, hvor Ero paa sligt er udbredt, og de Udsmykkelser, Sagnet har føiet til, ere saadanne, hvortil en lettroende Samtid maatte være tilbøielig. Eyrbyggiasaga citeres udtrykkelig i Landnama S. 84. Vi kunne desuden nøiagtigere end ved de fleste andre Sagaer bestemme dens Affattelsestid. Den maae være skrevet før 1264, da Den underkastedes de norske Konger; thi det hedder S. 11: "Til Templet skulde alle betale Skat og være pligtige til enhver Færd for dets Høvding, ligesom nu Thingmændene for deres Høvdinge." Dette viser, at den aristocratiske Forfatning, der ophørte, da Den kom under Norge, den Gang endnu varede ved. Den maae fremdeles være skrevet, medens Thord Sturlesen og hans Moder levede; thi der fortælles S. 338: "da Kirken, Snorre Gode havde bygt, flyttedes, bleve hans Been optagne, og bragte ned til det Sted, hvor Kirken nu staaer; da vare tilstæde Gudny Bodvarsdatter, Sturlesønnernes Thords og Sighvats Moder, og siger Thord Sturleson, at de vare middelmaadige Mands Been og ikke store. Da bleve og optagne Børk den Lykkes Been, Snorre Godes Farbroders, de vare meget store, ogsaa optoges Konens Thordises, Thorbjorn Sursdatters, Snorre Godes Moders. Gudny siger, at de vare smaae

Kruentimmerbeen og saa sorte, som de vare svædne." Dette viser, at Sagafriveren har været samtidig med Thord Sturleson og hans Moder. Gudny døde tolvhundrede og nogle og tyve. Sagaen maae altsaa være skrevet i Begyndelsen af det trettende Aarhundrede. Den er udgivet med latinsk Oversættelse paa Kammerherre Suhms Bekostning af Etatsraad Thorkelin i Kiøbenhavn 1787. 339 S. 4. Et engelsk, af den berømte Walter Scott, forefattet Udtog af denne Saga læses i Illustrations of northren antiquities, Edinburgh 1814. 4. S. 477, 513. En Episode af denne Saga er oversat i Græters Bragur, 1 B. S. 207 f.

L a r d æ l a s a g a . *

Fra Enden af det niende til hen over Midten af det ellefte Aarhundrede.

Blandt dem, der formedelt Harald Haarfagers Enevælde forlode Norge, var og den magtige Herse i Romsdalen, Ketil Gladnase, med sin hele Slægt. De fleste af dem droge til Island, Ketil selv med

sin Datter Nude og hendes Børn til Skotland, hvor Nudes Søn, Thorstein Rød, tilkæmpede sig et Rige. Da denne siden blev ved Korræderi myrdet paa Katanes, forlod Nude, der havde Eilnabnet diupaudga (grundrige) med store Rigdomme og alle sine Frender dette Land, og seilede forbi Orkenøerne og Færøerne til Island; paa alle disse Steder giøtede hun sine Døttre med Verdens mægtigste Mænd. Hun tog Land ved Bredefjorden, saa meget hun vilde, uddeelte og til flere af sine Mænd, og gav mange Steder Navne. Paa sine sidste Dage gjorde hun et stort Gæstebud for sine Frender, hvorved hun først indsatte Thorsteins yngste Søn Oluf Feilan til sin Arving, bød derpaa Gæsterne at more sig som de kunde, og gif med rasker Trin til sit Sovokammer, hvor man den næste Dag fandt hende siddende død paa Hyndet. Hun blev hvilagt i et Skib, og meget Guds nedlagt med hende. Blandt Nudes Børnebørns Børn var Høskuld, Dalakols Søn. Denne seilede engang til Norge i Kong Hagen Adelssteens Tid for at købe Huustømmer. Da han hørte Kongen var draget til Brenøerne at holde Thing, og at der vilde blive et talrigt og moersomt Folkemøde, reiste han did, fandt der ogsaa mange af sine danske Frender og et stort Marked. Paa dette kjøber han sig en

smuk, men stum Slavinde for tre Mark Sølv, og tager hende til sin Frille. Nogle Aar efter, da hun havde født ham en Søn, overrasker han hende en Dag talende med sit Barn, og hører nu, at hun var en bortranet Datter af den irske Kong Myrkiartan, og hed Melforka. Høskulds Kone lod som hun ikke troede denne Herkomst, og da hun kort efter kastede Melforka sit Fødsel i Hovedet, fordi denne havde ladet det ligge paa Gulvet, og Melforka igjen slog hende i Ansigtet; maatte Høskuld adskille dem, han gav Melforka sin egen Gaard, hvor hun opfostrede Sønnen, der hed Oluf, og fik Tilnavnet Paa (Paaflugt) af en gammel Mand, som indsatte ham til Arving. Da Høskuld blev ældre, bekymrede han sig kun lidt om Melforka, denne fortrød derpaa, men vilde dog ei sige Ja til en anden Veier, førend der tilbød sig en Leilighed, at hendes Søn 18 Aar gammel kunde besøge sine Frender i Irland. For at skaffe ham flere Reiserpenge, gav hun Thorbiorn Skriupu sin Haand. Oluf blev i Norge meget vel modtaget af Dronning Gunhild, der havde elsket hans Farbroder Rut, og erholdt af hende et Skib med 60 Mand's Besætning. Ved den irske Kyst stødte han paa Grund. Irerne sendte tvende Baade ud, og erklærede, da de horte, det var Nordmand, at de

skulde gaae fra Skib og Ladning, og oppebie, hvad Kongen vilde dømme, thi de vare landsatte paa et Sted, hvor Udlændingerne ikke havde Fred. Oluf svarede dem paa Irst, som hans Moder havde lært ham, at denne Lov kun gialdt, naar der ingen Tolk jvar med Risbmændene; han kunde forsikre dem, at vel, vare de fredelige Mænd, men som dog ei vilde overgive sig uden at have vobet en Dyst. Nu løbe Irerne ud med Krigsraab i Søen, thi der var lagt paa begge Sider af Skibet. Oluf bød sine Folk stille sig i Slagorden; selv stod han i Forstavnen med Brynie og gylden Hielm, omgiordet med et Sværd, hvis Haandtag var af Guld, i den ene Haand svingede han et Krogspyd, i den anden holdt han et Skjold, hvorpaa var afbildet en gylden Løve. Irerne bleve bange og løbe til den næste By, hvor Kongen var til Giestebud: Da denne kom til Kysten med en Flok Ryttere, raabte Oluf ham an, sagde han var hans Dattersøn, og beviste det ved en Ring, en Kniv og et Belte, Melforka havde givet ham med. Myrkiartan tog nu kjerligen mod ham, og førte ham til Dublin, hvor Melforkas Amme, der laae formeddelt Velde og Sygdom, blev saa bevæget af denne Tidende, at hun uden Stav gik hen til Oluf, der satte hende paa sine Knæ, og gav hende Kniven og

Beltet. Oluf blev nogen Tid hos Myrkiartan og ledsagede ham i hans Krige. Kongen foreslog ham at blive sin Eftermand, men Oluf mente, at hans Sønner ei vilde taale det, og Melforka vilde sørge, hvis han ei kom tilbage. Oluf seilede til Forge med kostbare Foræringer for Kong Harald Graafeld og Dronning Gunhilde, der igien gave ham et sladet Skib, med hvilket han gik til Island, hvor Melforka bedrøvedes over, at hendes Amme ei var fulgt med ham.

Oluf ægtede Egil Skalagrims Datter, og blev snart en mægtig Høvding; han byggede en stor Gaard, der af hans talrige Hiorder fik Navn af Hiordholt. Høskuld havde ønsket, at Oluf var gaaet i lige Arv med hans to Sønner, men da den ene af disse, Thorleif, ikke vilde samtykke, giver han ham Foræringer af 12 Arers*) Værd og dermed sin og sin Vets Lykke. Da Høskuld var død, skulde man drikke hans Arvesøl efter gammel Skik. Oluf tilbød sig at ville bære Trediedelen af Bekostningen, men mente det var for silde paa Efteraaret, til at Giestebudet kunde blive, som det burde. Brødrene samtykte, og overlode ham at indbyde Giesterne. Næste Sommer paa Althinget

*) Renteligen Arer Gulb.

stod Oluf frem ved Lobbierget, og indbød først alle Godordsmænd, dernæst alle og enhver som vilde, at komme til Høskuldsted 10 Uger før Vinter, og der i fiorten Dage drikke Høskulds Urveøl, alle de Fornemme skulde desuden erholde Foræringer. 900 Mennesker kom sammen til dette Urveøl, som næst Hialtesønernes, hvortil der kom 1200 Gieste, var det største, der er bleven givet i Island. Olufs Brødre syntes mindre godt om denne store Befestning, men de formildedes, da Oluf lagde saa meget til af sit eget, og desuden tilbød sig at ville opdrage Thorleifs Søn Bolle; thi den antoges for at være ringere end en anden, der opfostrede hans Barn.

Paa en Reise, Oluf Paa gjorde til Norge for at hente Huustømmer, var han bleven vel modtagen af Geirmund, der i mange Aar havde været i Vikingstog. Denne Mand følger med ham tilbage til Island, hvor han beiler til Olufs Datter, Thuride. Oluf skættede ei om Forbindelsen, men Geirmund havde vundet Moderen ved Foræringer, og ægtede Thuride. Til Bryllupet vare mange Gieste indbudne, thi Oluf havde faaet sit Udhuus færdig, paa hvis Vægge istedetfor Tæpper, Sagaer vare afbildede. Om disse gjorde Ulf Uggesen et Digt, kaldet Huusdrapa, hvorfor

Oluf gav ham en stor Forøring *). Egteskabet blev ikke lykkeligt; efter tre Mars Forløb vilde Geirmund forlade Kone og Barn, uden at efterlade dem noget. Oluf vilde ikke hindre ham, stienfede ham endog et Ridsmandsskiid, men da han ikke kunde komme bort formedelst Modvind, roer Thuride en Morgen tidlig med sin lille Datter ud til Geirmund, medens Alle sov, gior Skibsbaaden ubrugelig, og bestiger Skibet allene, tager derpaa et kosteligt Sværd fra ham, som han altid forte med sig, og sætter Pigen i hans Seng. Geirmund vaagner op, raaber efter hende, at hun skulde tage Datteren og give ham sit Sværd, hun kunde fordre hvad Penge hun vilde; da hun afslaaer det, raaber han tilsidst, at dette Sværd skulde blive en Ulykke for hendes Slægt. Sværdet forærede hun til Bolle, der blev behandlet som Olufs eget Barn, og var jevnaldrende med hans ældste Søn, der, opkaldt efter Irerkongen, heed Riartan, og var bleven den færeste Ungersvend man havde seet i Island, lige tief og beleven. Stærkere var han end de fleste Mænd, udmærket

*) Af de Brudstykker af dette Huusdrapa, der findes i Snorres Edda, kan man see, at nogle af de afmalte Sagaer have angaaet Thors Bedrifter og Balders Skiebne.

i al Vaabensfærdighed, og saa vennesæl, at hvert Barn yndede ham. Holle, hans Fostbroder, var en stor og stærk Mand, af smukt Udvortes, der i alle Færdigheder kom ham nærmest. Begge Fostbrødrene vare hinandens kiæreste Venner.

Oluf Paa eiede blandt andet godt Qvæg, en stor abildgraa Oxe med fire Horn; da denne var bleven atten Aar, lod han den slagte. Næste Nat drømte han, at en stor vred Kone kom til ham, sagde, at han havde dræbt hendes Søn, og at han derfor skulde komme til at see sin Søn liggende blodig efter hendes Foranstaltning. Oluf fortalte sine Venner denne Drøm, og de udtolkede den et til det Bedste.

Der boede i Egnen en viis og anseelig Mand, der heed Osvis, hvis Datter Gudrun var den venneste Mæe paa hele Den, og tillige saa findrig og beleven, at alle andre Qvinders Prydelse syntes Duffetoi ved hendes Side. Gest Oddleifsfent spaaede hende efter en Drøm, hun fortalte ham, at fire Gange vilde hun blive gift. I hendes femtende Aar giftede Faderen hende med den rige Thorvald Haldorsen paa de Bilkaar, at hun skulde raade over hans Penge, og saasnart de skiltes ad, enten om kort eller længe, beholde den halve Bo; hun skulde desuden have de kostbareste Klenodier,

som paa Landet vare at faae. Gudrun hoede ikke dette Giftermaal, men holdt sig dog rolig. Snart bleve Egtesfolkene uenige, da intet Stykke var saa kostbart, at jo Gudrun vilde have det. Engang blev Thorvald saa vred, at han slog hende paa Dret, hvorpaa hun strax erklærede Skilsmisse, og beholdt den halve Do, efter at have været gift i tvende Aar. Thord Ingunnarsen, en tapper Mand, der ofte havde besøgt hende i Thorvalds Huus, skilte sig ved sin Kone, under Paaskud af at hun gif uanstændig klædt, og blev Gudruns anden Egtesfælle, men druknede kort efter. Kiartan og Bolle, som stedse fulgtes ad, besøgte ofte det varme Bad i Sælingsdalen, hvor Gudrun boede, deres Fædre gæstede og hinanden. Kiartan talde da gierne med Gudrun, og Alle meente at disse to passede bedst for hinanden. Oluf sagde en Dag til Kiartan, at han ahuede intet godt af disse Besøg, skiondt han ei kunde indvende noget mod Partiet. Kiartan besluttede derpaa at forsøge sig i Udlandet, og fortalte Gudrun, at han havde taget Andeel i et Skib, der snart skulde feile. Gudrun undrede sig over denne hurtige Beslutning, og tilbød at ville følge med ham; han raadede hende at blive hos sin Fader, der trængte

til hende, men bad, at hun vilde vente paa ham i trende Aar. Dette vilde dog Gudrun ikke love.

Kiartan landede ved Throndhjem, en smuk Høstdag, da Byens Folk forlystede sig med at svømme i Nidelsen. Kiartan fik lyst til at prøve sig med En, der svømmede fortrinligen godt. Han springer ud i Vandet, svømmer hen til Manden og lader ham dykke ned under Vandet, da Manden kom op, gjør han det samme ved Kiartan, og snart fandt de, at de vare hinandens Jevninge. Da de vare komne til Lands, spørger Bymanden ham, hvo han var, og siden, om han var lige stærk i andre Færdigheder. Kiartan svarede foldt, at i Island troede man, de ikke vare ringere end hans Svømmen, men den betydede ikke meget. "Der er Forskiel paa med hvem Du har kappets", sagde Bymanden, "og hvi udfritter Du ikke mig." Kiartan svarede: "jeg bekymrer mig ikke om Dit Navn"; Bymanden sagde: "Du er en fiok Karl, men lader stolt, alligevel skal Du vide mit Navn, det er (Kong) Oluf Tryggvesen, med hvem Du har svømmet." Kiartan svarer ei, og gaaer bort i sine Underklæder. Kongen kalder paa ham, siger, han skulde ikke gaae saa hurtig bort, tager en kostelig Kappe af sine Skuldre og giver ham. Kiartan gaaer nu tilbage til sit Skib, men hans Lands-

mand vare ei tilfredse med, at han havde modtaget denne Kappe, han syntes dem derved at have givet sig i Kongens Tjeneste. Tre islandske Skibe laae i Havnen, paa hvilke Kongen havde lagt Beslag, fordi Besætningen ei vilde fristnes. Vinteren blev haard. Kongen taledede ofte om den fristne Ero; Mange vare ham imod, men tilsidst lode dog de Fleste sig paa et Thing true til at døbes. Da raadsløge og Islænderne i deres Herberg, hvad de havde at giøre. Bolle sagde, han havde ei Lyst til at antage den ny Ero, da den syntes ham blødsagtig. Kiartan meente, hellere end at blive røngun, eller greben som Faarene i Stien, var det bedre at angribe Kongen strax, og prøve paa at indebrænde ham. Dette forekom dog de Andre for uoveligt. Kongen, der havde haft sine Speidere i Herberget, lod næste Dag Islænderne kalde for sig, truede dem, hvis de ei lode sig fristne, og sagde, at een af dem havde villet indebrænde ham. Kiartan vedgik strax, at det var ham, der havde sagt det. Kongen sagde, han denne Gang ei vilde straffe ham, Skibsfolkene vilde før fristnes, naar han usødet antog Læren. Det ahnede desuden Kongen, han vilde besinde sig, før han forlod Norge; de skulle derfor Alle gaae bort i Fred, thi Gud vilde ei, at nogen nødvingen skulde

komme til ham. Kiartan svarede, at han med det Gode lettest vilde bringes til at blive Kristen, og at han næste Winter i Island kun lidet vilde agte Thor. Kongen smilte og sagde: Kiartan synes ham mere at stole paa sin Styrke og sine Vaaben, end paa Thor og Odin. Eiden, efter at have seet paa Gudsstieneren en Julenat, hvor Kongen selv prædikede længe, lod Kiartan og de andre Islændere sig døbe. Næste Sommer agtede Kiartan sig til Engelland; thi han havde hørt, at der var gods Marked for kristne Mænd. Oluf sagde, han hellere ønskede, han prækede Kristendommen i Island, men skjøttede han ei om denne Reise; var det ham mere passende at tiene store Herrer end være Riibmand. Kiartan foretrak at blive hos Kongen; thi han vilde nødigen stride med sine Frender, og meente desuden, at hans Fader og andre Frender vilde for rette sig efter Kongens Villie, naar de vidste, at han blev vel behandlet hos ham. Kongen forærede Kiartan en heel ny Klædning, hvilken passede ham godt; thi Oluf og han vare lige høie. Thangbrand, Kongens Hofpræst, reiste til Island, men kom tilbage med uforrettet Sag, hvorover Oluf fortørnedes, og lagde Beslag paa de islandske Skibe. Næste Som-

mer sendte Kongen Gissur Hvide og Hjalte Sleggeson til Island at forkynde Kristendommen, men beholdt fire anseete Islændere, hvoriblandt Kiartan, som Gidsler. Balle lovede sig og til at reise, og sagde til Kiartan, at han igierne vilde have ventet paa ham til næste Sommer, men det syntes ikke at Kongen vilde lade ham slippe, og han selv ændfede vel kun lidet, hvad Morskab Island kunde have, naar han sad og talte med Ingeborg, Kongens Syster. Hun opholdt sig nemlig ved Hoffet, og var den skønneste Qvinde i det hele Land. Kiartan svarede blot: "agt ikke paa Sligt, hils vore Frender og Venner." Da Kong Oluf Naret efter fik at vide, at Island var bleven kristnet, blev han glad, og tillod Islænderne at reise hjem; men sagde til Kiartan, at han agtede ham saa høit, at han ønskede, han ikke reiste, han vilde skaffe ham saadanne Kaar, som han ei kunde vente i Island, hvor anseete end der hans Frender vare. Kiartan bad dog om at maatte vende hjem. Da hans Skib var færdig, gif han til Ingeborg, som modtog ham vel, og lod ham sidde hos sig. Da han fortalte hende, han var reisefærdig, sagde hun, at hun haabede han mere havde gjort dette af egen Tilskyndelse, end at Andre skulde have bragt ham til at forlade Norge. Derpaa taug

begge. Ingeborg aabnede et Gemme, tog ud deraf et prægtigt hvidt guldbroderet Hovedtørklæde, og sagde: "Det vil klæde Gudrun Døvifs Datter, at vilke dette om sit Hoved, giv hende dette til Brudegave. Jeg vil, at de islandske Konger skulle see, at det ei var Fruentimmer af ringe Herkomst, med hvem Du omgiffes i Norge. Jeg kan ei ledsage Dig, såiede hun til, reis med Held." Kiartan forlod hende derpaa, og man påastaer, det faldt dem tungt at skilles ad. Kongen fulgte ham til Skibet, og gav ham til Afseed et kosteligt Sværd.

Imidlertid var Bolle kommen til Island, og havde besøgt Døvifs. Gudrun havde ikke udspurgt ham om Kiartan. Bolle sagde, at han levede i Herlighed ved Kongens Hof, og at det ei skulde undre ham, om han heller ikke til næste Aar lod høre fra sig. Gudrun spurgte, om andet end Kongens Venfkab holdt ham tilbage. Bolle berettede, at alle talte om Venfabet mellem Kiartan og Ingeborg, og at man meente, at Oluf hellere, end at skilles ved Kiartan, gav ham Søsteren til Ægte. Det er en god Tidende, sagde Gudrun, da først faaer Kiartan, hvad han fortjener, naar han gjør et godt Giftermaal. Hun afroed Sante

talen og gif bort blodrød. Bolle besøgte ofte Gudrun, en Dag spurgte han hende, hvad hun vilde svare, om han friede til hende; hun sagde, at hun ingen vilde ægte, saalænge Kiartan var i Live. "Da kommer Du længe til at vente paa en Mand," svarede Bolle, "Kiartan kunde jo have givet mig noget Erinde til Dig, hvis han havde anseet det for værdt." Noget efter siger Bolle til Oluf Paa, at han agtede at beile til Gudrun, Oluf Paa vil ei have med Sagen at bestille. Ledsaaget af Olufs Søner rider Bolle til Døvis, og beder om hans Datters Haand. Denne siger først, at Datteren som Enke maatte svare for sig selv, men da Gudrun sagde Nei, fortæller han hende, at han selv, saalænge han levede, agtede at sørge for sine Børns Vel, og Fader og Brødre bringe det derhen, at Gudrun, skiondt nødigen, ægtede Bolle. Da Kiartan ved sin Ankomst hørte disse Tidender, lod han sig intet mærke, men blev taus. Det var skulde Oluf Paa's Familie til Høstgilde hos Døvifs. Kiartan vilde blive hjemme, men Faderen nødte ham til at følge med. Han iførte sig da den røde Skarlagens Kiortel, Kong Oluf havde skienket ham, omgiordede sig med Kongens Sværd, havde en forgyldt Hielm og et Skjold med gyldent Kors, tredive Mand fulgte ham, alle i brogede

Klæder. Bolle tog imod dem med Glæde, Kiartan var fald. Til Afsked vilde Bolle forære Kiartan en hvid Hingst med røde Øren og Top, tilligemed trende Hopper af samme Farve, men Kiartan undskyldte sig for at tage derimod, da han ingen Hestekiender var, og de skiltes misfornøiede fra hinanden. Hele Vinteren var Kiartan taus, han var bleven en ivrig Kristen, spiste kun tør Mad i hele Fasten, og levede i den Tid saa strængt, at Folk kom langveis fra, at see det Vidunder, at et Menneske kunde leve ved saa lidet Mad. Næret efter blev han af sin Syster overtalt til at ægte den skønne Hrefna, en anseet Mands Datter. Hende forærede han det prægtige Hovedsmykke, hoorpaa der skal efter Sigende have været otte Ører Guld. Ved Brylluppet var han munter, og fortalte nu, hvad Folk saa meget længtes efter at høre, hvorledes det var gaaet ham hos den berrømelige Kong Oluf Tryggvesen. Kiartan og Hrefna levede tierligen sammen. Gudrun viste derimod Bolle ikke megen Kierlighed; da hun havde spurgt Kiartans Ankomst til Landet, havde hun bebreidet ham, at han ei havde sagt hende Sandhed, han havde svaret: at han havde fortalt, hvad han troede var sandt. Siden talte hun ikke mere derom, men de fleste paastode, at hun endnu holdt

meget af Kiartan, uagtet hun dulgte det. Næste Mars Høstgilde kom hun med Bolle og alle sine Frender til Høstgildet paa Hiordholt. Da en Kone spurgte om, hvorledes Qvinderne skulde bestikkes til Sæde, raabte Kiartan strax, at Hrefna skulde sidde i Høisædet, og, saalænge han levede, være meest hædret. Gudrun, som før altid, hvor hun kom, havde sat paa Høisædet, hørte dette, saae til Kiartan, og skiftede Farve, men svarede ikke et Ord. Næste Dag bad Gudrun Hrefna at tage sit Hovedtørklæde paa, og vise Folk det største Klenodie, der var kommen til Island; Kiartan, som hørte det, tog Ordet, og sagde: hun skal ikke tage Tørklædet paa ved dette Gilde, thi det er mig fiærere, at Hrefna eier det største Klenodie, end at Giesterne deraf have Wienslyst. Dagen efter fik dog Gudrun Hrefna til hemmeligen at vise sig det, hun sagde intet ved at see det, hverken til Kos eller Daddel. Ved Giestebudets Ende savnede Kiartan sit gode Sværd, Kong Oluf havde kiøbet ham, og det blev opdaget, at en af Gudruns Brødre havde kastet det i et Morads. Giorden var bleven fordærvet, saa Kiartan ei kunde bære det. Til Vintergildet skulde Olufs reise til Odviss. Oluf Paa formanede Kiartan, til at reise med, og Svigermoderen, den gamle Thorgerde, oven

talte Hrefna til at medtage Smykket. Da de kom derhen, afleverede de deres Tøi til Konen, hvis Sag det var at modtage det; men næste Dag var Hovedsmykket borte. Oluf Paa vilde afgjøre Sagen i Mindelighed, men Kiartan paastod offentlig, at Bolle skulde skaffe ham det igien. Denne svarede, han vidste af intet, og blev vred, at man vilde beskylde ham for Tyverie. Gudrun sagde, at om der vare nogle i Huset, som vare Marsag i at Smykket blev borte, var det dem, der vilde det skulde komme til sin rette Eier. Derpaa skiltes de vrede fra hinanden.

Efter Jul tog Kiartan 60 Mand med sig, og red til Døvis, hvor han besatte alle Udgangene, og i tre Dage tillod ingen at gaae ud. Da Vandhusene i Island den Gang vare bygte et Stykke fra Vaaningshusene, maatte Beboerne saalænge forrette deres Behov i Stuen. Da han kom hjem, misbilligede Faderen dette Tog, Moderen sagde, at de Folk havde endnu fortient større Forhaanelse. Hrefna spurgte, om han ikke havde talt med Nogen af Husets Folk. Kiartan svarede, han havde vexlet nogle Ord med Bolle. Da har man dog sagt mig for vist, vedblev hun smilende, at Du har talt med Gudrun, som havde taget Hovedsmykket paa, der klædte hende meget

vel. Kiartan blussede af Brede, og sagde, jeg har ikke seet det, Du taler om, men Gudrun behøvede ei at pynte sig med Hovedtsiet, for at synes takkeligere end alle andre. Nogen Tid efter fik Kiartan at vide, at Bolle havde sluttet Kjøb om en Landeiendom, men ei endnu betalt Pengene, han rider hen til Sælgeren, og truer ham til at sælge sig Eiendommen for samme Sum. Da det nogle Dage efter rygtedes, at Kiartan selvtrædte red derhen; eggede Gudrun sine Brødre til at hevne den Skam, han havde gjort dem, og ved Trudsel om Etiksmisse bragte hun Bolle til at følges med. Kiartan var bleven advaret mod at ride med saa faa Folk, men han havde svært, at han ikke bekymrede sig om et Angreb af Osvis's Sønner, og hans Fostbroder vidste han, ei vilde worde hans Døde. De vare 9, der skulde angribe Kiartan. Bolle havde sat sig paa et høit Sted, de andre frygtede, det var for at advare Kiartan, og ligesom halv i Spøg traf de ham ned. Da Kiartan mødte dem, blev han angrebet af de otte, hans tvende ledsagere bleve faldede, men han dræbte adskillige af Fienderne, og fik selv ingen Saar. Da Bolle stod rolig, raabte Kiartan til ham: "Frende Bolle, hvorfor drog Du hjemme fra, hvis Du vilde her staae rolig, det passer sig

bedst at hielppe en af Parterne." Bolle lod, som han ikke hørte det. Svogrene eggede ham paa alle Maader, og forestillede ham, hvor meget de alle vilde døie af Kiartan, hvis han denne Gang undkom. Da gif Bolle med Sværdet imod Kiartan: "Dist agter Du nu, Frende, at sve Riddingsværk", sagde Kiartan, "og meget bedre synes mig det være, at tage Banesaar af Dig, end give Dig det"; derpaa kastede han sit Sværd, og vilde ikke værge sig, han var da kun lidt saaret, men modig af Kampen. Bolle svarede ikke, men hug ham med Geirmunds Sværd; derpaa greb han ham under Armene, og Kiartan døde i hans Skid 1003. Bolle angrede strax sin Gierning.

Oluf Paa vilde ei, at hans Børn skulde anfælde Bolle, men lod dem hevne sig paa nogle af Ledsagerne, han stævnte heller ikke Bolle, men Osvis's Sønner, der bleve landsforviste, medens at Bolle betalte Bøder. Hrefna sørgede sig ihjel. Oluf døde tre Aar efter Kiartan.

Efter hans Død eggede Thorergerde sine Børn til at tage Hevn over Bolle; de forenede sig med et Par andre, og overrumplede ham paa hans Søter, hvor Helge Hardbeinson hug ham ned. Da Gudrun, som imidlertid havde været nede ved Naen, at tvætte Linned, kom til, fortalte de

hende, hvad de havde giort, og Helge afviffede den blodige Øxe paa hendes Klædebon. Hun smilte ved det. En af Olufs Søner bebreidede Helge denne Umenneskelighed, men han svarede: "tag Dig det ikke nær, jeg veed, at under dette Klædebon boer min Vane."

Gudrun søgte Raad hos den snilde Snorre Gode, denne udseer Thorkel Eiolffson til hendes Mand, men raader ham først at reise til Norge. Imidlertid var der efter flere Mars Forløb en tapper, men ikke meget forstandig Mand, der heed Thorgils Holluson, som forelskede sig i Gudrun; hun lovede ham i Vidners Nærvarrelse, ei at vilde ægte nogen Udlandning, heller ikke nogen Mand i Herredet, ham undtagen, hvis han vilde hevne Bolles Død paa Helge Hardveinson i Forening med hendes Søner, hvoraf den yngste, Bolle Bollesen, født efter Faderens Død, nu var 12 Aar. Thorgils gjør dette Tog, og Bolle Bollesen nedlægger Helge, men da Thorgils erindrer Gudrun om sit Egtefabeløfte, svarede hun ham, at hun vilde holde Bryllup med Thorkell Eiolffen, der vel var fra Herredet, men den Gang bortreist, da Løftet giortes.

Den Høst, Gudrun skulde holde Bryllup, var en Nordmand, der heed Gunnar, bleven an-

befalet til hendes Beskyttelse, han havde dræbt Thidrande, en anseet ung Islænder, og forfulgtes derfor heftigt af mange mægtige Mænd. Under Brylluppet fik Thorkel Eynolfsson en Aften Dødpaa Gunnar, og befaler sine Mænd at gribe ham. Som Gudrun, der sad paa Konernes Bænk inderst ved Væggen med Læn om Hovedet, hørte dette; steg hun strax ned, befalede sine Folk at gribe til Vaaben, for at beskytte Gunnar, og truede tillige med Skilsmisse. Thorkel maatte give efter, og skienkede endog siden Gunnar, paa Gudruns Forlangende, et ladet Skib, hvormed han seilede til Norge. Siden blev det kjerligt mellem Egtefolkene.

Nogen Tid efter reiste Thorkel til Norge, hvor han blev saare vel modtaget af Oluf den Helige, der forærede ham hundrede Mark Sølv og Sommer til en Kirke. En Dag fandt Kongen ham siddende oven paa en Kirke i Throndhiem, der stod under Bygning, for at maale Bielkernes Længde. "Vil Du efter dette Maal lade hugge Dit Kirketømmer?" raabte Kongen til ham. "Ja!" svarte han. "Hug to Alen af hvert Stortræ," sagde Kongen, "og endda vil Din Kirke blive den største i Island." "Tag selv," svarede Thorkel, "Dit Træ igien, hvis Du troer, at have

givet formeget. Jeg hugger intet af, og har Eone til at skaffe mig andet." Kongen blev vred, og meente, at han kun vilde have liden Nytte af sit Sommer. Noget Tid efter sin Hiemkomst forliste Thorkel i Bredefjord. Gudrun sorgede over ham, og blev meget gudfrygtig. Hun var den første Kvinde i Island, der lærte Psalmerne, og tilbragte mange Timer i Bøn paa Kirkegaarden. Da hun blev gammel, gik hun i Kloster, og blev den første Nonne i Landet. Bolle Bollesøn havde imidlertid ægtet Snorre Godes Datter, gjort en Reise til Konstantinopel, og tilbragt flere Aar blandt Væringerne; siden efter sin Hiemkomst flere Gange viist Prøver paa sit Mod. Ham yndede Gudrun meest, og han besøgte hende i hendes Ensomhed. En Gang spurgte han hende, hvem hun mest havde elsket, hun anførte derpaa noget til Roes for enhver af sine Mænd, men da Sønnen gientog Spørgsmaalet, svarede hun: "jeg var ham værst, som jeg mest elskede."

Blandt alle utrykte Sagaer om Islands egne Begivenheder, er denne, næst Sturlungasaga, den største, og den, som fremfor alle fortiente at udgives. Som vi nu læse den, kan den ikke være skrevet før det trettende Aarhundrede. Stilen er

reent, men vidtløftigere, end i de ældste Sagaer pleier at være Tilfældet. Den har kun faa Vers, flere Steder antydes en Tidlang at være forløbet, siden Begivenhederne skete; Personer anses, der levede i det trettende Aarhundrede, og Citatierne vise, at Sagalitteraturen allerede da havde en betydelig Omfang. Saaledes Kap. 9 (efter Inddelingen i det Suhmske Afskrift i Fol.) Høskuld reiste til Hordaland, hvor siden Kjøbstaden Bergen bygtes. Kap. 16: Rut havde et Tempel ved sin Gaard, hvoraf endnu sees Spor, og kaldes Troldemarken. Der er alfare Dei. Kap. 22: Den Gang var det Skik, at drikke Urvesl efter fornemme Folk. Kap. 31: Gensartunge, som nu kaldes Grimsdal. Kap. 41: Wandhusene vare den Gang bygte et Stykke fra Vaaningen. Kap. 45 endes et Slægtregister med Erkebisp Eistein, der døde 1188. Tvende Slægtregister Kap. 59 ende med Abbed Ketil paa Helgafell, død 1230, samt dennes Søsterbørn, og med Are Frodes Sønnesøn Are den Stærke. Kap. 3 og 59 citeres Are Frode. Kap. 51 Thorgils Hollusons Saga, 53 Riardvikingesaga, 60 de mange Sagaer, hvori Thorkell Geller nævnes.

Laxdælasaga kan heller ikke være skrevet senere end det trettende Aarhundrede, thi Stilen er

ulig det fiortende Aarhundredes Værker. Begivenhederne, som indeholde mange karakteristiske Træk, ere, naar undtages en Spøgelsehistorie og et Par Verser, meget sandsynlige, Karaktererne godt vedligeholdte. Vi kunne desuden bestyrke de her meddelte Efterretninger med mange andre Sagaers Vidnesbyrd. Ikke blot, at de fleste her nævnte Personer, Nudes hele Slægt, Rut, Høskuld, Olaf Paa, Kiartan, Bolle, Gudrun, hendes fire Mænd og hendes Børn oftere nævnes i Landnama; de i Sagaens første Deel mærkelige Personer forekomme og i Are Frodes Schedæ, Orkneyingasaga, Eyrbyggiasaga, Njala og Eigla. I Eyrbyggiasaga S. 2 fortælles blot Ketil Svadnæs's Bortreise fra Norge noget anderledes. Kiartan omtales i enhver gammel Fortælling om Oluf Tryggvesson's Bestræbelser for at kristne Island. (See Kristnisaga S. 70, Heimskringla Olaf Trygv. S. N. 88, 89, Kenhielm's Udg. af Oluf Trygv. S. Kap. 36), desuden i Gunlaug Ormetungesaga S. 4 og Droplauges Søners Saga. Hans Gravsteen med Runeindskrift er endnu tilbage (Olafsens Reise i Island 1 D. S. 255). Om Thorgils Høllusen og Gunnar Thidrandebane have's tvende forte Sagaer, den Eldstes Bedrift og Redning ved Gudrun fortælles og med ubetydelige Afvigelse

fer i den vidtløftigere Recension af Droplauges Sønners Saga Kap. 22. Annalerne henføre Bolles Drab til 1006, Thorkel Eiolffsens Død til 1023 eller 1026 og Snorre Godes Død til 1031. Thorkel Eiolffen forekommer i Sagaen om Biorn Hitdælafappe og i Grettis Saga K. 65, hvor ogsaa flere Steder Personer, hørende til denne Saga, blive nævnte, f. Ex. K. 50, 51, 54, 55, 70. Endeligen citeres Laxdælasaga udtrykkelig i Grettis Saga Kap. 11 og den islandske Udgave af Oluf Tryggvesens Saga 2 D. S. 254, som og meddeler under Overskrift Thattar Kiartans Olafssunar, et vidtløftigt Udtog af hvad angik Kiartan og Bolle 2 D. S. 87, 98, 252, 53, hvileket flere Steder ordret stemmer overeens med vor Saga. I Eyrbyggia hedder det vel 334: "Snorre Gode nævnes i Laxdælasaga, hvilket er mange bekiendt", men dette kan dog ikke, med mindre de før anførte genealogiske Notitser skulde være senere Glossemer, gielde vor Saga i sin nærværende Form, da Eyrbyggiasaga sandsynligen er skreven i Begyndelsen af det trettende Aarhundrede; men det angaaer enten en tidligere Bearbejdelse eller den mundtlige Fortælling. Thorkæus sælde en alt for haard Dom om denne Saga, naar han paa Grund af nogle kronologiske Unsiagtigheder siger, at den

er net redigeret, hist. Norvag. vol. 3. S. 173; hvad han anfører som Exempel, er en Angivelse af Thorkel Eiolffsens Dødsaar, der kun afviger et Aar fra hvad, nogle af Annalerne bestemme, og den Modsigelse, han vil have fundet imellem denne Bestemmelse og Thorkels Søns Alder, maae grundesig paa noget særegent i hans Haandskrift, thi i det Membran og de Afskrifter af denne Saga, der ere i Kiøbenhavn, findes intet om Gellers hans Søns Sendelse til Oluf den Hellige. Derimod ere der kronologiske Feil i Fortællingen om en af Bolle Bollesens islandse Bedrifter, da han siges at have besøgt Gudmund den Mægtige paa en Reise han gjorde til Nordlandet efter Snorre Godes Død, uagtet at Gudmund ifølge Liosvetningasaga og Fostbrødrasaga, maae være død nogle Aar før Snorre. Men denne Modsigelse angaaer dog kun en uvigtig Biomstændighed. Bolle Bollesens Forbindelse med Snorre Godes Datter bestrækes ved Eyrbyggiasaga S. 334. Thorkæus har givet et Udtog af Riartans Historie hist. Norv. vol. 2 P. 483-491. Et Fragment af denne Saga angaaende Oluf Paas irske Reise er trykt i Fragments of English and irish history, udgivne af Etatsraad Thorkelin 1788; et andet er i et dansk Udtog bleven meddeelt af Ridder J. Wall i Saga 1 B. 1 S.

Landnámabog

omfatter især Begivenheder fra Dens Bebyggelsestid til henimod Enden af tiende Aarhundrede.

Den første Deel af denne Bog fortæller, hvorledes Den blev fundet, og hvordan det gik de Første, som der bosatte sig. De fire følgende Dele berette særskilt, om hver af Landets fire Fierdinger, hvo der først tog hver Strækning i Besiddelse, om hans Forfædre, hans Afkom og stundom og hans vigtigste Bedrifter. Formedelt de mange Navne tilbyder ikke denne Saga nogen underholdende Læsning, men den indeholder mange, saare vigtige Efterretninger, og ligesom den selv er af alle islandske Sagaer den paalideligste, er den og det vigtigste Hielpemiddel til at godtgjøre de andre Sagaers Egthed.

Sagaen fortæller selv, hvorledes den er bleven skrevet S. 378: "Nu er giennemgaaet, hvorledes Islands Egne ere blevene tagne i Besiddelse, efter det, som vise Mænd have skrevet, først Præsten Are Frode Thorgilsson og Kolbein den Kyndige; men denne Bog er skrevet af Hr. Hauk Erlendson efter den Bog, som Lavmand Hr. Sturle

Thordsen, den lærdeste Mand har skrevet, og en anden Bog, som Styrmer den Lærde, haver skrevet. Af enhver af disse har Hauk taget det nøiagtigste, men for største Delen sagde de begge det samme, og er det derfor ei at undre over, at denne Landnamabog er længere end de andre." Ifølge denne Uttring, der synes at hidrøre fra Hauk selv, som var første Gang Lavmand 1294 og døde 1334, maatte Sagaen have erholdt sin nærværende Form i Enden af det trettende eller Begyndelsen af det fiortende Aarhundrede. Dette bestrækkes og svæd indvortes Grunde, thi af de mange Genealogier der anføres, gaaer ingen længere ned end til Hauk og hans Samtidige, disse og deres Fædre ere det, til hvis Navne nogle Steder tilføies Titelen Herre S. 234, 353. En nærmere Bestemmelse findes vel S. 323, hvor der nævnes en Eioff, Fader til Brand, som nu boer i Skoven, men hvo denne Brand var, vide vi ei. Ubestemt er derimod, hvad der kan sluttes af S. 15, 166, at man endnu kunde see Tomterne eller Ruinerne af Hiorleifs og Halbirsns Bygninger, eller at Ingolfs Høisædespillere endnu stode i Ildhuset i Keiklavig S. 18, eller at et Par Stolper af et Skib, Biskop Sigurd havde viet, som spaaede Veirliget, endnu i Biskop Brands Tid, stode uden for en vis

Gaard S. 265. Haandskrifternes Sammenlig-
 ning leder til en nyere Tidsbestemmelse. Ifølge
 hvad der bemærkes i Fortalen til den arnæmag-
 nænnaste Udgave, kunne disse henføres til fire Klas-
 ser, den første, kortere end de andre, er nøiagtig i
 at anføre Sturlungernes og Oddernes Slægter,
 men forbigaaer stedse Hauks, hvorved det bliver
 høist rimeligt, at denne er den ældste Bearbejdelse
 vi have tilbage, og just Sturle Thordsens. Til
 den anden Klasse høre de, der have det ovenanførte
 Stykke, der ere omstændelige i at anføre Hauks Ge-
 nealogie, og derfor maae høre til den Udgave, han
 har besørget. En tredje Klasse fører ofte Genea-
 logierne ned til en Markus paa Møl, et Endsken-
 debarn af Snorre Sturlesen, og maae altsaa være
 bearbejdet af ham eller hans Søn; den stemmer
 med den Haukske Recension i det Meste, men har
 adskillige Tilføretninger. En fjerde Klasse af Haand-
 skrifter er sammensat af de trende førstnævnte.
 Saaledes bestyrkes Efterretningen om Sagaens
 forskjellige Bearbejdere, og vi kunne endnu kiende
 Bestaffenheden af Sturles Udgave, hvis Særegen-
 heder angives i Fortalen, hvoraf man kan see, at
 den ei har erholdt betydelige Tillæg. Sturle døde
 1284, men da hans Udgave igien i det allermeste

stemmede overeens med Styrmers, der døde 1245, kunne vi og omtrent vide, hvorledes Skriftets Beskaffenhed har været i Midten af det trettende Aarhundrede. Den fuldstændigste Bearbejdelse af Landnama har henved 3000 Navne paa Personer og 1400 paa Steder; om man nu end kun tillægger Styrmers Udgave Halvparten, hvilket er det mindste, hørtil man efter det Anførte er besejet; indsees lettelig, at en saadan Bog ei kunde forfattes uden ved Hielp af skriftlige Kilder. Udtryffeligen citeres ogsaa disse flere Steder, nemlig S. 21 Harald Haarfagers Saga, S. 84 Eyrbyggiasaga, S. 110 Thord Gellers Saga, S. 303 Einars Saga og tvende skrevne Genealogier, den ene Bredfirdingernes af Prior Brand den Lærde S. 106, den anden Dvefingernes Slægtregister S. 319. Desuden nævnes flere Gange Sagaer, som vi endnu have tilbage, uden at det tilføies, om de vare skrevne, nemlig Hørdes Saga S. 47, Torstfirdingasaga 125, Havard Haltes Saga fra Isefiorden 130, 159. Svardsælafaga 233, og af tabte Sagaer anføres paa denne Maade Vebjorns 158, Bodmods Gerpis og Grimolfs 168. Saare rimeligen have Landnamas Forfattere endnu havt langt flere skrevne Sagaer for sig, som de ei bleve foranledigede til udtryffeligen at citere, thi der gi-

ves ikke nogen tilforladelig Saga om Landnams-
mænd og deres Børn, uden jo sammes Indhold i
Landnamabog berøres; og en Deel Personer blive
desuden saaledes omtalte, at man deraf kan skionne
omstændeligere Beretninger om dem have været be-
kiendte. Landnamabog er udgivet i Skalholt 1638.
182 S. 4. siden efter de bedste Haandskrifter, med
latinsk Oversættelse og herlige Registre, af John
Kinsen paa Kammerherre Suhms Bekostning 1774.
510 S. i 4.

Orkeneyingasaga.

Fra Enden af det niende til henimod Midten af det
trettende Aarhundrede.

Denne de ørkenøste Jarlers Historie kan siges at be-
staae af nogle faae Jarlers udførlige Levnetsbeskrivel-
ser med korte Efterretninger om Mellembegivenhe-
derne og et Tillæg. Her læses nemlig om Thorfind
Jarl og hans Børn i det ellefte Aarhundrede; om
den hellige Magnus og hans Banemand Hakon,
om Rognvald Jarl og Svend Ubleiffen i det tolvte
Aarhundrede. Efter den sidstnævntes Død fortæl-

les Begivenhederne fortære, indtil Biskop Adams Opbrændelse paa Katanes 1222, og den Hev Alexander Skottekongen derober tog, hvis Gruksomhed, siger Forfatteren S. 425, Folk kunde erindre sig.

Denne Yttring forbyder os at antage med Torfæus i Fortalen til Orcades, at Sagaen var forfattet i Kong Eperres Tid, thi en tredive Aar eller en Menneskealder maatte dog vel forløbe efter en Begivenhed, forend man kunde falde paa at bemærke, at den blev erindret. Hertil kommer, at Snorre Sturlesen udtryffeligen citeres S. 116. Det er underligt, at Sagaens egen Udgiver har kunnet overse dette, og mene, at den var ældre end Heimskringla paa Grund af, at der i Olaf den Helliges Levnet Kap. 109 nævnes noget at være sagt i de orkenøske Jarlers Historie, thi denne samme Citation findes og i Orkneyingasaga selv S. 28. Men hvad end mere gjør denne Undersøgelse indviklet, er, at hele denne Sags Begyndelse 14 Sider i 4 stemmer ordret overeens med Snorre i Olaf den Helliges Saga Kap. 99:109. Altsaa maa enten Orkneyingasagas og Heimskringlas Forfattere have udfrejet hinanden, eller begge have øst af en sæls Kilde. At Snorre har benyttet Orkneyingasaga kan efter det anførte ikke antages. At Ork-

Orkneyingasagas Forfatter har udfrevet Snorre, bliver mindre rimeligt, naar man sammenligner den Sammenhæng, hvori den orkneyske Historie staaer hos Begge. Hos Snorre udgior dette Stykke en heel Episode, der ved en Slags Fortale og en Slutning er skilt fra det Øvrige. I Orkneyingasaga er derimod denne Deel af Fortællingen uadskillelig knyttet til det Hele. Vi slutte derfor, at dette Stykke, der efter en kort Indledning blot angaaer Thorfind Jarls Bedrifter, hører til Thorfind Jarls Saga, hvoraf Snorre udfrev en Deel, men som Forfatteren af Orkneyingasaga heelt benyttede. Der gaves fordum flere saadanne Fortællinger om Orkneyernes Jarle. I den islandske Udgave af Oluf Tryggvesens Saga i D. Kap. 178-179 fortæles adskilligt om Torf Einar tilligemed et Par Vers, hvilket hverken findes hos Snorre eller i Orkneyinga og synes taget af en Saga om Einar. I Orkneyingasaga S. 4 anføres, at der ere vidtløftige Sagaer om den ældste Thorfind Jarls Søner. I Magnus den Godes Saga Kap. 37 hedder det, at der er en lang Fortælling om Jarlernes Rognvalds og Brusens Strid. I Landnama citeres en Saga om Jarl Einar, Rognvald Møre Jarls Søn S. 303. Orkneyingasagas egen Bessaffenhed, der er saa vidtløftig i at for-

tælle enkelte Jarlers Levnet, synes og at bestyrke den Mening, at den er sammensat af flige Sagaer. Hertil kommer, at uagtet de foranferte Spor til en senere Affattelse, nævnes S. 130 som Hiemmel for Esterretningerne om Magnus Jarls Drab, en Mand, der var tilstede derved, og dog omtales som samtidig med Forfatteren, hvilket altsaa viser, at en ældre Saga om Magnus Jarl maae være udfrevet. Tvende Gange citeres Jarlesagaerne i Flatschaandskriftet, col. 764 i Anledning af Thorsinds Strid med Rognvald og col. 496 angaaende Oluf den Helliges Spaadom om et Varsel for Rognvalds Død. Da begge Steder findes i Orkneyingasaga, det første S. 64-66, det andet S. 74, synes vor Saga at være meent under hint Navn i bemeldte Haandskrift. Neppe kan Sagaen være affattet senere end Midten af det trettende Aarhundrede, thi deels synes dens foranferte Slutning at antyde, at Dienvidner til de sidst fortalte Tildragelser endnu vare levende; deels er Stilen reen, og hele Fortællingen viser en Smag for Historiens Behandling, som tabte sig efter det trettende Aarhundredes Ende. I Sagaen er desuden den hellige Magnuses Historie fri for de Legender, hvorved dennes egen Saga er bleven udsmykket. Fortællingen bærer Troværdighedens

indvortes Præg. Den er for en stor Deel grundet paa samtidige berømte Skaldes Vers, især Ar.:or Jarlaskalds og Rognvald Jarls, hvoraf mange Stropher blive anførte, tilligemed enkelte af Hall Thorarins, Botolf Belgas, Eriks og Odds. Desuden beraaber Forfatteren sig paa Drapet om Hakon Palsen S. 118 og Sangene om Magnus den Helliges og Hakon Jarls Bedrifter S. 122. Torfæus har viist Historiens Overeenstemmelse med skotske Beretninger. I Heimskringla kan foruden det ovenanførte Sted jevnføres Magnus Barfods Saga Kap. 9, 25. Sagaen er ndgivet med latinsk Oversættelse paa; Suhms Bekosning af J. Jonæus 1780, 425 S. i 4. Den er bleven omhyggeligen benyttet af Torfæus i hans Orcades eller rerum orcadensium historiae libri tres. Havniæ 1697. 228 S. i Fol.

En forskiellig og senere Recension af denne Saga synes den danske Oversættelse af de orkenøiske Jarlers Historie at være, som findes i den arnæmagnæanske Samling No. 92 og 103 i Folio. Arne Magnæus har skrevet foran No. 103, at han havde kjøbt Afskriftet paa Statsraad Rosensfranses Auction 1702. I Fortalen til den trykte Saga bemærkes, at denne Oversættelse har endeel, som mangler i den trykte Saga, og adskilligt som

afviger derfra. Urigtigen mener Suhm i sin kritiske Historie, 3 D. S. 566, at de 26 første Kapitler skulde være Oversættelse af en nu tabt islandsk Original, thi de tolv Kapitler ere en Oversættelse af et Stykke i Flatoebogen (Oluf Tryggvesens Saga, isl. Udg. 1 D. S. 214/226). De følgende sex Kapitler ere uddragne af Riadsaga Pag. 154/158. Derefter stemmer Oversættelsen, paa Smaaafvigelser nær, overeens med den trykte Saga. Et Brudstykke af Orkneyingasaga S. 276/308 om Rognvald Jarls Reise er bleven oversat af Pastor Storm Munk i det norske Lidskrift Saga 1 B. 1 H.

Naron Hiorleifssons Saga. *

Fra det trettende Aarhundrede.

Naron Hiorleifsson, skiondt opfostret med Sturle Sighvats Søn, var en/af de faa Hovdinge, der ibrigen understøttede den ukloge og herskesyge Biskop Gudmund Aresøn imod Sturlungerne. Naron var med at dræbe Lume Sighvatsen, og forsvarede Biskoppen tiækt, da denne siden blev overfaldet paa Grimssøen og fanget af Sturlungerne. Derfor blev han erklæret fredløs paa Thinget og maatte

trende Aar flakke om under idelige Livsfarer, indtil det lykkedes ham at komme over til Norge, hvor Skule Jarl tog vel mod ham. Han fortrønedes vel denne ved mod hans Villie at gjøre en Balsfart til Jerusalem; men blev efter Tilbagekomsten desbedre modtaget af Kong Hagen Hagensen, der gjorde ham til sin Hirdmand, og gav ham sin Frænde Ragnhild til Ægte. Naron var hos Kongen til sin Død omtrent 1250.

Fortællingen er affattet i et reent Sprog, viser den anskueligste Kundskab til de fortalte Begivenheder og viser sig heelt igiennem saare troværdig. Den bestrykes ved Sammenligning med Sturlungasaga, der fortæller saa meget om Biskep Gudmund, og tillige nævner Aron 5 Thattu K. 29, samt beretter hans Kamp paa Grimsæen tildeels med de samme Ord, som her, og siden Kap. 32 meddeler et Udtog af Omstændighederne ved hans Flugt.

Dette Forhold til Sturlungasaga synes at vise, at Narons Saga er ældre end denne. Thi det er rimeligere, at Forfatteren af Islands almindelige Historie har, som Snorre ogsaa ofte gjorde, udskrevet et Stykke af et enkelt historiskt Bidrag og gjort Udtog af det Øvrige, end at Lev-

236 Naron Hiorleifssons Saga.

netsbeskriveren skulde ordret have udfrevet et lidet Stykke om hans Helts Skiebne af det store Værk, og saaledes indflettet der i sit, at det først ved Sammenligning kunde erkiendes at være laant. Hertil kommer endeligen, at Forfatteren af Naron's Saga beraaber sig Kap. 5 paa deres Vidnesbyrd, som selv have seet Sturle Sighvatsen. Sagarn maae altsaa være skrevet omtrent 1360. Dens sidste Deel, som handler om Naron's Ophold i Norge, og er den mærkeligste, findes oversat af mig paa Dansk med Indledning og Anmærkninger, især angaaende de islandske Hestekampe, i det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter for 1814, 1ste H.

Rasn Svendbjørnsens Saga. *

Fra Begyndelsen af det trettende Aarhundrede.

Fortællingen begynder med følgende Prolog:
"Mange Begivenheder, som tildrage sig, gaae Mennesker af Minde, nogle fortælles anderledes, end de ere skete; og mange troe derfor det, som er

løiet, og tvivle paa det, som er sandt. Men da Lagnen maa vige, naar den møder Sandhed, agte vi her at fortælle nogle Begivenheder, som have tildraget sig i vore Dage, mellem os bekiendte Mænd, hvis Sandhed vi vide."

Rasns Oldefader, Atle, havde fulgt Kong Magnus den Gode paa hans Tog mod Venderne, og været en af de 12, der efter det blodige Slag paa Lyrskovs Hede bleve valgte til at forbinde de Saarede. Siden den Tid dyrkedes Lægekunsten af hans Slægt.

Rasn var født i Arnafiorden, han var en anden Velent til at arbejde i Træ og Jern, Skald og den bedste Læge, dertil løbkyndig og veltalende. Han reiste tidlig ud, og blev saa agtet af fremmede Hovdinge, at Biskop Biarne, Kolbeins Søn, fra Orkenserne, sendte ham til Foræring en Guldring af en Dres Vægt med hans Navn i til Indsegl, en god Sadel og en broget Kiols (steinklædi). Rasn var ude en Vinter, medens Sverre regierede i Norge. Da han kom hjem, skete det, at en Hval blev kastet op paa Land i Dyrefiorden, men efterat være bleven saaret, sprang den ud igien i Havet. Rasn gjorde det Løfte, at han vilde give dens Lænder til den hellige Biskop Thomas, hvis han kunde fange den, og det lyf-

ledes ham. Han reiste derpaa til Norge; om Vaaren bragte han Lænderne til den hellige Thomas, Erkebiskop af Kanterbury; reiste derpaa mod Syden til den hellige Egidius, derfra mod Vesten til den hellige Jacob, og over Rom tilbage til Island, hvor han giftede sig, og erholdt sin Faders Godord (Forstanderskab i Herredet). Ragn var meget giestfri, han havde et Skib i Arnafjorden og et i Bredefjorden, som vare til Tjeneste for hver den, der vilde sætte over disse Fjorde. Især hjalp han mange som Læge, dog ikke saa meget for Saar som for fiendne Sygdomme. En Mand, hvis Hoved, Mave, Hænder og Fødder vare hovenede, indbrændte han mange Striber (margadila) paa Kors baade for Brystet, i Hovedet og mellem Skuldrene, og paa et halvt Aar var Svulsten borte. En Kone kom til ham, der var nær ved at fortvile, fordi hendes Bryst var saa tungt, han aarelod hende paa Haanden, i Huulaaren (thiotandi), og strax kom hun sig. En Rasende, som neppe kunde holdes af flere Karle, gav han strax sin Samling, ved at brænde ham nogle Striber i Hovedet. En Mand blev bragt til ham, der havde Steensmerter, han kunde ei gjøre sit Behov, fordi Stenen faldt ned for Aselemmen. Ragn tog ham i Kuur, men Sygdommen forværredes,

faa han opsvulmede over hele Legemet. Da Præsten og de klogeste Mænd, som vare blevne hentedede, erklærede, at den Syge maatte dø, hvis der ei blev foretaget en Operation (nema atgerdir veri hafdar), sagde Rasn, han med Guds Bistand vilde foretage den. Han besolte den Syge, mærkede, hvor Stenen var i Maven, og førte den saa langt ned i Nøselemmerne, som han kunde, bandt siden foroven med Baand, at Stenen ei skulde gaae op igien, bad derpaa alle Tilstædeværende at synge fem Pater Noster, før han begyndte Operationen; siden skar han paa langs (um endilangt) med Kniven tvende Stene ud, hvorpaa han forbandt Saaret med Smørelse, og Manden blev helbredet. For alle disse Kurer tog Rasn aldrig Penge.

Da Gudmund Arason var bleven valgt til Biskop i Holum 1201 og skulde reise til Throno-
hiem for at vies af Erkebiskop Erik, ledsagede Rasn ham paa denne Reise. Stormen forslog dem til Sydøerne, hvor en Kong Olaf regierede, der fordrede 100 Alen Badmel af enhver af de 20 Mænd, der udgjorde Skibets Besætning. Man vilde ei betale dette, da man vidste, at man ved Ankomsten til Norge skulde betale lige saa meget. Skibets Mandskab greb til Baaben, og erholdt til-

afst, at Afgiøten blev for dem alle 600. De ankom til Throndhjem det Aar, Kong Sverre døde (1202). Efter to Aars Forløb vendte de tilbage, og Biskoppen forærede Ragn, da de skildtes ad, en god Hoppe, en Stykke Krystal (solarstein) og en mørk Klædes Kiole. Ragn vedblev at være Gudmunds Ven, vilde derfor ikke nogle Aar efter deeltage i den Forening, alle de andre Landets Høvdinge havde indgaaet om at anfælde Biskoppen med væbnet Magt.

Ragn havde en Fiende i Thorvald Snorresen, Godordsmænd i Vatnsfjorden. Denne havde engang i sin Nød erholdt Beskyttelse hos Ragn, havde siden viist sig fiendtlig imod ham, forfulgt hans Thingmænd og borttrøvet en Hval, der var bleven opkastet paa Ragns Grund. Ragn forfulgte ham paa Thinget, og erholdt Dom over ham. Men da en saadan Dom skulde fuldbyrdes med Magt, og Ragn enten ikke vilde eller ikke turde gjøre det; brød Thorvald sig ei derom, men drog tvende Gange med en Skare Bevæbnede til Ragns Gaard, for at dræbe ham. Begge Gange erholdt Ragn betimeliggen Nys derom; da han desuden havde ladet sin Gaard forsyne med en Trævold med stærke Bomme for Dørrene, og havde mange Karle i sin Tjeneste, forsvarte han sig mod Thorvald, indtil Føll

fra de nærmeste Gaarde kom ham til Hielp. Begge Gange havde han fundet overvælde Thorvalds hundrede Mand, men Rasn vilde ei dræbe Thorvald, og lod sig nøie med at nøde denne til at tilbyde, at ville underkaste Sagen Thord Sturlesens Afgiørelse. Saasnart Thorvald var sluppen bort, betymrede han sig ikke videre om sit Løfte. Han samlede tredie Gang 42 Mand, og med disse reiste han saa hurtigen, at, da han tillige bandt alle Bedderne i et Par Gaarde han drog forbi, han overrumplede Rasns Gaard, hvor just Folkene den Nat, for det slemme Beirs Skyld, havde forsomt at holde Vagt ved Bolden. Thorvalds Folk lagde Ild paa Bygningerne, og tvang derved alle, som vare derinde, til at overgive sig. Rasn selv blev strax halshugget, paa et Par af hans Mænd blev den ene Hod hugget af, og Gaarden plyndredes. Derpaa tilbød Thorvald Rasns Venner Forgigt. Thord Sturlesen afgiorde næste Nar Sagen saaledes paa Althinget, efterat 12 Mænd havde sagt god for, at Thorvald vilde rette sig efter Dømmen. Thorvald skulde forlade Landet paa fem Nar, med mindre han kom til Rom, og erholdt Pavens Tilladelse at lade det bero med de trende. Naar han kom hjem, maatte han kun opholde sig i sin

egen Egn, ligesom og de Folk, der havde været med ham paa Toget. Af disse skulde fem landsforvises for siedse, alle de andre paa ligesaa lang Tid som Thorvald selv, og desuden både selv hver 300. Fremdeles skulde betales for Ragns Mord 100 Hundrede, for hver af de afhugne Fødder 30 Hundrede; til Ragns nærmeste Frende, der førte Sagen, da hans Sønner vare smaae, 30 Hundrede. Disse Penge skulde tiene til Erstatning for det bortranede Gods. Det blev altsammen efterlevet. Thorvald drog til Rom, kom efter tre Aars Forløb tilbage, og levede siden roligere paa sin Gaard. Som Anhang er tilføjet en Liste paa Ragns Efterkommere til fjerde Led.

Denne Saga bærer alle Præg paa Sanddruehed. Den indeholder intet usandsynligt, med mindre man dertil vilde regne allehaande Marsler, som dog henhørte til Datidens sædvanlige Tegn. Sagaen er opfyldt med Vers af flere Samtidige især af en Gudmund Svertingsøns Drape om Ragn, i hvis Huus Skalden havde levet. Sagaen selv citeres af Sturle Thordsen i Sturlungasaga 2 Thattr, og Ragns Stridigheder med Thorvald fortælles i Sturlungasaga 5 Thattr, 12 til 18 Kap. Snorre Sturlesen nævner i Magnus den Godes

Saga Kap. 29 Islænderen Atle blandt de 12 Mænd, der formedelt deres bløde Hænder bleve efter Slaget paa Lyrskovs Hede valgte til at forbinde de Saarede, og foier til, at mange gode Læger, ere komne af hans Æt. Sagaen maae være forfattet omtrent i Midten af det trettende Aarhundrede. Man har da siden, som oftere var Tilfældet, fortsat Slægtregistret. Fortællingen indeholder mange Ubetydeligheder, men tillige ikke uvigtige Bidrag til Medicinens Historie, og til at skildre det islandske Aristocraties Forfatning i det trettende Aarhundrede.

Sturlungasaga

eller

Íslendingasaga mikla.

Fra Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede til 1284.

Denne Saga er den vidtløftigste af alle, den vilde trykt uden Oversættelse fylde en Foliant. Den er afdeelt i Bøger eller Hæfter, hvoraf der ere elleve foruden Arne Biskops Saga, som ogsaa

pleier at henføres til samme. Første Bog har nogle korte Efterretninger om Landnamsmanden, Geirmund Heljarsskin, der ofte nævnes i Landnanna, ogsaa i Gretterssaga Kap. 3. Ved nogle Genealogier ere disse Begivenheder knyttede til de senere, hvormed den egentlige Historie begynder fra 1110, nemlig de Stridigheder, Halvlide Marsfon havde med Thorgils Oddeson i Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede, hvilke Kristnisaga omtaler S. 124. Anden Bog begynder atter med mange Genealogier, men beskriver derpaa Sturles Bedrifter, der boede paa Svamme, og var Fader til trende berømte Sønner, Sighvat, Thord og Snorre. Bogen endes med Sturles Død og nogle, som det synes, senere Tilfætninger. Tredie Bog er sammensat af tvende andre Sagaer: Biskop Gudmund den Godes og Gudmund Dyres. Den første er i en tør annalistisk Tone. Tilfaldt anføres og nogle andre Stridigheder og Begyndelsen af Snorre Sturlesens Historie. Fjerde Bog begynder med Gissur Hvides Genealogi, og korte Efterretninger om nogle af hans Etmand; derefter følger et Stykke af Gudmund den Godes Saga, fuldt af Jerteegn, og mere af Snorre Sturlesens Historie. Femte Bog beskriver Biskop Gudmunds Venighed med Sturlungerne og Begyndelsen til

Disse indbyrdes Stridigheder. Biskop Gudmund omtales her paa en anden Maade end i det Stykke i den foregaaende Bog, der syntes taget fra hans egen Saga. Begivenhederne selv stemme overeens med hvad fortælles i Aaron Hiorleifssons og Rasn Svendbiornsons Sagaer. Siatte til ellefte Bog indeholder en fortsat Beskrivelse over Sturlungatiden, hvorledes nemlig de mægtige Hovdinger af Sturles Et tilligemed Kolbein Unge og Grev Gissur kiempede med hverandre, og ødelagde Den, indtil den godvillig underkastede sig den norske Kong Hagen Hagensen 1261. Tre Aar derefter ender Sagaen ved 1264 med at fortælle om Sturles Thordsens Reise til Norge og hans Modtagelse af Kong Hagen Hagensen. Det sidste Kapitel, der meget korteligen fortæller Sturles følgende Skiebne fra 1264 til hans Død 1284, er senere Tilfætning.

Det vigtigste Bidrag til at kiende, hvorledes denne Saga er bleven affattet, findes mod Enden af dens anden Bog 37 Kap. (1ste Bind S. 106, 107). Der hedder det efterat Sturles Død 1183 er bleven fortalt: "Mange Sagaer blive hermed samtidige, som jeg haver inddeelt i Bøger (sem ek hefi skipt i thætti) og kan dog ikke paa een gang nedskrive dem alle, Biskop Thorlak den Helliges Saga og Gudmund den Godes Arasons, indtil

han var viet til Præst; Gudmund hin Dyres Saga begynder tre Aar efter Sturles Død, og slutter, da Brand Biskop døde og Gudmund blev viet til Biskop. Rafns Svendbiørnsens og Thorbalds Snorresons Saga er samtidig med Gudmund den Godes, og endes den efter Brand Biskops Død saaledes som Sturle Thordsen siger i Islendingasaga. De fleste Sagaer, som her i Island ere forfattede, bleve skrevne, før Biskop Brand Sæmundson døde; men af de Sagaer, som siden tildroge sig, blev lidet skrevet, før Skald Sturle Thordsen forfattede (sagde fyrir) Islendingasaga. Og havde han dertil Underretning af vise Mænd, som levede i hans Ungdom, og noget af de Breve, som de skreve, der med dem vare samtidige, og hvemt Fortællingerne angaae. Mange vigtige Ting, som skeete paa hans Tid, kunde han selv see, thi han var en mægtig, godmodig og maadeholden Mand, diærv og fast, Gud forunde ham nu en Skiebne ophsiet over vores Nos."

Dette mærkelige Sted, som findes i alle Haandskrifter, viser baade, hvad Tilfærninger Sagaen har erholdet, og hvad Troværdighed den fortjener. At det ikke kan være skrevet af Sturle selv, er klart. Men heller ikke følger deraf, som Torfaus mener i Prolegomenene til den norske Hi-

forie, at vor Sturlungasaga skulde kun være et
 Udtog af Sturles eget Værk, allerede Bidtløstige-
 heden af hvad vi have tilbage, gjør dette usandsyn-
 ligt; ligesaa lidt er der Grund til at antage med
 Kind Johnsen i hans Kirkehistorie 1 D. S. 210,
 333, at Biskop Brand skulde have skrevet den før-
 ste Deel af Sturlunga til 1201. I det ovenan-
 førte Sted nævnes just visse Sagaer, som dettes
 Forfatter siger sig at have ordnet, disse udgiøre
 ikke (som Erichsen antager i Noterne til Gunlaug
 Ormstungasaga S. 7) Sturlungasagas første Deel,
 thi hverken Hjalfride Marssons eller Hvamsurles
 Sagaer nævnes iblandt dem, men derimod den
 første Deel af Indholdet af de tvende følgende
 Bøger, den tredje og fjerde, hvor det især er sien-
 synligt, at Gudmund den Godes Saga, der fyl-
 der de elleve første Kapitler af tredje Bog, og hvor-
 af og i de følgende hele Stykker ere indtrykkede,
 maae senere være indskudt. En Munk, der var
 misfornøjet med, at Biskop Gudmund ikke noksom
 hædredes af Sturle Thordsen, har da villet raade
 Bod herpaa, og nu med Gudmund den Godes
 Saga forbundet Gudmund Dyres og lidet af Thor-
 lak den Helliges og Rasi Svendbiornsens. Det
 er siensynligt, at i femte Bog taler Sturle selv,
 men han kan ikke her have begyndt sin Fortælling,

thi dette vilde have været før afbrudt, og fredeet imod Sagaernes Vedtægt, der begynde med Efterretning om de Mænds Herkomst, hvis Bedrifter beskrives. Det havde desuden været overflødigt at bemærke, hvorledes Sturle havde betient sig af vise Mænds Fortællinger, dersom det kun havde været hans egen Samtids og ei tillige det foregaaende Aarhundredes Historie, han havde bearbejdet. Den Sætning, at de fleste Sagaer, som i Island vare forfattede, bleve skrevne før Biskop Brands Død, kan umuligen forstaaes om det liedet, der findes i de første Bøger af Sturlungasaga, thi mangfoldige andre Sagaer vare jo allerede da skrevne; det maae være en almindelig Sætning, der bestemmer Perioden i hvilken de fleste islandske Sagaer ere nedskrevne, hvilket beskrives ved Sagaernes eget Indhold. Undtager man Sturlungasaga og Biskoppernes Levnet, er der slet ingen, der beskriver, hvad der i det tolvte Aarhundrede har tildraget sig i Island, imedens at mange Sagaer fremstille Begivenhederne fra det tiende og ellefte Aarhundrede.

Hvad Sturle Thordsens Troværdighed angaaer, kan den ikke være underkastet Tvivl; han fortæller det, hvori han selv tog saa virksom en Deel og med en Upartiskhed, som enhver Læser

maa beundre. Fra den historiske Side staaer altsaa denne Saga høit over alle de andre Sagaer af denne Klasse, skøndt man maae tilstaae, at de mægtige Aristokraters, edelæggende Krige frembyde mindre interessante Scener end Landnamsmændenes Smaaaseider, hvori enkelt Mand udviklede ofte ligesaa megen Mands som Legems Styrke. Et vidtløftigt Udtog af denne Saga findes i Torsæi norske Historie 4de D. Denne Sagas Text udgives nu af det islandske litteraire Selskab, I B. 1 Afd. er udkommen 1817.

Gretla eller Gretterssaga.

Begivenheder fra niende, tiende og ellefte Aarhundrede.

Sagaen begynder med troværdige Beretninger om Gretters Forfædre fra Oldefaderen Nunund Træfod af, der var blandt dem, som ved Hafursfiord sloges med Harald Haarfager og derafter maatte forlade Norge. Gretter var fra Barm-

dommen af meget uregierlig, og vilde ikke giøre Huusgierning. Da han som Tiaarsdreng skulde bogte sin Faders Gaafeskok, blev han snart fied deraf, knækkede Bingerne paa Gæssene, fordi de vare uregierlige, og dræbte Kyllingerne, fordi de vare saa langsomme. En anden Gang skulde han gnide Faderens Kng ved Ilden og i det Sted skra- bede den med en stor Uldkam. Gretter var des- daarsag ilde lidt af Faderen, men yndedes af sin Moder. Han blev overmaade stærk og en god Skald, men ansaaes for helst at quæde Ridsfange. Faderen søgte at faae ham bort fra Landet, men gav ham kun lidt til Reisepege. Moderen for- ærede ham et godt Sværd, hendes Fædre Vatns- dolerne havde eiet. Paa Skibet vilde Gretter slet intet Arbeide forrette med de Andre, hvorover Skibsfolkene udskieldte ham, og han hevne- de sig ved Spotviser; men da Skibet var bleven læk, og skulde øses, steg han ned i Lasten og øste saa stærkt, at otte Mand havde nok at giøre med at modtage de Spande, han langede dem. Gretter landede ved Sundmør og blev vel modtaget af Thorfin, en rig Bonde.

Ikke langt fra hans Gaard var Faderens Høi, hvor man sagde, at det spøgede stærkt, og at mange Penge vare nedgravne. Gretter gaaet

derhen, og graver i Høien en heel Dag. Mod Aften kom han til Tømmerværket, der bedækkede Gravkammeret, da dette var opbrudt, lod han sig hidse ned, fandt meget Gods, men maatte i Mørket udstaae en vældig Kamp med Spøgelsene. Godset bragte han altsammen til Bonden. Noget Tid efter overfaldt en Flok Ransmænd Bondens Gaard i dennes Fraværelse. Gretter lod, som han var deres Ven, og fik dem indspærret; da de siden vilde bryde ud, dræbte han ene de fleste af dem. Noget Tid efter skete det, at en Nordmand forhaanede Gretter, som derfor slog ham ihjel; tvende af den Dræbtes Frender angrebe Gretter, en efter den anden, og havde samme Skiebne. Svend Jarl, hvis Hirdmænd vare blevne dræbte, blev derover meget forbitret, og vilde paa Thinget lade ham domme fra Livet, uagtet at man tilbød at betale store Bøder. Men Thorsfin var der med en talrig Skare, som tilligemed Gretters Frender lovede sig til at forsvare ham med Magt, hvorover Jarlen blev bragt til at antage Bøderne, og Gretter skulde strax forlade Norge. Thorsfin blev meget anseet for den Klækhed, hvormed han havde forsvaret sin Ven.

Gretter vendte nu tilbage til Island, hvor der blandt andet fortælles om en Kamp, han havde

en Nat med en Sienganger, som hann med megen Møie overbandt. Vist er det, at det blev almindelig bekiendt, at den modige Mand efter den Tid var bange i Mørke. Da han horte, at Svend Jarl var forjaget fra Norge, og Oluf den Hellige kommet til Regieringen, vilde han med andre unge Islændere søge Lykke hos denne Konge, med hvem han desuden var noget i Slægtskab, og seilede atter til Norge. Han landede ved Hordeland, og seilede derfra, for at søge Kongen, til Throndhjem. En Nat paakom der et haardt Veir, og det var med Nød, at Skibet naaede Land, Mandskabet var nær ved at omkomme af Kuld. Da man saae Ild paa den anden Side af Fiorden, bade de Ridsmænd, som vare paa Skibet, Gretter om, at han, der var saa stærk og drev en alle Færdigheder, vilde svømme over og hente dem en Brand. Han gjør det, kommer hen til et Hus, hvor Adskillige sadde og holdte Gilde, og snapper en Brand af Ilden. Som den høie Gretter viste sig pludseligen for dem, troede de det var en Trold, og sloge paa ham med hvad enhver havde i Haand. Han værgede sig ved at slaa omkring med de Brande, han tog fra Ilden, saa Huset stod i Lue, og kom lykkelig bort med en Brand til sine Reisesæler. Disse roste hans Kiæthed, men da de saae,

efterat det var bleven Dag, at Huset paa den anden Side var lagt i Aske, og brændte Menneskebeen derhos, troede de, at Gretter havde brændt Menneskene op, og jage ham fra sig som det største Skarn. Gretter begav sig derpaa til Kong Oluf, og bad, han vilde hjælpe ham for det onde Rygte, hvori han var kommet. Oluf tillod Gretter ved Jernbyrd at bevise sin Uskyldighed. Han beredte sig dertil ved Faste. Da Dagen kom, og Gretter ledtes frem over Kirkegulvet midt i en talrig Forsamling, hvor baade Kongen og Biskoppen vare tilstede, kom en Dreng løbende, udskieldte ham, og sagde, det var en Skam, at slig en Ugierningsmand skulde stedes til Jernbyrd; som nu Drengen blev ved med sine Skieldsbord, vredtes Gretter og slog til Drengen, saa han segnede; hermed var hele Ceremonien forstyrret, og Kong Oluf befalte, han skulde begive sig ud af Landet. Imedens dette skete i Norge, havde Thorer, en Hovding i Island, hvis tvende Sønner vare blandt dem, Gretter meentes at have indebrændt, anklaget ham paa Thinget, og uagtet nogle Indsigelser fra Skapte Lovmand, der bemærkede, at der var ingen tilstede, som kunde forsvare Gretter, faaet ham erklæret fredløs over hele Landet, og udsat Priis paa hans Hoved. Gretter spurgte

dette først ved sin Ankomst til Landet, og tillige at hans Fader var død, hans ene Broder dræbt. Gretter lod, som det ikke anfægtede ham, reise hurtigen ned i Landet, hvor han morede sig ved at svinge muntre Sange om Kaps med dem, han mødte. Efterat have besøgt sin Moder, var hans første Erinde til sin Broders Banemand, hvem det strax lykkedes ham at dræbe. Gretters Sag blev derved endnu værre; paa Althinget fattes der 9 Mark Sølvs paa hans Hoved. Han drog nu omkring fra Sted til andet. Stundom vare der nogle, der toge sig af ham, undertiden tvang han Bønderne til at give sig det Nødvendige. I Vatsnfiorden blev han engang sovende overrumplet af 30 Bønder, som bandt ham efter megen Modstand. Da Herredshøvdingen Vermund var paa Thinget, vilde de først have bevogtet ham til dennes Hjemkomst; men da ingen af dem turde være den, der skulde have den stærke Mand i Forvaring, besluttede de at hænges ham. Som de vare i Færd med at opreise Galgen, kom Thorbiorg, Vermunds Kone, tilridende med et stadseligt Følge. Hun pleiede i Mandens Fraværelse at afgjøre alle Sager, og spurgte, hvad der var paa Færde. Da hun hørte, hvo det var, og hvad man vilde gjøre ved Gretter, sagde hun, at hun fandt det ikke

raadeligt for dem, at skikke en saa berømt og stor ættet Mand ved Livet. Gretter skulde gives fri, naar han forpligtede sig til, ikke at giøre mere Ulæmpe i Herredet, og ikke at hævne sig paa dem, der havde bundet ham. Dette lovede Gretter og blev løsladt. Han sagde siden, at intet havde kostet ham mere Overvindelse, end ikke at slaae paa dem alle, der stode omkring ham. Om Bøndernes Adfærd i denne Sag blev siden forfattet et Spottedigt. Thorbiorg tog Gretter hjem til sig, og blev heraf meget berømt. Da Bermund ved sin Hjemkomst hørte dette, blev han i Førstningen alvorlig, og spurgte, hvoraf det kom sig, at hun skienkte Gretter Livet. Hun svarede: "for det første, at Du maae værde anseet for en større Høvding end de andre, naar Du har en Kone, der vover at giøre sligt; for det andet kunde Gretters Frænke Hrefna vel forlange, at ikke jeg skulde lade ham dræbe; for det tredie er Gretter en i flere Henseender udmærket Mand." "Du er en klog Kone", sagde Bermund, "og skal have Tak derfor."

Gretter vandede derpaa Landet om, blev vel modtaget en kort Tid af enkelte Høvdinge, men ingen vovede at beskytte ham. Undertiden tilbragte han hele Vintre paa enlige Steder, og fortalte da om Kampe, han havde ført med Svæ-

gæller og Jetter. Efter 16 Aars Omvanken begiver han sig, efter Gudmund den Mægtiges Raad, til Drangsen, hvis Dypgang var saa steil, at to kunde forsvare sig der mod Mange. Gretter levede der med sin yngre Broder, som frivilligen havde ledsaget ham did, i flere Aar. Engang spurgte Gretter, at der holdtes Thing i Rabolauget; han gif forklædt derhen og saae paa Legene; man nødte den høie og stærke Mand til at lege med, han betingede sig frit Leide, og der blev fremsagt en høitidelig Formular *). Derpaa afklædte han sig for at brydes, og alle kiendte Gretter stærke; Nogle mumlede om at gribe ham, men de fleste vilde ei, men saae med Fornøielse Prøverne paa hans store Stykke, og lod ham drage frit bort, hvilket ansaaes for at gjøre Forsamlingen paa Thinget der megen Ære.

Da 20 Aar vare forløbne efter Fredløshedsdommen var affagt over Gretter, paastode hans Frender paa Althinget, at han maatte anses for at have udstaaet sin Straf. Lovmanden var og enig med, at Ingen kunde være længere fredløs end i 20 Aar, og det var uvedkommende, hvad

*) See Heidarvigasaga, hvor Sibestylket til samme findes.

han i den Tid havde gjort; men da Gretter var kommen til Landet senere end Dommen var fældet, burde hans Kredløsheds-Tilstand i Landet regnes fra hans Ankomst af, og han havde da endnu nogen Tid tilbage. Denne vilde hans Fiender benytte, og bragte en vis Thorbjørn Nungull ved Løfter og Trudsel til at angribe ham. Han seilede til Den i en stormfuld Nat, Trællen, der skulde trække Nebstigen op, hvorpaa man kom ind paa Den, havde forsømt det, og Gretter selv kunde ikke røre sig formedelst et æddret Saar i Foden, han blev derfor let overmandet. Broderen Illuge kunde have reddet Livet, naar han vilde have lovet ikke at hevne sig, men dette nægtede han, og blev dræbt. Nungul reiste med Gretters Hoved til Althinget, men det blev anseet for Middingsværk, at have angrebet en vansør Mand. Man sagde desuden, at hans Amme havde forhexet et Stykke Træ, og ladet det drive til Den; thi Gretter havde selv givet sig sit Saar i Foden, ved at hugge i et Stykke Drivtømmer. Nungul blev altsaa stævnet, baade for at have benyttet sig af Trolddom, og at have angrebet en halvdsd Mand, han blev landsforviist, og erholdt ei den udsatte Belønning.

Aungul reiste til Norge, og siden, da han spurgte, at der boede Thorstein Dromund, Gretters Broder, til Miklegaard, hvor mange fra de nordlige Lande den Tid droge hen. Neppe havde Dromund faaet dette at vide, før han forlod sine store Eiendomme i Norge, og reiste efter. Begge kom til Miklegaard omtrent paa een Tid, medens Michael Katlak*) regierede, men de kiendte ikke hinanden. Ved det Vaabenthing, Varingerne efter Sædvane holdte, før de droge i Krig, hvor enhver skulde lade sine Vaaben synne, fremviste Aungul Gretters Sværd; og da man spurgte, hvorfra det havde faaet et Skaar i Midten, fortalte han, hvilken drabelig Mand han havde faldet, og at han med dennes eget Sværd, havde hugget i hans Hovedskal, der var saa haard, at Sværdet havde faaet Skade. Dromund bad ham og vise sig dette Sværd, og da han fik det i Haand, fløvede han dermed Aunguls Hoved. Øvrighedspersonen greb strax Dromund, fordi han havde frænklet det hellige Vaabenthing. Dromund fortalte

*) Den Keiser, Snorre i Heimskringla, Harald Haardraades Saga K. 3 kalder Mikael Katalactus, der skal hedde Kalaphates, og som atter forberles med sin Formand Michael Paphlagus, der kom paa Troenen 1034.

dem vel sin Historie, men fordi der var ingen, som kunde vidne med ham, eller betale for ham, blev han kasted i Fængsel. Der fandt Dromund en Fange, som havde sat der længe, og var ganske modfalden. Dromund muntrede ham op ved sin Sang. Denne hørte en fornemme Kone, der med et talrigt Følge gik paa Gaden forbi Fængslet. Hun hed Spes, var af fornem Herkomst, og gift med en rig Mand af ringe Fødsel, som hed Sigurd. Hun nærmede sig, og talte til den Fange, som i en Vise fortalte hende sin Skiebne. Da man havde tolket hende Visen, besluttede hun at betale Boderne for ham, og da han erklærede, at han et vilde skilles fra sin Medfange, blev ogsaa denne løskøbt. Dromund drog nu til Feldts med Væringerne, blev en anseet Mand, og en god Ven af Harald Haardraade, som den Gang var i Konstantinopel. Hans Velgjørerinde, der havde fattet Kierlighed til Dromund, lod ham ikke mangle Penge, Manden fattede Mistanke, og vilde en Aften overrumple dem, men Spes lod Dromund krybe ind i en Kiste, og Manden maatte gaa med uforrettet Sag; saaledes gik det en anden Gang, hvor Dromund blev skjult under en Hob Klæder, og en tredie, hvor han undkom gennem en Fald-

der, som i den Hensigt var anbragt under Værelset. Da erklærede Spes, at hun formedelt den ufortiente Skam, Manden havde villet gjøre hende, fordrede Skilsmisse. Sagen blev bragt for Biskoppen, der paalagde hende Ed, da Manden beskyldte hende baade for Utroskab, og at have bortskienket af hans Formue. Den Dag, hun skulde gjøre Ed, var det vaadt Veir; som hun kom gaaende med sit Følge til et Sted, hvor Gaden var stiden, stod der adskillige Tiggere; en af disse, hsi og stor med hvidt Skæg, bad indstændigen, at han maatte bære hende derover. Hun tillader det, og hun lader sig falde med hende saaledes, at han besudler hende; hun lader som hun blev meget vred, og da han klynker, giver hun ham et Par Guldpenge. Derpaa aflagde hun Ed paa, at hun ei var bleven besmittet af nogen Mand uden af denne Tigger, heller ikke havde givet sit Guld til nogen anden. Spes erholdt derpaa Skilsmisse, og det meste af Formuen. Derpaa agtede hun Dromund, reiste med ham efter to Aars Forløb til Norge, hvor han blev Hirdmand under Magnus den Gode, hos hvem han tilbragte 9 Aar. Da raadte Spes, at de skulde drage til Rom, for at erholde Afslad for deres Synder. Der stiftede hver sit Kloster, og førte et gudeligt Levnet til deres Død.

Dromunds Historie er vist nok, som meget af det, der fortælles om Islændernes Bedrifter i fiernere Lande, bleven udsmykket med allehaande Fabler. Hovedfaktum bestrækes vel ved et Vidnesbyrd, nedenfor skal anføres, og Dromunds Forhold til Værringerne har intet usandsynligt; men des romanagtigere og lidet overeenstemmende med de Byzantinke Sæder er hans Kierlighedshistorie. Den List, hvoraf Dromunds Elskede betiener sig, for at blive i Stand til at aflægge en tvetydig Ed, er uden Tvivl taget af den i Middelalderen saa bekiendte Roman om Prinds Tristram; thi i de af Walter Scott udgivne Romancer om Prinds Tristram af Thomas af Ercehdoune i det trettende Aarhundrede, findes i anden Sang 104, 105 Stance, at Dronning Ysonde har betient sig af det selsamme Kunstgreb. Dette forekommer og i den ældgamle franske Bearbejdelse, og den paa islandsk 1226, ifølge Kong Hakons Befaling, foranstaltede Oversættelse af denne Roman, som noie følger Sangen i den engelske Forfatters Digt, fortæller det samme Træk i det 58 Kapitel. Heraf følger dog ikke, at den islandske Sagaskriver skulde saaledes vilkaarligen have udsmykket Heltens Historie, men nogle tilbagevendende Værringer kunne saaledes have villet forskionne Dromunds Kierlig-

bedshandler med Træk af en eller anden Roman, de havde hørt fortælle, og rimeligen maade dette være skeet, førend den islandste Oversættelse af Romanen om Prinds Trisram blev almindelig bekiendt, da ellers Opdigtelsen alt for let var bleven robet.

I Gretter Stærkes Levnet forekommer en Deel om Spøgeri, en Følge af hans Ophold paa Joklerne og i Biergklosterne, og af Maaden hvorpaa hans digteriske Indbildningskraft maatte forestille sig, eller hans Lyst at have andre til Bedste, bragte ham til at fortælle, de Bedrifter, han uden Medhielpere udførte. Det Øvrige af Fortællingen er aldeles paalideligt. Gretter var en berømt Skald, og Sagaen er fuld af hans Vers. Udskillige af disse citeres og i den utrykte Deel af Snorres Edda, et staaer i Landnama S. 264, der ogsaa omtaler hans Slægt S. 169, og hvo der dræbte ham S. 181. Gretters Sammenkomst med Vigobard Kap. 33 stemmer overeens, med hvad herom fortælles i Heidarvigasaga; hans Ophold hos Fostbrødrene Thorgeir og Thormod Kap. 52 omtales i deres Saga. Hans Befrielse ved Thorbjorg, Oluf Paas Datter, fortæller ogsaa Laxdaelasaga.

Vi kunne temmelig nøie bestemme, naar Sagaen er skrevet, Kap. 51 staaer: "Det Spyd Gret-

ter mistede, fandtes ei før længe efter i deres Tid, som nu leve. Det fandtes i Lavmands Sturle Thordsens Alderdom i den Mose, der kaldes Spyds-mosen". Sturle Thordsen døde 1284. I Enden af Sagaen hedder det: "Sturle Thordsen har sagt, at der har ingen fredløs været som Gretter, fordi 1) han var den fløgtigste af dem alle; 2) var længst fredløs; 3) var den stærkeste af sine Samtidige; 4) kunde bedre end andre forjage Spøgelse; 5) var den eneste Islænder, der blev hevet i Konstantinopel." Sagaen maae altsaa, som vi nu have den, være skrevet i Enden af det trettende eller Begyndelsen af det fiortende Aarhundrede. Den er een af de længste islandske Fortællinger, og findes udgivet paa islandsk i Markusens Sagasamling i 4. Den arnæmagnæanske Komissionis Haandskrifter have adskillige Varianter, som især, med Hensyn til Versene, ere af Bigtighed. Nyere Ord ere i den trykte Udgave ofte satte i Stedet for de tilsvarende gamle.

En dansk Oversættelse af Gretterssaga. forfattet af Torfæus efter Frederik den Tredies Befaling, giemmes paa det kongelige Bibliothek No. 1029, Fol.

Biga Skutus eller Reikdæla Saga.

Fra det tiende Aarhundrede.

Fortællingen begynder med nogle lidet betydelige Stridigheder, hvilke en urolig Mand havde, der hed Nemund Kaug. Mærkeligt er dennes Frende Askel Gode, en Mand af en saare blid Karakter. Da Vinteren en Gang var haard, og Reikdælerne tilligemed de fra Thveraa forsamledes hos Liot, der var Hofgode, for at gjøre Løfter, at Veirliget maatte forbedres, men Forsamlingen var uvis om, hvorledes Løftet skulde være; foreslog Liot, at man skulde love at give Penge til Templet, udsætte Børn og dræbe Oldinge. Askel derimod meente, at det vilde hielpe langt mere, naar man gjorde Skaberens Ære ved at sammenskyde Penge, til derfor at pleie de Gamle, og opføde Børn; denne Mening blev og antaget frønt efter Manges Modstand. Ved en Skiarmydse, hvor Askel var tilstede, advarede han Fiendernes Anfører mod ei at vove sig ud paa den falkke Is. Da denne alligevel gjorde det og blev dræbt, søgte en af hans Folk Leilighed til Hevn ved at dræbe den gamle Askel, som agede paa en Glæde bag efter de andre. Askel fortaug det Saar, han havde faaet, til Morderen var

undveget, og formanede siden sine Børn til ei at hevne hans Død. Den ældste Søn fulgte Faderens Formaning.

Den yngre Søn, Skutu, var den Gang udenlands, og ansaae sig ved sin Hiemkomst ikke pligtig til at holde det indgangne Forlig, men dræbte paa Thinget Faderens Banemand midt imellem tvende Hovdinge, og undslap. For denne Sierning erholdt han Navnet Vigaskutu, og blev meget anseet. Efter flere Gange at have dræbt Snigmordere, som hans Fiender havde udsat paa ham, blev han indviklet i Strid med Viga Glum; han forligte sig vel med ham ved at ægte hans Datter, men da Glum betalte af egen Drift nogle Boder for Skutu i Anledning af et Drab, denne havde begaaet paa en Mand, som havde reist Ridstang over ham, ansaae Skutu dette for en Fornærmelse, blev igien Glums Fiende, og denne hentede sin Datter hjem. For at sikke sig for sine mange Fiender, havde Skutu befæstet sit Sovekammer. En Kobberfiedel hang over Døren, og faldt ned naar den blev aabnet; en underjordisk Gang kunde bringe ham ud i Fæhuset. Denne Hemmelighed vidste Ingen uden hans Amme, men tvende Brødre, hvis Fader han havde dræbt, udfrittede Ammen, og overrumplede Skutu.

266 Viga Skutus Saga.

Begivenhederne ere i det Hele ikke meget mærkelige, men indeholde enkelte ikke uvigtige Træk især til den borgerlige Forfatnings og Handelens Historie. Sagaen fortæller en Deel af de samme Begivenheder, som Viga Glums Saga, for største Deelen med de samme Ord, men med enkelte Tilfætninger, hvorved adskilligt er bleven tydeligere (jvnfør Kap. 26-27 med Glums Saga Kap. 16). Dette synes at vise, at Skutus Saga er yngre end Glums, hvis Beretning uden Tvivl her tilsigtes, hvor der tales om forskellige Fortællinger angaaende Skutus Skilsmisse med sin Kone. Sagaen slutter saaledes: "her have vi nu endt denne Fortælling, og takke enhver, som det sømmer sig." Denne Slutning, ligesom og Raaden at citere noget foregaaende paa med disse Ord: "som før er sagt i Reikvæiasaga", synes afvigende fra de ældre Sagaers Tone. Fortællingen om, hvorlunde Askel hindrede Menneskeofferet er mistænkelig; imidlertid er den dog troværdigere og ældre end en lignende, der læses om Arnor Kellingarnes i den islandske Udgave af Oluf Tryggvesons Saga 2 D. 233.

Askel og hans Børn nævnes i Landnamabog S. 262, Demund Kaug i Eyrbyggiasaga S. 32. Sagaens Paalidelighed besyrkes meget ved Ind-

holdets egen Bessaffenhed; thi naar undtages en eventyrlig Drom og en Bruds-Bortførelse, der forklartes ved Hexeri, men som kunde være gaaet saare naturligt til; er alt det Øvrige meget troværdigt, og tildeels saa simpelt, at der ikke kunde tænkes nogen Grund til at opdigte det. Sagaen er formodentligen nedskrevet i det trettende Aarhundrede.

Havard Isfyrdingasaga.

Fra Enden af det tiende Aarhundrede.

Thorblorn Thlodgeirsson var en Hovding, der boede ved Isfiorden i Island, en mægtig men uretfærdig Mand, der røvede Folks Døttre og Frænker, og efterat have beholdt dem nogen Tid hos sig, skikkede dem igien tilbage. I samme Egn boede Havard, en god Skald og gammel Kæmper, den sidste af Landnamsmændene, som paa den Kyst endnu levede. Hans Søn Oluf var almindelig yndet af Herredets Folk, fordi han opsogte det Qvæg, der forvildede sig blandt Fjeldene,

268 Havard Tøfyrdingasaga.

og bragte det igien til dets Eier. Just af denne Marsag blev Thorbjørn ham hadesfuld, og Hadet steg, da han troede ham yndet af sin Frille Sigride. Thorbjørn beilede til en Datter af den vise Gest Oddleiffen, som han erholdt til ægte paa de Vilkaar, at han skulde ophøre med sine Uretfærdigheder. Men da Sigride, som havde faaet Nys om hans Giftermaal, havde ladet sig Dvæget tilkiende paa hans Gaard, blev Thorbjørn saa forbitret paa Oluf, at han slog ham ihjel. Den gamle Fader laae 12 Maaneder syg af Corrig, derpaa red han efter sin Hustrues Tilskyndelse til Thorbjørn, og fordrøde Bøder for sin Søn. Thorbjørn svarede ham, at han jo vel vidste, at han ei pleiede at betale Bøder, men siden at hans Søn havde været saa kief, kunde han tage en gammel syg Hest i Mandebod. Den gamle Havard reiste hjem efter denne Forhaanelse, og lagde sig til Sengs i 12 Maaneder, hvorpaa han efter sin Hustrues Raad drog til Thinget. Der talte flere Hovdinge hans Sag hos Thorbjørn, men forgieves; tilsidst vilde Svigerfaderen true Thorbjørn til at betale dobbelt Mandebod, denne indvilligede endelig i at betale enkelt Mandebod, men da dette ei ansaaes for tilstrækkeligt, tog han en Pose frem, hvori nogle af den Dræbtes Tænder vare giemte,

og hug dem i Faderens Ansigt. Gest erklærte derpaa sin Datter skilt fra Thorbjörn.

Havard blev som rasende over denne Behandling, og syntes for et Dieblif at gienerholde sin Ungdoms Kraft. Dog lagde han sig atter til Sengs i 12 Maaneder. Men da hans Hustru fortalte ham, at Thorbjörn var seilet forbi paa et Fartoi, stod han pludseligen op, væbnede sig, og i Selskab med 8 Frender overfaldt han Thorbjörn, som denne en Nat kom hjem fra sin Seilads, og dræbte ham med sit hele Følge.

Sagaen, i sig selv ikke meget mærkelig, indeholder mange af Havards Vers. Landnama anfører ikke blot Sagaens vigtigste Begivenheder S. 130, 154, 156, men citerer den selv som Thorbjörns og Havard Hattes S. 130, og under Navn af Jöfyrdingasaga S. 159. Uagtet Sagaen nok er skrevet i det tolvte Aarhundrede, synes den at være blevet ndsmykket i Smaating, f. Ex. det runde Tal af 12 Maaneder, hvori den gamle Havard laae sig til Sengs efter hans Forhaanelse. Den findes i Markusens Sagasamling i 4.

Thord Hredes Saga.

Fra Enden af det tiende Aarhundrede.

Thord Hrede maatte flygte fra Norge 975, fordi han havde været med at dræbe Kong Sigurd Strifa, en af Erik Blodøxes Sønner, og seilede til Island. Da han landede ved Midsfjorden, undrede han sig paa, at Folk ikke strax, som han havde hørt Islænderne pleiede, kom til Skibet for at høre Nyt. En Ven sagde ham, at Skegge, Godsordsmænd paa den Kyst, havde vedtaget, at han skulde være den første, der kom til Skibet for at købe Vare. Thord vilde dog ikke reise til ham, men leiede for det første en Gaard af sin Ven, og blev snart saa anseet i Herredet, at Skegge blev misundelig, og hørte derfor med Misfornøielse, at det var Thord, der havde reddet hans Søns Side fra at drukne. Da imidlertid Thord kort efter blev indviklet i en Strid, og Eide vilde hjælpe ham, ilede ogsaa Skegge til, og bragte Forlig tilveie. Ved denne Leilighed friede Skegge paa sin Frende Asbjørns Vegne til Thords skionne Søster Stigride, og erholdt det Løfte, at hun skulde sidde som hans Tæstems i trende Aar, medens han var paa Reiser.

Noget efter kom Albiorns Broder Orm til Landet, og blev forelsket i Sigride. Han overtalede Skegge til ogsaa at tale sin Sag hos Thord, som lovede at Sigride skulde worde hans, hvis Albiorn ikke kom tilbage, men Orm skulde strax forlade Landet. Dette kunde denne ikke overtale sig til, han besogte Sigride mod Thords Villie og Advarsel. En Dag da Sigride var gaaet ned til Bækken med sine Piger at tvætte Linned, kom Orm til hende, lagde sit Hoved i hendes Skød og sine Hænder om hendes Hals, men Thord havde faaet det at vide, og angreb ham i det samme. Orm faldt i Kampen. Skegge samlede Folk for at hevne sin Frenedes Død, men da han saa sin Søn staa i Thords Skare, red han taus bort. Eide bad Thord at forlade sin Gaard, for ei at udsætte sig for Faderens Hevn. Thord red bort, uden at vilde have nogen til at følge sig. Han mødte Endride, Orms Fostbroder, som han overbandt, men skienkede ham Livet, hvorpaa denne sluttede Vennskab med ham, og viste ham hen til en Gaard, hvor der boede en høimodig Kone, der hed Olufa, gift med Thorhall, en feig Praler. Olufa tog vel imod ham. Der blev han overfaldet af Øsur, Orms Frende; Thord værgede sig saa tappert, at Øsur segnede af sine Saar. Thord skienkede ham

Livet, uagtet Ossur selv advarede ham ikke at gjøre det, thi saasnart han blev helbredet vilde han dog anfælde ham igien. Dette skete og, men Ossur dræbtes. Nu kunde Stegge ikke andet end hevne sin Frende. Han drog med 12 Mand til Thorhalls Gaard, for at dræbe Thord. Olufa vilde, at hendes Huuskarle skulde gribe til Vaaben, men Thorhall forbød det. Stegge vilde nu ikke benytte sig af sin Overmagt, men ene møde Thord i Tvekamp; som de gjorde sig færdige dertil, kom Eide med Thords Brødre og adskilte de Stridende; men Stegge gif ind i Huset og afhug Thorhalls Hoved, fordi han saa nedrigen havde forraadt sin Giesteven. Derpaa fæstede Thord sig Olufa til Kone, hvis han om tre Aar endnu var i Live. Thord maatte endnu udholde et Par Fegtinger med Stegge og Asbjørn, der ved sin Tilbagekomst vilde hevne Broderens Død. Eide hjalp ham stedse, og fik endeligen meglert Forlig mellem ham og sin Fader.

I sig selv synes denne Saga sandfærdig, den indeholder intet utroligt, intet som jo stemmer godt overeens med hin Tids Tænkemaade, den har adskillige Vers, som tillægges Thord Hrede. Hvad der fortælles i Sagaens Begyndelse om Kong Si-

Thord Hredes Saga. 273

gurds Død, stemmer i det Hele med hvad Snorre beretter i Harald Graafelds Saga Kap. 14, med Oluf Tryggvesens Saga isl. Udg. 1 D. Kap. 42, 2 D. Kap. 19, og en Thattr i Flatabogen Kolonne 67; dog findes der i det enkelte ei ubetydelige Forskielligheder, og Thord Hredes Navn læses ikke de anførte Steder, ligesaa lidt som i Landnamabog. Derimod fortæller denne om Skegge fra Midfjorden Side 181 og hans Søn Side 47. Denne Skegge, der især var berømt af at have opbrudt Kong Hrolfs Grav og taget hans Sværd Skofnung, omtales desuden baade i Laxdælasaga og Kormaks saga. Thord Hrede selv omtales derimod ikke i andre Sagaer, heller ikke nævnes nogen af hans Efterkommere, uagtet disse siges at have været anseete Folk. Hans Historie er derfor ikke aldeles paalidelig, uagtet der i samme ikke er noget Spor til senere Opdigtelse, og den neppe for Stil og Tone kan være yngre end det fiortende Aarhundrede, men meget vel ældre. Den islandiske Text er trykt i Markusens Sagasamling i 4.

Arngrim fortæller i hans Krymogæa S. 119, at endnu efter 600 Aars Forløb saaes i hans Tid i Island det udskaarne Arbeide, hvormed Thord Hrede havde prydet Biekkerne i sin Gaard. Sla-

274 Thord Hredes Saga.

vius fra Grundvif beretter i sin haandskrevne Udsigt over Sagaerne, at Thord Hrede, der var udmærket ved sin Kunstfærdighed, havde paa flere Gaarde i hans Egn udsiret Biekkerne, som endnu vare tilbage, og at man et Sted saae ham selv sidde til Hest. Ifølge sidstnævnte Forfatter blev Thord Hredes Grav opbrudt 1724.

Hordes og Holmveriernes Saga.

Fra det tiende Aarhundrede.

Grimfel Gode var en anseet Mand i Island, der paa sine gamle Dage ægtede en ung Pige ved Navn Signe, mod hendes Broders Torfes Vnste. Signe fødte ham en Søn, der blev kaldet Hord. Den første Gang dette Barn begyndte at gaae, som var i dets tredje Aar, sønderbrød det et kostbart Halsmykke, Moderen eiede; hvorover denne sagde i sin Vrede, at dets første Gang var slem, og dets sidste vilde endnu blive værre. Grimfel tog derover Barnet fra hende, og lod det opfostre uden for Huset. Da Hord blev voksen, seilede han med sin Fostbroder Geir til Norge, hvor de kom

i Strid med een af Dronning Sunhildes Mænd, som de dræbte og flygtede derpaa til Gothland. Ved et Julegilde der, gjorde Jarlens Søn Hroar det Løfte, at ville opbryde Vifingen Sotes Gravhol, og Kofstbrodrerne lovede at staae ham bi. Selv fulgte reiste de giennem tykke Skove til Sotes Høi; de begyndte at bryde den op, mod Aften vare de komne til det indvendige Lommer, men næste Morgen fandt de, at alt var falden sammen. Saaledes gik det i tvende Dage, indtil de faldt paa at stikke et Sværd i Abningen; derpaa opbrød de Lommeret den fjerde Dag, og fandt Døren til Gravkammeret. Da den skulde aabnes, bad Hørd Kolfene at tage sig vare, han stillede sig selv bag Døren, men tvende Uforsigtige bleve dræbte af den udstrømmende Luft. Da ingen vilde stige ned, bød Hørd sig til, paa Wilkaar forlods at vælge tre Kofstbarheder; han lod sig derpaa nedhidse, men funde intet finde, før Geir kom ned til ham med Ild og Vox, nu fandt de en indre Dør, da de brød den op, saae de et Skib med meget Gods i og Sote siddende i Bagstavnen, men tillige udfoer af Hulen med megen Brag saadan en Damp, at Lysene sluktes. Hørd vilde nu tage Godsset, men den døde Sote quod et Vers, hvori han forbød

det, Hørd svarede ham igien med et Vers, hvorpaa Siengangeren angreb ham, og var den stærkere, indtil Geir fik tændt Lys, da styrtede Siengangeren til Jorden, efter først at have spaaet, at Gndringen, som Hørd tilsidst tog, skulde worde hver Giers Bane, indtil den kom i en Qvindes Vold. Hørd besang selv sin Bedrift, han ægtede siden Jarlens Datter, og blev 15 Aar i Gothland, hvorpaa han med Rigdom og 30 Mand i Følge vendte tilbage til Island. Der havde imidlertid hans Fostbroder Geir bosat sig, og hans Søster Thorborg var bleven gift. Den gamle Grimfel havde, angaaende hendes Giftermaal, villet raadspørge Thorgerde Hældebrud, *) hvem han dyrkede, men faaet til Svar, at hun var vred paa Hørd, som havde plyndret hendes Broder Sote, og at Grimfel selv snarligen skulde døe, Grimfel havde derpaa brændt Gudhuset, men var død inden Aften.

Hørd levede i nogen Tid i Anseelse, men da han blev indviklet i en Stridighed, hvorover han fældede en anseet Mand der hed Aude, desaarfag stevnedes af sin Morbroder Torse, som formedelst

*) Den samme, der blev dyrket af Hakon Jarl. Navnet skrives rigtigere Hærgabrud.

Udbetalingen af hans Modrenes Arv, var ham fiendt, og nu ikke selv bekymrede sig om at møde paa Thinget; blev han landsforviist. Hord drog med alle sine Folk til sin Fosbroder Geir, som beværte dem vel, men da Qvæget paa hans Gaard var bleven slagtet for at bespise de mange Fremmede, stjal han en hvid Mars Oxe fra en af Naboerne, og dræbte et Par Hyrder, der bleve ham vaer. Hord fortørnedes over, at Geir havde stiaalet, heller sagde Hord, maatte man røve, og sendte Folk til Bonden, der skulde fortælle, hvad skeet var, samt tilbyde Bøder. Da Folk i Omegnen havde besluttet at angribe Hord og Geir, droge de til en steil Holm i Hvalfiorden, hvor mange Konningsmænd samlede sig til dem, saa de stundom havde henved et Par hundrede Mand. De levede der en Tid lang af at røve Qvæg paa de ved Kysten liggende Gaarde. Til sidst blev Hord fied af dette Røverliv, vilde bemægtige sig et Par Rismandsskibe og seile bort, men Geir vilde, at de skulde først hevne sig paa deres Fiender, og da de andre ogsaa deri fandt meest Behag, sagde Hord med Ahnelse om hvad der vilde skee, at han maatte finde sig i sin Skiebne. Paa Herredstthinget aftalte Bønderne, at de vilde angribe Holmen. Hords Syster, hvis Mand var en af Hords værste Fiender,

der, red derhen, og erklærede, at hun agtede at porde dens Bane, der dræbte hendes Broder. En vis Kiartan tilbød sig at ville lokke Holmboerne fra deres Fristed, imod at erholde Sotes Ring. Han seilede ene ud til dem, og fortalte, at Hørds Frender havde udvirket, at de skulde erholde Leide, hvis de forvane til Land; en Deel, der var fied af Livet paa Den, fulgte strax med, og bleve dræbte, som de kom i Land. Kiartan vendte tilbage, og hentede flere, tredie Gang vendte han igien tilbage for at hente Hord, som mærkede Uraad, men da Kiartan bebreidede ham hans Frygtagtighed, sprang han i Baaden med de Overblevne. Hans Kone Helge græd bitterligen og vilde endeligen blive tilbage med sine tvende Sønner. Da Baaden nærmede sig Landet, saae Hord Geirs Lig flyde paa Vandet, han nedhuggede derpaa Kiartan trods hans skjulte Brynie, men Baaden stod alt fast, han blev greben, sled sig løs, værgede sig længe, men da man lovede Sotes Ring til den, der fældede ham, blev han giennemstucken bag fra af Thorstein Guldknap. Imidlertid havde Helge mærket de vare forraadte, kasted sig i Vandet med sit fireaars Barn, og bragt det i Land; derpaa vendte hun tilbage, og mødte midtvejs den ældre Son, der var otte Aar, og havde Møje med at arbejde

sig igiennem, hun bragte dem begge til Thorbjorg, som tog vel imod dem. Da hendes Mand Endride kom med et stort Følge, og fortalte, hvad der var skeet; lod hun sig intet mærke, men da hun om Aftenen skulde gaae til Seng, tog hun et Sværd, og vilde have dræbt sin Mand. Han blev saaret, og spurgte, hvorved de kunde blive forligte; hun forlangte først Thorsteins Hoved, og Endride dræbte ham næste Morgen, som Thorstein kom fra at bede i Offerhuset. Dernæst forlangte Thorbjorg, at Endride skulde opdrage Helges Børn, hollket han og lovede, og alle meente, at Thorbjorn havde her opført sig fielt. Endnu flere af Hørds Drabsmænd bleve siden saavel ved Thorbjorns som Helges Foranstaltning ryddede af Veien.

At Hovedomstændighederne ved Hørds Skiebne i Island ere sande, kan bevises af Landnama, der ikke blot nævner Grimfel Gode S. 27, Hord Holmmændenes Høvding S. 43, Torse Valbrands son, der styrede Holmmændenes Nederlag S. 46, men og S. 47 anfører Andes Drab som Begyndelsen til Hord Grimfelfsons og Geirs Saga. Man kunde maaskee heraf slutte, at de første Kapitler, der indeholde adskilligt fabelagtigt om Gotes Hoi-brud, senere ere blevene tilsatte; men det er dog

mod Analogien, at en Saga skulde begynde, uden at melde det ringeste om Heltens foregaaende Bedrifter. Landnama sigter vel altsaa kun til Hovedcatastrophens Begyndelse. Flere Steder er holdte Navn efter disse Begivenheder, deriblandt især Holmen, der var Røvernes Tilflugtssted, og endnu kaldes Geirsholm (Olafsens Reise i Island 1 D. S. 223). Mærkeligt er, hvad der tilføies i Slutningen af denne Saga: "Præsten Styrmer siger saa, at ham tykkes ingen af alle de Fredløse har været fortrinligere end Hord, først i Henseende til Vid, Vaabenfærdighed og alle Idrætter, dernæst fordi han var gift med den gothlandske Jarls Datter, og for det tredie, at ingen fredløs Mands Drab saa stærkt er bleven hevet." Heraf følger, at den lærde Styrmer, der døde 1265, har kiendt Hördes gothlandske Reise. At derimod denne Citation skulde antyde, at Styrmer var Fortællingens Forfatter, som der menes i Fortalen til Hingurbaka. er mindre rimeligt. Snarere kan man heraf ulede, at Sagaen vel er gammel, hvorfor den og har adskillige vigtige Træk om Oldtidens Skikke, men er bleven omarbejdet, og muligens udfnyttet mod Enden af det trettende eller i det fjortende Aarhundrede. Den findes i Markusens Sagasamling i 8.

Finboge den Stærkes Saga.

Fra Midten af det tiende til hen i det ellefte Aarhundrede.

Asbjørn Dettias, en anseelig Mand i Flatøedalen i Island, havde en Datter, der med Moderens Vidende blev bortført af en Nordmand. Fortørnet herover byder Faderen, at det Barn, hvormed hans Kone var frugtfuld, skulde sættes ud. Det udsættes, men bliver fundet af fattige Folk, som opføde Barnet. Dets Skønhed og Styrke lade formode, hvis Søn det er, og Thorgeir Gode paa Liosavatn oplyser Sagen, og bringer ved sin Anseelse Faderen til at erkiende det. Drengen, der i sit tolvte Aar dræbte en Tyr, beholdt Navnet Finboge efter en norsk Ridsmand, hvis Liv han havde reddet paa et Brag, og som indsatte ham til at arve sit Navn tillige med sin Formue.

Et Par Aar efter seilede han til Norge og led Skibbrud paa Halogaland, hvor han tilbragte Vinteren hos en giestfri Bonde. En Dag fandt han en Bjørn, der havde gjort megen Skade paa Gaardens Dvæg, liggende ved et ihjelslevet Faar. Finboge sagde: "stat op, Bamse, og giv Dig i Færd med mig, det er bedre end at ligge med det

Stykke Faarekød." Bamsen reiste sig, saae paa ham og fastede sig ned igien *). Finboge sagde: "synes Du jeg er for stærkt væbnet mod Dig, da skal, det blive omgiort." Derpaa tog han Hielmen af, satte Skjoldet ned, og sagde: "stat nu op, om Du tør" Bamsen satte sig overende, rystede med Hovedet, og lagde sig saa ned igien. "Jeg mærker nok", sagde Finboge, "at Du vil, vi skulde være ens", og dermed fastede han Sværdet fra sig. "Det skee som Du vil, men staae nu op, dersom Du har Hierte, som dine Lige, og ikke som et andet feigt Kræ." Da stod Bamsen op, reiste Børster og blev glubsk; Finbog kæmpede med den, og Enden blev, at han knækkede dens Ryg.

Finboge var en Tid hos Bonden og fornsiede sig med at see de mange smukke Skibe seile forbi Halogaland. En Dag saae han en hoi Mand i Skarlagens Kiortel ene roende i sin Baad. Det var Alf Apterkemba, der var gift med Ingeborg, en Søsterdatter af den mægtige Hakon Jarl. Finboge talte ham til, og Alf lovede at ville paa sin Tilbagereise tage Finboge med til Jarlen. For

*) Den norske Bonde tillægger endnu Bjørnen megen Forstand.

giæves blev Finboge advaret for Alf, som en meget ond Mand; han reiste dog med ham, men mærkede snart, at Alf stod ham efter Livet, og slog ham derfor selv ihjel. Han reiste derpaa til Sands, hvor Alfs Kone boede, og fortalte hende, at Alf havde bedet ham føre sin Datter Ragnhild til Hakon Jarl. Da han medbragte noget han havde fundet hos Alf, som Kiendetegn paa, han var sendt fra ham, blev Ragnhild iført sine bedste Klæder, og givet ham med. Hende fortalte han Sandheden, men ledsagede hende isvrigt sikkert til Hakon Jarl, hvem han strax fortalte sin Gierning, og tilbød sin Tjeneste i Alfs Sted. Den forbittrede Hakon befalede ham først at kæmpe med en Blaamand *), som han overvandt, og siden, skiont Ragnhild bad for ham, med en Bism, som han ligeledes dræbte. Derpaa blev Jarlen formildet, og lovede ham Ragnhild til Ægte, naar han hentede ham noget Sølv, Jarlen havde tilgode hos en Mand, der var ved den græske Kong Jons Hof. Finboge reiste derhen, og erholdt

*) Disse, der stundum nævnes i Sagaerne, vare maaskee, som Professor Werlauf mener, nogle med overordentlige Kræfter begavede Halvvilbe fra det nordlige Asien, der, ligesom fiendne Dyr, blev holdte ved Tyrstehofferne.

Pengene ved Kongens Mellemkomst. Finboge af-
lagde den Prøve paa Styrke ved Grækerhoffet, at
han løftede Kongen, der selvtrættende sad paa en
Bænk op med dem alle paa sine Skuldre. Da
han kom tilbage, ægtede han Ragnhild i sit nit-
tende Aar og seilede med hende til Island.

Efter sin Hiemkomst blev han indviklet i ad-
skillige Stridigheder, hvorved han vel viste megen
Riækhed, men maatte dog drage fra sin Egn til
Bidedalen i Nærheden af Vatnsdalen, hvor In-
gemund boede, med hvis Sønner han snart kom i
Uenighed. Flere Gange blev han angreben af
dem og modstod Overmagten, men engang, da
han ved Uveir blev hindret fra at møde ved en
Tvekamp, maatte han lide den Skam, at Tokul
Ingemunds Søn, reiste en Ridsiang over ham.
Da disse Fejder ikke fik Ende, meglede de andre
Hovdinger det saaledes, at Finboge maatte flytte
til Vesterlandet. Ogsaa der maatte han prøve
Tokuls Efterstræbelser, hvilke han dog lykkeligen
undgik. Han fik en ny Strid med Brand Ver-
munds Søn, i Anledning af en Fredløs, der
havde taget sin Tilflugt til Finboge, og Brand
fordrede udløbet, uden at ville modtage de rige
Bøder, Finboge tilbød. En Dag Finboge havde
udsendt alle sine Folk paa Fiskerie, nærmede Brand

fig hans Gaard med 25 Mand. Den Fredløse tilbød Finboge, at ville selv overgive sig i Brands Bold; det vilde Finboge dog ei, men søgte op i en Klippekløft, hvortil man kunde kun komme op paa den ene Side. Brand kom derhen og bad Finboge at overgive Manden i hans Bold, han vilde da ikke gøre videre Anke mod ham, men love ham sit Venkab. Finboge svarede, at det var et hæderligt Tilbud, men da han ikke strax havde ladet Manden fare, saa kunde han nu ikke andet end tilbyde at betale Bøder, hvis Størrelse Brand maatte bestemme. Denne tilstod, at Manden ikke var af stor Betydning, men da de nu vare vedne hjemme fra i det Verinde, og havde ham næsten i deres Hænder, vilde det kun blive Finboges Død, hvis han forsvarede ham. Finboge, der havde opsanket nogle store Steen, raabte, at han frygtede ei, men Brand skulde lade sine Hunskarle begynde Angrebet. Dette skeete og Finboge faldede flere af dem med Steenkast. Derpaa værgede han sig med Sværd. Imidlertid kom hans Folk ilende til, hvilke hans Hustru havde ladet hente; som Finboge fra sin Klint saae dem, raabte han til Brand, at Folk strømmede til, han vilde overlade ham Selvdom i Eagen, thi hvis de ikke nu forligtes, frygtede han for, at han ikke

Kunde styre dem, der nærmede sig. Brand modtog Tilbudet, og lovede paa næste Thing at ville affige Kiendelse. Der forligte Brand Finboge med alle hans Fiender, og erklærede derhos, at han vel vidste, at Finboge havde havt hans og Ledfageres Liv i sin Magt, han kunde derfor ei paalægge ham Bøder, men lovede ham sit trosfaste Venskab.

Den Deel af Fortællingen som angaaer Island er i sig selv meget troværdig, undtagen at maaskee Proverne paa Finboges Styrke kunde være lidt forstærkede, som ofte bliver Tilfældet i Fortællinger om Mennesker, der af Styrke have været berømte. Flere Gange anføres Steders Navne, som Minde om Begivenhederne. Hovedpersonerne, der forekomme, ere af andre Sagaer bekiendte. Finboge nævnes i Landnama 196 og 257, hvor dog hans Farsfaders Navn angives forskielligt. Brand Vermunds Søn forekommer i Kristnisaga S. 130 og Eyrbyggiasaga S. 334. Her bestyres Finboges Saga ved Vatsndølernes, hvor og saa Finboges Stridigheder med Joful, Ingemunds Søn og dennes Brødre vidtløftigen fortælles. Vel findes der adskillige Uovereenstemmelser mellem begge, f. Ex. at Finboges Syster søn Berg i Vatsn-

dælasaga siges at være bleven forbiist S. 148 og i Finbogesaga S. 316 at være bleven dræbt; i Finboges Saga fortælles alt til Fordeel for Finboge, i Vatsndølernes til Roes for Iskul. Men ikke destomindre kunde disse tvende af hinanden ganske uafhængige Beretninger i det Hele bringes til at samstemme, og tiene derved til at bestyrke hinanden. Betydeligst ere de kronologiske Vanskeligheder, hvorpaa Sagaens lærde Udgiver har gjort opmærksom, da det synes efter Finbogesaga, som dens Helt maatte være fød paa en Tid, da Ingemunds Søner efter Vatsndølernes Saga maatte være døde. Men disse Vanskeligheder kunne for en stor Deel hæves, (see danske Litteraturtid. for 1813 S. 345) da man ikke behøver at antage, at Ingemund er kommen til Island før henved 910, heller ikke at flere af hans Søner end den ældste vare fødte før Afreisen fra Norge, hvoraf følger, at Ingemunds Søner gierne kunde have haft Stridigheder med Finboge henved 980. Hvad Vanskelighed herved endnu kunde være tilbage, beror paa Finboges norske Reise, men denne er desuden mistænkelig, da den indeholder adskilligt, vel ikke utroligt, men dog usandsynligt, og som ikke andre Steder fortælles. Overalt horer denne Saga ikke til de ret gamle. Vel anføres en stor Saga

om Gunbisen Finboges Søn S. 332, flere Sagaer om hans øvrige Sønner S. 360, og mange, hvori han selv nævnes S. 359, hvilke alle (nu ere tabte; og om end ikke derved forstodes uden mundtlige Fortællinger, vidnede det dog om, at Forfatteren levede paa en Tid, hvor alt sligt var endnu i friskt Minde. Men der spaaes Finboge S. 239 og 275 at hans Navn skulde vorde berømt, saalænge Verden stod — en Talemaade der neppe forekommer i de ret gamle Sagaer. Da imidlertid Sagaen dog findes i et Membran, der synes skrevet i Begyndelsen af det fiortende Aarhundrede, maae den vel være affattet mod Enden af det trettende. Den er udgivet tilligemed Vatsudølasaga paa Islandsk og Dansk med lærde Anmærkninger af Professor Werlauff, Kiøbenh. 1812 i 4.

Grænslendinga Thattur. *

Fra det trettende Aarhundrede.

Sokle Thorerfen, en anseet Mand i Grønland, sammenkaldte der et Thing 1122, hvor han foreslilte Bønderne, at de behøvede en Biskop. Alle

erkjendte dette, og sendte desaaarsag Sæfkes Søn Einar med en Deel Bårder og Hvalrostænder til Norge. Kong Sigurd Jordsalafar opmuntrede en god Klerk, der hed Arnald, til at tage mod denne Bispestol, og sendte ham med sit beseglede Brev til Erkebiskop Dösur i Lund. Arnald, som forud havde betinget sig, at Einar skulde sværge at forsvare Bispestolens Rettigheder, reiste, efterat være bleven viet, i Einars Selskab til Grønland. Han fik snart Leilighed til at bruge Einars Hielp, thi da et norsk Skib, der havde giort Reisen med hans, forliste paa den grønlandske Kyst, saaledes at Mandskabet omkom, men Skib og Gods blev reddet; deelte Indvaanerne, ifølge de grønlandske Love, det Strandede imellem sig, men forærte dog det gode Skib til Bispestolen, at Messen kunde læses over de Døde, og Ligene blive begravne i Kirken. Da dette rygtedes til Norge, kom de Dræbtes Frender til Grønland, fordrede Arv, og talte deres Sag paa Thinget; da de intet fik udrettet, hevnedes deres Formand Dösur sig ved at forhugge Biskoppens Skib. Denne opfordrer derpaa Einar til at erindre sin Ed, og straffe dette; men da denne ufornodentligen hug Dösur Banehug, sagde Biskoppen dog, at det ikke var vel

giort. Kjøbmændene i Osfurs Følge bleve forbitrede, og angrebe Bispens Folk. Einar og nogle andre faldt, tilsidst forligtes Sagen, og der bleve betalte lovmæssige Bøder. En af disse norske Kjøbmænd, der hed Kolbein, forærede siden Kong Harald Gille en hvid grønlandsk Bjørn, og da Kongen ikke lønnede ham denne Gave, gif Kolbein over til Sigurd Slemmedegn, og var med at dræbe Kong Harald. Til Slutningen af denne Beretning, der baade formedelsi sin Omstændelighed og sin Troværdighed synes at være skrevet i det trettede Aarhundrede, er føiet en Liste paa ni grønlandske Biskopper og Landets femten Kirker, hvoraf kun tre i Vesterboigden.

Fortællingen findes i Flatsøhaandskriftet col. 837.50, den er benyttet af Torfæus i hans Grönlandia antiqva S. 217, f.

Saga om Erik Røde

og

Thorfin Karlsefne eller Grænendinga- saga. *

Fra Enden af det niende og Begyndelsen af det
tiende Aarhundrede.

Erik den Røde fra Jedderen i Norge drog til Is-
land med sin Fader. Der laante han sine Høisæ-
depillere til en anden, som ei vilde give dem til-
bage; desaaarsag opkom en Feide, hvis Ende blev,
da Modstandøren havde mægtige Beskyttere, at
Erik erklæretes fredløs. Han opsøgte derfor et Land,
som Gunbiorn nyligen havde fundet, hvilket han
ved sin Tilbagekomst til Island, efter to Aars
Forløb, for at hente flere Kolonister, kaldte Grøn-
land, for at Navnet skulde lokke flere til at reise
did. Blandt andre, der fulgte hans Opfordring
var Thorbiorn Wifilssen, en forarmet Høvding
med sin smukke Datter Gudride. Eriks Søn Leif
blev af Olaf Tryggvesen sendt tilbage til Grøn-
land, for der at forkynde Kristendommen, paa
Veien fandt han et stort Land med selvsaet Hvede,

292 Saga om Erik Røde.

store Skove og Vintrær. Han opførte der et Huus, og kaldte Landet Vinland. Da Leif var kommen tilbage til Grønland, og havde forkyndt Kristendommen, lod Eriks Kone bygge en Kirke, og skilte sig ved sin Mand, der besluttede at op- søge det nye Land, men blev efter lang Seilads igien drevet tilbage. Nogle Aar efter drog Thor- sin Karlsefne med sin Kone Gudride og tvende Skibe med 140 Mand's Besætning til Vinland. De seilede langs med Kysterne og gave dem Navne. De kom til Mundingen af en stor Flod, hvor der vare mange Der, og ved Kysterne vare Hviene fulde af Vintrær, Bækkene af Fiske, Skovene af Dyr. Endeligen fandt de og nogle Mennecker, der havde Skindbaade, hverken kiendte Jern eller Tyres Brølen, brugte Pile til Vaaben, og hvoraf nogle havde med sig hale Trækoller, hvori var giemt Dyreindvolde blandede med Blod. De gave Skind for rødt Klæde, som de bandt sig om Hovedet, al- lerhelst vilde de have Vaaben. Islænderne for- fulgte og engang et ensfodet Dyr, som undløb dem. Men da de mærkede, at Indbyggerne, som de kaldte Skrælinger, der vel vare smaa af Vext, men tal- rige, bleve fiendtlighsindede imod dem, forlode de Landet efter tre Aars Forløb. De toge med sig Masurtræ og tvende af de Indfødtes Børn, som

Saga om Erið Røde. 293

siden bleve døbte, og fortalte, at Skrællingeland styredes af to Konger, Kvaldemon og Baldidida, der var ingen Huse, Menneſkene boede i Huler, men ligeover for dem var et andet Land, hvor Menneſkene gik i hvide Klæder og fregede høit. *)

Fortællingen i denne Saga har adſkillige Huler, i ſin nærværende Form er den ikke ældre end det fiortende Aarhundrede, da Genealogierne gaae ned til Kaſmand Hauk og Abbediſſe Halbera, hvoraf den førſte døde 1334, den ſidſte 1330. De Fragmenter, hvoraf den er ſammensat, bære Præg af at være fra det tolvte Aarhundrede. En meget karakteriſtiſk Beſkrivelse over en Spaakones Dragt og Opførel ſindes her, ſom ei andenſteds forekommer. Beretningerne om Grønland og Vinland beſtyrkes ved en Deel andre Sagaer, hvoraf dog denne viſer ſig uafhængig, nemlig ved Heimsfringla, Oluf Tryggveſens Saga Kap. 104, 112, Oluf Tryggveſens Saga iſland. Udgave 2 D. S. 223, 227, Landnama (ſee Regiſtret under Erið Raudi og Thorfin Karlſefne), Floamannaſaga Kap. 20, 26. Desuden citerer den iſlandſke Udgave af Oluf Tryggveſens Saga udtrykkeligen Erið

*) Haandſkriftet tilføier de uforſtaelige Udtryk ok ſtungu ok ſorn med ſlikr, maafkee: de ſtaf og fegtede med Zahner.

294 Saga om Erik Røde.

Rødes Saga 2 D. S. 224, og Maaden, hvorpaa Snorre fortæller hans Historie og Vinlands Opdagelse, viser og, at han har havt en heel Saga for sig. Det er altsaa høistrimeligt, at det er Brudstykkerne af den oprindelige Eriks Saga, vi have tilbage. En Grænlandingsaga findes vel trykt i Skalholt 1688 i 4., men den er kun en islandsk Oversættelse af et latinsk Værk, Arngrim Johnsen havde efterladt i Haandskrift. Alle disse Efterretninger ere benyttede af Torfæus i hans Grönlandia antiqva og Vinlandia samt, hvad Erik Røde selv angaaer, af Professor Thorslacius i hans Program de Erico Rufo i opuscula academica 2 D. S. 119 f.

Brandkrossa Thattr.

Fra det tiende Aarhundrede.

Dette lille Stykkes Begyndelse antyder en Fortælling om tvende Helger. Første Kapitel angaaer Helge Asbjørnsen. Efter nogle Efterretninger om hans Forsædre, Hrafnkel Gode og Asbjørn, berettes, at Helge Asbjørnsen, da han havde solgt sin

Fædrenegaard til ſin Fetter, opholdte ſig i mange Aar i Norge og paa Orkenerne, derpaa vendte han hjem, giftede ſig med Spakbeſſes Syſter Oddelaug, og da han ei kunde erholde nogen Gaard, førte han en Sag imod en Mand der hed Odde, hvorved det lykkedes ham at faae denne forviift fra Herredet. Da Odde ſkulde reise, lod han en ſlaget Tyr heel lægge paa Bordet, ſigende, at han gav den heel til Freyr, at denne maatte lade Helge drage ligesaa nødigen bort fra Gaarden, ſom Odde nu gjorde det.

Andet og tredie Kapitel handle om Helge Droplauge. Søns Morfaders Forældre. En Mand i Bopnefjorden, der hed Grim, eiede en Ox med brandgule krydsviis gaaende Striber (brandkrosſottr) paa hvilken han ſatte megen Priis. En Gang ſvømmede Oxen ud i Havet og blev borte. Grim ſørgede meget derover. Hans Broder Thorſtein foreslog ham til Erſt at kalde Wigen Krosſa viſt til Minde om Oxen; men Grim havde ingen Ro, førend han med ſin Broder ſeilede til Throndhiem. Da de vare landede der, kom en Mand til dem, der kaldte ſig Karhsfde, og ſagde, han vilde for Meel kiøbe 24 Skind af dem til Geiter den rige. De lode ham faae Varene. Siden, da Melet udeblev, erkjyndigede de ſig, hvo denne Geiter

var, men ingen kiendte ham; imidlertid da de spurgte om Steder, der bare et saadant Navn, viste man dem hen til Geitersklippen, hvor de og i en Hule fandt en Familie, og kiendte deres Kunde, Skindene, ja syntes endog at see den længe savnede Dxe staae derinde. Geiter modtog dem vel, tilfod, at han havde faaet Lyst til den skønne Dxe, og ladet sin Træl hente den fra Island, men at Grim nu skulde faae Drens Hud fyldt med Meel til Erstatning, og hans Datter Droplauge til Tegte. Grim tog mod Tilbudet og fik til Medgift tvende Kister med Klæder og Kostbarheder. Grim havde en Datter med Droplauge, der hed Mardol, hvis Søn Grim var Fader til den Droplauge, hvis Sønner vare Grim og Helge, som efter Moderen erholdte Tilnavn.

Uf dette Indhold sees, at Stykket kun er et Fragment, thi uagtet Begyndelsen omtaler tvende Helger, fortælles intet om den sidste uden et Træk af hans Forsædres Historie. Da vi nu have en vidtloftig Saga om Droplauges Sønner, hvoraf der vare flere Bearbejdelser, og dette Stykke indeholder adskillige særegne didhørende Træk, er det rimeligt, at dette og oprindeligen har hørt til en Saga om Droplauges Sønner, hvoraf man kun

opbevarede, hvad der afveg fra den anden Fortælling, eller kunde fuldstandiggjøre den. Det første Kapitels Indhold er i sig selv troværdigt. Det lidet, der siges om Ketil Thrym, stemmer med Landnama S. 281 og Begyndelsen af den kortere Bearbejdelse af Droplauges Sønners Saga. Dette gielder og om det Træk, der anføres af Helge Åsbiørnsens Farsfader, Hrafnkel Godes Levnet, hvilket tildeels ordret stemmer overens med Landnama S. 284 og Hrafnkels egen Saga. Hans Fader Åsbiørn siges derimod her gift med Halvera, en Sønneatter af Rognvald Mørejarl, men i den større Saga om Droplauges Søner med Oddbierg Glums Datter; hans Gaard kaldes her Lokheller, derimod baade i Hrafnkel Godes og Droplaugesønnernes Saga Adalbol. Ifølge sidstnævnte Sags Beretning havde Helge Åsbiørnsen tvende Koner, hvoraf den første hed Thorslauge, en Datter af Spakbesse, den sidste Thordis Todde, en Datter af Brodhelge; her siges han gift med Oddbiarge Spakbesses Søster. Hvad der fortælles om Maaden, hvorpaa Helge fik Oddsted, findes vel ikke i Droplaugesønnernes Saga, der egentligen kun omtaler Helge Åsbiørnsen formedelt hans Stridigheder med Droplauges Søner; men det stemmer godt dermed

overens, da just Oddsted der angives som Helge Nibisrnsens Bopæl, og det tillige fortælles, at han folgte den af Sorg over, at hans Kone var druknet der i Nærheden. Herved opfyldtes da og Odds Forbandelse, som er et Sideslykke til, dog ingen Kopi af hvad der fortælles i Viga Glums Saga S. 56.

Fortællingen i de tvende sidste Kapitler bærer alle Præg paa at være et blot Eventyr. I sig selv er Indholdet utroligt. At en Tyr kunde svømme fra Island til Throndhien, eller en Mand, der boede ved Throndhien, skulde sende sin Træl til Island for at stiele en tiaars Tyr, eller at en Islænder reiste til Norge for at forslaae Sorgen over at have mistet en Tyr, er lige urimeligt. Man har aldrig noget Exempel paa, at Nordmænd i Harald Haarfagers Tid og derefter boede i Klippehuler, uden det maaskee er en enkelt Rømningsmand, og selv en saadan tænrede sig hellere et Huus i Skoven. Den, der har digtet Fortællingen, har vist ved Hulebeboerne tænkt paa Trolde eller heksyndige Totuner; thi paa hvad der fortælles om dem, passer Beskrivelsen om Hulens Størrelse og en Slags derværende Pragt, Trælens Kæmpesyrke, og at Oxen ved Koglerie kunde være bragt til Norge. Til disse indvortes Grunde

for denne Fortællings Fabelagtighed komme endnu de udvortes, at Landnamabog, der ofte nævner Kroßsavik, aldrig omtaler denne Etymologie, heller ikke nævner Grim blandt Landnamsmændene. Det sees af den større Bearbejdelse af Droplaugesønnernes Historie, at der var en ganske anden Fabel om Droplauges Herkomst i Omløb, men den mindre og troværdigste Bearbejdelse af denne Historie bevidner, at Droplauge var en Datter af Thorkel fra Gil, og at Sønnen er bleven opkaldt efter hende, fordi deres Fader døde tidlig fra dem. Fortælleren selv har og vidst, at man drog dette Sagn i Tvivl, thi han begynder sin Beretning med, at nogle ansee denne Fortælling for tvivlsom, men at det dog kunde være moersomt at høre den. Dette Træk røber og en Reflexion over Fortællingens Paalidelighed og en Sammenligning med andre Beretninger, som ei findes i de ældre Sagaer. Den sidste Deel af Fortællingen kunde gierne være skrevet i Enden af det fiortende Aarhundrede; da den imidlertid vel har udgiort et heelt med det første Kapitel, som indeholder nogle Smaatræk, der bære Præg af gamle Sagn, kan vil det Heles Affattelse sættes til Begyndelsen af det fiortende Aarhundrede.

Zoo Brandkrossa Thattr.

Dette lille Stykke er udgivet af Professor
B. Thorslacius med latinsk Oversættelse og Ind-
ledning som Program ved Kongens Fødselsfest
1816.

Svarfdæla Saga. *

Fra niende og tiende Aarhundrede.

Thorstein, en Søn af Thorgeir, der under Ha-
rald Haardsfager styrede Nummedalen, laae i sin
Opvæxt mellem Høisædepillerne saa lang han var,
Afskyngen paa den ene Side og Ilden paa den
anden, man faldt over hans Kædder, og alle an-
saae ham for en Laabe. Broderen, en dristig
Kæbmand, fik ham endelig til at staae op, vasse
sig, og drage med til Søs. Thorstein gjorde det
kun paa de Vilkaar, at han vilde raade ene; de
købte sig snart et Langskib, og bleve kække Vikinger.
Thorstein nedlagde, i en heftig Træfning, ved Go-
thaekoen, Vikingen Riut den Blege, og fældede siden
i Evetamp dennes Broder Mólde. Her findes et
Hul i de arnæmagnæanske Haandskrifter, som paa

en rimelig Maade saaledes udfyldes i det fra Is-
land ved Hr. Rask medbragte Afskrift.

(Thorstein), der havde ægtet en gothlandsk
Karl's Datter, vendte efter disse Bedrifter hient
til sin Fader, der gav ham Tilnavnet Svarfadr,
og afstod ham Bestyrelsen af sine Eiendomme. No-
get efter døde baade Thorsteins Fader og hans
Kone. Dette saavel som Harald Haardfagers til-
tagende Magt gjorde ham kied af Norge. Han
sendte sin ældste Søn til Gothland, og med den
yngste, Karl den Røde, lavede han sig til at drage
til Island. Kort før Afreisen overrumpledess hans
Gaard af Liot den Bleges Søn Snæfol, der bort-
førte hans Datter Gudrun. Faderen kunde ei
komme paa hendes Spor, tyede til Island, hvor
Helge den Mavre tog vel imod ham, og da den
første Deel af Landet alt var optaget, anviste han
ham en Egn, hvoraf allerede Liotolf Gode havde
tilegnet sig en Deel).

Thorstein tilegnede sig den efter ham opkaldte
Svarfdal, i det han paa dens Grændser sønder-
brød sin Kam og kastede Stykkerne, hvoraf hvert
veiede en halv Mark Guld, til Tegn paa, hvor-
vidt han var trængt frem. Efterat han der havde
bæret bosat i nogle Aar, sendte hans bortranede
Datter ham ved en reisende Islænder, der hed

Gris, en Frende af Liotolf, sine tvende Børn, en Søn, som hed Klause, og en Datter, der kaldtes Sigride. En Træstav, hvorpaa Mærker vare skaarne, som Thorstein kiendte, vidnede om deres Herkomst. Thorstein gav Gris en Deel Penge for deres Opdragelse, paa Vilkaar, at han skulde indestaae for Drengens Opførsel, og maatte i øvrigt, hvis han kunde, behandle ham som Træl. Klause blev kæmpestærk og fem Aalen høi, i sin Opvæxt dræbte han et Par Folk, for hvilke Gris maatte betale svære Boder, og snart tvang Klause Gris til at gjøre, hvad han vilde. Paa en Søreise befriede han i sit ellevte Aar Karl den Røde fra Vikinger, og drog siden med ham paa Estog. Gris ægtede Sigride, og vilde, at man ved Bryllupsgildet skulde gjøre Løfter om drabelig Daad. Karl den Røde lovede, at han inden tre Aar skulde have overbevist Liotolf Gode om Feighed; Gris vilde prøve Styrke med en Mand, der hed Skide af Trællest, og Klause gjorde det Løfte, at han vilde sove hos Ingvilde Taverkind, Liotolfs Frille. Det sidste vilde man strax udføre, drog hen til Ingvildes Gaard, og satte hende paa Brudebænken; vel kom Liotolf, til hvem Gris havde forraadet det hele Anslag, hende til Hielp med 20 Mand, men da Karl udfordrede ham til Tvekamp,

og han nægtede at møde, fik Karl Leilighed til at beskylde ham for Feighed. Siden mødte de Ingvildes Fader, Klause lod, som han faldt af Hesten, og blev som død bundet til den, de Andre nødte nu Faderen til at fæste sin Datter til den døde Klause, som derpaa ansaae sig for Ingvildes Mand, og tog hende til sig. Han udholdt adskillige Fegtinger med Liotolf, men blev forraadt af Ingvilde til hendes Brødre, som dræbte ham med hans eget Sværd. Karl den Røde søgte at hevne hans Død, og Klause's Gienfærd gjorde ham tapper Bistand. En Gang vilde Karl gribe Morderne paa Liotolfs Gaard, men Trællen Skide lod sig hellere binde til en Hestehale, end røbe deres Skiulested. Et Belønning gav Liotolf ham sin Frihed og Ingvilde til Ægte. Han samtykte, uagtet Skide havde et Skaar i sin Læbe, paa de Vilkaar, at han skulde handle saaledes, at hun om fem Aar kunde ansee hans Læbe for helbredet. Da kort efter Liotolf og Karl den Røde vare nær ved at slutte Forlig, sagde Ingvilde, at paa den Maade vilde Skaaret i Skides Læbe seent groe sammen, hvorpaa denne hindrede Forliget, og siden med Liotolf overfaldt Karl den Røde og dræbte ham. Enken fødte en Søn efter Faderens Død, der blev opkaldt efter ham.

Denne Karl var i sin Ungdom meget taus, og blev anseet for en Laabe; da han voxte til, forlangte han af sine Brødre, at de skulde skifte Fæderens Efterladenskab mellem sig. Hans Løssore, Guld og Sølv blev rystet ud paa en stor Drejud, og deelt i lige Dele. Karl stod og saae til, blandede derpaa de afdeelte Hobe, og gif taus bort. Brødrene skiftede anden Gang, og det gif ligesaa. De sagde derfor til ham, han kunde dele, og de vilde vælge. "Et af de to", svarede han, "skulle I gjøre, enten tage alt Godsset, og hegne vor Fæder, eller lade mig beholde det alt, og udføre Hevnen med egen Fære. I det sidste samtykte Brødrene. Karl havde alt tilforn lovet sin Faders Thingmand 100 i Sølv, hvis de vilde hjælpe ham een Dag, i det mindste 18 i Tallet. Nu stødte han dem til sig, og de mærkede med Forundring, at det gjaaldt en Feide og ei et Arbeide. Karl overrumpler derpaa Skides Huus, og fanger ham med sin Familie. Han ledte Ingvilde ud paa Marken, hvor hendes Mand og Børn stode bundne, og spurgte hende, om der var noget Skaar at see paa Skides Læbe, "nei", sagde hun, "aldeles intet." Karl dræbte derpaa et af hendes Børn, og gientog sit Spørgsmaal, men erholdt samme Svar, og saaledes blev han ved, til alle Børnene

vare dræbte. Skide beholdt Livet, men skulde forlade Land og alt. Karl gif siden hen til Liotolf, og mod sine Frenders Raad overgav alle sine Eiendomme i hans Bold paa trende Aar, imedens han selv vilde forlade Landet; han tog derpaa Ingvilde med, for hvem han flere Gange med Sværd i Haand havde gientaget sit Spørgsmaal, og stedse erholdt det gamle Svar. I Danmark folgte han hende paa et Kjøbstevne for 300 i Sølv, men betingede sig at kjøbe hende tilbage for samme Pris. Da han fra sit Sætog vendte tilbage til det samme Marked, bragte man ham Ingvilde igien, bedækket med Pialter, og fortalte, at hun slet ikke havde villet arbejde. Karl kjøber hende, lader hende give gode Klæder, og tager hende til Island, men fik af hende endnu det samme Svar. Han sælger hende anden Gang i Throndhjem for 600 i Sølv til en slem Mand, og sagde det var ham kiært, jo værre hun blev behandlet. Næret efter bragte Manden hende meget mishandlet igien til Kjøbstevnet, og vilde ei beholde hende længere. Karl kjøbte hende igien. Nu græd hun, og da Karl gientog sit Spørgsmaal, svarte hun, at Skides Saar aldrig vilde helbrædes. Derved var Karl forsonet, og lovede at føre hende til Skide, som var i Ir-

306 Svarfdæla Saga.

land Karl fandt ham der i Strid med Irerne, gjorde ham Bistand, og tilbød ham Ingvilde, men Skide vilde ei see den, der ved sin Uforsønlighed havde været Uarsag til hans Ulykke. Ingvilde fulgte tilbage med Karl, og det hed, at hun døde af Sorg. Karl fik alt sit Gods igien af, Liotolf og efter Udskilliges Beretning ægtede hans Datter.

Vel omtaler Landnama Thorstein i Svarfdælen, Liotolf, Karl den Røde, Klause og Ingvilde, citerer endog Svarfdælasaga udtrykkelig S. 233, i det sammes Hovedbegivenhed anføres med et dertil hørende Vers, midlertid kan dog Sagaen i sin nærværende Form neppe være ret gammel. Dens første Deel bliver mistænkelig, fordi hvad der fortælles om den ældre Thorstein har intet karakteristisk, og seer ud som Kopi efter andre Fortællinger. Liot den Blege og Molde ere almindelige Vikingsnavne. I Landnamabog S. 232 siges den Thorstein, der satte Bo i Island, at have været en Søn af Rand Ruge fra Nummedalen, og at Vifingen, som ægtede hans Datter, hed Hasthor. I det følgende om Klause forekommer meget fabelagtigt, ikke blot at han, der havde i Live været en uregterlig Mand gaaer igien, thi det var den almindelige Tro; men at dette Sten-

gangerie beskrives her ganske anderledes end i andre Sagaer. Den Udsøde viser sig om Dagen, synger Vers, der ikke ere i den gamle Stil, og hjælper engang sin Frende i et Slag, i det han tager sit Hoved mellem Hænderne og slaar paa Fienden. Den sidste Deel af Sagaen har meget usandsynligt om Ingvildes Mishandling og hendes Ubsielighed. Her findes dog adskillige ikke uinteressante Træk, hvoriblandt følgende: "Som Karl den Røde Morgenen før sin Udreise staaer ved Huset med Nordmanden Gunnar, seer Karl i Luften og skifter Farve, Gunnar spørger om Marsagen. Karl svarer: "det maae betyde noget, mig høeres noget for;" "hvilket," spurgde Gunnar, "mig tyktes" sagde han, "see Klausse, min Frende, ride i Luften over mig, og syntes mig, han var paa en graae Hest dragende efter sig en Slæde, hvori jeg syntes at see Eder og mig selv:" Gunnar svarede: "ei er Du faa Kiel som jeg troede, jeg saae det samme, men mærk vel, om jeg skiftede Farve."

Sagaen er i sin nærværende Form neppe ældre end det fiortende Aarhundrede, men der har vist nok været en langt tidligere Fortælling om de samme Begivenheder.

U 2

Flóamanna saga

eller

Saga om Thorgils Orrabeens Stiffson.

Fra Enden af det niende til hen i det ellefte
Aarhundrede.

Sagaen begynder med nøagtige Efterretninger om adskillige Landtansmænd, især af Atle Jarls og Hromund Gripsens Et. Fra Atle nedstamede Thorgils, der drog ung til Norge, for at tilbagefordre sine Odelsjorder, som Kongerne havde bemægtiget sig. Harald Graafeld modtog ham vel, men Dronningmoderen Gunhilde blev fortørnet paa ham, fordi han ei vilde tage Tjeneste blandt Kongens Mænd, og han maatte, for at undgaae hendes Efterstræbelse, foretage Handelsreiser. Da Hakon Jarl fik Regieringen, fornyede han hos ham sin Begjæring, og erholdt Løfte om dens Opfyldelse, naar han vilde reise til Sydensøerne (Hebriderne), og der indkræve den for tre Aar tilbagestaaende Skat. Han reiste i Selskab med en af Jarlens Hirdmænd, Thorstein Hoide, men led Skibbrud paa den skotske Kyst. Der blev han vel modtaget af Oluf Jarl, og til Siengiæld mødte han for Jar-

Floamannasaga. 309

Ien i Holmgang med Vikingen Surt Jarnhaus, der vilde tiltrue sig Jarlens Syster Gudrun. Da det lykkedes ham at fælde denne Viking ved Hielp af et godt Sværd, som en Sienganger bragte ham, beholdt han efter Vedtægt den Drabtes Gods, og fiden Gudrun til Egte. Derved fik han Folk og Penge, seilede til Syderøerne, og tvang Indvaanerne ved Trudsel om Plyndring til at betale Skatten. Da han afleverede denne til Hakon Jarl, fik han sine Landeiendomme tilbage. Han begav sig dog igien tilligemed Thorstein en Sommer paa Sæen, udryddede mange Røvere, men lod Bønder og Kjøbmænd fare med Fred. Efterat de om Sommeren havde gjort betydelig Vinding, besluttede de at høre op med Fribytteriet og deelte deres Gods. Thorgils boede nu paa sin Gaard i Sogn, men efter et Mars Forløb længtes han efter Island. Han overdrog sin Ven Thorstein at forvalte Gaarden for sin unge Søn Thorleif, og affod ham end ydermere sin Kone Gudrun, da han havde fundet, denne havde fattet Kiærlighed til hende, uden dog derved at være bleven misledt. Efter endnn at have gjort en Handelsreise til Sverrig, hvor han i et tilluft Kar holdt en Evetamp med en vis Kandsver, og i denne Kargang nedlagte ham, reiste han til Island.

Der giftede han sig igien, havde adskillige Stridigheder, især med Asgrim Ellidagrimssen, og var en af de første, der antog Kristendommen. Efterat have levet 13 Aar i megen Anseelse i Island, fulgte han sin Vens, Erik Rodes Indbydelse, om at drage til Grønland. Denne Reise blev saare uheldig. Længe omtumledes han paa Havet og manglede tilsidst Proviant. I Drømme viste Thor sig for ham med Trudsel, hvis han ei vilde paakalde ham. Thorgils syntes, at han afviste ham med Foragt, men da Thor igien havde fordret, det der tilhørte ham; lod Thorgils Dagen efter en Dre faste over Borde, hvilken han som Kalv havde tilegnet Thor. Skibet strandede ved den grønlandske Kyst. Paa et ode Sted bygte de dem en Winterhytte, hvor Thorgilses Kone fødte en Søn. Henad Winteren døde mange af Mandskabet, og da Thorgils en Dag gik bort med nogle af sine Frender, for at undersøge Egnen; fandt han ved Hiemkomsten sin Kone myrdet af Trællene og Godsæt ranet. For at ernære det spæde Barn, lod Thorgils skære i sine Brystvorter, der kom først Blod, siden Mælk, derpaa Melk, hvorved Drengen blev ernæret. Folkene levede af Fiskefangst og bygte sig en Skindbaad, hvormed de, da Sommeren kom, seilede et Stykke videre. En

Nat mistede de deres Baad. Thorgils blev saa for-
tvivlet, at han befalte, man skulde affive det lille
Barn, men da de andre ikke udførte Befalingen,
takkede han dem siden inderlig. Thorgils trøste-
des siden ved Lykkevarslende Drømme. De fandt
deres Baad igien, men maatte dog engang udstaae
saa meget af Tørst, at de sammenblandede Sæ-
vand og Urin, for derved at lædste sig. Da de
vilde til at drikke, bad Thorgils dem række sig
Karret, og sagde, at han vilde tale over Skaa-
len, han tog nu mod den og talte saaledes: "Du
arrigste Dyr, som forsinker vor Reise, skal dog
ikke raade deri, at jeg eller andre skulle drikke vor
egen Ureelighed." I det samme fløi en Fugl, der
lignede en Allikeunge, bort med Skrig fra Skibet,
og efterat de havde roet lidet, fik de Die paa en
Kilde. Endelig kom de til bebyggede Egne, og
modtoges venstkabeligen af Erik Røde; men noget
efter opstod Kulde mellem ham og Thorgils, og
denne forlod Grønland igien. Ogsaa paa Heim-
reisen maatte han udstaae meget, og mistede det
Barn han havde givet Die. Han blev derover
saa utrøstelig, at han besluttede at døe, og vilde
derfor ei forlade Skibet, indtil man ved et forstilt
Klammerie imellem Skibets Folk og Kystbeboerne,
bragte ham til at gaae i Land, og igien at begynde

sin Virksomhed. I sit 55 Aar giftede han sig med en ung Pige, der syntes han var vel gammel, og nogen Tid efter reiste hjem til sin Fader. Thorgils rider efter hende, gaaer i fuld Rustning ind i hendes Faders Huus, og fører hende stiltiende bort fra Bordet. Nogen Tid efter, da de vare komne hjem, skreg en Høne, fordi Gaardshanen forfulgte og barstede den. "Seer Du dette," ifagde Thorgils til Helga. "Hvad betyder det," svarede hun, "saaledes kan det gaae andre," sagde Thorgils. Siden levede de vel med hinanden. Endnu i sit 70de Aar nedlagde Thorgils i Tvekampen Nordmand, som havde fornærmet ham. Han døde i sit 85 Aar 1033.

Den første Deel af denne Saga om Landets første Beboere stemmer nøie, tildeels ordret med Landnamasaga. Saaledes Kap. 1 S. 224 med Landnama S. 353, Kap. 2, S. 225 med Landn. S. 10, Kap. 3, S. 229 med Landn. S. 11, Kap. 4, S. 232 med Landn. S. 354, Kap. 5, S. 234 med Landn. S. 355 o. s. v. Et Sted Kap. 3, S. 231 citeres Landn. S. 12, 13, ikke som om dette Sted skulde være det eneste deraf benyttede, men kun i Henseende til Ingolfs og Leifs Reise til Island, som her allene bliver nævnet, henvises til

det omtalte Skrift, hvor den vidtloftigere er fortalt. Stykket om Thorgilsses Forfædre kan altsaa neppe være skrevet tidligere end efter Midten af det trettende Aarhundrede. I Henseende til Affattelsen af Heltens egen Historie forekommer intet andet Bink, end at Biskop Thorlak, der blev erkiendt for Helgen 1198, kaldes hellig, og at der tilsidst anføres et Slægtregister, som nedsliger til Begyndelsen af fiortende Aarhundrede. Dette kunde vel være tilføjet senere, men synes dog virkelig at angive Tiden, da Sagaen har erholdt sin nærværende Form. Thorgils nævnes i Landnama S. 355, 360, hans Son Grim Glomud S. 375. Asgrim Ellidagrimsen er bekiendt af Njala. Hvad der fortælles om Eriks den Røde, stemmer godt overeens med dennes Saga. Flere Træk af Thorgilsses Ophold i Grønland ere saanaive og karakteristiske, at de bære indvortes Præg paa Sandhed; og det er ikke at undre over, at skibbrudne Folk, opkastede i en grønlandsk Udværk i det ellefte Aarhundrede, og levende der kummerligen i flere Vintre, kunde have indbildt sig, at see Siengangere og høre Varsler. Dog maae man paa den anden Side tilstaae, at det Overnaturlige i denne Saga, uagtet det har en Sandfærdighed i Fremstillingen, der viser, at Fortæl-

leren selv har troet det, og derved adskiller sig fra lignende Optrin i de blotte Eventyr, dog er hyppigere og griber mere ind i Begivenhederne, end ellers pleier at være Tilfældet i de reenhistoriske Sagaer. De mange af Thor tilsendte Friselsler synes og at røbe en senere Tidsalder, i det mindste findes intet lignende i nogen gammel Saga. Thorgilsses Kamp paa Syderøerne har alt for megen Lighed med saadanne Optrin i de fabelagtige Sagaer, ligesom og Jarnhauses Raad just i slige Fortællinger oftere forekommer. Ogsaa Maaden, hvorpaa Thorgils i Norge sloges med en Viking i et Kar, hvilken Kamp kun paa dette Sted nævnes som nordisk, forekommer mistænkelig. Men om end Thorgilsses Bedrifter i Udlandet ere bleve udsmykkede, ere hans Stridigheder hiemme desto simplere og troværdigere. Senere end Begyndelsen af det fiortende Aarhundrede tillader Stilen os neppe at sætte Sagaens Uffattelse. I det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter for 1808 findes Sagaen oversat paa Dansk med en interessant Fortale af Professor B. Thorslacius og Anmærkninger af hans Fader Justitsraad Thorslacius, som igiennem den hellige Biskop Thorslak selv nedstammer fra Historiens Helt.

B a n d a m a n n a f a g a .

Fra det ellefte Aarhundrede.

Odd Ofeigs Søn var lidet yndet af sin Fader, løb derfor bort til nogle Fiskere, i hvis Selskab han i tre Aar fortiente saa meget, han kunde kjoibe en Færge for; ved at seile med den nogle Aar vandt han til et Havskib, og blev tilsidst en rig Mand og Godordsmand. Faderen besøgte ham ei. En Gang blev han indviklet i en Proces med en slet Karl, Ospek, Gretter Stærkes Søstersøn, der havde dræbt hans Ven. Sagen var klar, men nogle Hovdinge, der vare ham fiendske, bemærkede en Formalitetsfeil, og Sagen var gaaet ham imod, hvis ei den gamle Ofeig var traadt frem, og ved Bebreidesser og Penge bragt Dommerne til at affige Dommen. Men nu sammenrottede flere sig mod den rige Odd, for at faae ham dømt fredløs, og at have forbrudt sit Boeslod. Dog Faderen veed skildelig, ved at bestikke En og fris for Sønnen til den Andens Datter, at skaffe Sagen et godt Udfald.

Denne Proceshistorie indeholder intet usandsynligt. Personerne ere tildeels bekiendte af andre

Fortællinger, og Sagaen selv citeres i Grettis-
saga Kap. 16. Fortællingen selv er, altsaa gam-
mel, omendskiødt den i sin nærværende Form er
foredraget i et Sprog, der neppe er ældre end En-
den af tiende Aarhundrede. Den islandske Text
er aftrykt i Markusens Sagasamling i 4.

Thattr af Thorhall Auksøfra.

Fra Begyndelsen af det ellefte Aarhundrede.

En vis Thorhall søv engang ind, da han brændte
Kul i Skoven, hvorover der opkom Ildløs, saa
hans egen Skov og sex Høvdingers Skovparter,
brændte. Af disse stævnedes han derfor til at land-
forvises, og da ingen vilde antage sig ham, var
han nær ved at fortvivse, indtil en Brodde Viar-
neson lod sig tilligemed sin Frende Thorstein Si-
duhalls Søn bevæge til at hjælpe ham, og fik det
bragt derhen, at Sagen skulde betragtes som Vaar-
begierning, for hvilken han skulde betale 6 Allen
Badmæl til hver af Anklagerne.

Denne lille Processhistorie er et Sidesnykke til Bandamannasaga; de Høvdinger, der tabte Processen, ere af andre Sagaer bekiendte. Processen selv omtales ei andensteds.

Kristnisaga.

Fra 981 til 1121.

Denne Saga indeholder en omstændelig Beretning om Kristendommens Indførelse i Island fra 981, da Biskop Frederik kom dertil med Thorvald Vidförle, indtil Aar 1000, da Kristendommen blev lovtaget. Fra denne Tidspunkt bliver Fortællingen meget kortere, og anfører et og andet meest til Landets almindelige Historie, især om hvorledes Tienden blev indført, og Landets 3800 skatteyndende Bønder bleve talte.

Fortællingen er i det Hele meget paalidelig, den bekræftes ved Sammenligning med Heimskringla, Ase Frodes Schedæ, Annalerne, Oluf Tryggvesens Saga, Hungurbaka, Njala Kap. 101, 106, Laxdælasaga, Thorvald Vidförles Saga og

den korte Fortælling om Biskop Isleifs Levnet, der findes tilføjet Udgaven af Kristnisaga, og som staaer i Olaf den Helliges Levnet i den Flatoeske Codex, og har Strymer den Lærde til Forfatter. Kristnisagas Forfatter citerer ikke blot Are Frode, S. 104, 108 og Samund Frode S. 110, 116, 17, men og S. 32 en Olaf Tryggvesens Saga, der maae være Oddur Munks, som døde i Begyndelsen af det trettende Aarhundrede. S. 20 nævnes og om en Kirke, at den endnu stod, da Bostolf var Biskop i Holum 1234:1246. Naar nu hertil føies, at Stilen, om end forskjellig fra den, der var almindelig imod Enden af det fiortende Aarhundrede, dog ikke er ret gammel; peger Althén til en Forfatter, der levede i det fiortende Aarhundredes Begyndelse. Da man nu stedse i Haandskrifterne finder denne Saga forbundet med Lavmand Hauks Bearbejdelse af Landnama, hvis særegne Læsemaader ogsaa Kap. 14 i Kristnisaga finder Medhold; er det en rimelig Formodning af Kristnisagas Udgiwer, at denne Hauk, der døde 1334, har været dens Forfatter.

af Kristnisaga have en Skon af den arnamagnæanske Kommission besørget Udgave med latinsk Oversættelse, Noter og fuldstændige Register, Kjøbenhavn 1773 i 8.

Thorvald Vidforles Saga.

Fra Enden af det tiende Aarhundrede.

Thorvald Rodransen, af sine Keiser kaldet Vidforle eller den Vidtbereiste, en diærø Krigsmand og Ven af Svend Tveskæg, blev i Saxland bekendt med Biskop Fredrik, med hvem han drog til Island for at forkynde Kristendommen 981. Da de med uforrettet Sag vare komne tilbage til Norge, og Thorvald der havde dræbt en Mand, som før havde fornærmet ham, skildtes Biskop Fredrik fra ham. Thorvald reiste siden til Jerusalem og bygte tilsidst et stort Kloster paa Klippen Dröfn i Garderige.

Stilen i denne Fortælling nærmer sig det fiortende Aarhundredes aandelige Tone, og Foredraget rober, at en Munk er Forfatteren. S. 298 og 322 citeres Gunlaug Munk, der døde 1218. Dog synes Sagaen skrevet af en af Gunlaugs Samtidige, thi det hedder S. 298: Gunlaug Munk sagde, at han hørte denne Fortælling af en sanddrue Mand, Glum Thorgilsfon o. s. v. Et Udtog af denne Saga findes i den islandske Udgave af Oluf Tryggvesens Levnet 2 D. S. 42/46. J

320 Thorvald Vidforles Saga.

nogle Smaating afviger Thorvalds Levnet fra Kristnisagas Beretninger. I Dyrigt er, hvad der fortælles om Thorvalds Bedrifter i Island, som sædvanligt meget paalideligere, end Beretningen om hans Færd i Udlandet. Sagaen findes udgivet bag efter Hungurbaka og Paul Biskops Saga S. 254-339. Ved Dehlenschlägers herlige Sorgespil Palmatoke er Thorvalds Minde hæderliggen bleven fornøet.

Jarl Magnus den Helliges Saga.

Fra Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede.

Magnus Erlendsen, Jarl over en Deel af Orkenøerne, blev falskeligen beført hos sin Frende Hakon Jarl, der var bleven nødt til at afstaae ham en Deel af sit Rige. Vel hindrede begge Venner dem fra at kæmpe mod hinanden, men paa et Stevnemøde, Hakon berammede, overmandede han Magnus og dræbte ham Aar 1116. Denne blev siden paa Derne anset for en Helgen, og mange Mirakler fortælles om ham.

Det meste Historiske i denne Saga stemmer
noie med Orkneyingasaga og er vel taget fra denne.
Desuden citeres af en Mester Rodbert, der har
skrevet paa Latin om den hellige Magnus Aar 1130
adskillige Stykker, S. 429, 448, 502, hvilke
dog alle blot ere opbyggelige Betragtninger. Hvad
der er særegt for denne Levnetsbeskrivelse, er kun
Efterretningen om Jarlens Reise til den engelske
Kong Henrik, Wilhelm Bastards Søn, og endeel
mirakuløse Historier som Bevise paa Jarlens Hel-
lighed. Sagaen kan formedelt Stilen neppe være
ældre end det fiortende Aarhundrede, den er udgi-
vet med Orkneyingasaga af Jon Johnsen 1780 i 4.

Saga om den hellige Jon Og- mundsen. *

Fra Enden af det ellefte og Begyndelsen af det tolvte
Aarhundrede.

Jon, en Søn af Augmund eller Ogmund, en an-
seet Mand i Island, reiste som Barn med sine
Forældre til Danmark, hvor Kong Evend Ulfen

(Efrithsen) tog vel imod dem. En Dag hans Moder kom til at sidde hos Dronningen ved Bordet, og Barnet rakte efter noget, som stod der, slog Moderen det over Fingrene; Dronningen sagde, gjar det ikke fiære Thorgerde, thi de Hænder, der slaaes, ere Biskopshænder. Disse Ord bleve anseete for en Spaadom. Jon blev først oplært af sin Fader, siden af Biskop Isleif. Han gjorde derpaa en Reise til Rom. Paa Tilbageveien over Danmark kom han ind i Kirken en Palme Søndag, og hørte hvorledes Præsten, der skulde forelæse Lidelshistorien for Kong Svend Ulfen, stammede, og forrettede Tienesten slet. Han traadte da frem, tog Bogen, og læste saa høit og tydeligt, at alle forundrede sig, og Jon blev indtil Paaske i megen Anseelse hos Kongen. Paa denne Udenlandsreise var det vel og, at han bragte den lærde Sæmund tilbage til Fædrelandet. Det fortælles nemlig, at denne Sæmund saaledes havde hos en berømt Lærer fordybet sig i heimvelige Kunster, at han havde glemt sit eget Navn. Jon fik ham til at erindre sig igien, hvo han var, og til hemmeligen at forlade sin Lærer. Denne læste i Stiernerne, hvad Dei de vare dragne, og satte efter dem; Sæmund, der og kunde tyde Stierner, satte sine Sko, fyldte med Vand, paa sit Hoved, hvor-

Jon Dgmundsens Saga. 323

paa Astrologen troede ham druknet, og vendte om. Næste Nat saae Astrologen, han havde taget Feil, og vilde atter indhente dem; Sæmund saarede sig, lod sit Blod flyde i Skoene, og satte dem paa Hovedet; Astrologen blev atter skuffet ved at tro Sæmund myrdet, og mærkede for silde, hvor vel han havde lært Sæmund sine Kunster. Jon ankom til Norge, som Magnus Barfod regierede. Det hændte sig da, at en Islænder, der hed Gils, havde dræbt en af Kongens Folk, som havde myrdet hans Fader, og blev desaaarsag fængslet. Sigurd Ulfstreng anklagede ham paa Thinget, og sagde blandt andet, at Islænderne vare saa uforstammede, at det var godt ti af dem dræbtes til Giengiæld for een af Kongens Mænd. Flere Islændere stode frem for at tale, men Kongen var saa vred, at han ei vilde høre dem; da hævede Præsten Jon sin Stemme, og bad blandt andet Kongen betænke: at der var en overste Dømmer, at hvis han selv dømte retteligen, vilde han slippe med at brændes i Skierdsilden, der er antændt af tørre Qviste, men dømte han uretfærdigen, skulde han brænde der, hvor Baalet bestaaer af tykke Knuder. Kongen dømte alligevel Gils fra Livet, og Jon kunde ei udrette andet, end at Manden blev iført hans præstelige

324 Jon Dgmundsen's Saga.

Kappe, da han skulde hænges. Nu fortæller Casparskriveren, at da Jon flere Dage derefter gik ud, at see til den Hængte, fandt han ham lyslevende. Kappen havde bevaret ham aldeles frisk, ifkun Fødderne, der rakte ned under Kappen, vare blevne fivte. Dog saies til, at nogle Bøger sige, at om talte Gils ikke blev hængt, men erholdt Tilgivelse paa Jons Forbøn.

Da Gissur var bleven Biskop i Skalholt, bade Indbyggerne af Landets nordlige og meest befolkede Fierding, om at en ny Bispestol maatte blive oprettet for dem. Jon Dgmundsen blev valgt til at være første Biskop i Holum, og sendt med anbefalingsbreve til Erkebisp Absur i Lund, men denne turde ei vie ham, da han havde tvende Gange været gift, førend at den pavelige Dispensation var erholdet. Jon reiste derpaa anden Gang til Rom, og fik den af Pave Pascal (den anden).

Som Biskop var Jon meget ivrig. Han lod en stor Steenkirke bygge i Holum af Thorod Samleson, en Mand der var saa fløgtig, at da han fra sit Værksted kunde høre, hvorledes Klerkerne lærte Grammatika, blev han selv heel kyndig i Latinen. En Skole lod han ogsaa opføre, blandt hvis Disciple vare adskillige udmærkede Mænd. Naar Skolens Lærer, Gisle Einorsen, skulde om

Høitidsdagene tale til Folket, læste han op af Bogen; thi han meente det var bedre, at de saae, han hentede sin Kundskab fra lærde Mænds Bøger, end fra sit eget Hoved. Jon gjorde sig al Umage for at udrydde alle Levninger af Trolddom og Hedskab. Saaledes befalte han, at man skulde kalde Ugedagene, den anden, tredie Ugedag o. s. v., Navne der fandtes i de hellige Fædres Skrifter, og ikke Tyrsdag, Odinsdag, Thorsdag. Han ivrede ligeledes mod den gamle Skik, at Mandfolk og Fruentimmer i Dands sang kielne Viser til hinanden.

Biskop Jon døde 1121 i sit 69 Aar. Blandt de Mirakler der fortælles om ham, er ogsaa dette, at da hans Lig skulde begraves, var det saa tungt, at man ei kunde bære det af Stedet, og ved næiere Undersøgelse fandtes det, at man havde glemt at give ham sin Biskoppelige Ring paa Fingeren, da denne blev sat paa, blev Liget bortbaaren uden Møie.

Denne Saga er maadeligen fortalt, og vist ikke ældre end det flortende Aarhundrede. Den kan dog heller ikke være yngre end det flortende Aarhundredes første Halvdeel, da den citeres i Laurentii Saga, som maaske være skrevet i Aarhundredet

326 Jon Dgmundsens Saga.

dets Midte. Et Steds i Enden nævnes Papister, men at dette er en senere Tilfætning, er tydeligt af hele Fortællingens Tone, der bærer noksom Præg af Katholicismen. Arne Frode citeres eengang, i Anledning af Biskop Gissurs Ros. Gunlaug Munks tabte latinske Saga ansøres tvende Steder, nemlig angaaende Lærerne ved den Skole, Biskop Jon stiftede, og de lærde Mænd der havde modtaget Underviisning, hvoraf adskillige endnu havde levet til Gunlaugs Tid. Den er bleven benyttet og jevnført med andre Efterretninger i Biskop Finns islandske Kirkehistorie, I D. 320:327.

Arne Biskops Saga. *

Fra det trettende Aarhundrede.

Denne Levnetsbeskrivelse er den vidtløftigste og med størst Noiagtighed forfattede Biskops saga. Arne blev født i Island 1237 af en anseelig, men ikke formuende Familie. I sin Barndom udmærkede han sig ved sin Laushed, Lyst til Læsning og kunstigt Haandarbejde. Han blev tidlig bekiendt med Abbed Brand, siden Biskop i Holum, der tog ham

Arne Biskops Saga. 327

til sig, og havde megen Indflydelse paa hans Dan-
nelse. Efter dennes Død blev Arne udnævnt til
at forvalte Bispedømmet under den treaarige Va-
cance; siden blev han den Skalholtiske Biskops
Coadjutor, og 1269 udhævntes han selv af den
Throndhjemste Erkebiskop Jonas til Biskop i Skal-
holt. Her gjorde han nogle velkomne Foranstalt-
ninger, f. Ex. at udsøgte Børns Lig, som forhen
vare blevne begravne langt fra Kirken, nu maatte
jordes tæt ved Kirkegaarden, og at Barselkoner,
der døde før deres Kirkegang, og forhen vare blevne
begravne paa Kirkegaarden, nu maatte begraves
i Kirken, naar et brændende Lys blev baaren for-
an dem. Men derimod bekiendtgjorte han strax
nogle Beslutninger af den throndhjemste Erkebisp,
hvoraf især den ene, om at Patronatretten til alle
Kirker og Bestyrelsen af alle de til samme bestemte
Godser skulde overlades til Biskoppen ene, vakte
den største Modstand. Det var forgievet, at de
da værende Besiddere af disse Godser godtgjorde
deres lovlige Adkomst til samme; vel endog beviste,
at deres Forfædre kun paa de Vilkaar havde skæn-
ket Godser til Kirkerne, at deres Efterkommere
skulde have Patronatsret til Kirken og Raadighed
over Godset, imod at holde Kirken vedlige og ved-
børligen underholde de ansatte Geistlige tilligemed

328 Urne Biskops Saga.

nogle Fattige. Sagen kunde ikke afgiores paa Althinget, Island var kommet under den norske Konges Herredømme, og den throndhieimske Erkebisp paaastod at ville dømme. Urne Biskop reiste til Norge tilligemed nogle af hans vigtigste Modstandere 1273.

Da Sagen skulde føres for Erkebispen, ikkun at tvende af Kong Magnus Sagabæter tilforordnede vare Bisiddere, kunde Udfaldet ikke blive andet, end at Biskoppen tildømtes den fulde Magt over alle Kirkegodser. Aaret efter fik Biskop Urne, ifølge Aftale med Erkebiskoppen en nye Kirkeret indført paa Althinget; dette mishagede høiligen Kong Magnus, som forbød, at ingen Love, uden hans Samtykke, maatte vedtages, heller ikke nye Afgifter paalægges Almuen; men Erkebiskoppen skrev det modsatte, og uagtet de kongelige Befalingsmænds Trudsel, der paa Althinget baade yttrede deres Forbittrelse over, at Bønder turde være saa formastelige, at give Love, hvilket allene tilkom Kongen, og tillige spottede over Islænderne, der mod det, som Skik var i Norge, gavede Tiende af Solbelter, Kar og andet Løsøre (Kap. 29), lod Biskoppen sig ikke brye. Da Kongen og Erkebiskoppen siden forligtes, faldt Sagen bort, og den nye Kirkeret vedblev.

I en større Strid blev Arne indviklet under Erik Præstehaders Regiering, da de Kongelige Befalingsmænd bekiendtgjorte 1283, at de geistlige Præbender, som Lægfolk, ifølge loblig Arv havde modtaget, eller paa hvis Besiddelse de havde faaet Hævd, og vare blevne dem uretfærdigen frátagne af de Geistlige, igien skulde gives dem tilbage. Tvistighederne desangaaende vedvarede giennem Arnes øvrige Liv, stundom syntes han at give efter, men kaldte snart alt igien tilbage, og sparte ikke Bannstraalerne, saavel mod dem, der besad Kirkegodser, som mod de kongelige Embedsmænd, der beskyttede dem. Disse bekymrede sig vel ikke meget om Bannføttelse, men omgikkes dog stedse Biskoppen med megen Varsomhed. Flere Gange gjorde Arne i disse Anliggender Reiser til Norge, fulgte ogsaa Kong Erik, der gierne vilde holde den urolige Mand fra sit Bispedømme, paa et Østog mod Danmark, hvorved han brugtes i adskillige Gesandtskaber; han vendte tilbage igien til Island, men blev snart foranlediget til at gjøre den femte Reise til Norge, paa hvilken han døde i Bergen 1298, efterat Striden om de geistlige Godser Aaret tilførn saaledes var bleven bilagt, at alle de Godser, som Kirkerne eiede allene, skulde staae under Biskoppens Bestyrelse, men hvor Lægfolk eiede Halv-

330 Arne Biskops Saga.

delen eller mere, skulde de bestyre det hele, imod at svare det til Kirkerne, som af den første Giver var bestemt.

Levnetsbeskrivelsen er forfattet af en Geistlig, og som det synes en samtidig, han beretter med Omstændelighed Talerne, der holdtes paa Thinget eller for Erkebispens Domstoel, og anfører temmelig upartisk begge Parters Grunde samt ordret adskillige Documenter. Dette Skrift er derfor vigtigt i det norske Hierarkies Historie ligesom og til at vise, hvorledes de norske Kongers Magt tiltog paa Island.

Biskop Laurentii Saga. *

Fra Begyndelsen af det fiirtende Aarhundrede.

Laurentius Kalfsen blev født i Island 1267, tre Aar efter at Den havde underkastet sig den norske Konge. I sit sextende Aar blev han af Biskop Torund sat i Holums Skole, hvor han saaledes udmærkede sig, at han snart blev sat til at lære de andre og siden viet til Præst. Da han i flere

Biskop Laurentii Saga. 331

Nar havde forvaltet Embedet, blev han af Biskoppen sendt hen at lyse Van over en Høvding, hvilket han udførte med saadan Strengthed, at Høvdingen klagede til Biskoppen, som forligte sig med ham, og Laurentius fik Had til Løn.

Han drog derpaa til Norge med en norsk Magnat ved Navn Peder. Da denne friede til en af Kong Erik (Præstehaders) Slægt, og med Kongens Tilladelse skulde skrive hende et Brev til paa Latin tilligemed et latinisk Vers, fik han Laurentius til at forfatte dette. Stilen huede Kongen saa vel, at han tilbød Præsten at blive hos sig, men denne tog kun mod det for Vinteren, da han havde gjort Løfte om en Valfart til den hellige Olafs Skrin i Throndhiem. Der vilde Laurentius anbefale sig hos Erkebiskoppen ved et latinisk Digt til Abbedisse Heltberas Ære. Erkebispen roste Skriften, men raadede ham fra at gjøre Vers, thi sagde han, *versificatura nihil est nisi falsa figura*, hvortil Laurentius svarede: *versificatura nihil est nisi maxima cura.* *) Erkebispenn

*) Det er ikke ganske tydeligt i Haandskriftet, om det sidste Rim var, som Biskop Finsen antager i sin Kirkehistorie 2 D. S. 171, Laurentii Svar, eller det var nok et Rim Erkebispen fremsatte, for at vise Versmageriets Besværlighed.

332 Biskop Laurentii Saga.

raadte ham til hestere at studere Kirkelovene hos den lærde Jon, en Flaminger, der havde studeret i Paris og Orleans, men ikke talte andet end Latin, Fransk og Flamingst. Erkebiskoppen forbad ham at bære en rød Kiøle, hvilket ikke skikkede sig for en Klerk, men forærede ham en god brun Klædes Kiøle, han selv havde haaret. Laurentius blev snart Erkebiskoppens Yndling, og tjente ham med megen Iver i hans mange Stridigheder med Domcapitlet eller Korsbrødrene, som de i Sagaen kaldes; blev derfor og udnævnt til Præst i den hellige Olafs Kirke og penitentiarius, men da han ifølge Erkebiskoppens Befaling havde en Hvitidsdag oplæst en Banlysning over hele Kapitlet, forbittreredes dette høiligen, og søgte Leilighed til at hevne sig.

Nogle Aar efter sendtes Laurentius til Island at visiterer paa Erkebiskoppens Vegne med udbredt Fuldmagt, men han havde udbedet sig Munkene Biorn af Prædikerordenen til Kollega, og denne var paa hans Fienders Side. Da de nu vare komne til Holums Bispedømme, og Laurentius, som blev slet modtaget af Biskop Torund, vilde der vise sin Myndighed; var Biorn ham imod i alt, og reiste siden fra ham tilbage til Norge. Did sendte og Biskoppen en Mand med Foræringer til

Domkapitlet og Klager over Laurentius, at han skulde have misbrugt Erkebiskoppens Navn, fordi nemlig denne havde givet ham et Par Blanketter med sit Segl under, hvilke han efter Omstændigheder kunde udfylde; af det ene havde han betient sig i en Stridighed med Abbeden i Munkethveraa, men denne havde, understøttet af sine Munk, taget Pergamentet fra ham, og revet det i Stykker.

Laurentius landede ved Throndhjem, som Erkebiskoppen laae meget syg, og Kapitlet havde tiltaget sig al Magt. Dette lod strax Laurentius lægge i Lænker, og kaste i det værste Fængsel, nødte ham derpaa at vende tilbage til Island, og udfærde sig den Straf, Biskop Jorund der vilde paa lægge ham. Af denne blev han dog ikke haardt begæget, og tilbragte nu en Deel Aar i Stilhed med Ungdommens Undervisning, tilsidst som Munk i Thingore Kloster. Audun, en af Laurentii Fiender ved Domkapitlet i Throndhjem, blev efter Jorund Biskop i Holum; med ham blev Laurentius forliget, og da Audun var bleven døds syg paa en Reise til Throndhjem, bad han den ny Erkebiskop og Kapitlet, at erstatte Laurentius det Onde, de havde tilføjet ham, og udnævne ham til sin Eftermand paa Holums Bispestol. Saaledes blev Laurentius mod sin og Alles Forventning Biskop i det

334 Biskop Laurnetil Saga.

Stift, hvor han havde lidt megen Forfølgelse. Efterat have gjort en Reise til Throndhjem, og der være bleven viet, kom han tilbage og forvaltede sit Embede med megen Iver i 6 Aar, han døde 1330 i sit 63 Aar.

Denne Levnetsbeskrivelse, der bærer alle indvortes Præg af Troværdighed, synes at være forfattet af en Samtidig. Den giver ved sin Udførelighed gode Bidrag til det norske Hierarkies Historie. I Kinni Johannæi Kirkehistorie er den bleven benyttet 2 D. S. 169, 183, der findes tillige adskillige Documenter astrykte, der angaae denne Biskops Historie.

Den hellige Thorlafs Saga.

Fra det tolvte Aarhundrede.

Thorlaf blev fød 1133 af en anseet Familie, var i sin Barndom stille, legede sig den og lærte Psalteren tidlig. Efterat være bleven viet til Præst, reiste han udenlands, og tilbragte 6 Aar i Paris og i Lincoln. Efter sin Hiemkomst blev han af

Den hell. Thorlaks Saga. 335

fine Venner opmuntret til at frie til en formuende Enke. Han reiste til hendes Gaard, men Natten, før han agtede at frie, drømte han, at en anseelig Mand stod for ham, som sagde ham, at han ei skulde frie til denne Kone, en anden Brud var ham bestemt; han friede aldrig siden. Da Klostret i Thykvabæ blev stiftet, aflagde Thorlak Munkeløste, blev først Klosters Prior, siden 1172 dets Abbed. Da begyndte allerede Røgtet om hans Hellighed at udbrede sig. Ved en Ildbrand traadte han til, gjorde Korsets Tegn, og Ilden standsede. Det Band, han signede, blev anseet tienligt baade for Mennesker og Dvæg. 1178 blev han viet til Biskop i Skalholt af Erkebiskop Eistein i Throndhjem. Ved sin Tilbagekomst fra Norge søgte han at udføre Eisteins hierarkiske Planer med at ville lægge alle Kirkerne's Eiendomme umiddelbar under Biskopperne. Nogle af Godsernes Besiddere formaede han til at modtage, hvad deres Fædre havde helliget til Kirken, som Lehn af Bispestolen; men den mægtige og lærde John Loptsen vilde ei, og da desuden Biskoppens egen Syster levede i Konkubinat med denne Mand, forarsagede dette et langvarigt Fiendskab. Det heed, at John og hans Tilhængere flere Gange havde tragtet Biskoppen efter Livet, men at denne vidunderligen var

336 Den hell. Thorlaks Saga.

bleven reddet. Biskop Thorlak, som stedse havde været sygelig, døde 1193.

Strax efter hans Død fortaltes flere Drømme, der vidnede om hans Hellighed, man saae et skinnende Lys brænde over hans Grav, og en hovslant Hest kom sig, da Rytteren paakaldte Biskop Thorlak. I Anledning af disse Terteign holdt Biskop Pall mange Møder med de klogtigste Mænd paa Althinget, hvorefter det fastsattes 1198, at det skulde være enhver tilladt at giøre Løfter til den hellige Thorlak, og synge Messe til hans Ære paa hans Dødsdag den 23de Januar. Kort efter blev den 13de August hans Been med megen Høitidelighed optagne og hensatte i et Skrin paa Kirkegulvet. Dagen blev en stor Festdag, paa hvilken en Mængde Mennesker fra hele Den strømmede til Skalholt, og en Mangfoldighed af Underfurer bleve derefter fortalte og troede.

De trefjerde Dele af denne vidtløftige Saga indeholde de Underfurer og Terteign, som skeete, saasnart den ny Helgen blev paakaldt. Hans egen Levnetsbeskrivelse er kort, og indeholder lidet mærkeligt. Sagaen, vi have tilbage, grunder sig rigtig nok paa en Beretning fra een af Thorlaks Samtidige, men er siden bleven omarbejdet.

Den helle Thorlaks Saga. 337

S. 159*) hedder det, at Sagamesteren havde anført nogle Ord, som Gissur havde talt ved Thorlaks Grav; her skilner altsaa Sagaens Bearbejder mellem sig og Sagamesteren eller den, der først havde beskrevet Thorlaks Levnet, en Mand, som kunde erindre et Stykke af Ligprækenen over Thorlaf. S. 354 anføres en Tildragelse fra Aar 1325. Sagaen, som vi nu have tilbage, er vel altsaa skrevet i Midten eller Enden af det fiortende Aarhundrede.

Af denne Saga har Biskop Finn Johnsen, i sin islandske Kirkehistorie i D. S. 287-300 meddeelt et fuldstændigt Udtog. Han tilføier, at den skrinlagte Helgen blev paakaldt ikke blot i Island, Færøerne, Orkenoerne, Grønland, men og i de trende norske Riger; dog er han ingenstunde bleven kanoniseret. At den hellige Thorlaf ogsaa skulde være bleven paakaldt i Engelland, Skotland og Holland, ja at Keiser Balduin skulde i Konstantinopel have bygt en Kirke til hans Vere 1204, anføres i ovennævnte Kirkehistorie S. 298, men uden Bevis. Et Sted, der citeres af Biskop Laurentii Saga, som Bevis for at Thorlaks Dyrkelse

*) I det Annamagnaanske Håndskrift No. 387. 4:

338 Den hell. Thorlaks Saga.

havde udbredt sig til Engelland, indeholder blot en intertsigende Fabel. Ved Reformationens Indførelse i Island, blev Thorlaks Skrin skilt ved sine prægtige Prydelser, og de sværmende Pystigheder, som Fæhrderne omkring Skalholt pleiede at anstille ved hans Festsdag, bleve forbudne 1590. I den danske Calendar findes Thorlaks Navn ved 23 Decbr., men det var først den berømte Astronom Ole Rømer, som af Høflighed mod sin Kollega, Professor Arne Magnæus, satte ham deri 1706.

Adskillige latinske Legender over den hellige Thorlak findes i Langebeks scriptores rerum Dan. 4 D. S. 623, 632.

Grønlands Annaler. *

Uagtet egentlige Annaler ere udelukkede af dette Bibliothek, maae dog ovenansførte optages, da Annalerne kun udgiøre Skriftets mindste Deel. Det er en Samling af allehaande Efterretninger om Grønland, foranstaltet af Bjørn Johansen af Skardsaa, den samme, af hvem høves en trykt Fortsættelse af de ældre Annaler, og som levede i Midten af det syttende Aarhundrede.

Samlingen indeholder adskillige Efterretninger, tagne af en Haulsbog eller af et forresten tabt Skrift, angaaende Grønlands Bebyggelse af den Laugmand Haul, der levede i Enden af fiortende Aarhundrede, og gav Landnamabogen sin nærværende Form. Desuden findes her Stykker af en kort Chorographi over Grønland af en Bog, der kaldes Gripla og endnu en anden liden Chorographi; fremdeles et Par gamle Coursf. skrifter for dem, som vilde reise til Grønland; nogle Efterretninger om Søfarende, der, efter Seiladsen til Grønland var ophørt, bleve ved Storm drevne Landet nær; Udtog af Kroka Kess Saga og Speculum regale, endeligen nogle korte Annaler om den islandiske Kolonies Skiebne i Grønland til 1461. Mærkeligen anføres der ved Aar 1379, at Skrælingerne *) havde anfaldt Grønlands Beboere, dræbt atten og bortført tvende Børn. Dette kan forbindes med en anden Beretning i denne Samling, der findes trykt hos Torfæus S. 27, fra

Y 2

*) Det samme Følkefærd, de islandiske Søfarende havde set paa Amerikas nordligste Kyster, af Frygt for hvilket de endog havde forladt disse (see Erik Rodes Saga), og hvis Spor Grønlands Nybyggere troede at have fundet flere Steder i Landet. (Aar Frodes Echedæ Kap. 6.)

en grønlandsk Præst til en Landsmand, Hofpræst hos Kong Magnus Hagensen i det trettende Aarhundrede, hvor det hedder, at nogle Grønlandere, der vare reiste langt nord paa, havde seet Spor af Skrælinger, og hørt at endnu flere af saadanne Spor vare blevne bemærkede af Reisende, der endnu vare trængte længere frem. Heraf synes at følge med stor Rimelighed, at den Flaade, der 1418 havde overfaldt Grønland og bortført Fanger til det hedenske Rabolaug, hvilket et Brev fra Pave Nicolaus V til Biskoppen i Island (omtaler*) just har tilhørt disse Skrælinger, hvis gientagne Angreb tilsidst har ødelagt Kolonien, der maaskee tillige var bleven svækket ved den sorte Død eller Pesten, som ved det femtende Aarhundredes Begyndelse, saa rædsomt ødelagte Island. Man behøver derfor ikke antage med Hr. Eggers, at en vis Richmnis æventyrlige Tog, hvorom den venedianske Ridder Zeno har meddeelt Efterretning,**) skulde have voldet Koloniens Undergang. Den an-

*) Trykt i Schlegels Sammlung zur dänischen Geschichte. Erang Fortsetzung der Geschichte von Grønland S. 345. Biskop Egedes Efterretninger om Grønland S. 87.

**) Amuzios Navigazioni, Vol. 2. fol. 222. Fortsætter Geschichte der Schifffart im Norden S. 217.

førte Samlings Brudstykker fra det tierte og femte Aarhundrede ere vel meget ufuldstændige, men bære Troværdighedens Præg, og ere de vigtigste overblevne Bidrag til Historien af de islandske Koloniers Skiebne i Grønland, samt til at besvare Spørgsmaalet om den gamle Østerbygd var den Deel af Grønland, der nu beseiles.

Haandskriftet er bleven brugt af Arngrim Johansen i hans Grönlandia oversat paa Islandsk i Skalholt 1688 i 4. og paa Dansk af Busseus, Kbh. 1732 i 8. Fuldstændigere er det benyttet af Torfæus i Grönlandia antiqva 1706 i 8., og i en Afhandling af H. P. v. Eggers om Grønlands Østerbygds sande Beliggenhed i det danske Landhuusholdnings Selskabs Skrifter 4de Deel S. 241. 320. Dets vigtigste Stykker findes trykte adspredt i de anførte Skrifter. Den sidstnævnte Forfatter søgte at godtgjøre tværtimod den ældre Mening, at Grønlands saakaldte Østerbygd ikke var noget andet Land end Vesterbygden, hvorpaa de nuværende danske Kolonier ere anlagte. Denne Mening er bleven giendreven af Lieutenant Wormskjold, der, som Botaniker, har gjort en Reise til Grønland. Han beviser i en Afhandling, trykt i Scandinavisk Museum for 1814, 2. H., S. 298, 403, at Islandernes Mening har den større Rimelighed for sig.

Uf Biørn Johnsens Samlinger om Grønland haveß en gammel Papiraffskrift blandt de arnamagnæanske Haandskrifter No. 768 i 4., en nyere Affskrift No. 769 i 4., og en dansk Oversættelse No. 778 i 4.

Thorstein Stanghugs Thattr. *

Fra Begyndelsen af det ellefte Aarhundrede.

Thorstein, der med sin Fader, en udlevet Vifing, levede af at opføde Heste, fik Tilnavnet Stanghug, fordi han paa et Hestehing var bleven slaaet i Hovedet af en Hestestav. Da Faderen bebreidede Sønnen, at han lod dette gaae upaaanket hen; dræber denne Gjerningsmanden, en Hunskarl hos Hovdingen Vigabiarne, som derpaa lader Thorstein erklære fredløs uden imidlertid at fuldbyrde Dømmen. Dog, egget af andre, sender han to Mænd hen at dræbe Thorstein, men som blive dræbte af denne. Da Thingmændene derfor tale ilde om Biarne, reiser denne ene hen til den fattige Thorstein for at kiempe med ham. Denne tilbyder sig at ville forlade Landet; "thi jeg kiender

Thorst. Stanghugs Saga. 343

din Edelmod, Du vil skaffe min Fader sit Arbejde gjort, naar jeg er borte." Men Biarne vil ei antage det, og de slaes en Tidlang heftigt, "Mig tørster," sagde Biarne, "thi jeg er ei saa vant til Arbejde, som Du, gaf til Bækken." Thorstein henter Vand, Biarne lægger sit Sværd ned. Thorstein tager det op, og seer derpaa. De slaes siden igien, Biarnes Skotvinge gik i Stykker, bind den, sagde Thorstein, gik ind i Huset og hentede to Skjolde samt et bedre Sværd til Biarne. Begge hug strax Skjoldene itu, nu først mærkede Biarne, at Thorstein ei før havde hugget saa stærkt han kunde, og antog Thorstein i den dræbte Huuskarls Sted.

Kortællingen synes sandfærdig med mindre Edelmødighedstrækkene skulde være lidt usmykkede. Vigabiarne omtales i flere Sagaer, især i Heidarvigasaga. Genealogierne, der anføres, stemme med Landnamas og Kristnisagas. Ved en saa lille Fortælling kan dens Alder ei bestemmes. Den kan gierne være fra det tolvte Aarhundrede.

Thattr om Thorstein Hvide. *

Fra det tiende Aarhundrede.

Denne lille Fortælling staar i nære Forbindelse med Brodhelges Saga. Thorstein Fagre seiler til Norge i Selskab med Einar, efterat have trolovet den skionne Helge. I Norge bliver han syg, Einar gjør et Spordigt om ham, forlader ham, og ved sin Tilbagekomst til Island udgiver ham for død, hvorpaa han ægter hans Brud. Da Thorstein Fagre kommer tilbage, dræber han Einar, og vil derpaa forlade Landet, men angribes forinden af Einars Fader, der blev understøttet af Thorstein Hvides Søn Thorgils, denne falder i Kampen, og Thorstein Fagre undkommer, men erklæres fredløs paa Thinget. Efter fem Aars Forløb vender han tilbage, begiver sig til Thorgils's Fader, Thorstein-Hvide, der var blind af Ælde, og tilbyder ham rige Bøder. Denne svarer, han vilde ei bære Sannen i sin Pung. Thorstein Fagre lægger derpaa sit Hoved i den Gamles Knæ (en symbolisk Handling, hvorved han gav ham Magt over sit Liv). Den Gamle svarer: "Jeg vil ei lade dit Hoved slaae af, Dyrene passe bedst der,

Saga om Thorst. Hvide. 345

hvor de vore, men Du skal bestyre mine Eiendomme, saalænge jeg vil." Dette skedte, Thorstein Fagre gifter Helge, og boer hos den anden Thorstein, indtil Sønnesønnen Brodhelge blev voksen; da frygtede Bedstefaderen dennes Hevn, og bad Thorstein Fagre drage bort. Fortællingen er saare simpel, den er yngre end Brodhelges Saga, da den citerer denne. Thorstein Hvides Historie fortælles i Landnama S. 276.

Thattr om Audun Vestfyrdska. *

Fra det ellefte Aarhundrede.

Audun var en fattig Islænder, der havde anvendt alt, hvad han eiede, paa at fiske i Grønland en huld Bjørn, der blev anseet for et kostbart Stykke. Han reiste med den over Norge til Kong Svend Estrithsen, hvem han havde bestemt denne Foræring. Kong Svend gav ham først Penge til en Komerreise, derpaa, da han var kommen fattig tilbage, og ei vilde blive hos Kongen som Skutisvend, gav Kongen ham et ladet Skib, en Pose med Sølvs og en Guldring. Harald Haardraade,

346 Thattr om Aud, Bestyrdska.

der kun paa de Vilkaar havde ladet Audun reise ned til sin Fiende, at han skulde fortælle ham, hvordan han blev modtaget, tilstod, at Spend havde vilst sig høimodigere end han vilde have været.

Denne Anekdote indeholder vel intet utroligt, men synes dog udsmykket. Den er ei yngre end det fiortende Aarhundrede, da den findes i den Platoeske codex col. 828. 830. Suhm har gjort Udrag deraf: danske Hist. 4 D. S. 477. 480.

Thattr om Guld Ases Thord. *

Fra Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede.

I Kong Gisteins Tid kom en udfordst Mand ved Navn Thord til Norge, han var fattig, men god Skald, og blev vel modtaget af en rig Frenckone ved Navn Asa, der endog blev hans fortroligste Veninde, og skaffede ham Leilighed til at berige sig ved Handel paa Engelland. Derover bleve Asas fornemme Slægtninge avindsyge paa Thord, hvorfor Asa raadte denne at gjøre en Sang over Vidkun, den vægtigste iblandt dem. Thord gjorde

Thattr om Guld Afes Thord. 347

det, og erhvervede sig derved Vidkun's Venfkab, der endog siden forsvarede ham mod en mægtig Mand, Ingemar af Alf, indtil Kongen selv antog sig Thords Sag og Ingemar gik vred til Danmark.

Denne lille Fortælling synes at være troværdig. Vidkun nævnes i Enden af Magnus Barfods Saga.

Thattr om Thorstein Frode. *

Fra det ellefte Aarhundrede.

En Thorstein drog til Norge og morede Harald Haardraade og hans Hof en Vinter med sine Sagaer. Mod Julen blev han tungfindig, og tilfod Kongen, som havde mærket Marsagen, det var fordi han ingen Sagaer havde tilbage at fortælle, uden een, med hvilken han ei torde komme frem, den nemlig om Kongens udenlandfke Bedrifter. Men Kongen vilde høre den, og magede det faa, ved at afbryde Fortællingen, naar den havde været en Stund, at den blev udtrukket fra første Juledag af i tretten Dage. Den var grundet paa

348 Thattr om Thorstein Frode.

Haldor Snorresøns Beretninger, som selv havde været med, og den behagede Kongen saa vel, at den forskaffede Sagamanden en god Skibsladning i kongelig Gave.

Anecdoten, der indeholder adskilligt karakteristisk, synes troværdig.

Thattr om Thorstein Austfyrdske. *

Fra det ellefte Aarhundrede.

En Thorstein fra Ostfjorden reddede paa en Reise giennem Danmark en Mand's Liv, der var anfaldet af fire. Manden kaldte sig Styrbiørn, og bad Thorstein, naar han vendte tilbage fra sin Pillegrimsfærd til Rom at spørge i Kongens Gaard efter Styrbiørn. Han givt det, og man leer ham ud, indtil Kong Magnus den Gode tilkiendegiver, det var ham selv, der var bleven reddet.

Fortællingen er ei utrolig, men uvis, da den kun findes i et af de arnæmagnæanske Haandskrifter No. 496 t 4., der indeholder en blandet Samling.

Saga om Thorgrim Prude og hans Søn Biglund.

Fra: Enden af det niende og Begyndelsen af det tiende
Aarhundrede.

Thorgrim Prude, Søn af Erik Jarl paa Rogaland, elskede den skønne Oløve og bortrovede hende, da hun mod sin Villie skulde giftes med Ketil fra Romerrige; han blev derfor af Harald Haarefager dømt landsflygtig. Thorgrim bosatte sig med Oløve i Island, deres Sønner vare Biglund og Trøste; med dem blev opfostret Ketilride, Datter af Thorgrims Ven og Rabo Holmkell. Biglund elskede hende, men hendes Brødre vare ham imod. Disse angrebe ham endog, men faldt i Kampen, og Biglund maatte med sin Broder forlade Landet. Da de efter tre Aars Forløb seilede tilbage, bleve de forslagne af Stormen til en anden Kant af Landet. Der fandt de Ketilride gift med en gammel Mand. Hun lod som hun ei kiendte dem, de havde givet sig fremmede Navne. Den Gamle indbød dem at overvintre hos sig. Onde Tanker opstode vel stundom hos Biglund, men han undertrykte dem, understøttet ved sin Broders Formaning. Mod Vinterens Ende forlod den Gamle

350 Thorgrim Prudes Saga 2c.

Gaarden for nogle Ager og overlod sine Siesvenner at passe paa den. Brodrene fandt det dog raadeligere at begive sig saalange bort til deres øvrige Reiseselskab. Da den Gamle kom tilbage, havde han deres hele Slægt med sig, og det fandtes da, at han var deres Farbroder, som efter Aftale med Ketilrides Kader, der et ophørte at være Thorgrimus Ven, havde for et Syns Skyld fæstet Ketilride, dog uden at hith kiendte Sagens Sammenhæng, for at fiske hende til Viglund.

Denne Saga har intet utroligt, den indeholder en saa god Forvikling og saa skionne Træk, at man læser den med Behag. Men den har neppe nogen historisk Værd. Ikke blot at Stilen er nyere, fyldt med senere Ord og Wendinger, s. Ex. burdugum konuin, velbyrdige Koner; allra hande, allehaande o. s. v.; at Versenes Plads i denne Saga synes at vise, at de ere satte af Forfatteren, for at udsmykke Fortællingen; men der forekomme mange enkelte Træk, der et passe paa den gamle Tids Sæder. Saaledes Kap. 2, at Thorer Jarl lod bygge et Tomfrubuur, hvis Vægge vare indlagte med Guld, og at han holdt mange Lærerinder til sin Datter; Kap. 3, at Erik Jarl modtog Harald Haarfager med alleslags Instru-

Thorgrim Prudes Saga :c. 351

menter, havde en Harpe besat med Guld og Sølvstrenger og en Have med skønne Blomster og fabre Æbler. Disse Skildringer forekomme ellers kun i de fabelagtige Sagaer, ligesom overalt den livlige Udmalning af Skuepladsen for Begivenhederne ikke hører til den gamle Sagas Tone. Kap. 9 skildres Viglunds og Ketilrides voxende Elskov med en sentimental Omstændelighed, der ellers aldrig findes, og ved Udtryk, der ligner Kongespeilets og ikke den gamle Sagas Sprog. Hertil kommer endnu, at af alle Sagaens Hovedpersoner nævnes kun Holmek i Landnama S. 82 og det endda med nogen Forandring i hans Slægt. Alleneste en af de yngre Haandskrifter af Landnama har her det Tillæg, hans Datter var Ketilride, som Viglund ægtede, og af andre Sagaer er det kun den uesters rettelige om Bard Sniefelds Us, der nævner Ketilride og Viglund Kap. 3. Neppe er altsaa denne Saga ældre end fiortende eller femtende Aarhundrede. Den islandske Text er udgivet i Markusens Sagasamling. En dansk fri Oversættelse deraf ved Kaptain Abrahamsen findes i det Scandinaviske Museum for 1800 S. 171.

Saga om Gunnar Reldugnupsfifi. *

Fra det tiende Aarhundrede.

Gunnar, Thorbjørns Søn paa Reldugnup, blev i sin Opvæxt anseet for en Laabe, men han havde Kiempestyrke. Ved en Feg dræbte han en Træl hos Thorgrim Gode paa Haurgs Land og blev derover forfulgt af dennes Sønner; men han dræbte dem, trolovede sig med Eysteren og reiste til Norge, hvor Hakon Jarl nødte ham til at frempe med en Blaamand, antog ham dog siden ved sit Hof. Han reiste derpaa tilbage til Island, og giftede sig med Helga.

Denne i sig selv lidet mærkelige Saga er uden Tvivl et Digt, da hverken Gunnars eller Thorgrims Navne forekomme i Landnama, og Gunnar neppe heller nævnes i nogen Genealogie. Hele Fortællingen, der har desuden adskilligt usandsynligt og intet karakteristisk; synes derfor at være en senere Efterligning af andre Sagaer. Kampen med Blaamanden er det samme, som fortælles om Finboge i hans Saga og om Bue i Kjalnesinga Saga.

Orms Storolffens og Asbiørn Prudes Saga.

Fra Enden af det tiende og Begyndelsen af det ellefte
Aarhundrede.

Orm den Stærke, Søn af Storolf, Sønnesøn af Landnamsmanden Hæng, gav i sin Ungdom de overordentligste Prover paa Styrke. I sit tredvte Aar reiste han til Norge, hvor han indgik Fostbroderlaug med Asbiørn Prude fra Danmark, en Søn af Wifil, der var Broder til Besete paa Bornholm. Efter at de havde været nogen Tid paa Vikingstog, drog Orm tilbage til Island og Asbiørn til Sandøerne, hvor han efter en Vølves Spaadom blev fanget af Jotunen og Troldmanden Bruse, og imedens han pintes til Døde, quod en Sang. Orm hevnedes Asbiørns Død paa Bruse og hans Troldkat, i det han paakaldte Apostelen Peder, reiste siden til Rom, aflagde efter Tilbagekomsten Prover paa sin Styrke for Erik Jarl, og døde i Island.

Denne Saga er fuld af utrolige Begivenheder, og uden Tvivl det flottende Aarhundredes Føster. Storolf og hans Søn Orm nævnes i Sagabibliothek, i Bind.

354 D. Storołffens og U. Prudes S.

Landnama S. 330, 334, 338, men der siges intet andet om Orm, end at han var stærk og gift med Thorun, Bork's Datter, hvilket sidste Sagaen ei omtaler. Asbjørn Prudes Dødsfang er efter Arne Magnæi Mening neppe ældre (see Suhms Historie af Danmark 3 D. S. 294). Dette Eventyr findes bag i den islandske Udgave af Oluf Tryggvesens Saga.

Rialnesingafaga

eller

Saga om Bue, Andrids Søn.

Fra Enden af det niende og Begyndelsen af det tiende
Aarhundrede.

Bue blev forfulgt, fordi han ei vilde offre til Thorgrim Godes Tempel, men han dræbte Thorgrims Søn, og opbrændte Templet. Efter at have havt en ny Strid i Anledning af hans Fæstems Olufa, drog han til Norge, hvor Harald Haardfager, til Straf fordi han havde brændt Guden, som Alle burde hære, bød ham at hente

et Skiftaavl hos sin Fosterfader Kong Dobre. Nu fortællés vidtloftigen, hvorledes Bue tilbragte Vinteren inde i Fjeldet, og ved Hielp af Kong Dobres Datter, der blev frugtfuldmelig ved ham, opnaede det søgte Klenodie. Bue vendte siden tilbage til Island, og ægtede den Thorgrims Datter, der havde forfulgt ham. Men da 12 Aar efter hans Barn med Kong Dobres Datter kom ud til Island, og Bue ei vilde erkiende ham for sin Son, førend han havde prøvet Styrke med ham, blev han dræbt i Kampen.

Uf dette Udtoq sees, at en stor Deel af Bues Historie hænger noie sammen med Eventyret om Kong Dobre, og maae altsaa være Fabel. Fortællingens Begyndelse synes vel sandfærdig, og nævner Helge Viola og Drlyg, der forekomme i Landnama S. 22, 25 og Oluf Tryggves. Saga isl. Udg. 2 D. S. 14, men strider dog mod Landnama i at give Helge Violas Børn gandske andre Navne, og tillægge Stedet Esubieryg andre Beboere. Da nu Bues Navn slet ikke forekommer hverken i Landnama eller nogen anden Saga, er det rimeligt, at han er en opdigtet Person, af hvilken imidlertid Thomas Dempster har i Meno-

logium Scoticum, som Torfaus beretter i Fortalen til Orcades, dannet en Islændernes Apostel, paa Grund af Templet, han skulde have brændt. Sagaen har ingen Vers. I Stilen findes adskillige nyere Udtryk, som dog nok skyldes Afskriveren, thi den er neppe forfattet senere end i det fiortende Aarhundrede, da alt det Eventyrlige deri har gammel nordiskt Præg, og den mærkelige Beskrivelse over Afgudstemplet, S. 4, havde neppe i en senere Tidsalder kunnet erholde den Grad af Sandfærdighed. Sagaen findes i Markusens Samling i 8.

Saga om Jökul Bueson.

Fra det tiende Aarhundrede.

Jökul, Søn af Bue og Døprekongens Datter, var i Brydning med Faderen bleven Aarsag til hans Død. Han forlod derpaa Island, blev af Storm forslaaet til Grønlands Udegne, hvor han sloges med Trolde, og derved befriede Prinds Hvidsærk og hans Søster Marsibilla, Børn af Kong

Saga om Sokul Buesøn. 357

Soldan i Afrika. Han ægtede derpaa Marsibilla, og blev Konge over en Deel af Afrika.

At denne Fortsættelse af Buesaga er et Eventyr, behøver intet Beviis; at den neppe er ældre end det femtende Aarhundrede, maaskee end, og yngre, synes Sproget at vise; den findes udgivet i Markusens Sagasamling i 4.

Kroka Kefs Saga.

Fra Midten af det tiende til henimod Enden af det ellefte Aarhundrede.

I Hagen Adelssteens Dage opvorte i Island en vis Kef, der blev anseet for en Laabe; men da han, for at hevne sin Moder, havde begaaet et Mord, og derfor skulde flygte fra Landet, forfærdigede han et kosteligt Skib, uden at have seet noget andet end et Duffeskib, hvormed han som Barn havde leget. Han seilede til Grønland, hvor han atter viste sit mekaniske Talent ved at bygge en Træborg med kunstige Vandrender i, der slukte den Ild, hvormed hans Fiender vilde opbrænde den,

og da de satte efter ham til Skibs, fik han dem til at holde op med at forfølge sig, ved at lade Skibets Segl i en vis Afstand lidt efter lidt falde, hvorved han fik dem til at troe, at han alt var langt borte. I Throndhien dræbte han Harald Haardraades Hirdmand, der vilde voldtage hans Kone, hvilket han selv, forklædt som en gammel Mand, fortalte Kongen paa en forblommet Maade, og flygtede derpaa til Danmark, hvor Svend Estrithsen gav ham en stor Forlehning, og kaldte ham Sigtryg. Ref drog siden til Rom og blev jordet i et Kloster i Frankland. Fra ham nedstammede Absalon.

Denne Saga er upaatvibseligen et blot Eventyr. Uagtet det hedder i dens Slutning, at Thormod Refs Søn drog tilbage til Island, og at fra ham mægtige Mænd nedstammede, nævnes han dog aldrig i nogen Genealogi. Fortællingen indeholder mangfoldige Urimeligheder, foruden den kronologiske Bommert, at lade Ref være født før 950, og dog hundrede Aar derefter endnu ingen gammel Mand. De mørke Taler ere barnagtige, og det Hele viser en Jagen efter det Forunderlige, der røber en senere Tids Smag. Begyndelsen, hvor det hedder, at Ref er født ude i Island,

skulde antyde, at Fortællingen var forfattet i Norge eller Danmark, men Stilen er dog ægte Islandsk, og uden Tvivl fra det fiortende Aarhundrede. Aldeses sridende mod den Alders Aand, til hvilken Sagaen henføres, er og, hvad Gest S. 45. beder den bortreisende Nef om, at han, hvis han ei kom tilbage, dog maatte lade skrive en Fortælling om sin Færd, thi den vilde vorde mærkelig. Med Tæie erklærer altsaa Torfaus Nefs Saga for et Eventyr i sin series regum Daniae S. 26, 27; hvorhos man alligevel kan tilstaae, at Fortællingen er digtet med Bekendtskab om den gamle Tids Sæder. Den findes i Markusens Sagasamling i S.

Bard Dumbsons Saga.

fra Enden af det niende og Begyndelsen af det tiende Aarhundrede.

Bard, Søn af Kong Dumb i Niseland, blev opfoeret af Biergboen Dove, og giftede dennes Datter Glangerda. Da hans Fader blev ihjelslaaget

360 Bard Dumbsons Saga.

af Thusferne, flygtede han til Norge, hvorfra han for Harald Haardsfagers Styld, drog til Island tilligemed sin Navner Snupa Bard. Hans Datter Helge blev en Gang af hans Broders Thorkel Bundenfods Sønner stædt ud paa et Stykke Is, hvorpaa hun blev drevet til Grønland til Erik Røde, og der gift med Midfiord Skogge. Bard hevuede sig paa Thorkels Sønner, hvorpaa han drog bort med sit Gods fra Mennekeselskab, og man mente, han havde i Takt giort sig store Guler. De, der boede deromkring, kaldte ham derfor Snefeldets Is, gjorde Løfter til ham, naar de vare i Nød, og der fortælles adskilligt om dem, der af ham bleve hjulpen.

Den største Deel af denne Historie maae nødvendigvis være en Fabel. Kong Dumb er uden Tvivl en opdigtet Person, men har han nogensinde levet, maae det have været længe før Harald Haardsfagers Tid. Hvis Bard blev opfattet hos Biergboen Dobre, ogsaa en fabelagtig Person, før Kong Harald Haardsfager kom til denne, var Bard for gammel til, at hans Datter kunde som ung Pige komme til Erik Røde i Grønland. Bards Reisesæller Snupa Bard og Thorkel Bundenfod nævnes i Landnama, men Bard selv ei, der maa

Bard Dumbsøns Saga. 361

See altsaa aldrig har været til. Da imidlertid dette Eventyr om Bard er endnu bleven fortsat i en anden Saga om Bards Søn, og citeres i Armans Saga; da den islandske Almue endnu ved at fortælle meget om Bard og hans Hule (Vlassens Reise i D. S. 76), og der uden Tvivl i det mindste efter nogle Haandskrifters Læsemaade sigtes til denne Overtro allerede i Njala Kap. 124, har Bard ventelig været en Landnamsmand, der blev borte paa Isken, om hvem Landnams Forfattere tie, fordi de havde Intet uden Fabler at berette. Sagaen er i sin nærværende Form at ansee for et Eventyr, maaskee fra femtende Aarhundrede. Det findes i Markusens Sagasamling i 4.

Armans Saga.

Fra Enden af det niende og Begyndelsen af det tiende Aarhundrede.

Arman, en Søn af Dalman, Kong Dumbs Ven, maatte forlade Norge, fordi Evif Blodøxe havde

ham mistænkt for at være elsket af Sunhilde. I Island boede han paa et Fjeld, hvor han hjalp Folk til at finde deres Væg, siden paakaldte de ham, naar noget savnedes, og det hjalp. Der paa fortælles Historier uden ene æventyrligere end den anden, om dem han havde hjulpet. Den sidste Historie er om en Tjenestekarl hos den hellige Jon Dommundsen, Biskop i Holum, hvem Arman hjalp til at finde nogle Heste, han havde mistet.

Kortællingens Indhold viser tilstrækkelig, det er et Æventyr. Arman nævnes intet andet Sted. Da her Bard Dumbsson omtales, synes denne Saga yngre end Bards. Det eneste mærkelige er et Proceskneb Kap. 7, der synes at være gammelt, hvor En, som med Magt var bleven hindret Udgang til Lobbierget, gaaer derhen aarle om Morgen, og, skøndt Dommerne ei vare der, fremfører Stevningen med alle Formaliteter, hvilket Lavmanden siden erkjendte for guldigt. Sagaen er særskildt trykt paa Drapsen 38 S. 4.

Saga om Gest, Søn af Bard

Snefelds Is.

Fra Enden af det tiende Aarhundrede.

Gest fortælles at have været en Søn af Bard, der var et Slags Biergtrold, og Midfjord Skeges Datter. Hans mærkeligste Bedrifter bestode i, at han nedlagde mange Trolde ved et Bryllup, og sendtes primsigned af Kong Olaf Tryggvesen til Hælluland, at opbryde Kong Ragnars Hoi, fordi denne som Spøgelse havde hiemsøgt Olaf. Dette Ammesue-Eventyr er samtidigt eller maa skee lidt yngre end Bards Saga. Ingen anden Saga veed noget om denne Gest, som venteligen blot er en opdigtet Person. Af denne Fortælling kan intet læres uden senere islandske Almuesmeninger om Trolde. Den findes i Markusens Sagasamling i 4.

S u l d a s a g a.

Der var engang en Konge over Nigen i Norge, ved Navn Hiordvard, en Connesons Søn af Kong

Odin. Hans Dronning fødte ham en Søn, hvem hans Fostermoder, Spaakonen Leda af Asernes Æt, tog til sig, kaldte Hildebrand, og opdrog i sin Hule til hans tiende Aar, da hun bragte ham tilbage til sin Fader.

Leda havde selv en Datter søn, der hed Koll, han gjorde et farligt Tog mod Trolde i Mørkved Skov, og dræbte dem alle især ved Hielp af Troldekonen Hulda og hendes Døtre Thorgerda og Yrpo. Denne Hulda var Odins Veninde. En Dag da Kong Odin red paa Jagt, ledsaget af sine Hofmænd, Løse og Hæner, var han bleven lokket af en med Guldringe prydet Hiort til en affides Egn, hvor han blev vel modtaget af Troldekonen Hulda med hendes tvende Døtre Thorgerda og Yrpo. Efterat Odin havde tilbragt Natten hos Hulda, fortalte denne ham sin Historie. Rudent den Lyffe, Konge i Riseland, havde ægtet Dronningen over Huldemænds (de Skjaltes) Land, der hed Nagia, og var af Chams Afkom; men da Rudent havde siden glemt hende, havde hun ladet sit Barn, som hun kaldte Hulda, bære ud i den vilde Skov, derefter paaført Rudent, Døden, og var selv omkommet af Harmen. Rudent's Broder Sigas, Første i Thusselborg, havde derpaa opdraget Hulda, lært hende mangehaande Trylkekunst, og ægtet hende

i hendes firtende Aar. Sigas var bleven ombragt af sine Naboer, men af Frygt for Hulda havde de tilbuddt hende Forlig, og selv at domme dem imellem; hun havde derpaa stevnet alle Trolde og Tusser fra de nordre Lande til at møde sig paa Hallmundshoiene ved Jotunhiem, efter Mars Frist, og nu havde hun søgt Samfund med den vise Kong Odin, for at faae ham til at affige Dommen. Odin fulgte med til Troldehøien, og domte, at Hulda skulde være Dronning over alle Trolde i Nordlandene; de skulde bygge paa Trolledynge et stort Tempel, hende og Aserne til Ære, og til samme svare Afgift, hun og hendes Dattre skulde forestaae Templet. Da Hildebrand var bleven atten Aar gammel, begav han sig tilligemed sin Fostbroder paa Vikingstog og seirede i mangen Kamp.

Wilhelm hed en Konge, som regierede over Serkland det store, hans Søn hed Hergeir, hans Datter Herborg. Da Hergeir var 18 Aar, blev anrettet en stor Turnering, hvortil han skulde vise sin Manddom; men midt under Høitiden fortalte man Kongen, at en prægtig klædt Jettinde havde bortført Herborg, og ladet Hergeir sige, at Herborg skulde forblive hos hende, indtil han kom til hendes Bolig, men først skulde han opsoge Hildebrand, forsøge sig med ham i Manddom og allens

Opseer, og hvis de indgik Staldbroderskab, vilde det gerande Hergeir til Lykke. Hergeir aflagde strax Løfte om at ville opsyge Søsteren, men udbad sig blot, at hans Ven og Opdrager Arius maatte følge ham, denne begyndte nu at fortælle: men det Øvrige af Fortællingen er borte.

Dette Eventyr kiender jeg blot af den, som det synes, tro Oversættelse, hvilken den lærde Kapitain Abrahamson deraf har leveret i det Scandinaviske Literaturselskabs Skrifter for 1805. 1 B. S. 263, 334. Den islandiske Original findes ikke paa de offentlige Bibliotheker i Kjøbenhavn. Hr. Bibliothecar Rast saae paa sin Reise i Island et Exemplar deraf, hvilket, ligesom Oversættelsen, kun indeholdt et Fragment.

Hvad der synes at gibe dette Eventyr nogen Vigtighed, er det, der fortælles om Hulda, hvilket kunde ansees for et gammelt Folkesagn. I Snorres Ynglingesaga Kap. 16, 17 forekommer Hulda som en ond Hex (seidkona, völva) der ved Trylleri magede det saaledes, at Kong Vanland døde, og at der stedse skulde stee Frendemord i Ynglingernes Æt. Hendes Døttre Thorgerde Horgabrud og Yrpo ere noksom bekiendte af Hættu- og adskillige Sagaer (Oluf Tryg-

gvesens Saga isl. Udg. 1 D. Kap. 154, II 4, 2 D. Kap. 51; Njala Kap. 83; Hærfæsa Kap. 83). I det trettende Aarhundrede var et Eventyr om Hulda bekiendt i Norge, og blev velgiørende for samtlige Høffter. Torfaeus nemlig beretter (hist. Norv. P. 4. p. 341) efter Sturlungasaga, at Magnus Lagebæters Dronning, som havde hørt, at Islænderen Sturle Thordsen kunde godt fortælle, forlangte, da hun 1205 holdtes af Modvind tilbage i Bergen, at høre af ham Eventyret om Jettinden Hulda. Han fortalte dette vidtløftige Eventyr saa godt, at Dronningen morede sig meget, anbefalede ham til Kongen, og bad, at denne vilde tillade, at Sturle fremsagde for ham et Digt, han havde forfattet over hans Fader Kong Hagen Hagensen, hvilket foranledigede, at Sturle kom i Kongens Yndest, og blev udseet til at skrive Hagen Hagensens Historie. Huldans Minde lever endnu blandt Norges Fjelde, hvor Bønderne ansee Hulla eller Huldren for de Underjordiskes Dronning, eller en Kone til Bættekongen, hvilken og i nogle Egne kaldes Thusselin, og menes at være lille, men Hulla troes overalt at være en høj gammel Kone, mørk af Farve, der seet paa Ryggen ligner et Trug, og stundom i raat Veir synes at drive hele Horder af sortegraae Rier og Saar i

Skovene. Næg af dete Lod kaldes derfor og Hulla-Krettur, og ansees for meget godt. - Undertiden har man endog troet, at see hendes Boligers adskillige endnu levende norske Bønder forsikre, at de enkelte Dieblikke have seet Gaarde med veldyrkede Marker, hvor der var intet uden Skov og Krat*) og kalde sige Steder Hullagaarde. I adskillige Egne hedder det, at Hulla saavel som Thusefelin tage baade Kolt og Fæ til sig, men ved at høre Kirkeklosters Lyd nødes til at give det tilbage; at de især forbytte udsøgte Børn, og lægge deres egne Bantrevninger i Stedet, indtil man ved at ridse Skiftingen tre Torsdags Aftener**) nær Hulla til at ombytte det igien. Hun er allermest bekiendt af sin Sang, den saa kaldte Huldre-Slaat, en formentligen underjordisk Musik, eller en hult og sørgelig Lyd man ofte hører paa Biergene. Bonden frygter vel at gaae i Veien for Hullas Hiorde, at det ei skulde skade hans Næg; men Sagnet gaaer dog, at hvo som kan kaste Staal over hendes Hiorde eller fæste Øre i Hullagaarden, derved givv disse forspindende Gestalter til Virkeligheder, og sig selv til deres Eier. Saaledes synes den

*) Fata Morgana.

**) Thor var Jetternes Stræk, derfor skulde vel just Torsdagen vælges.

mægtige Tettindes Navn fra de ældste Tider at have vedligeholdt sig i Norge *). Ja endog til Sydskand synes hendes Virksomhed at have strakt sig. Uden at ville med den lærde Gräter i Idunna og Hermode for 1816 S. 23 give Taciti Belleda til Bole Hulda; maae vi dog tilstaae, at hvad der fortælles i Grimms deutsche Sagen S. 6, 12 om die Frau Holla, der lader sin Stemme høre som Klokkelyd fra Dybet, og ofte gjør Bonden godt; har nogen Lighed med de norske Sagn om Hulda.

Dog giver denne Sammenstilling kun et Skin af Rimelighed, der, ved naiere Betragtning, enten forsvinder eller dog bliver saare usikker.

Hulda i Ynglingesaga er en blot Hexekilling, og en saadan eller hendes Børn pleiede man ingenstinde at dyrke som Gudinder. Hadde desuden Hulda været anseet for den berømte Thorgerdes Moder, vilde dette ikke være bleven forbigaaet

*) Disse Efterretninger ere hentede fra Strøms Beskrivelse over Sandmør 1 D. S. 538-59. Wilses Spydebergs Beskrivelse 2 B. 419. Hansens Archiv for Skolevæsenet 2 D. S. 360. Wilses Beskrivelse over Sillejord S. 250 og fra mündtlige Beretninger.

i Snorres Edda, som (Dæmesaga 65) fortæller, at Thorgerda var Kong Holges Datter.

Den Huldesaga, Sturle Thordsen vidste saa godt at fortælle, kiende vi intet videre til; Kunne da heller ikke sige, om den havde Lighed med den nuværende Saga af dette Navn. Alle de norske Almuesagn om Hulla eller Huldren bevise ikke, ligesaa tidt som de om Thusselin, at en Person af dette Navn havde været dyrket i Oldtiden, thi hul er i et gamle Sprog Dække, Dunkelhed, huldufolk Underjordiske, Eldefolk, huldukonstir Tryllekunstner saa at Hulla kan være bleven en appellativisk Benævnelse paa Eldefolk eller de Underjordiske, ligesom man og i adskillige Egne af Norge synes at tale om flere Hullaer. Saaledes kan maaskee og den tydske Fru Holla blot skyldes Stamordet hüllen sin Tilværelse.

Men om der endog vare gamle Sagn om en Hulla, fulgte deraf endnu ei, at det ovenanførte Æventyr var digtet efter dem. Oversætteren har bemærket, at det ei kan være ældre end Enden af det fiortende Aarhundrede, baade fordi Kompasset nævnes Kap. 25, hvilket dog kunde være en Afskrivvers Tilfætning, og fordi der tales med liden Agtelse om kronragede Præster Kap. 23, hvortil endnu kunde føies de mange aldeles unordiske Navne, Magia, Cham, Sigas, Nimrod, Arius; For

tællingens indviklede Gang, der er saa afvigende fra den gamle Sagas Tone; Turneringen, der beskrives Kap. 22, 23, og Maaden, hvorpaa Kong Odin indføres, ridende paa Jagt med sine Hof-folk. Der er heller ingen indvortes Grund, som hindrer os fra at antage, at dette Eventyr først er bleven digtet i det syttende eller attende Aarhundrede. Hr. Rask fandt, at Sproget i de første Kapitler viste en affekteret Stræben efter Archaismer, som længere hen tabte sig; og naar nu hertil kommer, at denne Fortælling ikke anføres paa noget af de ældre Sagaregistre, og at den ei var kiendt af Arne Magnæus; bliver det rimeligst, at den først efter hans Tid er bleven digtet, og altsaa slet ikke har mindste Værd i historisk Henseende. Den største Deel af dette Eventyr er bleven oversat i Gråters Idunne og Hermode 1816 No. 1, 26, med nogle Anmærkninger af Udg. S. 22, 24.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the process. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective assessment of the financial statements. This involves a thorough review of the records and a comparison of the results with the applicable accounting standards.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It argues that the public has a right to know how their money is being spent, and that this information should be made available in a clear and accessible format.

5. The fifth part of the document discusses the role of the government in the financial system. It explains that the government has a responsibility to ensure that the financial system is stable and that the interests of the public are protected. This involves a combination of regulation and oversight.

6. The sixth part of the document discusses the importance of education and training in the financial system. It argues that a well-educated and trained workforce is essential for the proper functioning of the financial system, and that this should be a priority for all stakeholders.

7. The seventh part of the document discusses the importance of innovation and technology in the financial system. It explains that new technologies can be used to improve the efficiency and effectiveness of financial transactions, and that this should be encouraged and supported.

8. The eighth part of the document discusses the importance of international cooperation in the financial system. It argues that the financial system is global in nature, and that international cooperation is essential for its stability and growth.

9. The ninth part of the document discusses the importance of risk management in the financial system. It explains that risks are inherent in the financial system, and that these risks must be identified and managed in a proactive and systematic manner.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ethical behavior in the financial system. It argues that ethical behavior is essential for the integrity of the financial system, and that this should be a top priority for all stakeholders.

