



080-573



1794?

LEG A A T
MR. P. A. BRUGMANS,
Overleden 1891.

AAN DEN
BURGER GENERAAL
DUMOURIER,
BY ZYNE AANKOMST
IN DE
NEDERLANDEN.



Geluk, verdrukte Bato's Zoonen!
Geluk! de blyde dag komt aan,
Die u met eeuwige eer zal kroonen,
Als gy voor Vryheids zegevaan
Manmoedig wildt ten ftryde gaan!
Het wreede monfter dat zoo lange
Uw Vaderland gefolterd heeft,
En flaâg naar meerder grootheid ftreeft,
ô! Dat het thans zyn straf ontfange.

Hy nadert — nadert, ô Bataaven!
De temmer van het woest geweld,
Der Vorsten fchrik, de roem der Braaven.
Hy nadert — nadert, ô Bataaven!
Der Franken dapperfte Oorlogsheld.

Hy

Hy nadert — nadert, Batavieren!
De Redder van zijn Vaderland,
Wiens schedel eik en lauw'ren çieren;
Hy nadert — nadert, Batavieren!
Die 't zegevaan der Vryheid plant.

Hy nadert — nadert, Landgenoten!
De Vrijheid trekt zyn heir vooruit;
Der Burg'ren hoop, de schrik der Grooten;
Hy nadert — nadert, Landgenoten!
Wiens arm de trotsche dwangzucht fluit.

Ruk aan — ruk aan, ó roem der Helden!
Gy, geesfel van de tyranny!
Doe 't heilig recht der menschheid gelden;
Ruk aan — ruk aan, ó roem der Helden!
En maak verdrukte Volken vry.

ó Vryheid! Vryheid! heil der menschen!
ó Schenkter van geluk en vree!
Eenstemmig doelwit onzer wenschen!
ó Vryheid! Vryheid! heil der menschen!
Keer weer tot ons met Dumourier.



