

# H A E R L E M

A A N D E

## *VRY COMPAGNIE*



**L**aat elders vry de Milt-zucht woelen,  
 Den val van Staat en Stad bedoelen,  
 Hier wordt door kalme en stille Rust  
 De trouwe Stedemaagd gekuscht :  
 En egter scheidt haar geest een edel welbehaagen,  
 Daar zy haar fiere Jeugd 't Vry willig zwaard ziet draagen.



De Wapens blinken haar in de oogten,  
Zy schouwt verrukt, het edel poogen  
Van haar rechtſchapeu Zoonen aan,  
En doer hun yver aangedaan,  
Wat ze in haar hand een krans van palmen en laurieren,  
En tracht door deeze taal haar blydſchap bot te vieren.



„ Ô Dappre Mannen! Jongelingen!  
Uw vlugge wapen oefeningen  
Ontroeren myn Bataafſch gemoed;  
Uw hart gevoelt denzelfden gloed,  
Die uwe Vaderen het Slagzwaard aan deedt gorden,  
Om Spanjes dwang ontrukkt, en niemands ſlaaf te worden.



't Staat altoos grootſch het zwaard te draagen :  
Voor Vorſten - eer het hoofd te waagen  
Heeft iets manhafts, iets edels in,  
Maar op den wenk der Vryheidmin,  
Voor Vaderland en Stad 't vrywillig ſtaal te voeren,  
Moet elk, jaa moet het hart der Godheid zelf ontroeren.



Deez' kroon van friſche lauwerblaaren,  
ô CAMERLING! voegt om uw haren ;  
Ontvang, ontvang, myn dierbre Zoon!  
Dees krans uw ſtrydbren moed ten loen ;  
Uw yver, deezen ſtond met zoveel roems gebleeken,  
Sticht u in ieders hart een duurzaam eereteken."

24 Aug. 1784.

TE HAERLEM,  
By A. LOOSJES, P. Z.  
MDCCLXXXIV.

---

à 2 Stuivers.

---